

LIÊN HOA

VĂN TẬP



LIÊN - HOA TÙNG - THU
XUẤT BẢN
THÁNG GIÊNG NĂM ẤT - MÙI
PHẬT - LỊCH 2518

Saigon 25-3-51

LIÊN - HOA
= VĂN TẬP =

LIÊN - HOA TÙNG - THƯ
XUẤT BẢN
THÁNG GIÊNG NĂM ẤT - MÙI
PHẬT - LỊCH 2518

LÀ THU' CHUNG



Liên-Hoa chào các bạn độc-giả

Liên-Hoa ra đời với hai mục đích : đưa người từ đời vào Đạo, lại đưa Đạo tham hiệp cùng đời ; làm giây liên lạc giữa đời và Đạo.

Phật dạy : « Phật-Pháp tại thế gian bắt ly thế-gian giác », nghĩa là Phật-Pháp ở trong thế-gian, không ngoài thế gian mà giác ngộ ; nhưng thuận thế-gian mà thuận cả tánh-giác của Phật không phải là dễ, nếu không tu, không học đâu biết tánh-giác là gì.

Mong rằng các bạn bỏ chút thì giờ nghiên cứu lối sống của Đạo Phật có lợi ích gì cho nhơn sanh ; dù không tu được cũng nên biết qua một nền tảng văn-hóa Đạo-Đức ở Á-châu có những đặc-diểm gì, mà làm cho các nhà tri-thức Ân-Mỹ hiện thời phần đông đã bước vào Hội Phật-Giáo Thế-Giới để học hỏi.

Liên-Hoa sẽ mở rộng cửa ; nhận tất cả các bài học hỏi và phê-bình, giải dáp tất cả các vấn-dề mà các bạn muốn hỏi, và sẽ lần lượt trình-bày từ nhơn-thừa của Phật-Giáo cho đến Phật-thừa, tức là 5 thừa-giáo-pháp của Phật dạy.

Mong các bạn lưu ý cho.

LIÊN - HOA

Ý - NGHĨA LIỀN - HOA

Liên - hoa là tên một thứ hoa mùa hạ mọc ở hồ ao, tuy sanh trong bùn lầy mà vẫn không nhiễm mùi bùn, trái lại hoa giữ được mùi thơm thanh-khiết.

Giữa lúc nắng hạ gắt - gao, trăm hoa khô héo, chính lúc ấy là lúc hoa sen sanh sắc tốt tươi. Đức Phật lấy hoa sen dụ cho đại-thừa Phật-giáo còn tiểu-thừa Phật-giáo, dụ như hoa sanh trên lục-dịa.

Hoa sen lại có ý nghĩa nhân-quả đồng thời, nghĩa là tất cả các hoa phải tàn rồi mới kết quả, trái lại hoa sen lúc sanh hoa quả hột đồng sanh một lần, hoa lớn bao nhiêu, quả lớn bấy nhiêu. Đến lúc lá rụng hoa rơi, quả lại càng xanh tốt; cũng như giáo - lý đại - thừa khi gây nhơn đồng thời hiện quả không như giáo - lý tiểu - thừa phải trải qua thời gian tu tập nhiều tầng bậc mới chứng quả.

Hoa sen dù là có giá trị : hương sắc toàn vẹn nhưng vẻ đẹp của sen mắt trần của ta chưa cảm-nhận được hết

sự tinh-túy của nó. Hương thơm của sen, mũi của ta cũng chưa thâu nhận được tất cả sự ngào - ngọt, thì những ý - nghĩa mà hoa sen tượng trưng, lời nói của ta cũng khó diễn tả được rõ rào.

Liên - hoa dụ như diệu pháp đại-thừa nghĩa là pháp của Phật nhiệm màu, thâm sâu huyền bí, người sơ tâm thiền trí khó tìm tòi, phải gắng sức tu nhiều, học nhiều mới có thể hiểu được đôi phần trong muôn một. Thí dụ như khi chưa đến mùa hoa nở, đầm bùn trong ao dơ bần, em bé vô tư đâu biết có giống sen quý hóa tàng ẩn trong đầm bùn kia. Vậy mà đến thời nở sắc sanh hoa, cái kồ kia sẽ biến thành bức tranh tuyệt diệu. Diệu-pháp là các pháp thâm sâu nhiệm màu, tuy không ngoài các pháp trần gian mà có, Phật-pháp vẫn tùy thuận các pháp trần gian mà thầm thầm biến chuyển cảnh khổ não ở trần gian trở thành cảnh an-lạc.

Các vị đại bồ-tát như Đức Quán-Thế-Âm thường hóa hiện muôn ngàn thân cứu - khổ muôn loại, các vị bồ - tát thường ẩn dật thầm kín lo việc giáo-hóa cải tạo nhân tâm, ở góc bể chân trời, nơi bùn lầy nước đọng chính là nơi lập công của các vị bồ - tát, lo việc giáo hóa quần sanh, làm cho người cõi bót các sợi xiềng-xích chấp ngã, người người thấy rõ đời là một giấc mộng dài, không mê đắm sắc trần, không bị ma ngعبد dục làm chủ.

Sau khi đã giác ngộ được tâm, sẽ có một lối sống thanh bạch, công bình, sống chung cùng muôn loại ; Đạo giải-thoát là kim chỉ nam, tất cả chúng sanh muốn mưu cầu hạnh-phúc, hòa-bình, an-lạc, muốn thực hiện một cảnh giới an vui cứu cánh cần phải tìm phương tu tập giải thoát cho mình, rồi mới có thể giải thoát cho người, nói một cách khác phải triệt để tiêu trừ tánh xấu xa nơi mình, mới có thể triệt-để tích-cực lương-thiện cho mọi người khác.

Liên-hoa Văn-tập sẽ lần lượt nhắm vào mục đích ấy.



PHỤ-NỮ VỚI ĐÚC-DỤC

Trên thế giới, các nước văn minh đến đâu, sự giáo dục không ngoài 3 mục đích : Trí-dục, Thể-dục và Đức-dục, Trí-dục mở mang sự hiểu biết mỗi ngày thêm rộng, Thể-dục làm cho cơ thể mỗi ngày một thêm sức mạnh, Đức-dục tô đắp con đường đức hạnh mỗi ngày một hoàn toàn.

Vấn đề nhân sanh muốn giải quyết một cách thiện mỹ, từ một cá nhân, một gia đình, một quốc gia, một xã hội, rộng ra đến một thế giới, cần phải tiến triển cả ba phần giáo dục như trên. Cách ngôn xưa đã có câu : « thân thể mạnh mẽ, trí huệ sáng suốt, đức hạnh hoàn toàn » 3 bộ phận ấy nếu kém phần nào đều có hại cho nhân loại.

Đã dành rằng 3 lối giáo dục phải đi kèm nhau ngang bằng nhau, mới có thể gây thành hạnh phúc cho loài người, thì vấn đề đức-dục nói đây đâu không phải là không quan trọng cho nhân quần xã hội ?

Chúng ta thử xét, nếu một người sức lực mạnh mẽ, trí huệ lanh lợi, người ấy kém phần đức-dục, buông lung, ăn chơi vô độ, không nghĩ gì gia đình, xã hội, sống chuỗi ngày

chìm đắm trong các cuộc trụy hoan, người ấy có lợi gì cho gia đình cho xã hội? Chắc hẳn là không, trái lại còn làm hại lấy người khác. Xem đấy thì chúng ta biết phần đức-dục rất quan trọng trong vấn đề nhân-sanh; nếu nhân-loại không tôn trọng vấn đề đức-dục mà chỉ mở mang phần trí-dục và thể-dục thì chỉ thêm hại cho đời sống con người, làm cho loài người chỉ biết tôn trọng vật-chất, bỏ lảng tinh-thần cao đẹp.

Loài người muốn sống một lối sống toàn thiện mỹ, nghĩa là muốn sống một lối hòa-bình an-lạc, người người tương-thân tương-ái, người trí dạy người ngu, người giàu giúp người nghèo, người mạnh đỡ người yếu. Muốn cho gia - đình đầy lòng thân ái, hy sinh cho nhau, muốn cho quốc-gia xã-hội lan tràn tinh-thần tương thân tương trợ; thời loài người cần phải chú ý về nền đức-dục một cách sâu xa. Sự giáo-dục cần phải đi sâu trong tinh thần quần chúng, làm sao cho người tôn trọng tinh-thần hy-sinh. Tâm-hồn phải chan chứa lợi tha, đời sống phải là một lối sống không ích-kỷ, không tham vọng. Tôn trọng tinh thần thì tất nhiên khinh thường vật-chất không còn để vật-chất lìu cuốn, thì mới giữ lòng liêm chính một cách vững bền, không bị tách tham-vọng làm chủ mới có thể giữ tròn nhân cách.

Chúng ta đã biết phần đức-dục cần thiết cho loài người như vậy, bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu xem trong hai phái: nam-giới, nữ-giới, phái nào có khả năng về Đức-dục hơn? Nam-giới hiếu động, nữ-giới hiếu tĩnh,

(đây là nói về đại đa số), nam-giới thể-chất mạnh, nữ-giới thể-chất yếu, nam-giới lòng chấp ngã nhiều, nữ-giới lòng hy-sinh mạnh, nam-giới lòng thương cảm ít, nữ-giới nhu hòa, lòng cảm xúc nặng, xét như trên chúng ta thấy nữ giới có nhiều khả-năng về đức - dục trái lại nam - giới lại có nhiều khả-năng về trí-dục và thể-dục mà nữ-giới thì rất kém về cả hai phần ấy.

Xét hiện trạng trên thế-giới phần trí-dục, thể-dục tiến triển rất mạnh mà phần đức-dục có phần kém xa, ngay trong nước ta cũng vậy, đạo-đức một ngày một suy đồi, con ma vật-dục sắp làm chủ toàn quyền thống trị nhân loại, vì vậy nỗi khổ của nhân loại mỗi ngày một thêm bành trướng, phải chăng đó là sự phản chiểu do nền giáo-dục kém phần quan trọng hóa về đức - dục gây nên ư ? Muốn cho nhân loại bớt sự thống khổ, muốn cho loà người sống một cách an vui, muốn cho sự hòa bình, an lạc thực hiện giữa các tầng lớp xã-hội, đừng có sự bắt công, ép bức lấn nhau, vấn-dề đức-dục cần được tôn-trọng.

Phương chi cách ngôn xưa đã có câu « Trai tài gái đức » Phần tài năng, phái nam-giới đã lãnh trách nhiệm nặng nề, phần đức hạnh, phái nữ - giới sao lại không tìm phương thực hiện ?

Phụ-nữ Đông-phương có tiến là giàu tinh thần đức-dục hơn phương Tây, những gương liệt nữ hy-sinh vì gia đình, vì tổ-quốc ở nước ta không phải là hiếm có. Ngày nay chúng ta, toàn thể phụ-nữ nghiên-cứu vấn-dề đức-dục đây không phải là việc mới lạ, chỉ là trau dồi hòn ngọc

quý của người Việt được sáng suốt trở lại đó thôi. Tây-phương đã giàu Trí-dục Thê-dục thì Đông-phương lại giàu về Đức-dục. Biết đâu không có một ngày Tây-phương sẽ không chán nản về vật-chất, Tây-phương lại phải quay đầu về lối sống của Đông-phương, rồi lại phải tôn trọng tinh-thần Đức-dục.

Nói tóm lại, chị em phụ-nữ chúng ta muốn cho giá-tri phụ-nữ được hoàn toàn, nên đề :âm nghiên cứu vấn đề đức-dục. Liên-Hoa văn-tập sẽ xin lần lượt nghiên cứu trình bày các phương thuốc tâm-bịnh và đồng thời làm tăng trưởng đức-tính Tứ-bi, lòng hy-sinh vì người, tinh-thần vô-ngã, v.v..... của Phật dạy. Mong rằng toàn-thể chị em Nữ-Phật-Tử hoặc là người chưa phái Phật-Tử mà có tâm hồn nghiên cứu vấn đề đức-dục phụ-nữ, đều nên hưởng ứng và giúp thêm ý-kien, để cùng nhau gầy thành một nền tảng Đức-dục phụ-nữ cho nước nhà. Như thế chúng ta đã làm tròn một phận sự đối với gia-dinh, xã-hội trong phần xây dựng kiến-thiết quốc-gia vậy.



TU' CÁCH BÀ NỘI TU'Ó'NG

Trong xã-hội cũ Việt-Nam, người ta thường dùng danh từ riêng tặng cho các bà mẹ hiền dâu thảo, công việc gia-dinh trên thuận gia-nương, trình thuận với chồng, dạy dỗ con cái, cất cử người giúp việc... Xử-sự thế nào cho trên thuận dưới hòa trong ấm ngoài êm, khác nào như một tể tướng đối với triệu dân, cho nên người ta mệnh danh là nội-tướng. Càng như toán quân ra trận hay, hay dở, do ông tướng điều khiển khéo hay vụng, thắng trận hay bại trận, do sự chỉ huy của nhà cầm quân, gia-dinh hay, dở, xấu, tốt đều do bà nội-tướng giỏi hay hư. Một gia-dinh lại à đơn-vị của xã-hội quốc-gia, nhiều gia-dinh tốt, tức là xã-hội quốc-gia tốt; nhiều gia-dinh xấu thì cảnh giới quốc-gia xã-hội phải hiện ra xấu. Nhưng một gia-dinh tốt, xấu, một xã-hội dở, hay không phải một mai một chiểu mà có thể bột phát tạo thành được, chúng ta phải chú ý từ khi mồi trúc mầm do sự nhuần-tập tiêm-mối thành tựu chắc thật vĩnh viễn.

Nói đến đây tôi lại nhớ bài diễn-văn của ông Hội-trưởng hội Phật-giáo Thất-giới người Ăn-Độ kỳ ghé lại Huế, khi giảng cho phái nữ-giới, nói câu : « Quý bà nên nhận phụ-nữ là nền tảng đầu tiên của nhơn-loại, phụ-nữ là mẹ đẻ của nhơn-sanh, phụ-nữ là cội gốc của loài người, nếu cội gốc cắn cối, khó sanh mầm lá troi, cũng như bà-mẹ-nhiều

tánh xấu xa, tinh thần ám độn, khó sanh được người con trí huệ thông minh hoàn toàn đúe hạnh. Vì vậy các bà nên nhận thấy trách nhiệm nặng nề của mình ; ngay từ lúc có thai đã phải đề ý huấn tập cho con có các tánh đức tốt lành, phải nên nhớ đến người con còn trong thai đây là một người dân tương-lai của xã-hội, ta phải có trách nhiệm giáo hóa huấn tập ngay từ lúc trong thai, làm sao cho người con tương lai sẽ có một tinh thần tốt đẹp cao quý, làm sao cho thân thể được mạnh mẽ, để người con sau thành người hữu ích cho xã-hội như quẩn. Đây là các bà đã làm tròn một trong những phận sự một người phụ-nữ đối với xã-hội. »

Lời ông Hội-Trưởng Phật-Giáo Thế-Giới nói tuy ít mà suy rộng, rất sâu xa, nếu một bà mẹ nào cũng đều thấy rõ phận sự trách nhiệm làm mẹ nuôi dạy con ngay từ lúc trong thai cho đến lớn khôn ; cả hai phần vật chất, tinh thần, đều lo lắng cho con như đã nói trên, thì lo gì quốc-gia, xã-hội, gia-dinh không được nhiều người dân có tinh thần cao quý, thân thể tráng-kiệm.

Sở dĩ ông Mạnh-Tử thành bậc Đại-hiền, công bà Mạnh-Mẫu không phải là ít. Cụn lai, ông Gandhi đã thành bậc Thánh, một phần lớn cũng nhờ bà mẹ hiền.

Nước Việt-Nam như Bà huyện Thành-Quang, Trung-Nữ-Vương, v.v. cũng đã làm nên sự-nghiệp vĩ vang. Gần đây bà vợ Cụ Phan - bột - Châu, chồng xuất-dương hơn 30 năm ; bà vẫn tròn phận sự là bà nội - tướng nuôì già, dạy trẻ. Những gương nữ-kiết trong liệt-nữ truyện Việt - Nam

đã chép nhiều, hoặc như bà Đạm - Phương nữ sĩ, tuổi đã già, vẫn hăng hái dắc diu chị em trên đường đức dục !

Bài hôm nay là bài đầu tiên về mục « Bà nội-tướng » chỉ nhắc lại một vài vị có thể gọi là nữ trung anh-kiệt đã có công cùng gia-dinh xã-hội.

Đến các bài sau, Liên-Hoa sẽ nghiên cứu phương pháp thực hành, làm thế nào để-tròn được phật sự Bà nội-tướng. Trong mục này xin chú trọng mở rộng phạm vi đức dục làm hai phần : một phần lý tưởng và một phần về thực hành.

Một bài sau đây chúng tôi xin nhắm theo đức từ-bi trí-huệ và tinh-thần lợi tha của đạo Phật làm thành một vấn đề nghiên cứu chõ lợi chõ hại cho mình, cho người, hầu mong xây dựng gia-dinh được đẹp đẽ ở ngày mai.

Nói tóm lại, mục này là mục giáo-khoa của Bà nội-tướng, mong tất cả chị em phụ-nữ lưu ý tìm hiểu và đem sự kinh nghiệm càng rộng thêm càng hay.

Phật dạy vì vô minh làm mờ tối chơn-tánh mà gày ra bao nghiệp, rồi phải mang lấy quả báo.

Đánh đổ vô minh, khai Phật-trí-huệ, nhận chơn-sự thật của nhân-sanh và trụ là yếu-kiện của Phật-Giáo. Duy có nhận chơn-sự-thí, mới tìm ra nguyên-nhơn đau-khổ để diệt trừ và-xây-dắp nền-hạnh-phúc chơn-chính cho gia-dinh, xã-hội. Nhiệm-vụ cao-quý và trách-nhiệm nặng-nề của người chủ-tướng trong một gia-dinh không thể thiếu đức-tánh sáng-suốt và đức-hạnh-vẹn-toàn ấy được.

Mong rằng chị em ta lưu ý.

SỰ TÍCH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM

Biển khôn mênh mông thuyền từ gay mãi ngược xuôi
giữa chốn bao đảo, vớt khách trầm luân mặc đầu cho sống
đập gió dồn, thuyền từ vẫn rước người lên bờ giác. Đây
là hình ảnh Đức Quán-Thế-Âm với lòng từ bi vô hạn, thề
nguyệt cứu độ tất cả chúng sanh.

Đức Quán-thế-Âm bồ-tát là vị tu hành đã nhiều kiếp
theo hạnh đại bi cứu khổ chúng sanh. theo tiếng kêu đau
khổ của người đời mà cứu giúp, nên gọi là Quán-thế-Âm.

Từ kiếp lâu xa, Ngài gặp Đức Quán-Âm Như-Lai
giáo hóa, tu đặng pháp «nhi cẩn viễn-thông» nghĩa là từ
theo tánh nghe, nghe tiếng của từ tâm, ngộ được tánh nghe
vô tư tánh nghe khắp suối cả mày phương, nghe không
nhiễm, không trược chỉ là một thể như bình đẳng cả pháp-
giới. Đức Quán-thế-Âm như-lai thọ ký cho ngài đồng hiệu
là Quán-Thế-Âm bồ-tát. Kinh Bi-hoa chép: Có một kiếp
Ngài làm Thái-tử con vua Vô-tránh-Niệm. Thời ấy có Đức
Bảo-tạng như-lai ra đời giáo hóa. Vua nghe Phật thuyết
pháp hiểu đặng Đạo-lý sâu xa. phát tâm bồ-đề, quyết chí
tu tập các hạnh bồ-tát cứu vớt chúng sanh. Vua cúng dường

Phật chúng Tăng luôn ba tháng, trong lúc ấy Thái-tử cũng phát tâm tu hành theo hạnh bồ-tát lợi sanh.

Vua Vô-tránh-Niệm tu hành tinh tấn, đến khi công đức đầy đủ, hiện nay thành Phật ở cõi Tây-phương cực-lạc thế-giới hiệu là A.Di-Đà-Phật. Thái-tử công hạnh đầy đủ cũng sanh về Tây-phương hiệu Quán-Thế-Âm.

Đức Quán-Thế-Âm, sau khi thành đạo, nguyễn ở địa vị bồ-tát để dắt dùi chúng sanh, Ngài đủ Pháp thần thông diệu dụng, thường ứng hiện nhiều thân khắp trong các cõi. Cõi Ta-Bà thế-giới Đức Thích-Ca giáng sinh, Đức Quán-thế-Âm hiện làm đệ-tử đang đưa người về nghe Pháp Phật Thích-Ca giảng dạy. Trong kinh Phổ-Môn « Đức Phật Thích-Ca có dạy Ngài Vô-Tận-Ý bồ-tát: Quán-Thế-Âm bồ-tát có oai thần rộng lớn cứu giúp chừng sanh, hề ai niệm đến danh hiệu Quán-thế-Âm đang nhất tâm, thì cầu gì đang nấy. Đức Vô-Tận-Ý lại hỏi vì sao Quán-Thế-Âm đạo khắp cõi Ta-Bà giáo hóa chúng sanh. Phật dạy: Quán-Thế-Âm bồ-tát có thần thông hóa hiện muôn ngàn thân, nếu chúng sanh nào ưa thấy thân gì, thì Quán-Thế-Âm hiện thân nấy mà vì chúng sanh nói pháp. »

Đức Quán-Thế-Âm có nhân-duyên với chúng sanh ở cõi Ta-Bà rất nhiều nên thường hiện thân ở cõi này mà hóa độ, như sự-tích Thị-Kính, Thị-Mẫu, hoặc sự-tích sanh làm Công-chúa thứ ba con vua Diệu-Tráng-Vương bỏ cung

vua, tu hành thành đạo ở núi Hương-tích đều là hóa thân Đức Quán-Thế-Âm. Có khi Ngài ứng thân làm các vị thần thánh để dắc dùu chúng sanh về Phật, lại có lúc hiện làm vương-hầu cung-phi, phần nhiều Ngài hay hiện thân đàn bà, vì phái phụ-nữ rất nhiều người tin tưởng Ngài nên cảm thì có ứng. Huống chi Ngài tu hạnh đại-tử đại-bi, thương xót chúng sanh như mẹ thương con, lòng bi-cảm của Ngài rộng lớn, nên khắp cõi Ta-Bà đều xem Ngài như bà mẹ cứu khổ.

Ngài lại có biệt hiệu là Quán-Tự-Tại Bồ-tát; Kinh Phật chép: Ngài xưa là vị cõi-Phật hiệu là Chánh-pháp minh như-lai đã chứng đăng pháp thân tự tại lòng vô-ngã tánh đại-bi của Ngài tùy thuận chúng sanh, nên Ngài ở địa vị bồ-tát mà hóa độ, để gần gũi chúng sanh về thế giới cực-lạc Đức Phật-A-Di-Đà.

Vì đăng Pháp thân tự tại nên Ngài hiện ra vô số thân như hiện thân Phật, thân bồ-tát, thân thanh-văn, duyên-giác, thân người xuất gia, người tại gia, hoặc hiện thân chủ-thiên, thân quý-thần Quốc-vương, đại-thần, thân đồng nam đồng nữ, thân đàn ông, đàn bà v.v. Có khi Ngài hiện vô số thân, đem lòng đại-bi giáo hóa cứu khổ chúng sanh tùy theo chúng sanh ưa thân gì độ đăng, Ngài đều hiện thân hóa độ.

Bởi thế nên toàn cõi Ta-Bà này đều vẻ hình Ngài thờ phụng, sự linh ứng của Ngài ở cõi này rất nhiều, có dịp Liên-Hoa văn-tập sẽ xin trình bày cho chị em rõ.

R

✓ Nhắn chị em Nữ Phật-tử

Treo gương đức-dục chị em ơi
Giá trị quần thoa chỉ thế thôi
Đặt Á nguyên xoay nhơn nghĩa lại
Trời Âu quyết phá quý mà lui
Thắp đèn trí huệ soi đêm tối
Lấy đức từ-bi hóa cảnh đời
Nhắn lực thắng hơn muôn lực khác
Chị em gắng bước chờ nên lùi.

Nhắn chị em thích nữ

Tu hành khó lâm, chị em ơi
Thuyền nhỏ mènh mông giữa bể khơi
Sóng nghiệp xua nhau muôn lớp nước
Gió yêu thôi rật bốn phương trời
Gặp cơn giông tố nên bình-tĩnh
Khỏi bước gian nguy dang thành thơi
Cố-gắng ra công chèo chống mãi
Đến nơi bì-ngạn, phước ngàn đời.

✓ Mưa tạnh

Quét sạch mây mù bỗng sáng choang
Mưa rồi, mới thấy cảnh huy hoàng
Đút lò hương nguyện lòng thơm đượm
Khói tỏa bay về cõi Lạc-ban.

✓ Đêm trăng

Trăng chiếu đầu non bóng xế tà
Trên chùa chuông dội tiếng ngân-nga.
Đêm trường cảnh tĩnh người mê-mộng
Tịnh-độ là đây, há phải xa.

Nhắn bạn trần thê

I

Nhơn duyên kiếp trước trả xong chưa ?
Trả đủ thì thôi, chờ trả thừa.
Vay lăm nợ lòng càng vướng mãi
Kìa con đò cũ phải nên chửa.

II

Chứa đi may dặng thoát lên bờ,
Giữa cõi trần-hoàn lăm kẽ ngơ,
Nhà lửa mau ra đừng tiếc nuối
Bên kia tịnh-độ, Phật dương chờ.

D.K.

NHÀN - ĐÀM

BỐ THÍ ĐỘ XAN THAM

— À chị Bố đi đâu đấy ?

— Tôi đi làm việc phước thiện, chị Tham mạnh không ?

— Chị khéo công uổng đi gánh việc người vô lối.

— Sao chị cho là vô lối ? người có ăn phải nghĩ đến người đói rét là một lý dĩ nhiên.

— Chị tin lý nhơn quả của Đạo Phật, sao chị còn nói thế ? Họ gây nhơn xấu bị nghèo đói thì họ phải chịu chứ !

— À té ra chị cũng tin lý nhơn quả, vậy tôi xin hỏi : chị gây nhơn gì được giàu sang ?

— Tôi đói trước gây nhơn lành, đói nay hưởng quả thì tôi cứ hưởng.

— Vậy đói nay chị không gây nhơn bố-thí làm lành, đói sau chị cũng nghèo khổ như họ, không những đói sau, tôi thấy nhiều người giàu có mà keo bần đã bị quả báo hiện tiền rồi.

— Bà Xan-tham ngâm nghĩ rồi hỏi lại :

— Vậy chị không lo đê của cải cho con cháu sao ?

— Tôi đê phước đức cho nó còn quý hơn của cải; phước đức sẽ tạo con tôi thành người lương thiện, siêng năng, đức hạnh, không xa-xỉ, không kiêu-cǎn, biết thương người nghèo, lại có tinh-thần tự-lập, không có tánh ỷ-lại vào của cải của cha mẹ.

— Chị nói cũng phải. song làm người ai cũng phải lo cho mình, cho gia-dình, ai nő đem của đi vái.

— Tôi không như chị đem của đi vái, song phải tập tánh từ-bi của Đức Phật thương người khổ, tìm phương bối-thí, hoặc bằng của cải, hoặc bằng trí huệ, hoặc bằng sức không sợ hãi, tinh-thần mạnh mẽ, một lời nói, một cử chỉ, một vật nhỏ, vật lớn, đều có tâm mở rộng, đem lòng thương người mà làm, đều là bối-thí cả.

— À vậy sao ? đê rồi tôi học chị bài thuốc gì tri bót tánh ích-kỷ đã, mới có thể thương người được.

— Thôi chào chị, tôi đi gấp.....

PHẦN NHÌ ĐỒNG

Gửi các em,

Liên-Hoa Tùng-Thư mở mục này, mục đích để các em tập viết bài bắn luận những vấn đề các em muốn nói, muốn hỏi. Bà mẹ, Bà chị của các em khi nào cũng sẵn-sàng nghe lời hỏi và nhận các ý-kiến của các em. Mong rằng các em không phụ lời kêu gọi ấy, mà tự do biểu diễn ý-kiến, để có dịp mẹ con, chị em trong gia đình bàn-bạc giúp thêm ý-kiến cho nhau hẫu mong gây giữa hai thế hệ lớn và nhỏ, một tình thân tương cảm thông.

Các em lượm lặt cái hay của ngày nay để giúp thêm ý-kiến cho các em sống với ngày mai. Vì ngày mai các em sẽ là rường cột của dân tộc Việt-Nam, rồi các em cũng sẽ thành mẹ, thành cha của lớp người sau vây. Sợi dây chuyền nhơn loại chắp nối xây vẫn, giữa các lớp người này, chúng ta cần gây một giây thân ái bền chặt, giúp đỡ, duy-trì lẫn nhau.

Câu chuyện bà mẹ già, nhiều lúc cũng làm vui cho các em bé, cũng như câu chuyện các em sẽ làm vui cho các bà mẹ bà chị không phải là ít.

Mục này Liên-Hoa Tùng-Thư dành riêng cho các em, mong các em lưu ý cho.

BÀI CA ĐÀO PHẬT

Gửi các em,

I

Đạo Phật ở nước Nam ta
Mấy ngàn năm lé ai mà chẳng theo,
Người sang cho chí người nghèo
Thầy đều thờ Phật thầy theo Đạo Tứ.
Người người kính Phật kính sư,
Đồng thờ một Đạo đồng như một nhà,
Ông bà con cháu mẹ cha.
Muôn đời nối gót ai mà chẳng hay,
Ở ăn hòa thuận xưa nay,
Nhờ pháp của Phật xưa rày an vui.
Theo Phật hiều nghĩa không lui,
Thuận lòng cha mẹ làm vui ông bà,
Đạo Phật ở nước Nam ta,
Một nền giáo - lý cao xa hơn người,
Theo Phật lòng dặng vui tươi.
Tứ, bi, hỷ, xả, người người đều ưa.

Không tham đắm, không say sura,
Không theo danh lợi, không ưa gian tà.
Một lòng trung chánh sâu xa,
Cam bắn thủ phật không tà không gian,
Dù cho bám sáu tân vàng.
Ngày vừa ba vạn sáu ngàn thì thôi.
Khuyên em chờ voi nghe lời
Bỏ đường hiếu đạo muôn đời khờ thán.

II.

Đạo Phật là đạo từ-bi,
Theo Phật đúng đắn không đi hoang dàn,
Gái thời ý tứ dịu dàng.
Công, dung, ngôn, hạnh, mọi dàn mọi hay,
Trai thời lòng dạ thẳng ngay,
Thờ nhà thờ nước một tay anh hùng,
Theo Phật tâm chẳng buông lung,
Không theo tham dục, không dùng ý săn,
Không say đắm, không lân đán,
Biết xấu biết hổ không bẩn không ngu.
Ở ăn hòa thuận, đạo tu,
Thờ cha kính mệ đèn bù ân-sâu,
Ngày ngày nhớ Phật trên đầu,
Làm điều phước thiện để cầu ích chung,
Các em hãy cố gắng công,
Sửa sang đức-tánh mời mong nên người.

(sẽ tiếp)

BẢN KÊ NGỦ GIỚI VÀ THẬP THIỆN

Chúng ta sau khi đã thọ giới muốn thành thật y-cử vào đầy tu trì, nên y hai biếu ngũ-giới, thập-thiện kê liệt như sau :

			1) Không sát hại mà nhơm ái.	
			2) Không trộm cắp mà nghĩa lợi.	Bông tát c
		Cấm chỉ những việc không nên làm đó là nguyên tắc về luân lý	3) Không tà-dâm mà tiết.	những việc nên làm tức là ngũ
			4) Không nói dối mà tín thành.	thường của Nho- Giáo.
			5) Không dùng những vật mê loạn tánh-tình mà diều dưỡng tâm trí.	

Thập thiện biểu Tiêu cực	1) Không vọng sát	Thân hạnh Ngũ hạnh Ý hạnh	1) Phóng sanh	Tích cực hành thiện
	2) Không trộm cắp		2) Bố thí	
	3) Không tà-dâm		3) Tịnh hạnh	
	4) Không nói dối		4) Thành thiệt ngũ	
	5) Không nói thêu dệt		5) Chất trực ngũ	
	6) Không nói hai lưỡi		6) Điều hòa ngũ	
	7) Không nói thô ác		7) Nhu nhuyễn ngũ	
	8) Không tham lam		8) Bất tịnh quán	
	9) Không giận dữ		9) Từ-bi quán	
	10) Không si-mê tà kiến.		10) Nhơn-duyên quán	

Xem hai biếu trên đó, chúng ta có thể rõ biết đại-cương về Ngũ-giới và Thập-thiện. Người ưa học Thuyền-định thực hành theo đây thì đủ lực tu Thuyền-định, người ưa học giáo lý theo đây sẽ được lợi ích trên đường nghiên-cứu kinh điển; người ưa học Mật-tôn cũng y theo đây mà thực hành sẽ lợi cho sự trì chú.

Trong tất cả các pháp, nếu muốn tu thâm nhập một pháp nào đều phải giữ theo những giới diệu đó, giúp cho sự tu tập được mau thành tựu.

Phái phụ nữ phát tâm tu học hai bản đồ này cho thuần thực, thì quốc-độ trang-nghiêm, tinh-thần sần-lạn, trí huệ quảng-minh, trở thành các bậc triết-nhơn cao thượng tinh-thần từ-bi bát-ái của Đạo Phật, nền tảng là trong hai bản đồ này.

Rất mong toàn thể chị em phụ nữ Phật-tử nhớ nghĩ và thực hành, dễ gây thành một nền tảng đức-dục hoàn toàn cho toàn thể phụ-nữ nước nhà hiện tại và tương lai.



DANH TÙ

PHẬT GIÁO

1/ **Phật** tiếng Phạn Phat-Pat-Dà (Bouddha) dịch tiếng Trung-Hoa là Giác-Giả. Nghĩa là bậc đã Giác-ngộ hoàn toàn, nhận rõ cội rễ của vő-minh, thấu suốt nguồn gốc của chơn-lý, phước đức và trí huệ đều cùu-cánh viên-toàn, nên gọi là giác-giả.

2/ **Pháp** tiếng Phạn là Dạt-ma, dịch tiếng Trung-Hoa là Pháp nhẫn-trí-tự-tánh, quỹ sanh-vật giải-nghĩa là một vật gì tự nó giữ lấy đặc-tánh và làm cho mọi người nhận thức được vật ấy, gọi là pháp chỉ-cho lời-của-dec-Phật dạy, chúng sanh noi theo đó mà tu-hành để diệt trừ phiền não, thoát khỏi vòng sanh-tử, hay giác-ngộ thành Phật, đều gọi là pháp, túc là chỉ-cho ba-tạng-giáo-diễn của Phật.

3/ **Tặng** tiếng Phạn là Tặng-già, dịch tiếng Trung-Hoa là Hồi-Hiệp-Chúng, nghĩa là một đoàn-thể-xuất-gia-tu-hành theo giáo-pháp-của Phật, làm gương-mẫu cho chúng sanh, đem giáo-pháp-tuyên-bá khắp mọi người, sống đúng theo sáu-pháp-hòa-kính (thân-hòa-dồng-trú, khẩu-hòa-không-cãi-vã, ý-hòa

đồng vui vẻ, giới hòa đồng-lu, lợi hòa phân chia với nhau, giải hòa đồng-giải thích cho nhau) nên gọi là Tăng, cho nên phải từ 3 người sắp lên ăn ở đúng theo tinh thần mới gọi là Tăng.

4/ **Tam-bảo** ba ngõi báu, là : Phật, Pháp, Tăng, bà ngõi ấy không có ai, hay vật gì quý báu bằng. Người đời chỉ biết vàng, bạc, ngọc, ngà là báu, Đạo Phật lấy Phật, Pháp, Tăng, làm báu, vì chỉ có ba ngõi báu ấy mới có thể làm cho mọi người triệt để thoát khỏi vòng khổ đau ,sanh-tử, đến cảnh giới an.vui hoàn.toàn, nên gọi là báu.

5/ **QUI-Y**, qui-y là hướng về và nương tự.. theo ba ngõi quý báu Phật, Pháp, Tăng để học tập tu-hành, lần đạt đến cảnh giới như Phật.

6/ **KINH** tiếng Phạn Tu.Đa.La ; dịch tiếng Trung.hoa là kinh, nói cho đủ là khế.kinh, là những giáo lý do Đức Phật dạy ra có 2 điều :

A) Khế-lý — giáo-pháp đức Phật dạy hợp noi chon. lý sự.vật.

B) Khế-cơ, giáo-pháp đức Phật dạy dưới hợp với cẩn-cơ chúng sanh bất luận trình độ nào cũng có thể theo tu hành, được lợi ích cả đủ hai nghĩa ấy gọi là khế.kinh.

7/ **LUẬT** tiếng Phạn Tỳ-Nại-Da, dịch tiếng Trung.hoa là luật. Luật là những điều giới.pháp, qui luật do Đức Phật tự chế ra, giới điều và các phương pháp để các hàng đệ-tử y theo đó tu trì ngăn dứt các tội-lỗi làm nhiệm ố thân tâm, để trở thành nhơn cách cao.thượng mà làm gương

mẫu hướng dẫn mọi người trở về với chánh pháp.

8/ **LUẬN** tiếng Phạn A.Tỳ.Đàm, dịch tiếng Trung-hoa là luận, là những lời bàn luận, biện-minh để phân-tích chơn, ngụy, tà, chánh trình-bày chơn lý xứng hợp với sự-thật của nhơn sinh vũ-trụ.

9/ **TAM TẶNG** là ba kho tàng, chỉ cho kinh, luật, luận, cũng như ba cái kho chứa đựng tất cả giáo-lý quý báu của Phật-giáo.

10/ Chuyển pháp luân. **CHUYỀN**: Xoay chuyển. **PHÁP-LUÂN**: bánh xe pháp: Đây là thuật: Ví-dụ sự thuyết pháp của Phật, bánh xe có công năng dǎng dẹp các thú, gai gốc và chuyển — Cho mọi người từ chỗ nầy đến chỗ khác. Cũng như giáo pháp của Phật có năng lực diệt trừ tất cả phiền não bức bách, đưa chúng sanh từ chỗ mê đến chỗ ngộ, từ nơi đau khổ đến cảnh an vui.

11/ **Thiện-nam**, nói cho đủ là càn-sự nam, tiếng phạn gọi ưu-bà-tắc, chỉ cho hạng người đàn ông đã phát tâm qui-y nơi Tam-Bảo thàn cận phụng thờ Tam-Bảo và trì chánh-pháp.

12/ **TÍN NỮ** nói đủ là Càn-sự nữ, tiếng Phạn gọi là Ưu-bà-di, chỉ cho hàng nữ-giới phát tâm chơn chính, qui-y nơi Tam-Bảo, phụng thờ Tam-Bảo, không tin thờ thiên thần quỷ vật ngoại Đạo Tà-Giáo và tôn-hữu ác đảng.

13/ **Tín-đồ**, đồ là một nhóm người hay một đoàn-thề. Chỉ cho tất cả hàng đệ tử tại-gia không luận trai, gái, già, trẻ, tín ngưỡng phụng thờ Đạo Phật.

TIN TỨC PHẬT-GIÁO

PHẬT-GIÁO THẾ-GIỚI

Vừa rồi Hội Phật-Giáo ở Diển-Điện (Rangoon) đã mở Hội-Nghị kiết tập giáo diền của Phật lần thứ sáu. Trên 2.500 vị Đại-Đức Tăng-Già uyên bác khắp thế-giới đã đã được thỉnh hội họp trong 6 tháng, nay đã kiêm diễm lại Tam-tạng thánh diền và phiên dịch ra Anh-văn.

Hội-nghị làm lễ bế-mạc vào ngày mồng 3 tháng 12 năm 1954. Hội đã có thơ mời Đại-biểu Phật-Giáo ở Việt-Nam sang dự, nhưng vì hoàn cảnh không thuận tiện, nên không ai đi được. Nghe đâu ở Nam-Việt có các Thầy bên phái Tiều-Thùa nguyên thủ đi dự,

Hội có tin cho biết trên 10 vạn người đã ghi tên đến dự Hội-Nghị này trong 15 ngày tại Rangoon.

Thầy Phật-Giáo ở nước người, nhìn đến Phật-Giáo ở nước nhà, chúng tôi không khỏi bùi ngùi suy-nghĩ !

PHẬT-GIÁO Ở TRONG NƯỚC

NAM-VIỆT.—Giáo-Hội Tăng-già & Nam-Việt và Hội Phật-Học Nam-Việt, trước đây đã cử 2 vị Giảng-Sư là Thầy Quảng-Liên và Thầy Huyền-Dung sang tham học Phật-Pháp và ngoại-ngữ tại Tích-Lan và Anh-Quốc. Vừa rồi lại cử Thầy Giảng-Sư Quảng-Minh sang tham học tại Nhật-Bản.

x x x

Giáo-Hội Tăng-Già Nam-Việt hiện đang lập một trường Sư-Nữ để cho Ni-chúng có chỗ tu học & bên cạnh chùa Dược-sư (Xóm-Gà) Sài-gòn (gần Lăng-Ông, đường Bà Chiểu đi lên). Chúng tôi mong hàng Tín-đồ Nữ Phật-tử hưởng ứng giúp giùm cho mau thành tựu, để xây dựng một cơ sở đào-tạo phái xuất-gia bên nữ có đủ học hạnh kiêm ưu, hầu hướng dẫn hàng nữ Phật-tử ở miền Nam nước nhà về với chánh-đạo một cách chơn chánh.

x x x

Phật-Học-Đường Nam-Việt tại chùa Ân-Quang. Dưới sự điều khiển của Giáo-Hội Tăng-Già Nam-Việt, do Thầy Thích-Thiện-Hòa làm Giám-đốc và quý Thầy trong Giáo-Hội dạy dỗ.

Học-tăng trên 60 tu học tinh-tẫn.

Tại chùa Dược-sư cũng có trên 40 vị Ni-chung tu học. Ngoài giờ tu học lại chú trọng đến vấn đề tự túc, nên cũng đã tổ chức làm những công nghệ nhỏ.

Ni-chung đều tu hành hoan-hỷ và tinh-tấn.



TRUNG - VIỆT. — Giáo-Hội Tăng-Già và Hội Việt-Nam Phật-Học năm trước đã cử hai Thầy Giảng-Sư Thích-Minh-Châu và Thích-Trí-Không qua tham học Phật Pháp và sinh-nhữ tại Tích-Lan cùng một lần với Thầy Quảng-Liên ở Nam-Việt. Vừa rồi lại cũng cử Thầy Thích-Thiên-Ân Đại-Học-Tăng của Phật-Học-Đường Bảo-Quốc và Giảng-Sư của Hội Phật-Học, cũng đi tham học Phật-Giáo tại Nhật-Bản một lượt với Thầy Quảng-Minh: đồng thời Phật-Giáo ở Bắc-Việt cũng có cử hai Thầy đi.

Chúng tôi xin chọn thành cầu chư Phật gia hộ sự tu học của quý Thầy Du-Học-Tăng gấp nhiều thuận tiện và xin đặt nhiều hy-vọng về Phật-Giáo ngày mai ở nước nhà vào quý Thầy.

x x x

Gần đây quý Thầy ở các tỉnh miền Nam Trung-Việt: Nam, Nghĩa, Bình, Phú vào Nha-trang và về Huế cho hay tin tức các chùa chiền các tỉnh ấy, đa số vẫn bình yên.

Một số chùa bị bom đạn hư nát nhiều. Mặc dù hoàn cảnh gian-nan, hàng tín-dồ Phật-Giáo vẫn tu học kiên-cố dũng mãnh, sự tham hiểu giáo-lý Phật-Đà được sâu sắc có tinh thần khả quan, thật là đáng mừng !

x x x

HUẾ.— Hai Trưởng Tăng Ni ở Bảo-Quốc và Diệu-Đế, sĩ sỹ gần trăm vị, vẫn tinh tấn tu học. Các lớp trên, ngoài giờ tu học, cũng làm các công việc Phật-sự, như giảng dạy các lớp Phật-Pháp, dạy giáo-lý ở trường Trung-Học Bồ-Đề của Tổng-Trị-Sư Hội Việt-Nam Phật-Học, phụ trách giáo-viên trường Tiểu-Học Hàm-Long do Giáo-Hội Tăng-Già Trung-Việt lập tại chùa Bảo-Quốc, một số giúp cho nhà In Liên-Hoa và các công việc từ-thiện khác v.v...

x x x

Nhà In Liên-Hoa do Giáo-Hội Tăng-Già Trung-Việt sáng lập để làm cơ-quan ăn-loát cho sự hoằng dương chánh pháp, trước kia đặt tại đường Minh-Mạng, nay đã đem về đặt tại sau chùa Diệu-Đế. Vì thiếu người, nên Giáo-Hội tạm ủy thác cho Bà Thích-Diệu-Không làm Quản-Lý. Vì tài-chánh eo hẹp, thiếu thốn mọi điều kiện, nên cũng chưa phát triển lắm. Chúng tôi đặt hy-vọng vào những Đạo-hữu có thiện chí với công việc hoằng truyền chánh đạo.

Muốn phô biến ánh-đạo-vàng cho hàng phụ-nữ Phật-tử, thâm hiểu giáo-lý của Phật và chú trọng nền đức dục cho phụ-nữ, Ban Quản-lý nhà In đã được phép Giáo-Hộ Tăng-Già Trung-Việt đồng ý cho thành lập một « LIÊN-HOA TÙNG THƯ » mỗi tháng xuất bản một văn-tập.

Mong chị em xa gần hưởng ứng cho công việc tự tha lưỡng lợi được tiến triển.



GIÁO - HỘI TĂNG - GIÀ
TRUNG - VIỆT
LIÊN-HOA TÙNG-THƯ

Lời cáo bạch

Kinh bạch quý liệt Thiện-Trí-Thức,

Chúng tôi Ban Quản-Lý nhà in Liên-Hoa, được phép Giáo-Hội cho lập một Liên-Hoa Tùng-Thư. Mục đích là biên tập, diễn dịch và ấn loát các kinh điển của Phật-Giáo bằng Quốc-Văn và hoan nghênh tất cả các tác phẩm có tinh thần lợi tha hướng dẫn con người xứng hợp đức từ-bi và trí sáng của Phật-Đà.

Liên-Hoa Tùng-Thư sẽ ở dưới quyền kiểm duyệt Giáo-Lý của các vị Giảng-sư.

Trụ sở sẽ đặt tại chùa Diệu-Đế. Tại đây sẽ sưu tập tất cả các kinh sách báo chí của các Hội Phật-Học, các nhà cư-sĩ đã xuất-bản và mở cửa hàng ngày để thiện nam tín nữ có thể tìm mua và đọc. Có người phụ trách đề giảng giải rõ ràng.

Liên-Hoa Tùng-Thư sẽ xuất-bản mỗi tháng một, hai tập sách hoặc báo chí để làm giây liên lạc giữa hàng Phật-tử và giải đáp các vấn đề còn thắc mắc về giáo-lý.

Mong rằng toàn thể Đạo-hữu Phật-tử, quý liệt Thiện-Trí-Thức hưởng ứng và ủng hộ mọi phương diện để Phật-sự mau tiến triển, góp phần xây dựng nền tảng Văn-Hóa của nước nhà, gây tinh thần an bình và thân ái cùng khắp tất cả đó đây.

Phật dạy: « Nói một trượng không bằng làm một thước »

Chúng tôi xin đặt hy vọng vào tất cả thiện chí của tất cả toàn thể anh chị em Phật-tử, hầu mong ánh hào quang của chư Phật trùm khắp muôn loài.

SAO Y NGUYỄN BẢN

Kính gửi thầy Đại-Diện Giáo-Hội
Tăng-Già Trung-Việt, Giám-Đốc nhà
in Liên-Hoa để xin thầy duyệt y cho

Quản lý Liên-Hoa Tùng-Thư

Ký tên : THÍCH-DIỆU-KHÔNG

KÍNH BẠCH

Quản lý Liên-Hoa Tùng-Thư
Ký tên : THÍCH-DIỆU-KHÔNG

Số: 5 — LH/GHTG Duyệt y

Huế ngày 22 tháng 11 năm 1954

Đại-diện Giáo-Hội Tăng-Già Trung-Việt

Giám-Đốc nhà in Liên-Hoa

Ký tên : THÍCH-TRÍ-THỦ

PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM

Giáo-Hội Tăng-Già Trung-Việt
Nhà In LIÊN-HOA

PHẬT-LỊCH 2517

Huế, ngày 14 tháng 11 năm 1954

Biên bản

Họp tại chùa Diệu-Đế ngày 19 tháng 10 năm Giáp-Ngo
(14 tháng 11 năm 1954)

Hiện diện : Bà Diệu-Không Đại-diện Nhà in Liên-Hoa
Ông Tôn-thất-Hàng Thủ-quỷ Nhà in

Tín đồ : 45 người có công đức Nhà in và
người mới vào.

Buổi chiều 4 giờ khai mạc :

1) Bà Sư Diệu-Không trình bày công việc từ khi sáng lập nhà in và tình hình năm đã qua. Hỏi ý-khiến nên tiếp tục hay là nên giải tán, trả lại số tiền chờ mượn ?

— Toàn thể cử tọa đồng tán thành sự tiếp tục nhà in.

2) Ông Tôn-Thất-Hàng khuyến khích và trình bày sự lợi ích một cơ quan ấn loát kinh điển để hoằng dương Chánh-Pháp và phụng sự Tam-Bảo thì sẽ lợi ích cho linh-dồ trên đường tu học Phật-Pháp không phải ít.

3) Bà Sư Diệu-Không hỏi có nên lập Liên-Hoa Tùng-Thư xuất bản các tập sách lưu hành khắp xứ không ?

— Toàn thể tán thành việc ra kinh sách báo chí.

4) Ông Tôn-Thất-Hàng bàn về việc quỹ của Liên-Hoa Tùng-Thư bằng một lối các Bà buôn giấy bán rẽ cho nhà in. Toàn thể ưng thuận góp mỗi cỗ phần 500đ.00, hoặc mua sách Liên-Hoa trước, mỗi năm 120đ.00, lấy tiền mua giấy bán giá vốn cho nhà in.

5) Bà An-Phú, Bà Hồ-Thị-Mật, Cô Hoàng-Thị-Kim-Cúc chịu làm thủ-quỷ thâu tiền quỹ mua giấy cho Liên-Hoa Tùng-Thư. Bà Toán tắc Tâm-Hoằng, Bà Trần-Nhơn chịu làm thư-ký.

Hội-Đồng giải tán khi 5 giờ 30 chiều.

Nay biên bản,

Hội-Đồng ký tên,

TÔN-THẤT-HÀNG

THÍCH-DIỆU-KHÔNG

Tín-Dồ đồng ký tên.

Những kinh sách Phật-giáo

về Việt-ngữ đã in, và sẽ xuất-bản :

ĐÃ XUẤT-BẢN : (Bán hết)

TÊN SÁCH	TÊN TÁC GIẢ	GIÁ TIỀN
Công đức trì giới	Phật-học-đường T.V,	5đoo
Phật-giáo với văn-minh Âu-tây	Migot	8.oo
Phật-giáo với nhân-sinh	Thích-Quang-Phú	8.oo
Thơ ngũ ngôn	Hoàng-Hoa	5 oo
Việt-Nam Phật-giáo sử lược	Thích-Mật-Thề	25.oo
Luận chỉ quán	Thích-Trí-Quang	
Đông phương luận lý học	Nhất-Hạnh	14.oo
Phật-học yếu-lược	Thích-Mật-Thề	
Phật-giáo triết-học	Phan-văn-Hùm	25.oo
Kinh thập thiện nghiệp đạo	Thích-Trí-Thủ	5.oo
Khởi tín luận	Thích-Trí-Quang	12.oo
Phẩm báo-ân	Hội Phật-Học	
Kinh kiến-chánh	Giáo-hội Tăng-già.T.V.	
Đạo Phật của quần chúng	Thích-Mản-Giác	8.oo
Lời dì chúc	Hội Phật-giáo Bắc-Việt	2.oo
Phật-giáo với phụ-nữ V.N.	Đuốc-Tuệ xuất-bản	2.oo
Nhận-gian Phật-giáo	Đuốc-Tuệ	3.oo
Thế nào là Phật và Phật-pháp	Đuốc-Tuệ	5.oo

TÊN SÁCH	TÊN TÁC GIÀ	GIÁ TIỀN
Phật-giáo với khoa-học	Thanh-Hương	3.00
Truyện Phật Thích-Ca	Thích Trí-Hài	1.00
Phát Bồ-dề tâm	Hội Phật-học T.V.	
Duy thức triết-học	Khánh-Anh	
Hương trân-gian (thơ)	Huyền-Không	5.00
Giáo-hội Tăng-già là gì ?	Nhật-Liên	5.00
Ý-nghĩa Phật-giáo	Đuốc-Tuệ	
Tăng-già Việt-Nam	Thích-Trí-Quang	15.00
Kinh Thủ-lăng-nghiêm	Tâm-Minh	35.00
Lời Phật dạy	Thích-Minh-Châu	5đoo
Luận Đại-Trưởng-Phu	Thích-Trí-Quang	10đoo
Tử-bi Thủy Sám pháp	Thích-Huyền-Dung	18đoo
Hương đạo lý (tập I tập II)	Thích-Diệm-Không	5đoo
Phật - pháp	Phật-Học-Đường T.V	
Lịch-sử truyền bá Phật-giáo	Thích-Trí-Quang	
Hiện-dai Phật-pháp khái luận	Thích-Trí-Hài	

CÒN BÁN

Kinh Vô-lượng nghĩa	Thích-Hài-Tịnh	1đoo
Cuốn sách nhỏ của người Xuất-gia	Thích-Trí-Quang	1đoo
Cuốn sách nhỏ của người Tại-gia	Thích-Trí-Quang	1đoo
Công-đức Bồ-thí	Phật-Học-Đường T.V.	1đoo
Diễn-giảng Phật-pháp tối thiều	Thích-Trí-Quang	1đoo
Lớp học Phật-pháp	Ban Hoằng-Pháp	1đoo
Quan-hệ tư-tưởng	Thích-Viên-Giác	2đoo
Phật-pháp A.B.C.	Thích-Trí-Quang	1đoo

TÊN SÁCH	TÊN TÁC GIÀ	GIÁ TIỀN
Phật-pháp sơ cấp	Thích Trí Quang	5đoo
Nghi-thức Tụng-niệm Hội P.H.	Thích Thiện-Siêu	2đoo
Là Phật-tử	Nhất - Hạnh -	15đoo
Kinh Vô-Thường	Thích Trí-Thủ	5đoo
Niệm Phật tam-muội	Thích Đức-Phong	5đoo
Mùa Hoa-Đạo (tập I tập II)	Nữ Phật-tử Thừa-thiên	12đoo
Giác-ngộ (từ số 2 đến II)	Tập - chí	1đoo
Hội-dương nhân-quả	Lâm - tự - Kỳ	1đoo
Thiện-Sanh	Chơn - An	1đoo
Giác-tính mộng đời (thơ)	Thích Diệu - Không	5đoo
Công-đức nhẫn - nhục	Ni trưởng Diệu-Đức	15đoo
Tập tranh luận	Vân - Sơn	15đoo
Mùa Hoa Đạo (tập I tập II)	Nữ Phật-tử Thừa-thiên	12đoo
Mùa Hoa Đạo (tập III)	—	12đoo
Tin - tưởng	Huyền - Chân	5đoo
Liên - Hoa văn-tập	Liên-Hoa tùng thư	12đoo

MỤC LỤC

- I — LÁ THƠ CHUNG
- II — Ý-NGHĨA LIÊN-HOA
- III — PHỤ-NỮ ĐỨC-DỤC
- IV — TƯ CÁCH BÀ NỘI TƯỚNG
- V — SỰ-TÍCH ĐỨC QUÁN-THẾ-ÂM
- VI — VĂN THƠ
- VII — NHÀN ĐÀM
- VIII— PHẦN NHÌ ĐỒNG
- IX— BÀI CA ĐẠO PHẬT
- X — BẢN KÊ NGỦ GIỚI và THẬP THIỆN
- XI — DANH TỪ PHẬT GIÁO
- XII — TIN TỨC PHẬT GIÁO VÀ THỜI SỰ