



L

LIÊN HỘA

ĐẶC SẢN PHẬT ĐÁN 2508



# LIÊN-HOA

## NGUYỆT-SAN

Chủ-nhiệm: THÍCH ĐÔN - HẬU

Tổng Thư-ký: THÍCH ĐỨC-TÂM      Quản-lý: THÍCH NỮ DIỆU-KHÔNG

Tòa-soạn 66 Chi-Lăg — Hộp thư 24 HUẾ

**ĐẶC-SAN PHẬT-ĐẢN NGÀY 15-4 GIÁP-THÌN (26-5-64)**

### TRONG SỐ NÀY:

Kỷ-niệm Phật-Đản 2508	Liên-Hoa
Sức mạnh con người	Tinh-Như
Xuất-thé (Thor)	Trường-Phong
Phật-giáo đạo sống của loài người	Thích Thiện-Châu
Bảy nàng công chúa	Đà-Quang
Cuộc vận động của Phật-giáo Việt-Nam	Thích Tri Quang
Đón trăng... (Thor)	Quách-Tấn
Vì sao các Vị sư đã tự thiêu?	Trich bão Noir et Blanc
Phật-giáo và nghệ thuật cẩm hoa của Nhật-Bản	Hayền-Không
Cuộc tiếp xúc Đại-Đức Bửu-Chơn	T. Hoan và T. Thuận
Tinh mầu tử (Thor)	Doãn-Quốc-Sỹ
Tính cách-kỳ-thí tôn-giáo của Nhu Diệm	Donalds Harrington
Giới thiệu Hải-Triều-Âm	T.T. Tâm-Châu
Mơ tiếng hồng chung	Dương Tr. Giang
Vườn thơ đạo lý	Nguyễn-Hạnh
Nhin qua cơn pháo ngran 2507	Thế-Hữu
Nhân ái từ bi	Lan-Hoa-tu-nữ

THƯ VIỆN  
VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC  
SAIGON

Hoài niệm	<i>Trần-Thân</i>
Tiếng vang Quốc-tế	<i>Tâm-Phước</i>
Mở giọng lịch-sử ( <i>Thor</i> )	<i>Tuệ-Mai</i>
Tuổi xanh ngời ánh đao	<i>Văn-Thương</i>
Những giọng nghệ thuật	<i>Thạch-Trung-Giả</i>
Phỏng vấn B. S. Wulf	<i>Phái viên Liên-Hoa</i>
Kính lạy Phật ( <i>Thor</i> )	X. H.
Trắng Ashau	<i>Hoàng-Trang-Chân</i>
Một cái chết với kẽm tha hương	<i>Công-Huyền Trương Quế</i>
Phật-giáo Việt-Nam qua phong dao tục ngữ	<i>Nguyễn-thị-Tuyết</i>
Tin tức	

Bìa của Họa-sĩ Phạm-Đăng-Trí trình bày

### Số đôi tháng 3 và 4 Giáp-Thìn




---

#### Giá báo một năm :

- Trong tỉnh : 110\$ — Ngoài tỉnh : 120\$
- Công-sở và ngoại-quốc 240\$.

# Kỷ-niệm PHẬT - ĐẢN 2508



LÀ PHẬT-TỬ, AI  
chẳng nghĩ đến  
việc báo ân Phật,  
một trong bốn  
trọng ân mà cứ mỗi  
năm lại được kết  
tinh trong ngày kỷ-  
niệm Phật-Đản  
trong nước và trên  
khắp thế giới.

Sau mùa pháp  
nợn, lễ Phật-Đản  
năm nay, lần thứ  
2508 đang ghi đậm  
nét vàng son một  
trang sử hào hùng  
về một cuộc tranh  
đấu vĩ đại nhất  
trong giáo sứ của  
những người con

Phật để báo ân Phật. Một sự tinh cẩn nhưng đầy đủ ý nghĩa đã khiến  
cho ngày Phật-Đản từ nay cũng là ngày các Thánh-Tử-Đạo, là  
ngày khởi điểm của biết bao nhiêu sự cúng-dường hy-sinh khác  
của hàng Phật-Tử, quốc nội và hải ngoại, để viên thành những  
thiện niệm **báo ân**.

Những sự kiện lịch-sử đó đang trở lại và hướng về một cú  
điểm vô cùng quan trọng, đó là một ngày vĩ đại nhất, ngày  
Đức Phật xuất thế. Ngày ấy đang tỏa rạng trong thâm tâm mỗi  
người Phật-tử đang hồi hướng tất cả công đức về ngày ấy, để  
báo trọng ân.

Vì nay ai nấy đều biết, nguyên nhân lớn của sự xuất thế  
đứa Thê-Tôn là đam tri kiến tò ngộ chúng sinh, tảo trừ mê vọng  
để diệt đau khổ, tiến tới giải thoát an lạc. Th้าu hiều điều đó,

Tăng, Ni và Phật-tử thuộc tất cả mọi giới tăng, trong suốt bao lâu nay cho đến ngày pháp ngọn đã cùng nêu cao tinh thần vô úy, đức độ từ bi bất bạo động, động-viên trí giác và tinh thương vô hạn, diệt trừ mê vọng từ trong đền ngoài cho kỳ được, để đền đáp trong muôn một ơn Phật xuất thế cứu độ chúng sinh.

Những tấm gương bão ân Phật xán lạn nhường bao!

Ngày này, năm ngoái, chính trong đêm Phật-Đản, những người con Phật đầu tiên, các thánh tử đạo, ngã gục trên vũng máu đào, với nụ cười tươi, trước sự đòn áp tàn bạo của dục vọng bạo tàn, tấm gương tử đạo, muôn đời chói lọi đã gây xúc động lớn lao trên toàn thế giới.

Rồi đến sự hy sinh cao cả của Hòe-Thượng Thích Quảng-Đức và các vị Tăng, Ni, Phật tử khác, tự tháp ngọn được cưa nhục thân mình để soi sáng bờ vực thăm hakk tò ngỏ cho những kẻ mê lầm, đã làm rúng động hoàn vũ, đã có một sức mạnh vô song làm cho các lực-lượng phản-động, cho lũ ma-vương kinh tâm tán đởm, cảnh tĩnh được lương tri của con người tà vọng.

Rồi đến anh chị em trong các Gia-dình Phật tử, học-sinh, sinh-viên, hướng-đạo Phật-tử, anh lao-động, chị tiêu-thương, anh công-nhân, bác nông-phu, ông già bà lão v.v. tất cả, đều góp phần tranh đấu bảo-vệ chánh pháp chống tà vọng cuồng si, cũng đều chung quy trong một niêm bão ân Phật, tức là ý chí muôn sống tò ngộ và giải-thoát... thoát-ly màn lưới của mê lầm đau khổ.

Kỷ-niệm Đản-sinh, chính thị là đề cao tinh-thần bão ân Phật, bão ân một cách thiết thực, hợp lý, trong ý nghĩa Xuất-thể của Đức Phật. Chúng ta ôn cố những gương bão ân Phật từ trước đến nay, để tu-chỉnh lại một quan-niệm bão ân nghiêm-chỉnh và thực tế.

Những cơn bão tố phũ phàng, những đám mây đen nghịt đang lôi cuốn và vây phủ thế gian và xứ sở; Chúng ta không có quyền chênh mông, lơ là, giải dãi nữa. Chúng ta phải tích cực bảo ân Phật bằng những hành-động cụ thể trong hoạt-động hàng ngày của chúng ta, thám nhuần đậm ý nghĩa ngày Đản sanh để làm động cơ thúc đẩy tiến bộ cho chúng ta.

Chúng ta tắm gội trong hồng ân của Đức Phật, chúng ta đón mừng Đản sinh Đức Phật như là **một lẽ sống mới**, từ bóng

tối lòn ra ánh sáng, từ chán nản điêu linh chuyền ra niềm hy vọng, từ sân si ác nghiệp tiễn bước đến Từ-Bi Hỷ-Xã,

Chúng ta báo ân Phật tức là xây-dựng an lành, trong Giác-Ngộ và Giải-Thoát.

Hãy nêu cao tinh-thần thực-lực cài-tạo của mỗi người đánh tan mọi tha lực cuồng bạo, hãy kết hợp nhau lại, bát dục vọng, thêm tình thương, đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi riêng. Hãy biểu dương tinh-thần bất khuất và vỗ úy trước tất cả mọi thứ bất công, mọi thứ tội ác. Hãy xây-dựng sức mạnh cho tình thương để chứng minh tiếng nói của Từ-bi, để giữ thế quân-binh cho một thế giới đang bị chia rẽ trầm trọng và đang sống điêu linh trong thù hận.

Chí đã quyết đem đức Từ-bi eung đường Đức Phật để thanh toán mê vọng đau khổ thì đồng thời cũng phải đặt luôn cả vấn đề Hỷ-Xã kèm theo, vì nếu không hy-sinh một cái gì hết, cứ khẩn khẩn ôm giữ sợ thiệt thời bần thân, đụng chạm tài sản, bám chặc danh vọng, nặng nề tình cảm bè phái riêng tư thì làm sao mà từ-bi nổi, làm sao Báo ân Phật được? Và cuộc đời còn đâu ý nghĩa?

Chúng tôi xin mượn ý-kien của một nhà trí-thức Phật-tử để kết-luận bài này: « Đã lâu lắm rồi Phật-tử chúng ta nhận giải đai làm từ-bi, nhắc sợ làm hỷ-xã, thụ-động làm thương người ». Ý-kien này, nhà trí-thức đã phát biêt trước mùa pháp nạn. Sự thật bây giờ đã khác xưa. Phật-tử tất cả các tầng lớp, không có giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, trai gái, ai nấy đều đã tự mình nhận thấy rằng muốn cứu mình cứu giống nòi, dân tộc và nhân loại, chỉ có thể và phải :

— Tinh tấn thực hiện từ bi

— Dũng cảm hy-sinh cho chính-pháp, đặt quyền lợi chung trên quyền lợi riêng.

Và tích cực hoạt-động không ngừng khi bắt công đàn áp còn đe nặng trên kiếp sống con người, tham sân si đang giữ phần ưu thế...



Kính lạy đức Từ-Bi gia hộ cho thành ý của chúng con...

LIÊN-HOA

# Sức mạnh con người

\*

TINH NHU

**D**ối với Phật-giáo, giá-trị con Người thật là tối thượng. Con người có quyền phá hoại tất cả và cũng có quyền xây dựng tất cả. Con người làm lấy vận mệnh của chính mình và tự mình hoàn toàn chịu lấy trách nhiệm.

Sự sống, đối với Phật-giáo, như đã nhiều lần đề cập, vốn không phải ngẫu nhiên hiện hữu và cũng không do một đấng Thần-linh nào sáng tạo. Sự sống chỉ là kết quả của tâm niệm và hành động của con Người; và cũng bởi tâm niệm và hành động đó, con người có thể tự mình dựng lấy Thiên-Đường hay chôn mình đồi đồi ở Địa-ngục. Lửa Máu của thế-kỷ hai mươi mà con người đang hụp lặn, và tự đâm mình trong hụp lặn, không phải do sự giáng họa từ một thiên ý mâu nhiệm mà nhất định là do ở tham vọng và tàn bạo của con người. Con người đã tự biến mình thành Quỉ-sú và cũng chỉ có con người mới lột bỏ được cái mặt nạ đen ngòm dục-vọng và lây lưa xương máu kia đi.

Cho nên, đối với Phật-giáo, thái-độ ngu-muội nhất là thái-độ cùi đầu nhặt làm tối mọi cho Thượng - để hoặc làm nô-lệ cho một định-mệnh siêu-nhiên. Bên cạnh thái-độ đó, Phật-giáo cũng không chấp nhận quan-niệm duy vật, một quan-niệm phiến diện, hạ thấp giá-trị con người và

vì không nhận-thức được nguyên-lý nhân-quả qua sự biến hiện của tâm-thức, nên đã đầy-con người đến một tình-trạng khẩn-hoảng trầm-trọng và bì đát.

Con người làm lây vận mệnh của mình. Đó là tuyên ngôn vĩ-đại của Phật-giáo và cũng là nhận thức quan trọng của người Phật-tử để cách-mạng cá-nhân, gia-đình, quốc-gia, xã-hội. Sức mạnh của con người là một sức mạnh bất tận và bất diệt. Và Phật-giáo là một tôn-giáo, một đường lối sinh hoạt nhằm khai thác sức mạnh đó để thăng-hoa cuộc sống theo một chiều hướng hợp lý và tiến bộ. Trong nhận định đó, Phật-giáo là tôn-giáo của Tiến-Hóa và cũng là tôn-giáo của Cách-mạng vậy.



Khi sức mạnh được vận dụng đến triệt để, thì sức mạnh đó là Dũng. Nhưng Dũng không phải là sức mạnh của áp bức bạo tàn, khống bỗ mà là sức mạnh của Tri-tuệ và Từ-Bi. Cũng nhờ sức mạnh tâm linh đó, sức mạnh bất khuất và liên tục không ngừng, mà cách đây hơn 2 500 năm, đấng Thế-Tôn đã chiến thắng được sự mê hoặc của những lụa vàng son để xuất-gia eâu đạo. Và cũng nhờ ở sức mạnh tâm linh đó, đấng Điều-ngự Trượng-phu đã hàng phục được ma-vương và chưởng ngại để chưởng đạo dưới gốc Bồ-đề. Và cũng chính nhờ ở sức mạnh tâm linh đó mà các Thánh-Tử-Bạo đã anh dũng vì pháp thiêu thân để biểu dương giá trị tự do tối thượng của con người trước ma lực bạo tàn khẩn khiếp.

Đạo Phật là Đạo Cứu-khổ, Đạo Giải-Phóng, Đạo Bình-Bằng, đạo Tự do. Ở đâu có tiếng khóc than là ở đây có đạo Phật. Ở đâu còn có Áp bức, bất công là ở đây có bàn tay của người Phật-tử. Đạo Phật phá-hại triệt để mọi dục vọng để hèn của cuộc sống và kiến thiết triệt để một xã-

hội hạnh - phúc an vui. Đạo Phật tin tưởng ở khả năng sáng tạo của con người, bởi vì địa vị con người mới là Địa vị tối thượng, bởi vì chỉ có con người mới làm Thượng đế cho chính mình, ngoài ra không còn một quyền năng nào khác. Con người tự làm lág số phận, tư hành phạt mình bằng máu lửa và cũng tự mình dung được Cực-lạc Tranh-gian. Nhưng khả năng sáng-tạo của con người phải được thể hiện thành sức mạnh. Sức mạnh siêu tuyệt đó là Đại Dũng vậy.

Đạo Phật không phải là chủ thuyết chán đời, bí quan; tên cõi. Trái lại đạo Phật là đạo của cuộc sống, cấp-cứu cuộc sống và cách-mạng cuộc sống. «Ta không vào Địa-nguội thì ai vào Địa-nguội» đó là mục đích hóa đố của Bồ-Tát, lăn xả vào Đau khổ của cuộc đời để cứu khõ ban vui,

Cuộc tranh đấu của Phật-qiáo là một kinh nghiệm lịch-sử về sức mạnh của con người và chiếnq minh được khả năng sáng tạo tuyệt đối của con người. Chúng ta phải tin tưởng ở sức mạnh bất bao động đó để bảo vệ những chân giá trị của con người và để kiến tạo một xã-hội đầy yêu thương Hạnh-Phúc.

Đề Kỷ - niêm ngày Đản - sanh của Đảng Tự-Phụ muôn loài và đồng thời kỷ-niêm các Thánh Tử - Đạo, chúng ta chỉ biết dâng lên một lời nguyện: Nguyện đem Tình Thương không hận thù. Trí-tuệ không phân biệt, và sức mạnh không khuất phục để chuyền hóa cuộc đời, tiêu diệt và bồi dưỡng hai sức mạnh hiền hữu: Sức mạnh của bạo tàn dục vọng và sức mạnh của khoa học vô tri.

## Toàn thể Phật-tử hân hoan kính mừng ngày Phật - Đản.

# XUẤT THÉ

**G**IÁNG - Thé điềm lành ngọt sắc mây  
 Màu xanh đúc ngọc nân ngàn cây;  
 Đợi-bằng từ biển bay vào đất  
 Cùng hát cùng ca với hội này.

Hy-mă-lạp-san cao chát ngắt  
 Nghìn năm tuyết trắng ngũ thời-gian  
 Bỗng dung gió thời thơm lòng đất  
 Suối ngọt tuôn rói tự tiếng đàn!

Láng xuồng muôn nghìn bợt sóng trời  
 Sông Hằng biêng-bléc nước như trời  
 Có nghe hương lạ Ưu-Đàm nở  
 Một triệu năm ròng nở một thời!

Đạo-sĩ tham thuyền trên núi cao  
 Bỗng nghe khúc hát tự phương nào  
 Run run trời dậy trên đầu gậy  
 Vội vã dì vè theo ánh sao..

Này nhẹ, Ca-Tỳ-La-Vệ dây  
 Chim mang trái quý cúng dâng này!  
 Hoa bay theo gió trong khì giò  
 Trời nhạc thiên-tiên đè giải bày:

Một đấng Chân-Nhân vừa Xuất thế  
 Đôi vàng nhặt nguyệt bỗng tinh khôi  
 Hào quang xóa hết ưu phiền đó  
 Dưới gốc Vô-Ưu — có một NGƯỜI



Phù phục cùi đầu, Hy-mă-lạp  
 Sông Hằng thầm lẳng nhẩn mây trời:  
 « Đêm nay trong hội đèn hoa ẩy  
 Có cả thần tiên lẫn với người ».

Phật lịch 2508

TƯỜNG-PHONG

# PHẬT-GIÁO

## Đạo sống của loài người

THÍCH THIỆN-CHÂU

**P**HẦN nhiều học giả Tây-phương và số ít người Á-dông có tân học đã thất bại trong việc tìm hiểu những Đạo giáo Đông-phương nói chung, Phật-giáo nói riêng. Bởi lẽ họ rất xa lạ với lối suy tư cũng như nếp sống Đông-phương. Hơn nữa, họ mang sẵn gương «thành kiến» và với đôi mắt Tây-phương trong khi tìm hiểu một Đạo-giáo Đông-phương như Phật-giáo, phát sinh và tồn tại ở xã-hội mà tâm lý và sinh hoạt của con người khác hẳn với Tây-phương. Những câu hỏi do họ đặt ra có vẻ minh bạch lắm. Họ xếp Phật-giáo vào loại hoặc là triết-học hoặc là tôn-giáo. Nhưng họ không tìm được những câu trả lời thỏa mãn.

Theo Tây-phương thì triết-học là môn học-vấn thiên về lý trí mục đích giúp người tìm hiểu sự thật của nhân sinh vũ-trụ mà không cần biết đến sự thật ấy có phục-vụ cho cuộc sống của loài người hay không. Còn tôn-giáo là những tổ-chức tin-ngưỡng thiêng về tình-cảm, đức tin mục đích giúp người tìm sự cứu rỗi nơi Thần-Linh bằng sự vâng chịu những tin điều (dogmas).

Trong khi đó, Phật-giáo không phải chỉ là một hệ thống triết-học mà cũng không phải là một tổ-chức Thần-giáo tuy Phật-giáo có hình thức của một tôn-giáo. Phật-giáo là một Đạo sống hướng con người đến giác-ngộ giải-thoát do đức Phật chỉ dạy với những kinh-nghiệm tu dưỡng tâm-linh của Ngài. Phương thức thực nghiệm rất nhiều và được ghi chép trong Tam-Tạng Kinh điển nhưng chúng ta có thể hiểu đại ý qua câu chuyện sau đây:

Một hôm, tại xứ Kosambi, trong khi đi qua rừng cây

Sinsapa, đức Phật hái vài lá Sinsapa, cầm nơi tay rồi hỏi các Thầy Tỳ-Kheo :

— Nay các Thầy, những lá Sinsapa mà Như-Lai đang cầm dây so với lá Sinsapa trong rừng, bên nào nhiều, bên nào ít?

— Bạch Thế-Tôn, một Thầy đáp, những lá Sinsapa mà Thế-Tôn đang cầm rất ít, còn lá trong rừng thì rất nhiều.

— «Đúng thế! Các Thầy, những chơn-lý mà Như-Lai chứng ngộ thì rất nhiều như lá trong rừng; còn những điều Như-Lai truyền dạy cho các Thầy thì rất ít như vài lá Sinsapa mà Như-Lai đang cầm dây, Nay các Thầy! Tại sao Như-Lai không truyền dạy, tất cả những gì Như-Lai chứng ngộ. Bởi vì có những điều không ích lợi, không đưa đến đời sống thanh-tịnh, không dẫn đến sự nhảm chán dục lạc, sự định tâm, sự giác-nghộ giải-thoát. Các Thầy! Như-Lai đã truyền dạy những gì? Như-Lai đã truyền dạy SỰ KHÔ, NGUYỄN NHÂN của KHÔ, sự DIỆT KHÔ và CON ĐƯỜNG DIỆT KHÔ ». Và các Thầy! Tại sao Như-Lai chỉ truyền dạy những điều ấy? Vì rằng những điều ấy đưa đến đời sống thanh-tịnh, dẫn đến sự nhảm chán dục lạc, sự định tâm, sự giác-nghộ, giải thoát. Nay các Thầy! Nếu tinh-tẩn thì các Thầy sẽ chứng ngộ được những chơn-lý thiết yếu: SỰ KHÔ, NGUYỄN NHÂN của KHÔ, SỰ DIỆT KHÔ và CON ĐƯỜNG DIỆT KHÔ.

Qua những lời đối thoại trên, chúng ta nhận thấy rằng Thiếu-Kinh vạn quyền của Phật-giáo mà suốt 45 năm đức Phật đã truyền dạy cũng như của các vị Tồ-sư đã viết ra đều có thể tóm thâu trong « bốn chơn-lý » thường gọi là « bốn Thánh-Đế » (Ariyasacca) bốn chơn-lý này được xây dựng trong một hệ thống nhân quả rất minh bạch: KHÔ (Dukkha), sự khiếm khuyết của con người và cuộc đời, là Quả. Nguyên nhân của KHÔ (Dukkhasamudaya) không phải là Thần-linh mà là Dục-vọng (Tanhà). Sự diệt khô (Dukkha-nirodha) hay nói khác đi là sự an-vui (Nibbana) là Quả có

được là do nguyên nhân sống theo con đường diệt khổ (Dukkhanirodhagāminipatipadà). Có thể tóm lược hơn nữa như đức Phật đã nói trong kinh Anguharanikàya :

« *Như-Lai không những dạy về sự KHÔ mà còn dạy phương pháp diệt khổ* ».

Phật-giáo vốn có một hệ thống triết-lý minh-bạch. Hệ thống triết-lý này không những giúp cho chúng ta có chánh kiến (Samàditthi) để nhận rõ sự thật của nhơn-tánh vũ-trụ mà còn giúp cho chúng ta có một thái độ, một lối sống cao đẹp dễ dàng tạo hạnh-phúc chơn-thật. Người Phật-tử cũng cần có đức tin đối với Phật Pháp Tăng nhưng phải tự cứu lấy mình bằng cách thật sống với chánh Đạo. Đức tin này được phát khởi bởi chánh kiến nên được gọi là chánh tín hay đức tin sáng suốt (akkavavati saddhà) mà không phải là mê tín hay là tin mù (amulika saddhà). Như thế, bảo Phật-giáo là triết-học hay tôn-giáo đều không đúng.

Lại có nhiều người có vẻ như yêu đời lắm đã kết án Phật-giáo là TIÊU CỤC YẾM THẾ bởi vì Phật-giáo bảo đời là khổ. Vâng đời là khổ, Phật-giáo có chủ trương như vậy. Nhưng có Y-sĩ nào, trước khi chữa bệnh cho bệnh nhân lại không xác-dịnh bệnh trạng và bệnh căn không? Tiếc rằng những người này không hề đọc kỹ hai chơn-lý : SỰ DIỆT KHỔ và CON ĐƯỜNG DIỆT KHỔ hay là sự AN VUI và CON ĐƯỜNG đưa đến AN VUI,

Sự AN VUI (Nibbàna) Sanskrit là Nirvana) của Phật-giáo là sự an vui chơn-thật, sự an vui của những « người » đã diệt trừ tham lam, sân hận và si mê. Khó mà diễn tả cho đầy đủ sự an vui này bằng lời nói và chữ nghĩa được. Vì nó là vấn đề « tự chứng ». Hơn nữa làm sao nói cho những người đang sợ sệt khổ đau trong con ác mộng biết được sự an toàn và vui vẻ của người đang tỉnh. Những người đang ham mê sự vui thích trong con bài chén rượu làm sao biết được cái lý-thú của kẻ ngâm

thở đọc sách, Chúng ta là những kẻ đang trầm luân trong sanh tử luân hồi mà muốn hiểu hoàn toàn về sự an vui của Niết-bàn là chuyện không thể có được. Tuy nhiên sự an vui này không phải ở đâu xa lạ mà chúng ta có thể nếm được hương vị của nó ngay « ở đây » và « bây giờ », nhiều hay ít tùy theo trình - độ tiễn - bộ của tâm tư mà chúng ta đạt được.

Phật-giáo xem chủ trương tiêu-diệt vĩnh-viễn của thân mạng sau khi chết (Uchchedavāda) và chủ trương hưởng lạc đời đời ở các cõi trời (Sassatavāda) đều những tà kiến (micchāditthi) sự an vui của Phật-giáo chủ trương không thuộc trong hai phạm vi của hai tà kiến trên. Ông Edwin Arnold trong quyển « Light of Asia » có nói :

« Nếu ai bảo Niết-bàn là tiêu-diệt, người ấy nói lão,  
» Nếu ai bảo Niết-bàn là sự sống, người ấy làm ».

Không thể diễn tả sự an vui của những bậc đạt được sự an vui đồng thời cũng xả bỏ thân mạng như Đức-Phật sau khi nhập Vô-dur-y Niết-bàn (Anupādisesa Nibbāna Dhātu): Chúng ta chỉ có thể có một khái niệm về Niết-bàn là thường còn, an lạc, tự tại và thanh tịnh. Nhưng ngoài Vô-dur-y Niết-bàn còn có Hữu-dur-y Niết-bàn (Sopādisesa Nibbāna Dhātu) như Đức Phật sau khi đắc đạo dưới gốc Bồ-Đề đã chứng được. Qua dung mạo, cử chỉ, lời nói của Ngài suốt 45 năm, chúng ta nhận thấy sự an vui của Ngài thật là nhiệm mẫu. Các bậc Alahān cũng hưởng được sự an-vui tương tự như đức Phật. Tất cả chúng ta cũng đều có thể hưởng được sự an vui ấy ngay đời sống này và cả trong thế giới đầy thác loạn hiện nay nếu chúng ta thật sống theo những chánh Đạo có tám nẻo sau đây :

1 — Chánh kiến (sammaditthi) hiểu biết gì là chánh, gì là tà.

2 — Chánh tu duy (Samma Sankappo) suy nghĩ những điều đức hạnh và tốt đẹp.

3 — Chánh ngữ (Samma vaca) nói nhưng lời ngay thẳng  
đúng đắn, hòa giải, dịu dàng.

4 — Chánh nghiệp (Samma Kammanto) hành động tốt  
đẹp như bồ-thi, cứu mạng v.v...

5 — Chánh mạng (Samma Ajivo) nuôi sống thân mạng  
với nghề nghiệp lương thiện.

6 — Chánh tinh tấn (Sammavayamo) cố gắng trong việc  
hướng thiện.

7 — Chánh niệm (Sammasati) nhớ nghĩ những điều đạo  
đức tốt đẹp.

8 — Chánh định (Sammasamādhi) tập trung tư tưởng  
vào đề mục chơn chánh.

Đề cho dễ nhớ chúng ta có thể tóm lược chánh đạo  
tám nេo trên vào trong bài kệ sau đây :

« **Đừng làm việc ác**  
**Siêng tu điều lành.**  
**Giữ tâm thanh tịnh,**  
**Lời chư Phật dạy ».  
(Sabbapāpassa akaramam.  
Kusalassa upasampadā.  
Sacittapariyodapanam.  
Etam Buddhanā sāsanam).**

Những lời khuyên dạy giản dị trên cũng bảo cho chúng  
ta biết đức Phật vốn không muốn chúng ta lao mình vào  
nơi « Siêu hình » không bờ, không bến mà hãy nhìn vào  
thực tại, thật sống với cuộc đời bằng đạo lý để gaye tạo an  
vui cho mình cho người. Chính đức Phật đã im lặng trước  
những câu hỏi vô ích đối với cuộc sống khổ đau vì si mê  
và tội ác của con người.

« Có một người bị mũi tên đục bắn phải. Quyết thuộc  
mời một lượng y đến dè cứu chữa. Nhưng người ấy nói  
rằng: « Không! Không! Tôi chỉ chịu nhở mũi tên này khi

nào tôi biết được người bắn tôi thuộc giống họ nào, tên gì, da đen hay xám, ở làng nào tỉnh nào và mũi tên làm bằng gì đã!

Nếu người ấy biết được những điều người ấy muốn biết trước khi đê cho lương y rút mũi tên ra thì va phải chết một cách đau đớn ».

Ấy là cái ví-dụ trong kinh majshima-nikaya mà đức Phật dùng để dạy Ngài Malunkayaputta không nên miên man trong những vấn đề siêu hình vô nghĩa, vô ích mà cần chú tâm vào việc giải-thoát. Do đó, chúng ta có thể bảo Phật-giáo là « đạo cấp cứu » hay là « đạo thực tiễn » cũng được.

Ngoài tánh chất cấp cứu thực tiễn, Phật-giáo, còn là lối sống trung đạo (Majjhimapatipada) nữa, nghĩa là không say đắm theo dục lạc — Kama sukalli kantu yoga — mà cũng không ép xác khõ hạnh quá đỗi — attakela matantu yoga — vì cả hai lối sống cực đoan này đều gây đau khổ cho con người. Chính đức Phật đã từ bỏ đời sống vương giả và sau đó đã thôi tu khõ hạnh, lối tu rất thanh-hành và được kính trọng lúc bấy giờ. Và sau khi dùng bát súra của nàng Sujata dâng cúng, thề xác Ngài trở nên khỏe mạnh; nhờ đó tinh-thần sáng suốt, và Ngài đắc đạo dưới gốc Bồ-đề. Do đó những phương pháp tu duõng của Ngài truyền dạy đều rất thích-hợp với khả năng của chúng ta: Không đẽ duõi mà cũng không quá khắc khe.

Cuối cùng, hầu hết những lời dạy của đức Phật đều nhắm vào đỗi tượng loài người. Tuy đức Phật là bậc Thầy của người và trời — sattha devamanussanain — nhưng Ngài đã giáng sanh vào cõi người và với thân người mà Ngài đắc đạo nên giáo-pháp của Ngài gồm những phương pháp tu duõng dành riêng cho loài người, giáo hội của Ngài được chọn lựa từ những con người đầy đủ tinh chất người cả về thề xác và tinh-thần.

Riêng với Phật-tử tại gia, đức Phật cũng truyền dạy những phương pháp tu-duõng đẽ trở nên một người tốt

đẹp và tròn bồn phật làm người. Một vài đoạn trong kinh Mangala sau đây chứng minh điều này:

Học nhiều thạo nghề,  
Khéo giữ kỷ luật,  
Nói năng vui hòa,  
Là hạnh phúc lớn.

\*

Kính giúp cha mẹ,  
Yêu mến vợ con,  
Làm nghề lương thiện,  
Là hạnh phúc lớn.

\*

Bố thí, chơn trực,  
Nâng đỡ bà con,  
Tránh điều đáng chê,  
Là hạnh phúc lớn.

\*

Nhờ duyên lành, chúng ta may mắn được sinh và sống trên mảnh đất được bồng Bồ-dề che mát từ lâu, lại được ông bà cha mẹ cho uống pháp vị cam lồ ngay khi còn tẩm bé. Phật-giáo dõi với chúng ta quá quen thuộc như dưỡng khi dõi với loài người, cơm, rau dõi với dân quê. Do đó nhiều khi chúng ta quên rằng chúng ta là những người có phước lớn được thăm nhuần và sống với chánh pháp một cách dễ dàng.

Việc này không bại nếu thỉnh thoảng chúng ta nhớ lại chơn-nghĩa và giá trị quý báu của chánh-pháp để khi cần thì chúng ta giới thiệu cho những người xa lạ hoặc gởi mà thiểu thiện duyên như chúng ta. Chúng ta nên nói với họ rằng Phật - giáo không phải chỉ là một môn triết học hay là một tổ chức tôn giáo như các Thần giáo mà là ĐẠO SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI.

## Bảy nàng Công-Chúa

\*

Kính dâng linh giác 7 Thánh Tử - Đạo

DA - QUANG

**C**HÍNH giữa kinh thành Ba-la-nại có một hồ sen rộng, nước trong xanh mát, dưới đáy hồ toàn cát vàng, trong hồ rất nhiều thứ cá đủ sắc bơi lội nhịp nhàng; hoa sen thường nở bốn mùa sắc đẹp hương thơm ngào ngạt. Ngoài ra lại còn nhiều thứ cây kỳ hoa lạ, những trái giả sơn cao vút sắp đặt kỳ xảo, có suối chảy có thông reo v.v. Đây là một thắng cảnh của kinh đô mà thời xưa khi nhân loại còn man rợ và chưa đồng đức thì chốn này rất thanh tịnh là nơi «tú khí anh linh» nên các tiên nhân hoặc các vị Bồ-tát thường đến đây tham thiền.

Vì vậy khi vua nước Ba-la-nại lên ngôi, vua liền lập đạo tràng ngay tại đây, để những ngày trai tiết vua và 7 công chúa thường ra đây thọ giới «bát quan trai».

Nhà vua là một Phật-tử thuần thành nên khi lên ngôi vua liền lấy Phật-giáo làm quốc-giáo lấy 5 cẩm giới và 10 điều thiện làm thước ngọc khuôn vàng để giáo hóa muôn dân. Lại lập nhiều tịnh xá thỉnh Phật thuyết pháp, nhờ vậy trăm họ đều được thấm nhuần pháp lạc. Nhất là 7 nàng công-chúa.

Từ khi hoàng hậu băng hà, các công chúa đã chứng kiến cái cảnh tử thần cướp mất người mẹ hiền thục doan trang diễm lệ và thân yêu nhất của đời mình. Nhận thấy cảnh vô thường diễn rõ trước mắt làm cho 7 công chúa tinh ngô.

Từ đấy những con người ngọc ấy đã cương quyết không lập gia đình, nguyện đem sắc đẹp khuyễn thành và lứa tuổi thanh xuân để phục vụ chúng sanh. Nhà vua tuy không có con trai nhưng nhờ hiểu sâu giáo lý của đức Phật nên đức vua cũng không nghĩ đến việc kế truyền mai hậu. Ngài có dạng bao nhiêu tình thương vào 7 cô con gái, vua rất chiều ý các con. Đặc sắc của 7 công chúa là thật hành hạnh bố thí. Thường ngày trai tiết, 7 công chúa vẫn thọ giới bát-quan-trai, vua bao giờ cũng tùy hỷ hạnh lành của các con.

Một hôm sau khi xã giới Bát-quan-trai xong các công chúa liền xin vua cha lên chốn tha ma để ngoạn thưởng. Vua lấy làm lạ liền khuyên: tha ma là nơi đang ghê sợ, chỗ ấy là cảnh giới của người chết, nơi ấy xương cốt bừa bãi (1) thấy chết ng่อน ngang đầy mùi hôi thối, chim quạ tranh nhau ăn nuốt, sáu bọ rúc ráy, thân nhân khóc lóc thảm thả có gì mà các con ngoạn thưởng? Trong cung ta có nhiều vườn hoa đẹp, cảnh sắc xinh tươi muôn hoa đua nở có hồ nước mát trong các loài chim quý hót tiếng vui tai v.v. vậy các con nên vào thượng uyển mà thưởng ngoạn.

Các công chúa tâu: vườn đẹp, chim hót hoa nở v.v... phỏng có giúp gì cho nghiệp của các con? các con vì nhận thấy tâm niệm vô thường thân như huyền hóa, dù cho sang giàu như vua chúa, đẹp đẽ của tuổi xanh v.v.. cũng không thể thoát khỏi già bệnh chết. Vì vậy các con muốn quán pháp bất tịnh để trừ tham dục thì chỗ tha ma thật là cảnh thuận tiện cho các con tu pháp bất tịnh, vậy xin phụ vương chịu con một chút.

Sau khi nghe các con giải thích đúng lý vua liền thuận cho.

---

1) Phong tục Ấn Độ khi người chết, nếu giàu sang thì thiêu xác lấy tro, hàng vira thì khoét cây gỗ bỏ vào đem vứt lên núi, hàng cúng cực thì họ chỉ việc khiên lên núi vứt xác vào đấy rồi về, chứ không có chôn cất như ta.

Được lệnh vua cha cho phép, 7 công chúa phục sức  
thò sơ rồi cùng nhau lên chõn tha ma. Đây thật là một  
cảnh vô cùng ghê sợ, chõn nầy thây chết phình to, hơi  
thổi xong lên đến nõn mõa, chõn kia thây bắt đầu  
rã nước chảy lầy lụa dài sâu rúc ráy lúc nhúc; và đây  
một thây chết vừa mới bị vắt vào chương phinh thật là  
mồi ngon cho chim qua tha hồ dành giựt.. Xa xa người  
ta đang xúm nhau khiên một thây ma mồi, quyển thuộc  
theo sau khóc lóc gào thét thảm thê kêu trời vang đất  
não nùng quay quắc dè rồi bỏ dãy mà đi. Tất cả thật  
là một cảnh giới rùng rợn.

Bảy công chúa thấy vậy mỗi người liền tìm đến một  
gốc cây ngồi thiền quán: Thân ta rồi đây cũng thịt nát  
xương tan, cũng hôi bám lầy lụa, thế mà thây ta rồi đây  
đã không làm mồi cho chim qua được, lại thêm tốn cùi  
mắt công người thiêu đốt.. than ôi! Sắc đẹp tuổi xanh  
chỉ là một lớp da mỏng bao bọc những đồ nhơ nhớp..

Khi thiền định xong, mỗi nàng ứng khẩu đọc một bài kệ:

Công chúa thứ nhất:

*Người đời qui thân mang  
Điểm phấn lại thoa son  
Khi chết ra mồ hoang  
Điểm trang có ích gì?*

Công chúa thứ hai:

*Vì như ngồi nhà kia  
Người đi nhà đồ nát  
Thân ta cũng như vậy  
Thân đi, thân tan tác*

Công chúa thứ ba:

*Khi thân còn tại xác  
Như ngựa buộc vào xe*

*Xe húi ngựa chạy mất  
Mang theo bao tội ác*

Công chúa thứ tư:

*Nương thuyền qua bến giác  
Đến bờ bỗ thuyền đi  
Thân vương thân tu tập  
Thân húi, thân an lạc*

Công chúa thứ năm:

*Thân xưa vốn tươi đẹp  
Nay chết nằm tro tro  
Phủ lên bao bụi đất  
Thân tan hồn đất-dơ,*

Công chúa thứ sáu:

*Như chim ở trong lồng  
Bốn mặt đều rào kín  
Lồng rách chim bay đi  
Thân tan, thân chạy mất,*

Công chúa thứ bảy:

*Đây gấm dệt rất xinh  
Trong đặng viên ngọc quý  
Đây rách ngọc rơi mất  
Thức mang bao nghiệp lực.*

Trong lúc các công chúa dàm đạo cùng nhau, tình cờ vua Đế-Thích vận thắn thông ngang qua nghe được liền khen: quí hóa thay, quí hóa thay, các nàng tuổi còn trẻ, đương thời tươi đẹp thế mà đã hiểu được sự vô thường, nhảm chán sắc thân mong huyền như thế là các nàng đã tĩnh trong lúc chúng sanh còn mê; đã ngộ trong lúc chúng sanh chưa tĩnh. Vậy nay các nàng có ưa cần gì ta sẽ giúp cho?

Các công chúa hỏi: ngài là Đế-Thích hay Phạm-Vương?

— Ta là Đế-Thích ta có đủ năng lực giúp cho tất cả nhân loại toại nguyện.

Công chúa thứ nhất:

— Tôi nguyện làm con thuyền để đưa chúng sanh qua khỏi bể khổ.

Công chúa thứ hai:

— Tôi nguyện làm ngọn đèn để soi sáng đêm tối vô-minh.

Công chúa thứ ba:

— Tôi nguyện làm hồ nước trong mát để rửa sạch phiền não cho chúng sanh.

Công chúa thứ tư:

— Tôi nguyện thành Phật để độ chúng sanh.

Công chúa thứ năm:

— Tôi nguyện độ tất cả chúng sanh, mới thành chánh giác.

Đế-Thích hoảng hốt: xin lỗi, xin lỗi, nếu các nàng muốn hạnh - phúc an - toàn, giàu sang tốt bậc, sắc đẹp lâu bền, hoặc làm vua trong các cõi trời thì ta tận lực giúp cho. Nhưng than ôi! đại nguyện của các nàng rộng lớn như hư không, tôi thật bất lực.

Các công chúa thưa: chúng tôi là Phật-tử, biết được lẽ vô-thường, dù có làm đến bậc đế vương cũng không thoát khỏi sanh tử. Vậy ngài không giúp gì cho nguyện vọng của chúng tôi được ư?

Đế-Thích buồn bã: vâng, tôi cũng còn trong vòng sanh tử như các nàng, nên tôi thật không giúp gì được đại nguyện của các nàng cả. Vậy tôi xin cầu chúc các công chúa chóng đạt đại nguyện, nói xong Đế-Thích bay đi.

*Phỏng dịch ĐẠI-TẠNG-KINH*

# CUỘC VẬN ĐỘNG

THÍCH TRÍ QUANG

của Phật-Giáo Việt-Nam

## GIAI ĐOẠN PHÁT KHỎI

(Tiếp theo)

### CHƯƠNG 3

**Nguyên nhân cuộc vận động Phật-giáo Việt-Nam  
(hay chính sách kỳ thi Phật-Giáo Việt-Nam)**

Sự kỳ thi Phật-giáo Việt-Nam trước 1954.— Thái độ kỳ thi Phật-giáo Việt-Nam thực đã không phải mới có bởi chế độ của nguyên Tông-thống Ngô-đinh-Diệm khởi đầu từ năm 1954. Thái độ đó đã có bởi người Pháp khi xâm lược và thống trị Việt-Nam (1): đó là điều ta nên xác nhận nếu có một thái độ trung thực. Phật-giáo Việt-Nam, cũng như dân tộc Việt-Nam, là kẻ bị trị, đã phải nhẫn lấy mọi sự đàn áp. Danh dự và thề thống của Phật-giáo và dân tộc Việt-Nam bị thủ tiêu hoàn toàn. Phật-giáo Việt-Nam đã bị trói ngai, hạn

chế. Chùa chiền và tài sản đã bị phá hủy và trưng dụng một cách tàn bạo. Đất các chùa Bà-dá, Quán-sứ, Liên-phái đã mất hết, và mất cho ai, những người dân Hà-nội vẫn còn biết quá rõ. Thủ-dó

(1) Trong lịch sử xâm lược Việt-nam của người Pháp, có một sự kiện mà một viên sứ thần của nguyên Tông-thống nhắc lại ở ngoại quốc, đó là sự đàn áp Thiên-chúa-giáo của Tỵ-Đức. Viên sứ thần ấy nói nguyên Tông-thống đàn áp Phật-giáo là vì gia-dinh ông đã bị giết 22 người hồi xưa (?). Sự thực, Tỵ-Đức đàn áp Thiên-chúa-giáo là hành động u mê, xuất tú ý thức kinh sợ những người làm tiên phong, làm tay trong và tay sai cho người Pháp. Sự kiện đó không liên hệ gì với Phật-giáo; lịch sử đã không xác nhận có một sự liên hệ nào. Ké nào cố ý, công khai hay bí mật, bảo rằng trong hành động của Tỵ-Đức, Phật-giáo ít nhiều có trách nhiệm, thì đúng là kẻ âm mưu gây tôn-giáo chiến tranh theo truyền thống hiểu chiến của họ.

Saigon bấy giờ, dồn Cây-mai trong Chợ-lớn và khu đất nồi cao ngó ra bến tàu là những nơi của chùa và có chùa, nhưng đã bị đập phá và trung dụng hẳn. Ấy là chỉ nói hai «nơi văn minh» đủ để thấy tình trạng bi đát và uất hận ở những «nơi quê mùa» là toàn cõi đất nước Việt-Nam. Nhưng tình trạng này không kịch liệt bằng khi người Pháp trở lại xâm lược Việt-Nam lần nữa, vào những năm 1945-1951; sự đàn áp đã xảy ra cho Phật-giáo Việt-Nam như thế nào, cứ nói rằng đúng là tiền thân chính sách của nguyên Tông-thống Ngô-đinh-Diệm cũng đủ để hình dung một cách tổng quát.

Nguyên nhân nào khiến người Pháp kỳ thị Phật-giáo Việt-Nam? Đích thực mà nói, chỉ vì Phật-giáo Việt-Nam không cùng tín-ngưỡng với họ, nhất là thủy chung đã không ích lợi cho chính sách xâm lược và thống trị của họ.

*Chính sách Kỳ Thị Phật-Giáo Việt-Nam của Chế Đỗ Ngô Đinh-Diệm.* — Nói công bình, nếu người Pháp và chế độ cộng sự với họ chưa bị

chấm dứt quyền hành sau Hiệp định đình chiến thì không biết họ còn hay không còn tiếp tục sự kỳ thị Phật-giáo Việt-Nam? cầm chừng hay khuếch trương chính sách ấy? Chỉ biết đầu Dự số 10 ngày 6-8-1950 và 2 Dự bồ túc là số 24 ngày 19-11-1952, số 6 ngày 3-4-1954 đều do họ ban hành, họ đã chưa kịp có những sự kiện quá quắt. Đổi lại, tuy thực chất chế độ của nguyên Tông-thống Ngô-đinh Diệm tiếp tục chính sách do Pháp đặt dẽ, nhưng là một sự tiếp tục có ý thức và được tăng cường đến nỗi sự kỳ thị Phật-giáo Việt-Nam đã là một chính sách có đủ thái độ, chiến lược, chiến thuật, biếu lộ ý chí tiêu diệt Phật-giáo Việt-Nam một cách ai cũng biết rõ bằng tài liệu, bằng lý doán, bằng cảm nhận.

*Vụ ám sát khai mạc và diễn hình cho chính sách kỳ thị Phật-giáo Việt-nam của nguyên Tông-thống.* — Đó là cái chết đau thương nhất, u uất nhất, của một huynh trưởng Phật-tử thuộc Khuôn hội Kim-an, vùng Kim-long, Huế. Huynh trưởng đó tên Trinh, một người « làng xóm đều thương mến », chỉ biết

đi làm nghề để nuôi cha mẹ, vợ con, và làm việc Phật-sư. Vậy mà người đó đã bị trói chặt tay chân, bị đánh cùng minh bằng những thanh cùi vắt bừa bãi quanh thi hài của anh, bằng dao đâm vào màng tang, vào ngực, sau hết, là bằng súng, nǎm chết thê thảm trên bãi cỏ ngay nơi cánh đồng cách nhà anh không quá nửa cây số. Nguyên nhân chỉ vì anh Trinh đã hoạt động tò chíc đoàn cung nghinh Xá-lợi trong đại lễ Phật-dân năm 1955. Kẻ giết anh, chính nhà cầm quyền hữu trách về hành chính, công an và mật vụ bí mật cho tội hay, nhất là dân chúng trong vùng càng biết rõ, là tên công an phụ trách vùng đó vào lúc đó. Vụ ám sát xảy ra như sau. Sau khi vượt qua mọi sự khủng bố và phâ hoại của công an, anh Trinh tò chíc một cách thành công đoàn cung nghinh Xá-lợi cử hành vào Mồng Tám tháng Tư năm 1955, qua ngày 18 tháng tư âm-lịch, buồi tối, tại nhà anh sau khi bàn công việc Gia-dinh Phật-tử Phú-thạnh với 2 nữ Phật-tử thuộc Gia-dinh này, anh tiến họ ra cửa. Ngay chỗ đó, trong bóng tối, 3 bóng đèn, 1 chỉ huy, 2 thi hành, nhảy ra kẹp

tay, dùng khí giới uy hiếp, cầm anh lên tiếng và « mời anh ra đây nói chuyện một tí » 2 nữ Phật-tử bị đuổi về riêng với 1 người đi theo dạo nạt và buộc không được nói những gì đã thấy và nghe. Còn anh Trinh thì bị dẫn lui ra sau nhà, & đấy là cảnh dồng. Trong nhà không một ai thoát ra được khỏi ngõ vì ở đấy vẫn còn những bóng đèn hờm sáng và dao. Họ cũng không được la khóc. Anh Trinh đi được một lát thì những tiếng vật lộn, đánh đá và la ầm ờ vọng vào trong nhà, sau hết là một tiếng súng mà sau này dân chúng bị buộc phải tin là tháp canh « bên đó làng Hạ » bắn Việt-cộng. Sáng hôm sau, trước và trong khi thân nhân anh tìm ra xác anh, tại nhà anh đã có mật vụ vào « bày vẽ cho cách trả lời với làng xóm và Phật-giáo Thừa thiền», « chôn cho mau », « không được khóc than và nói gì hết » và « gác nhà giữ an ninh trật tự giúp cho đến gần chung thất ». Cùng lúc đó luận được đưa ra là « anh Trinh chết vì bị thù riêng, kẻ thù giết vì tranh tình nhân hoặc tranh tài năng

với anh ». Gia đình bị buộc chấp nhận lý do vì tinh nhân và « phải nói như vậy, với bất cứ ai hỏi về cái chết của anh Trinh ». Cũng cùng một lúc, sau khi dư luận xôn xao nói thẳng tên tuổi, như là xôn xao nói thẳng tên Thiếu-tá Sĩ trong vụ tàn sát Phật-tử tại đài Phát thanh Huế, tên công an được tiếng nói tờ chức tin ngưỡng của mình bảo tin nên đào ty bắn khỏi vùng Kim-long « chứ không nên ầu núp chốn này nữa ». Và nội vụ được tiếp tục « coi dã », tiếp tục làm thịnh cho đến ngày nay — và chắc chắn sẽ là mãi mãi. Giới Phật-giáo lên tiếng thì dọa sẽ bắt đánh 2 nữ Phật-tử « vì thủ phạm là 2 đứa ấy rồi đó »!

Vụ ám sát anh Trinh, như thế, cho ta thấy đó là « khuôn vàng thước ngọc » cho bao vụ giết người khác của chế độ nguyên Tông thống, một cách có kế hoạch, có chỉ huy, có chủ ý — dấu xẩy ra chỉ non 1 năm sau khi nguyên Tông thống về nước. Chủ ý đó là gì, nếu không phải khùng bố Phật-giáo Việt-nam qua đại lê Phật dân, bằng cách giết một cán bộ Phật-giáo chết

thì chết thảm « để cho mà thấy và liệu hồn »?

Những nét sơ lược về lại chính sách kỳ thị Phật-giáo Việt-nam của chế độ Ngô dinh Diệm. — Dưới đây là nội dung và hình thức của chính sách kỳ thị Phật-giáo Việt-Nam dưới chế độ nguyên Tông thống Ngô dinh Diệm, thể hiện qua những nét phác họa và diễn hình mà thôi vì chính sách ấy đã đạt đến mức độ mô tả không xiết.

## I. — PHẦN VĂN KIỆN (2)

1) Giáo sư Bửu-Hội, trong giác thư gửi các phái đoàn tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc, nêu lên 4 điểm chứng minh chế độ nguyên Tông thống Ngô dinh Diệm không kỳ thị Phật-giáo, điểm thứ 1 nói rằng « niết pháp bảo đảm tự do tín ngưỡng ». Nhưng, ngay trong bản hiến pháp đó, lời nói đầu dã viết « hoàn thành sứ mạng trước đây tạo hóa », câu đó, tại các quốc gia Á-dòng như Việt Nam là một, không thể có ý nghĩa gì khác hơn là dụng ý

---

(2) Nguyên văn phần này rất trong bản điều trần của tác giả gởi Liên-hiệp-quốc.



dề cao và chỉ thừa nhận Thiên chúa giáo (3).

2) Với đạo Dụ số 10, một văn kiện được chế độ Ngô dinh Diệm lưu dụng và «chiếu chỉ» nhiều nhất, Phật-giáo và hết thảy các tôn giáo khác đều bị liệt vào chế độ hiệp hội, ngang hàng với các hội tầm thường như những hội thương mãi, những hội thể thao, hay các hội giải trí hạ đẳng và các hội du hý không đáng gọi là một hội. Trái lại, cũng đạo Dụ đó, cho Thiên chúa giáo hưởng một «chế độ đặc biệt». Trong giac thư của giáo sư Bửu-Hội, điểm thứ 2 nói chính quyền Việt-Nam không bao giờ có chính sách kỳ thị Phật-giáo, nhưng, với văn kiện Dụ số 10, không những Phật-giáo bị kỳ thị mà chính

quyền nguyên Tông thống Ngô dinh Diệm còn kỳ thị hết thảy tôn giáo khác nữa, ngoài Thiên chúa giáo (4).

(sẽ tiếp)

(3) Nên Thiên-chúa-giáo vẫn tiếp tục gọi là «công giáo», một cách vì thói quen thì ít mà vì gián tiếp chứng tỏ Thiên-chúa-giáo là tôn giáo công, còn các tôn giáo khác chỉ là lật vặt.

(4) Trong một tài liệu mang tên «vấn đề Phật-giáo tại Việt-Nam Cộng-hòa» thuyết trình ngày 24-10-1963 do chính-quyền nguyên Tông-thống công bố, có một đoạn biện minh về Dụ số 10 (trang 6 đến 10) nhưng chính sự biện minh đó càng chứng tỏ, thêm một lần nữa, dã tâm của chính quyền ấy. Tài liệu này có lẽ sẽ được ấn hành trong tập 3, nói về cuộc vận động của Phật-giáo Việt-nam (tập 1: hồi ký, tập 2: tranh ảnh, tập 3: văn kiện, tập 4: báo cáo của Liên-hiép quốc, tập 5: sự ủng hộ của thế-giới).

Tất cả Phật-giáo - đồ hagy hiến  
mình cho nền Thống-nhất Phật-  
giáo để cung đường Phật-Tò.

### ĐÓN TRĂNG

Đêm trong lòng nước tạnh  
Lai-láng ánh thanh-hư  
Sen trải niềm thơm thầm  
Đón trăng rằm tháng tư.

### ĐƯỚC TỪ-BÌ

Lòng đắm mộng hồng-y  
Đời sanh ngục A-Tỳ  
Xã thân gìn Chánh-pháp  
Bừng sáng đuốc Từ-bì.

### MAI MUỘN

Duyên nhạt mùa son phấn  
Mai vàng nở cuối thôn  
Bồi hồi cơn gió quanh  
Hương thoảng địch hoàng hôn.

### GIỌT TRÚC-ĐÀO

Vườn sớm mưa sưa tạnh  
Trúc-đào hoa động hương  
Chim Hoàng-ly rỉa cánh  
Từng giọt rụng kim-cương.

### RỪNG SIM

Mưa xưởng rừng thêm vắng  
Mong tăm một bóng chim  
Gió rung cánh rụng nắng  
Bừng nở cánh hoa sim.

### SUỐI BẠCH-TÂN

Bình-minh tràn suối quanh  
Nguồn rót tiếng sơn-ca  
Khép nép bờ hương lạnh  
Rau bạch-tần nở hoa.

Quách-Tân

**Y** i sao

## các Vị Sư đã tự thiêu

?

**S**AIGON, 11-6-63. Ngay tại trung tâm thành-phố, một vị sư 73 tuổi, Đại-Đức Thích-Quảng-Đức trên xe hơi bước xuống ngồi kiết-già trên đại-lộ, hai tay chấp lại cầu nguyện. Tức thời một vị sư khác đỗ một thùng xăng trên áo vàng của Ngài và một cây diêm được bật lửa. Nhà sư Thich-Quảng-Đức tiếp tục niệm Phật trong ngọn lửa đang bừng lên. Một người nào đó trong nhóm thân thuộc của Ngài đã chụp ảnh Ngài ngay lúc đó để thế giới biết đến hình ảnh tự thiêu ấy. Cũng trong hình ảnh đó người ta thấy sư và ni đang tụng niệm và cầm khâu hiệu bao quanh người tự thiêu. Nhà sư Thich-Quảng-Đức đã tự thiêu để phản đối chính sách tôn giáo của Tổng Thống Diệm. Những người đứng chung quanh nhà sư — trong đó có những trẻ em — đang xem Ngài thiêu với nét mặt của Ngài bình tĩnh nếu không là vô cảm.

Phan thiết, 4-8-63. Tại hải-khẩu nhỏ này của miền Nam VN, cách Saigon 150 cây số, một nhà sư trẻ tên Lê (Thich-Nguyên-Hương) chỉ mới 20 tuổi tiến đến giữa dài kỷ-niệm tử-sĩ. Lúc đó dung ngọ. Ông tự rút xăng trên người, qui xuống và châm lửa vào áo quần. Một đại-uy bảo-an chạy

nhão đến. Nhưng không kịp nữa. Vì sự trẻ đã chết. Đây là một vụ tự thiêu thứ hai trong khoản không đầy hai tháng để phản đối chính sách chống Phật-giáo của Tổng-Thống Thiên-chúa-giáo Diệm.

### Cái chết đẹp đẽ nhất trong các cái chết.

Thế giới Tây-phương, kinh hoàng tìm hiểu cái lý do tự tử như vậy ít hơn là tìm hiểu cái hành động như vậy. Làm sao người ta lại có thể tự hủy mình một cách thản nhiên tự tại như thế? Thêm một lần nữa con người da trắng bao khoán tìm hiểu sự xem thường cái chết của người da vàng. Ở Tây-phương chúng ta thường không nhận thấy là đối với tu-sĩ Phật-giáo cái thân xác chẳng có giá trị gì hơn cái áo vàng bị lửa đốt. Thông thường trong những nước Phật-giáo, người ta dạy cho trẻ con noi gương sáng xem cái chết đẹp đẽ hơn cả là cái chết của nhà sư đã đạt đến trình độ tu-hành cao náo đó của tri-huệ, cho lập một cái dàn cùi để cho đệ tử thiêu họ và nhờ vậy giải thoát khỏi thân-xác, tiến đến Niết-bàn mau mắn. Chính trong trạng thái tinh thần đó mà các nhà sư ở Saigon đã hỏa-thiêu thân-xác của Đại Đức Thích-Quang-Đức: với lòng thành-kính người ta cử hành một giáo-lễ có giá-trị tinh thần cao cả nhất. Bởi vì những sự hy-sinh đó ngày nay rất hiếm nên sự tự thiêu của hai nhà sư đó lại càng vang động trong nhân-tâm quần chúng.

Trong thực tế hai vụ tự thiêu đó chỉ là cái tột đỉnh bi thảm của một tình thế thảm bại từ lâu: trong 13 triệu dân miền Nam VN, 80 phần trăm là Phật-giáo-dồ, tín-dồ Thiên - chúa chỉ có 10 phần trăm. Nhưng cái thiêu số này — có thể lực nhất ở toàn Á-châu vì con số tín-hữu, tu viện, tu-sĩ và linh-mục — lại được hưởng tất cả những quyền lợi của một quốc-giáo thật-sự. Cái gia đình thế lực của Tổng-Thống Cộng-Hòa, ông Diệm, là Thiên-chúa-giáo, anh ruột ông là Ngô dinh Thục Tổng-Giám-Mục ở Huế.

Chính tại thành phố này mà sự nô tung một quả lựu đạn giữa đám đông tụ họp mừng lễ Phật-dản đã là dấu giây mối duy của mọi sự. Chính-phủ cấm treo giáo kỳ trên toàn cõi miền Nam VN. Nhưng những Phật-tử xưa nay có lẽ treo rất nhiều cờ và phướn ngoài đường và nơi cửa nhà họ, nhất là vào những dịp đại lễ. Trong một cuộc biếu tình phản đối ngày hôm sau, chín Phật-tử đã bị bỏ mình. Những xe thiết giáp do viên phó tỉnh-trưởng gọi đến để giải tán những người biếu tình đã nô súng vào đám đông. Phái viên Nữu-Uớc Thời-báo (New-York Times) đã thấy những kẻ bị thương ngã xuống đất và bị xe thiết-giáp cán. Từ ngày đó, tinh cảm của dân chúng Phật-giáo lại càng bị va chạm vì những vụ đó nhất là trong khi những đám rước Thiên-chúa-giáo diễn hành ở Saigon như thể là thành phố này là của riêng của Giáo-hội Thiên-chúa và những hồi chuông đánh thức dậy lúc 5 giờ sáng dân chúng mà đại đa số không phải Thiên-chúa-giáo. Chính ngay những người Thiên-chúa-giáo đã tố cáo những sự lạm dụng như thế, và lấy làm lo âu mà thấy dư luận Á-châu chỉ định họ là những người dân áp tôn giáo hay là đồng lừa. Về phần Việt-cộng miền Bắc VN thì sự tuyên truyền của họ đã sẵn sàng: từ nay họ dễ dàng trình bày chế độ ông Diệm do thực-dân Pháp đặt lên, do đế-quốc Mỹ ủng hộ là chế độ dân áp một tôn giáo lớn nhất của Á-châu...

(Trích báo Noir et Blanc  
Số 963 — 14-8-63).

Toàn thể Phật - giáo - đồ tri ân các  
vị Thánh đã hy sinh cho Chánh-pháp.

và nghệ thuật cắm hoa của Nhật-bản

HUYỀN KHÔNG

\*

NÓI đến Nhật-Bản là viết chữ... do những người tiền bối chỉ dạy khỏi mất gì đẹp dẽ, khả ái, dịu dàng và tao nhã. Biểu lộ được những cử chỉ đặc biệt đó, là vì dân tộc Phù-Tang đã chọn cho mình một lối sống Đông-Phương, hợp với tâm-tinh và mỹ-cảm của con người qua nghệ-thuật pha trà, chơi kiểng, viết chữ và cắm hoa.. Về nghệ thuật cắm hoa, người Nhật rất chú trọng văn-dé giáo dục. Do đó, đi quanh nội trong thành phố Tokyo, bạn cũng sẽ thấy khắp nơi đều có trường dạy cắm hoa và những trường danh tiếng bao giờ cũng đông các học viên ngoại-quốc. Tại mỗi trường Đại-Học, trong giờ nghỉ trưa (khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ chiều) là thi gian dè cho nam-nữ sinh-viên tùy theo sở thích mình, đến học tập nghệ thuật pha trà, nghệ thuật cắm hoa và nghệ thuật

viết chữ... do những người tiền bối chỉ dạy khỏi mất học phí.

Nam giới thi không bắt buộc nhưng hầu hết nữ; giới có trình-dộ học lực phổ thông của Nhật-Bản, không người nào là không tốt nghiệp ở các trường cắm hoa và ít nhất họ cũng được hấp thụ sự giáo-đục nghệ thuật cắm hoa từ bậc Trung-học. Không ai phủ nhận rằng, xã-hội Nhật-Bản cũng như xã-hội Việt-Nam, những người nghèo khổ suốt ngày lo chạy đi tìm kiếm miếng cơm manh áo, còn thì giờ đâu nghĩ đến chuyện chơi hoa? Tuy nhiên, chúng ta phải công nhận rằng, thủ chơi hoa là một tập quán gắn liền với nếp sống của dân tộc Phù-Tang. Trong các tiệm ăn sang trọng cũng như trong các tiệm ăn bình-dân; trước các Department Store đồ sộ cũng như

trước các cửa hàng nhỏ bé; trong các ngân-hàng cũng như trong các văn-phòng và ngay trong gia-dinh của mỗi người họ đều chung bày những bình hoa tươi thắm linh-dộng gói giữ một linh-hồn và gây ý-niệm đẹp đầu tiên cho người khách khi bước vào thế-giới-của mình.

Chơi hoa không tốn kém. Vật liệu xây dựng một bình hoa rất đơn giản và có khi chỉ là một cành tre, hai đốt thông nhỏ, hai gọng cỏ non kèm theo một đóa hoa duy nhất. Đơn sơ như thế, nhưng khi thưởng thức hoa bạn có thể khảo sát, xét định giá trị kiến-thức của tác-giả bình hoa. Vì mỗi bình-hoa đều được xây dựng bởi một nghệ thuật, gói một triết-lý để tạo nên «một linh-hồn» rất linh-dộng. Cái «thần» của bình hoa nó sẽ chiếm đoạt linh-hồn bạn rất tự-nhiên và lúc ấy bạn sẽ cảm thấy lòng minh rất trong tráng, rất bình-an.

Dân tộc Nhật-Bản rất yêu hoa, tôn kính hoa và thần-thánh hóa nó như một tôn-giáo và gọi là Hoa Đạo. Nghe nói đến Hoa Đạo, bạn đừng nghĩ rằng đó cũng là

Đạo Rau.., thỉnh thoảng ra đời ở các vùng núi quê-mùa dè lợi dụng lông nhẹ dạ của quần chúng. Hoa Đạo, theo ngô ý của tôi, là nghệ-thuật trình bày một bình-hoa lên đến độ siêu-việt, khiến người ngắm-hoa có thể rung động tâm-hồn minh và có thể thay đổi trạng-thái tâm-hồn trong mỗi bình-hoa khác-biéthau. Hoa Đạo của Nhật-Bản từ trước cũng như hiện nay đều dựa trên nền-tảng triết-lý Phật-Giáo, các vị Thiền-Sư là cha-tinh-thần của môn nghệ-thuật này. Nhờ có học-thức, Tăng-Già Nhật-Bản đã sớm biết mang Đạo vào lòng dời, hòa quyện hương-vị giải-thoát vào mọi sinh-hoạt của quần-chúng, nên qua mọi ngành giáo-dục, nghệ-thuật, văn-hóa... của Nhật-Bản đều chứa-dựng triết-lý Phật-Giáo. Hồi đầu tháng 5 dương-lịch năm ngoái, trong một cuộc hội-thảo về triết-học Án-Độ tại Viện Đại-Học Nhật-Bản (Nihon University), kẻ viết bài này có mấy phút đàm-đao với Ông Leon Hurvitz, Giáo-sư Đại-Học Washington và chính giáo-sư này cũng công-nhận như thế.

Muốn biết sâu-quan-diểm Phật-Giáo và nghệ-thuật cảm như Đạo Rùa, Đạo Chuối, hoa của Nhật-Bản như thế

nào, thiết tưởng không gì hơn để bạn tự mình đi vào tư tưởng người Nhật. Một vị Thiền - Sư danh tiếng, được các giới tri thức Âu-Mỹ biết đến khi nói về nghệ - thuật cẩm hoa của Nhật-Bản, là Hòa-Thượng Zengi Kusanagi. Sau đây là những định nghĩa của Ngài về Phật-Giáo và nghệ-thuật cẩm hoa:

Tổng quát mà nói. Hoa mang cho trái tim của những kẻ ngắm nó: một ý tưởng vui tươi, trong sạch và lành mạnh. Không ai bị phiền não hay có ý hối chánh trước cảnh đẹp của muôn hoa. Trong vài pho kinh thiêng-liêng của Phật-Giáo ta thấy chữ «HOA» (flower) dùng như để tài riêng triết-lý của một bộ kinh như bộ Đại-Thừa Diệu-Pháp Liên-Hoa kinh chẳng hạn.

Hoa được dùng để dâng cúng dường trước từ dung của chư Phật và Bồ-tát, là vì cái đẹp của nó. Hương trầm, ánh sáng hoa - đăng và hoa được coi là những lẽ vật quý nhất để dâng lên cúng dường Tam - bảo. Cũng như ta đã biết rõ rằng, tượng các dâng Thể-Tôn luôn luôn ngự tọa trên tòa sen, hay tượng các bậc Bồ-tát mà tay các Ngài luôn luôn cầm hoa. Hoa ở

dây tượng trưng cho tình thương. Theo thế giới huyền bí của Phật-giáo, có những lý thuyết, những ước nguyện thuộc đủ loại và các tư tưởng hòa tạp đó được trình bày minh bạch qua các màu sắc riêng biệt của hoa. Hoa trắng tiêu biểu cho sự bình yên, mạnh khỏe, chống lại sự nguy hiểm. Hoa đỏ mang một ý nghĩa kính trọng và hoa vàng thì làm tăng sự phong phú, thịnh vượng.

Về phương diện thần giao cách cảm cái đóng vai trò quan trọng trong Zen đã được thí dụ cụ thể hóa lần đầu tiên, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật cầm cành hoa đưa lên giữa Pháp Hội, truyền tư tưởng của ngài vào đóa hoa mâu nhiệm ấy mà không nói một lời. Nhìn vào đóa hoa trên tay Phật, một vị đệ tử của Phật — đức Ca-Diếp — đã nở một nụ cười thông cảm. Trong trường hợp nhiệm mầu như thế không gì hơn một đóa hoa, mà đóa hoa ấy, qua cái nhìn của người đạt ngộ có thể thỏa đáp được một mục đích cao đẹp như thế nào!

Những bằng chứng trên đây chỉ cho ta thấy thế nào là vai trò quan trọng của hoa trong

Phật - giáo. Và làm thế nào nuôi dưỡng nghệ thuật cắm hoa tiễn tới được một địa vị như ngày nay? Khi mà những người đầu tiên nhận được giá trị cái đẹp của hoa, thi việc dâng hoa cúng Phật, hiến các vị Đại-Đức Tăng-Già hay tặng hoa cho bạn bè quý mến là một việc rất tự nhiên. Thời gian đi qua, sự tập luyện ấy tiễn tới một nghi thức xác định, dĩ nhiên. Lịch sử của nghệ thuật cắm hoa được ghi chép, lưu giữ ở chùa Dagakuji ở Saga, (một tỉnh của Nhật-Bản) bắt đầu từ năm Saga Hoằng-Đế thứ 52 (810-823).

Tục truyền rằng, có một ngày kia Hoằng-Đế đang thưởng thức cuộc du thuyền trong hồ Osawa, tại hoàng-cung. Bỗng Ngài chợt thấy trên mảnh đất nhỏ trong hồ, được bao bọc bởi hoa cúc (*chrysanthemums*) tuyệt đẹp. Nhà vua yêu hoa nên cắt một vài cành mang về cắm trong một bình nhỏ theo một lối trình bày trang nhã, hợp mỹ quang. Đó là khởi thủy của nghệ thuật cắm hoa, khi nhà vua lấy làm thích thú việc trang trí hoa của mình; nhà vua bảo rằng: phải theo một đường lối trong việc ngắm hoa (*admiring flowers*). Ngày

nay Hoằng-Đế Saga được dân Nhật sùng bái, coi như ông Tổ trong nghệ-thuật cắm hoa.

Trong những năm niên hiệu Sara và Heian, Phật-giáo được truyền bá vào đất Nhật-Bản và hành trưởng mau le, nếp sống hằng ngày trong thời ấy trải qua một sự biến đổi đáng chú ý về mọi phương diện, đồng thời cái mỹ quan của dân tộc Phù-Tang vì thế mà nâng lên một trình độ định xét giá trị của cái đẹp một cách cao hơn. Song song với sự hành trưởng của Phật giáo, Hoa Sen (Lotus flower) đóng một vai trò rất quan trọng trong quần chúng Nhật-Bản, nhưng sự thật chính ra hoa cúc mới là một thứ hoa nâng cao nghệ thuật cắm hoa. Nghệ thuật này phơi bày được cái giá trị cao quý của cái gì đẹp đẽ, cái nguyên vẹn chánh đáng để biểu lộ cái ý nghĩa cao đẹp trong cuộc đời. Hai ý nghĩa căn bản đó chúng ta có thể tìm thấy quan niệm về cuộc sống và vũ trụ tự hữu, một sự thật nằm trong Phật-giáo trầm lặng mà chúng ta sẽ tìm thấy qua nghệ thuật này.

Các tài liệu lịch-sử Nhật-Bản đã chứng-minh rõ ràng cho chúng ta thấy rằng: làm

thể nào các phần tử ngoại lai thành công trong sự thu nhận, khiến sự thích hợp và thông hiểu bi tách rời khỏi cái quyền hiện hữu của chúng ta. Trường hợp ấy cũng tương tự với nghệ thuật này. Đầu tiên, hoa dùng để cung đường các Thánh-Nhân, rồi theo dòng thời gian, hoa bắt đầu được tán thường, ra thích, trang hoàng theo đường lối tì mỉ, đặc-biệt. Những người thích sự trang hoàng hoa theo đúng quy cũ đã học tập để tìm kiếm trong tất cả sự biến hóa về hình thức, đáp ứng nhu cầu cho một thời kỳ sinh-hoạt trong thế giới nhân-sinh.

Trường dạy hoa xưa nhất, nhằm mục đích cố gắng làm tiêu biểu ba phương-diện của thế-giới thiên-nhiên, tinh-chất tinh-lý, tinh-chất biều-tinh và tinh-chất hoạt động của nó, và qua tất cả những giai-đoạn của thiên-nhiên này được tiêu biểu bởi nhiều kiều-thức khác nhau. Trong trường học này, cái thái-độ trang-nghiêm, cao cả là tượng trưng cho đức Phật. Sáu phân-tử như: thủy, thô, hỏa, khí, không-gian và sự thông-thái đều được trình bày qua các cảnh, hoa và lá trong vị-trí có sẵn. Tất cả các thứ ấy có nhiệm-vụ cụ-thể hóa tinh-thảo Phật-giáo.

Cái giá trị cổ xưa có thể

nghe một cách rõ ràng tiếng nói của đức Phật trong tiếng động thiên-nhiên của giờ thỗi, của nước sông chuyền vận và cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy triết tư-tưởng Phật - giáo được trình bày trong nghệ-thuật cẩm hoa ngày nay. Tất cả những sự thông-cảm, cụ-thể-hóa Phật-giáo này có thể học một cách dễ dàng, và nghệ-thật cẩm hoa cũng có thể sử-dụng rất giản dị bởi mọi người và mọi nơi.

Chúng ta tin tưởng rằng tất cả mọi vật thiên-nhiên đều là những vật có tinh-thần. Và chúng ta nhập vào cái tưồng-giao-mật-thiết với thiên-nhiên biện-hữu, để rồi quên tất cả cái bản ngã của chúng ta (our own selves). Chúng ta chia sẻ những trạng-thái của trí-não với tất cả những người bị lạc lõng trong sự vui thú của tinh-hữu-nghị, với những tinh-thần thông-cảm thiên-nhiên.

Qua sự bồi-bồi của nghệ thuật cẩm hoa, chúng ta có thể nhập vào sự bang-giao bạn bè mật-thiết với tất cả mọi người và dần dần mở rộng mối bang-giao này khắp trong các quốc-gia, qua mọi màu da chủng-tộc, qua mọi niềm tin - ngưỡng cách biệt nhau và góp phần vào việc xây dựng hòa-bình thế-giới.

Tokyo, Đầu Mùa Hoa Anh-Đào năm 1964.

Huyền-Không.

## Cuộc tiếp xúc

### ĐẠI ĐỨC BỬU-CHƠN



● **Nhiệm vụ trước mắt của Phật-giáo đồ là chỉnh đốn và củng cố hàng ngũ từ Tăng Ni đến tín đồ, đoàn kết thực sự để xây dựng đạo Pháp.**

● **Chúng ta phải đề cao cảnh giác đừng để cho một giáo phái nào, một chủ nghĩa nào hay bất cứ một ai có thể lợi dụng danh nghĩa của chúng ta mà lũng đoạn tinh-thần cao quý của Phật đạo.**



Qua một ngày kinh lý rất bận rộn, Đại-đức Bửu-Chơn, một vị cao tăng phái Nam - tôn trong ban chứng-minh của GHPGVNTN vừa từ chùa Từ-Bàm về đến chùa Tăng-Quang lúc trời vừa xâm tối. Đặc phái-viên Liên-Hoa túc trực tại đây từ mấy giờ để chào mừng ngài. Trong vê ngài thầm mệt, nhưng ngài vẫn vui vẻ ngồi trên bửu tọa tiếp đón phái viên, rất dịu hiền thân mật. Chúng tôi cung kính xin ngài cho phép được phỏng vấn, ngài niềm nở:

— Tôi có hơi mệt đó, nhưng nói chuyện với nhau, thấy vui chắc bết mệt!

HỎI: Xin Đại-đức cho biết cảm tưởng của Ngài khi trở lại viếng thăm Phật-giáo đồ cổ-dò Huế, và xin Ngài cho biết chương-trình kinh lý của Ngài nhằm những trọng tâm nào?

ĐÁP: Tôi hân hạnh và vui mừng được thấy lại cổ-dò Huế và những Tăng Ni cùng Phật-tử ở đây đã tiễn phong dũng cảm phát động phong trào đấu tranh cho chính nghĩa của Phật-giáo. Trong những ngày đầy gian khổ đó, tôi vô cùng xúc động và sung sướng được xác nhận rằng liệt vị Tăng-giá bên Bắc-tôn và Nam-tôn đã đoàn kết chặt chẽ tranh đấu cho chánh-pháp, ngay tại Huế đây trước

rồi mới lan rộng vào thủ đô và các nơi khác. Mục đích cuộc hành trình của tôi kỳ này là đi thăm viếng các chùa cùng Tăng Ni Phật-tử lưỡng phái, khảo sát sự sinh hoạt như thế nào để hiểu rõ tình hình tại chỗ. Khi về, tôi sẽ đệ trình bản phúc trình cho bên Nam-tôn, và tất nhiên bên phái chúng tôi cũng sẽ đệ trình lên Viện - Hóa - Đạo GHPGVNTN xét xem luôn. Tôi dự định sẽ khởi thảo một chương-trình và kế hoạch điều hòa và phối hợp những sự hoạt động của hai tôn phái trong Giáo-hội Phật-giáo Thống - nhất, và để ra những biện pháp thích ứng để chấn chỉnh những âm mưu xuyên tạc và phá hoại của những kẻ đối lốt tôn-giáo để ly giáo và bôi lo tôn-giáo. Chúng tôi đã ghé thăm tỉnh lỵ Quảng-Tin, thị - xã Đà-Nẵng và Hội-An, chúng tôi đã thuyết pháp tại các nơi ấy, chúng tôi hoan hỷ được thấy rất đông Phật-tử lối 2, 3 nghìn người đến tham dự với sự hiện diện của quý vị đại biểu dân quan chính. Ở đâu tôi cũng thấy một tinh-thần hăng hái hướng Phật đạo. Tôi dự định sẽ ra thuyết pháp tại Quảng-trị, còn ngay tại Huế đây tôi sẽ thuyết pháp tại chùa Diệu - Đế 2 đêm vào ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này. Những đề tài thuyết pháp của tôi là: Phật - giáo thế giới hiện nay và Phật - giáo với khoa-học.

HỎI: Bạch Đại - đức, theo ý Ngài, Giáo - Hội Phật - giáo VN cần làm việc gì trước tiên trong giai đoạn mới này?

ĐÁP: Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ trước mắt của Phật-giáo-đồ là chỉnh đốn và củng cố hàng ngũ từ Tăng Ni đến tín đồ, đoàn kết thực sự để xây dựng đạo pháp, trong giới luật trang nghiêm. Hãy cùng nhau tìm những cơ hội, để cho Phật - tử Bắc-tôn và Nam-tôn được tiếp xúc với nhau nhiều hơn tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau để thực sự đoàn kết phát huy đạo pháp. Vì hàng ngũ rời rạc thì sẽ bị trỗi ngại trên mọi phương diện. Trước kia vì bị đàn áp, ta không có điều kiện thuận tiện để học hỏi và xây dựng hàng ngũ, ngày nay tương đối khả quan

đối chát, vậy chúng ta hãy đem toàn lực xây dựng chúng ta trước hết để đủ mạnh phục vụ quần sanh và chánh-pháp nêu cao tinh-thần Phật-giáo đối nội cũng như đối ngoại. Nhưng chúng ta dễ cao cảnh giác, đừng để cho một giáo phái nào, một chủ nghĩa nào hay bất cứ một ai có thể lợi dụng danh nghĩa của chúng ta mà lũng đoạn tinh-thần cao quý của Phật đạo.

HỎI: Xin Ngài cho biết cảm tưởng và ý nghĩa của Ngài cùng tia-dồ Nam-tôn đối với việc thống-nhất giáo-hội và xin Ngài cho biết mọi vải kế hoạch để thực hiện sự thống-nhất ấy trên thực tế?

ĐÁP: Tăng-già và tín-dồ Nam-Tôn rất hân hạnh và vui mừng không xiết khi thấy sự thống nhât hai tôn phái được thực hiện trên đất nước Việt-Nam, trong khi chưa có nước nào trên thế giới thực hiện được một kỳ công như vậy. Ý chí đoàn kết thống nhât trong sự nhường nhịn, tương thân tương kính ấy làm vinh dự cho cả Bắc-tôn và Nam-tôn. Tất nhiên, bước đầu thống nhât này, chỉ mới có đoàn kết trong tinh thần và ý chí, dần dần sẽ có những sự thống nhât khác về giáo lý như là soạn thảo một quyển kinh chung cho cả hai tôn phái để tụng chung với nhau, ngoại trừ những buổi tụng kinh thường nhật riêng cho mỗi phái theo cõi truyền. Ngoài ra cũng nên đề ra những công tác chung cho Phật-tử luồng phái, như là các trường Bồ-dề chẳng hạn, các Phật-tử Nam-tôn và Bắc-tôn nên đồng góp sức xây dựng. Các công tác xã hội từ thiện các công tác cứu thương, cứu bão phòng lụt v.v... Phật-tử hai tôn phái nên hợp tác với nhau. Còn đối với các em trong gia đình Phật-tử, thỉnh thoảng nên đặt vấn đề sinh hoạt chung hoặc cắm trại chung để gầy tinh thần thân ái, nếu hoàn cảnh thuận tiện cho phép.

HỎI: Xin Đại-đức cho biết qua hoạt động của Ngài đối với cuộc tranh đấu Phật-giáo vừa qua.

ĐÁP: Tôi được cử vào chức vụ Đề nhât Phó Chủ

tịch trong Ủy-ban Liên-phái bảo vệ Phật-giáo, cùng nhau vạch chương trình kế hoạch lãnh đạo cuộc đấu tranh cho 5 nguyện vọng của Phật-giáo-dồ. Tôi đã kêu gọi các tăng tín đồ Nam-tôn tích cực tham gia đấu tranh, trong tất cả các cuộc biểu tình tại thủ đô Saigon, những Tăng-sĩ Nam-tôn xung phong cầm cờ Phật-giáo dẫn đầu, sát cánh với tăng sĩ Bắc-tôn quyết liệt đấu tranh, chống đối và phá tan mọi âm mưu mua chuộc và chia rẽ của chính quyền cũ. Chúng tôi bên Nam-tôn, tuy là thiểu số trong nước, nhưng lực lượng Phật-giáo Nam-tôn trên Quốc-te cũng khá đông, họ không lãnh đậm với cuộc tranh đấu này và sẵn sàng hậu thuẫn mạnh mẽ vì họ thấy chúng tôi sẵn sàng hy sinh bên cạnh các đồng đạo Tăng Ni và tín đồ Bắc-tôn và sau rốt chính tôi bị bắt giam giữ trong 5 tháng.

HỎI: Xin Đại-đức vui lòng cho biết qua tiểu sử của Ngài

ĐÁP: Tôi sinh năm 1911 tại Sadec — Nguyên cứu công chúa, — Bán thể xuất gia năm 1940. Tôi sinh trưởng trong một gia đình theo Bắc-tôn, về sau cơ duyên đưa đẩy tôi được nghe Đại-đức Narada tại Cam-bốt thuyết minh, và tôi phát tâm xuất gia theo tôn phái Nam-tôn từ đấy.

Tôi tu luyện pháp môn thuyễn định ngồi 12 năm trên rừng núi bên Cam-bốt. Đoạn, tôi nghiên cứu Phật-giáo Nam-tôn tại Cam-bốt, Lào, Thái-lan, Miến-diện, Népal, Ấn-dô, Tích-lan, tôi theo học tại Đại-học-dường Phật-giáo Colombo (Tích-lan) trong 2 năm, cùng học chung với quý Thượng-loa Minh-Châu, Quảng-Độ, và Quảng-Liên. Tôi về nước năm 1952, và tôi đã thỉnh ngọc Xá-Lợi từ Tích-lan về nước lần đầu tiên để tôn thờ tại chùa Xá-Lợi và chùa Kỳ-Viên, cùng thỉnh về nước một số kinh sách tiếng ba-lí của phái Nam-tôn.

Bã tham dự Đại-hội kết tập Tam-Tạng lần thứ 6 tại Miến-diện (1954).

Dự Đại-hội Phật-giáo thế giới lần thứ 3 tại Miến (1956)

Dự Đại-hội Phật-giáo thế giới lần thứ 4 tại Népal (1958)

Dự Đại-hội Triết-học Đông-phương tại New-Delhi (1958)

Dự Đại-hội lịch sử Tôn-giao Thế-giới tại Đông kinh (1959)

Dự Đại-hội lịch-sử tôn-giao thế giới lần thứ 10 tại Marburg (Tây-đức 1961)

Được bầu Phó chủ tịch Phật-giáo thế giới tại Đại-hội Phật-giáo thế giới lần thứ 5 tại Vọng-các Thái-lan (1961)

Dự Đại-hội Phật-giáo Thế-giới lần thứ 6 tại Nam-vang (Cam-bốt) với tư cách Phó Chủ-tịch.

Đã du hành với tư cách là Phó Chủ-tịch Hội Phật-giáo Thế-giới và Tăng-Thống Giáo-hội Phật-giáo Nguyên-thủy tại các nước sau đây để khảo sát các tổ chức và hoạt động Phật-giáo: Paris, Genève, Luân-don, Ý-dại-lợi Ba-tur.

Chấm dứt cuộc đối thoại, Đại-đức Bửu-Chơn ban ân trao tặng đặc phái viên Liên-Hoa ba quyền kinh sách do Phật-giáo Nam-tôn ấn tống. Ngài ưu ái viết lời đề tặng, trong khi đó, tin đồ đã lắp nắp vào chùa để nghe ngài thuyết pháp. Bài biệt Đại-đức, bên tai chúng tôi cùng vãng vẳng nghe lời Ngài dạy:

— Tôi đang đau ốm lâu nay, nhưng tôi không dám nghĩ lâu hơn nữa, và tôi cũng chưa muốn chết, vì tôi cần phải góp sức xây dựng Đạo Pháp trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này của giáo sứ, cho đến hơi thở cuối cùng.

Đại-đức Bửu-Chơn đề lại một hình ảnh sáng lạn trong tâm khảm chúng tôi, một vị Tăng-sĩ mẫu mực dũng mãnh trong tinh thần phục vụ chánh pháp trong quốc nội và hải ngoại, bờn ba dày dò không nai khó nhọc để gieo rắc hạt giống Bồ-dề, chúng tôi được biết Ngài đã cố gắng phi thường tự học được rất nhiều sinh ngữ để có phương tiện hoằng dương chánh pháp cho được bao la sâu rộng. Ngài biết các sinh ngữ Lào, Mẽn, Thái-lan, Tích-lan, Pháp-Đức, Aah, Ý-dại-lợi và tiếng Pali.

*Đặc phái viên Tâm-Hoan và Tâm-Thuận.*

# TÌNH MẪU TỬ

XUA có một cậu bé Hồng-Sa  
Bị yêu tinh đem vào núi tự thuở mười ba  
Lúc trưởng thành nó sai về quê giết mẹ,  
Anh vui lòng tuân theo, chẳng hiểu vì sao lại thế



Nhưng đêm đó, khi anh vừa chớp ngủ,  
Anh chợt mơ thấy mình trở về quê cũ.  
Anh đã gặp người mẹ hiền,  
Anh sống lại những ngày xa xưa như trong chuyện thần tiên  
Và buổi chiều, anh đứng đầu nhà chờ mẹ,  
Anh chờ mãi đến lúc đêm tan trắng xế...  
Mẹ vẫn không về.  
Anh ngồi im kia như pho tượng đá  
Nhìn về phía mẹ ra đi mà bấn khoän tắc dạ.  
Quanh anh lá rụng nước trôi,  
Và trên trời có những ánh sao rơi.  
Chợt,

lòng anh té tái  
Vì có chiếc xe tang từ xa di lại  
Chiếc xe dừng trước cửa dưới trăng  
Rồi tiếng gõ cửa.. .  
Trời !

mẹ hiền ngộ nạn rồi chăng ?  
Lòng anh quặn đau, hồn anh giá lạnh.  
Vì anh đoán mẹ anh đã qua đời

ôi số mệnh !

Anh giục mặt vào lòng bàn tay nức nở.  
Thương mẹ hiền từ nay không còn thấy nữa.  
Nhưng,

kỷ lạ thay,  
khi anh ngừng đầu lên  
Mẹ anh đã tươi cười đúng ở ngay bên.  
Người cầm một trái thơm nhìn anh mắt hiền với voi.  
Rồi trao cho anh y như hồi xưa, hồi anh còn nhỏ dại,

Và chiếc xe lang đã hóa thành xe nhỏ,  
Chiếc xe chở hàng của mẹ già sớm hôm cầu chay.



Sức tình —

Nghẹn ngào —

Lòng anh nung nấu.

Giác mơ xúc động đã đưa anh trở về thời thơ ấu  
Đã nhắc lại ơn sâu nghĩa nặng  
Cảm mẫu tử tình thâm như biển trời cao rộng  
Hai dòng lệ tần dẫu trên gò má héo hon  
Của một người vừa sực nhớ tới bõn phận làm con.



Ngày hôm sau,

Yêu tình đến khi mặt trời vừa hé  
Nó muốn đưa anh về quê đê thi hành độc kế.  
Anh đã khỏi u mê, anh đâu còn ngọt ngào?  
Anh cương quyết khước từ. Mặc cho yêu tình nỗi giận.  
Yêu tình đòi chặt tay anh.  
Anh bằng lòng.

— Đường gươm vung mạnh!

Yêu tình đòi chặt chân anh.

Anh bằng lòng.

— Nhát kiếm đưa nhanh!

Than ôi, trong anh lúc đó vuông như khúc gỗ,  
Nhưng là khúc gỗ có hồn không bị loài ma cầm dỗ.  
Sau hết yêu tình tiến lại bảo anh:  
« Có hai hình phạt cuối cùng, người phải chọn cho nhanh,  
« Hoặc ta sẽ moi óc ngươi vứt ra ngoài núi,  
« Hoặc ta chặt đầu ngươi quăng vào trong bụi.  
« Người chọn cách nào?  
« Ta sẽ dùng dao  
« Làm theo ý muốn  
« Hết giông thanh cao! »  
Anh trả lời chừng chục.  
— « Người hãy chặt đầu ta! »  
Vì anh nghĩ:

Dẫu mình có thác  
Vẫn cần giữ bộ óc trong dẫu  
Đề khi xuống suối vàng...  
Anh còn nhận ra mẹ mà ghi nhớ ơn sâu.

# Tính cách kỳ-thị Tôn-Giáo của Nhu Diệm

## trước dư - luận ngoại - quốc

Chùa nhật 30-6-63, nghĩa là sau khi Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu mình hơn 2 tuần ở ngã tư Phan Đình Phùng và Lê văn Duyệt trước Tòa Đại diện Cam-Bốt tại Sài-Gòn ông Donalds Harrington giảng tại nhà thờ lớn Neu-Uerd về tánh cách kỳ thị Tôn Giáo của Chánh phủ Ngô-dinh-Diệm ở miền Nam Việt Nam.

Một bài giảng rất hay, rất cảm động.

Ông Donalds Harrington đem so sánh sự tự thiêu mình của Thượng Tọa Thích Quảng Đức với những bức Tử Vị Đạo trong lịch sử thế giới mô tả tánh cách tàn nhẫn dộc ác cay nghiệt của chánh sách cai trị của Nhu Diệm.

Bài giảng ấy lại có thể coi như là đánh dấu một giai đoạn lịch sử tranh đấu của Phật Giáo đồ Việt Nam.

Lúc ấy « Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo » phiên dịch và phổ biến trong hàng Phật-Tử. Nhưng như ai nấy đều biết trong những tháng 7, và đầu tháng 8 dl 1963. Chánh phủ Diệm tăng gía khủng bố gấp bội. Biết bao Phật-Tử bị xét xử vì có xét tờ khai giá đình nấu đêm mà bị bắt gặp tài liệu của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo thì đều bị bắt bớ giam cầm... cho đến nay nhiều người còn rã thây ở các hầm giam bí mật. Thế nên có lẽ còn nhiều Bạn đọc chưa được xem qua bài giảng rất có giá trị này. Để cho đầy đủ trong sử liệu, hôm nay chúng tôi cũng đăng lại bài giảng của ông Donalds Harrington.

Cách đây hơn hai tuần, ngày 11-6-63, một đoàn Tăng Ni mặc áo vàng đang diễnh hành qua các đường phố Saigon. Thủ đô miền Nam Việt-Nam. Bỗng nhiên Tăng Ni đứng giàn ra thành vòng tròn và một vị Sư 73 tuổi tên Thích Quảng-Đức ngồi xếp xéo chân theo kiểu tọa thiền trên đường nhựa nóng. Trong tay Người cầm một xâu chuỗi 54 hạt và bắt đầu niệm Phật và trên chiếc Cà-Sa Ngài đã tằm uớt đầy xăng. Tất cả các Tăng Ni lùi lại: kính cẩn, kính sợ. Nhưng khách bộ hành nhận thấy rằng một biển cờ phi thường gì sắp sửa xảy ra, nên tất cả đều dừng lại chờ đợi.

Với một vē yên lặng, bình thản trên khuôn mặt, Ngài Quảng

Đắc niệm lớn: « Nam Mô A Di Đà Phật ». Thế rồi người bắt một que diêm và ngọn lửa bùng bùng bốc lên phủ kín thân người, nhưng người không hề kêu la hay động đậy. Người ngồi ngay thẳng trong 10 phút, thân hình chìm trong lửa đỏ, và khi lửa tàn, người nằm xuống bất tỉnh.

Con người ít khi coi nhẹ cái chết, tham sống có lẽ là một bản năng, thiền phú sâu xa nhất.

Thường thường có những người tuyệt vọng hoàn toàn mới tự tử và thường tìm cái chết giản dị và ít đau đớn nhất vì đối với họ, hành động tự tử là kết quả của lòng sợ hãi.

Người ta có thể tự hỏi sự khủng khiếp và niềm phản hận nào đã có thể khiến cho một người khỏi « Tình Thương » của « Hòa Bình » quyết chí tự thiêu ?

Chúng ta không thể trả lời câu hỏi di theo danh từ sợ hãi. Chúng ta chỉ hiểu được sự kiện đó nếu chúng ta biết rằng có một loại tự tử khác thường được mệnh danh là « Tử Đạo »



— Chúng ta hưởng một mùa Phật-dân vui vẻ, không có quyền quên những người đồng đạo chúng ta đang quằn quại trên giường bệnh vì đấu tranh cho Phật-pháp !

Nếu sự tuyệt vọng hoàn toàn và chán đời cựu đệ đã đưa con người này đến chỗ tự tử, thì một lý tưởng cao cả nhất và lòng yêu đời nồng nàn, một đời khi cũng đã sản xuất những người từ đạo quả cảm nhất trong Lịch-sử. Chúa Jésus là một người như thế.

Chúa đã chết tại Jérusalem, trong thời gian nguy cấp là sự tự lựa chọn của Ngài, và như vậy, dĩ nhiên là Ngài đã không lợi dụng cơ hội để tránh khi Ngài thấy rằng con người đã có ác ý chống lại Ngài.

Người La-Mã đóng đinh nhưng Chúa Jésus muốn tự mình thử thách và theo nghĩa đó thì sự đóng đinh trên cây Thập Tự là sự tự nguyện của Ngài.

Michel Servetus người từ đạo đã bị John Calvin đốt sống vì bị nghi là dị giáo, đã bị bắt trong khi đang dự lễ ngày Chủ Nhật tại nhà thờ của John Calvin vào lúc mà Ông bị truy nã r้าย. Như vậy ta thấy Servetus cũng tự đặt mình vào một trường hợp thử thách.

Ngay cả đến Jeanne d'Arc cũng đã cố thề thoát chết nếu Nàng băng lòng thừa nhận rằng, Nàng đã nghe lầm trong những vắng vắng từ trên không.

Ngày nay Hòa thượng Quảng-Đức một Tu-sĩ Phật-Giáo khồ hạnh cũng đã tự nguyện gia nhập vào đoàn người ấy và hy sinh đời mình cho tình thương cho sự cải thiện của con người.

Trong bản Di Ngôn « Trước khi nhắm mắt về với Đức Phật » gởi cho Tông-Thống Ngô-Đinh-Diệm của miền Nam Việt-Nam, Hòa-Thượng Quảng-Đức đã nói: « Tôi trân trọng gởi lời (người cũng có thể nói gởi cả cuộc đời) cho Tông-Thống Diệm, yêu cầu ông nên lấy lời nhân từ, khoan dung đối với nhân dân và thực thi chính sách bình đẳng Tôn giáo ».

Phản ứng của Tông-Thống Diệm đối với những lời kêu gọi trên đã nêu rõ tính chất thống trị của Ông ta tại miền Nam Việt-Nam. Và cũng là diễn hình cho những vấn đề của chúng ta ngày nay.

Ông đã ra lệnh siết chặt vòng vây ở Saigon, phong tỏa các Chùa bằng những hàng rào dày kẽm gai với cái chết của Hòa-Thượng Quảng-Đức cho điều mà Ông gọi là « Những khôi ốc đã bị đầu độc bởi sự tuyên truyền của Cộng-sản », và thản nhiên tuyên bố rằng: « Sau Phật-Giáo còn có Hiển-Pháp, nghĩa là còn có tôi ».

Những sự kiện nào đã đưa đến tần thâm kịch, nhưng theo một ý nghĩa khác thì đó là một thắng lợi các bạn sẽ nhớ rằng trở về năm 1954, sự quyết định tối hậu đã đem lại sự phân chia Việt-Nam thành hai Quốc gia khác nhau, một nước Cộng-Sản ở miền Bắc. Và một Quốc gia mệnh danh là DÂN CHỦ tại miền Nam Việt-Nam. Việt-Nam năm 1955 Tông-Thống Ngô-Đình-Diệm đã truất phế Bảo-Đài. Và thiết lập chế độ của Ông, các lực lượng quốc tế kè cù Hoa-Kỳ và Pháp đồng ý cho ông Diệm thành lập chế độ mới với điều kiện phải mở cuộc trưng cầu dân ý mới.

Trong những năm qua sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng cho chế độ Tông Thống Diệm cứ tiếp tục giảm dần.

Đã có lần người ta dự tính sự ủng hộ đó trên 50 phần trăm. Ngày nay chỉ có lẽ còn hơn 10 phần trăm.

Dần dần Tông Thống Diệm tiêu diệt tất cả các Đảng phái đối lập dần áp các phong trào tôn giáo khác và tất cả những ai bằng cách này hay cách khác, muốn thấy rằng miền Nam Việt-Nam sẽ có một Chính-phủ dân chủ thật sự để cho mọi chính kiến khác nhau đều có cơ hội biểu lộ tư tưởng của mình và tổ chức thành một khối duy nhất theo đường lối dân chủ.

Dần dần Tông Thống Diệm đã thành lập một hệ thống Công An rất rộng, tiêu diệt quyền tự do báo chí, và theo đuổi một chế độ độc tài mà ở nhiều khía cạnh có thể còn nguy hiểm và thối nát hơn các Quốc gia độc tài Cộng sản. Từ năm 1955 Chính phủ Ông đã nhận được sự viện trợ khổng lồ của Chính phủ Hoa-Kỳ cả về quân sự và tài-chính. Dĩ nhiên sự viện trợ đó mục đích dè duy trì miền Nam Việt-Nam khỏi rơi vào tay Cộng-sản từ miền Bắc xâm nhập vào.

Những vũ khí đó được dùng chống lại Cộng sản, vắng! Nhưng hơn thế nữa Tông Thống Diệm và gia đình ông đã dùng vũ khí đó để uy hiếp dân chúng, Ông phải khuất phục dưới chế độ mà càng ngày họ càng chán ghét và sợ hãi. Đối với bất cứ nhà quan sát khách quan nào cũng thấy rằng, Hoa-Kỳ càng ngày càng tăng thêm sự ủng hộ cả quân sự lẫn dân sự một Chính Phủ đã mất hẳn lòng tin tưởng và kính mến của toàn dân và là thế sự viện trợ đó ta có thể thấy trước một tương lai gần đây, có thể lọt vào tay Cộng sản là những người tự nhận họ là giải phóng quân không một số lượng vũ khí nào có thể duy trì một quốc gia nếu nhân dân tại quốc gia đó càng ngày càng sợ Chính phủ họ hơn là sợ kẻ thù của Chính phủ họ.

Như vậy, không sớm thì muộn họ sẽ một là cho, hai là báu vú khí của họ cho kẻ thù.

Đi nhiên miền Nam VN có một vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc chiến tranh chống Cộng trên thế giới.

Người ta thường gọi Nam Việt là tiền đồn của miền Đông Á hay là miền Nam Á. Vì Việt-Nam nằm sát Lào, Campuchia gần Thái Lan, Thái Lan lại gần Miến-Điện và Miến-Điện lại sát Án-Đô. Như thế, nếu VN rơi vào tay Cộng sản thì rất có thể Cộng sản sẽ mở đường tiến thẳng xuống Mâ-Lai, Nam-Dương và Phi-luật-Tân.

Bởi thế, ta rất dễ hiểu tại sao Hoa Kỳ muốn phòng thủ nền độc lập của Việt-Nam.

Nhưng điều mà Hoa-Kỳ đã làm để ủng hộ Tông Thống Diệm và Chính Phủ Ông, bắt chấp sự đàn áp các đảng phái đối lập và sự hạn chế sự tự do dân chủ và mất sự ủng hộ căn bản của chúng ta, đã trở thành một điều bất lợi cho công cuộc chiến đấu chống Cộng một cách hữu hiệu.

Khía cạnh Tôn Giáo của cuộc tranh chấp là ở điểm mặc dầu Chính Phủ Tông Thống Diệm được xây dựng trên căn bản tuân lý Thiên Chúa Giê-xu và da số công chức quan trọng trong Chính Phủ là người Thiên Chúa, nhưng dân số trong nước thì từ 70 đến 90 phần trăm là Phật-giáo-đồ. Người ta sẽ nghĩ rằng trong một quốc gia mà đại đa số dân chúng theo Tôn Giáo khác thì Chính Phủ của Quốc gia ấy nên phải đối xử hợp tình hợp lý với da số ấy. Thiếu số 1/10 không có thể được tương lai trong một quốc gia trừ phi một phần đó cư xử tử tế và công bằng với da số mà họ phải chung sống. Nhưng Tông Thống Diệm đã quá tin tưởng ở quyền lực của mình để thống trị miền Nam V.N. nhờ sự viện trợ hùng hậu của Hoa-Kỳ trong 7 năm qua đến nỗi Ông ta không ngần ngại khinh rẻ, nhục mạ và ngược đãi Phật-giáo-đồ trong suốt mấy năm ấy và sự kỳ thị trở nên trắng trợn theo thời gian. Mỗi khi khiếu nại lại phải gấp sự áp bức dã man và cay nghiệt nên kết quả đã đưa đến một phong trào gần giống như một cuộc cách mạng mặc dầu phong trào đó được bộc lộ qua phương pháp bất bạo động cõi truyền của Phật-Giáo.

Những người Phật-tử có một tôn giáo lấy Từ Bi làm tôn chỉ và rất hiếu hòa đang bị tình thế đồn đến bờ vực thẳm của bạo động thì chúng ta có thể tưởng tượng được sự khiếu khích có một sức mạnh đến thế nào.

Sự kỳ thị tôn-giáo đó đã được bằng lèo bằng nhiều cách. Phần lớn công chức trong Chính phủ là người Thiên-Chúa-giáo. Mặc dù 80 hay 90 phần trăm binh sĩ là Phật tử, nhưng các sĩ quan trong quân đội từ cấp Ủy trở lên phần nhiều là người Thiên Chúa, và nếu ai muốn được thăng chức phải trở lại theo Thiên Chúa-giáo. Mặc dù Phật-giáo là tôn giáo chuộng hòa bình, nhưng các thành niên Tăng-sứ Phật-giáo cũng phải nhập ngũ và không có quyền Tuyên úy Phật-giáo trong quân đội.

Các quan sát viên và ký giả Hoa-kỳ đã tố cáo; và đây tôi xin trích một đoạn trong tờ báo Newsweek số ngày 27-5-63: « Các Tư lệnh tiêu đoàn Thiên Chúa-giáo trong quân đội miền Nam Việt-Nam được trang bị với vũ khí hạng nặng và đầy đủ hơn là những người không phải Thiên Chúa-giáo ». Tại nhiều khu vực các Giáo-sĩ Thiên Chúa-giáo có quân đội riêng mệnh danh là « Đoàn quân Giám-mục » có phận sự bảo vệ nhà thờ và các Giáo-sĩ và chịu trách nhiệm trước Tông Giám-mục anh ruột của Tông-Thống Diệm. Đoàn quân này được trang bị bằng vũ khí Hoa-kỳ, các bạn và tôi phải trả sự tôn kính đó, và họ được các cố vấn quân sự Hoa-kỳ huấn luyện. Hai trường Đại-học mới tại miền Nam V.N. là của Thiên Chúa-giáo. Phật-giáo-dồ không bao giờ có đủ phương tiện để có được một nền giáo dục như vậy.

Phần lớn các thực vật viện trợ của Hoa-kỳ được gửi qua cơ quan cứu trợ Thiên Chúa-giáo, rồi do đó các Giáo-sĩ Thiên Chúa-giáo ở các tỉnh phân phát, nhưng lạm dụng rất nhiều. Mỗi năm Hoa-kỳ đổ vào xứ này với 15 triệu đến 300 triệu đô la. Một nhà truyền giáo Tin lành đã hoạt động tại tỉnh Bình-Định nổi tiếng ra rằng: « Tất cả các nhà thờ Thiên-Chúa ở tỉnh này đều được xây cất bằng tiền xô số và tiền bán các thực phẩm cứu trợ ». Các thánh đường Thiên-Chúa đã được xây cất trong các nơi thánh tích Phật-giáo với sự cho phép và khuyến khích của Chính phủ. Thí dụ: tháng 3 năm 1961 một trăm người ở làng Tu-chánh đã phàn nàn Chính phủ về việc cho phép một Linh mục xây một ngôi nhà thờ Đức bà trên núi Thiên-Bút là nơi đã có một cảnh chùa và nghĩa trang dành cho tín đồ Phật-giáo, người ta khó có thể tưởng tượng được một việc làm khôn ngoan hơn.

Em dâu Tông-Thống Diệm, bà Ngô-Đinh-Nhu, đã cầm thuốc ngừa thai, cầm chẽ-dộ da thê, cầm ly dị trừ khi được Tông-Thống phê chuẩn. Đó là một vài việc làm đã khiến dân chúng bất mãn.

Tất cả vẫn đề đã đến cự đài vào tháng năm vừa rồi. Ngày 5 tháng 5 là lễ Ngàn-Khánh của Tông-Giám-Mục Huế, anh của Tông-Thống Diệm và trong việc này cờ của Vatican được treo ngang hàng với cờ Quốc-Gia. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau là ngày Phật-Đản thì cờ Phật-giáo bị cấm không được treo. Tông-Thống Diệm giải thích là khi ông thấy cờ Vatican được treo, Ông cho đó là trái phép, nên Ông cấm treo cờ Phật-giáo, nhưng không ngờ lại đúng vào ngày Phật-Đản. Thế là xảy ra những cuộc biểu-tình liên tiếp và quân đội Tông-Thống Diệm nổ súng vào đám đông giết chết 9 người. Khi bị phản đối thì Tông-Thống Diệm nói rằng đó là Việt-cộng ném lựu đạn làm thiệt mạng 9 người ấy và Chính-phủ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Nhưng các nhà báo ngoại quốc có đầy đủ hình ảnh về vụ đó và cho thấy rõ một trăm phần trăm là quân đội Chính-phủ đã bắn vào đám đông làm cho 9 người thiệt mạng. Có hàng ngàn người bị bắt trong vụ này. Đến ngày 4 tháng 6 lại một cuộc biểu tình nữa diễn ra gồm toàn sinh-viên tại Huế và cuộc biểu tình này bị quân-sĩ và Cảnh-sát của ông Diệm đàn áp bằng lựu đạn cay mắt, và bom lừa chế tạo tại Hoa-Kỳ. 67 sinh viên bị phỏng khắp người. Rồi đến ngày 11-6, Hòa-Thượng Quảng-Đức hy sinh đời mühn bằng cách tự thiêu để thức tỉnh lương tâm của Tông-Thống Diệm và lưu ý cho hoàn cầu.

Ngày 15 tháng 6 có một sự thỏa hiệp sơ bộ. Chính-phủ hứa sẽ trả 73 đồ la cho mỗi gia đình của những nạn nhân bị giết tại Huế. Họ cũng hứa sẽ không làm khó dễ với các Tăng-Ni. Phật-giáo dồ sẽ được treo cờ Phật-giáo song song với cờ Quốc-gia trong những ngày lễ Phật-giáo. Họ cũng hứa sẽ đòi lại một đặc dù từ trước vẫn biệt đãi Thiên-chúa-giáo hơn Phật-giáo. Nhưng chỉ hôm sau thì Cảnh-sát chiến đấu đã đàn áp một số Ni-cô tại một ngôi tu gần chùa Xá-Lợi khi các Ni-cô này muốn vào chùa để cầu nguyện cho Hòa-Thượng Quảng-Đức. Các Ni-cô bị bóp cổ quăng lên xe Cảnh-sát, có nhiều cô chết ngất đi. Một em bé 15 tuổi bị giết, nhiều người bị thương và hàng trăm người bị bắt. Ngày 17 tháng 6, báo The Times of Việt-Nam (do bà Ngô-Đinh-Nhu thuê người viết) tố cáo rằng tất cả các cuộc biểu tình của Phật-giáo đều được tổ-chức đúng với chiến thuật của Cộng-sản một cách rất cùa thận và có kế hoạch. Tôi tin rằng một số người ở đây, tại Mỹ-quốc này, sẽ nói rằng một số Giáo-sĩ đã dăng một bản thông cáo trên tờ New-York Times trong tuần rồi cũng là dụng cụ của Cộng-sản.

Đó là những sự kiện xảy ra trong lúc này — một sự rối loạn cực độ tại miền Nam Việt-Nam, khắp nơi trong nước ngọn lửa cǎm phǎn đang bốc lên bùng bùng. \*

Nhưng điều đó có liên quan gì đến các bạn và tôi! Chỉ có diêm tẩy chúng ta phải trả tiền cho những vô khí đó: Chúng ta phải trả cho các thực phẩm cứu trợ; chúng ta đưa người của chúng ta đến huấn luyện cho quân-sĩ của Chính-phủ Diệm. Nếu không có sự viện-trợ đặc biệt hàng hỷ của chúng ta thì những kẻ chuyên chế áp bức và sự kỳ thị đó sẽ bị lật nhào chỉ trong giờ phút mà thôi.

Bấy giờ thì người ta đang tự hỏi không biết Chính-phủ Saigon còn tồn tại được bao lâu nữa ngày cả sự viện-trợ của chúng ta. Bởi thế, nên chúng ta có liên hệ và điều đó rất có ý nghĩa đối với ta. Theo tôi nghĩ thì một trong những điều mà Hoa-Kỳ phải học là: Hoa-Kỳ không thể giúp đỡ những Chính-phủ ngoại-quốc để họ nắm mãi quyền hành để áp bức nhân dân của họ mà không chịu chịu trách nhiệm về sự áp bức ấy. Điều sỉ nhục ấy sẽ khiến cho tâm hồn của mọi người Hoa-Kỳ căm căi. Nhưng ta biết làm cách nào! Tôi mong muốn có được những lời giải đáp dễ dàng, nhưng tôi phải hoài nghi rằng vẫn đâ này hết sức khó khăn, vì những người sẵn sàng đưa ra được những lời giải đáp ấy thì đã bị bóp nghẹt bởi chính sự viện-trợ của chúng ta rồi!!!

Hoa-kỳ với ông Henry Cabot Lodge là Tân ĐẠI-SỨ của chúng ta phải tìm mọi cách thuyết phục ông Diệm thực thi quyền bình đẳng cho tất cả đoàn thể Tôn-giao như đã được ghi trong Hiến Pháp, dù có phải rút hết viện-trợ của Hoa-kỳ cho chính phủ ông đi nữa. Hoa-kỳ cũng đừng ngăn ngại. Tôi tưởng rằng đâ đến lúc Hoa-kỳ phải tự tay phân phối những thực phẩm cứu trợ mà đừng trao cho một cơ quan cứu trợ Thiên-chúa hay chính phủ phản phối. Nếu chúng ta cứ tiếp tục viện trợ hàng triệu đô-la cho Việt-Nam, nơi mà sự viện-trợ đã bị lạm dụng quá nhiều, thì tôi tin rằng đâ đến lúc chúng ta phải khuyến khích Phật-giáo-dồ khuếch-trương nền Cao-đẳng giáo dục của họ để họ có thể tham gia vào sự lãnh đạo trong nước. Cũng như sự viện-trợ của chúng ta đã vô tình giúp đỡ người Thiên-chúa phát triển nền Cao-đẳng giáo dục của họ để làm lợi cho thiểu số 10 phần trăm, vậy bây giờ chúng ta cũng phải giúp đỡ đa số 70 đến 90 phần trăm. Đó là việc có thể làm ngay và đó cũng là tình trạng mà Chính-phủ Hoa-kỳ không thể làm ngơ được nữa.

Đúng về mặt chính trị thì vẫn đề đó còn khó khăn nhiều. Bản thông cáo mà chúng ta đã đăng trên mặt báo tuần rồi là thông cáo phản đối. Người ta có thể nói bản Thông cáo đó mới chỉ là mực tiêu cực thôi. Tôi còn nhớ câu chuyện cách đây mấy năm tại San Juan, Puerto Rico, tôi gặp một nhạc sĩ đại-hồ-cẩm tên tuổi. Ông Pablo Casals, người đã bằng lòng chịu đi dày chở không chịu trả về quê hương là nơi bị chế độ độc tài áp bức thống trị, và từ chối luôn không chịu trình diễn tại các quốc gia đã thừa nhận hay đặt quan hệ với Chính phủ xứ ông. Casals, với thái độ dịu dàng và là một trong những người để cảm nhất mà tôi từng gặp, thuật lại cho chúng tôi câu chuyện ông nói với Schweitzer khi họ đã gặp nhau tại sao ông không chịu trình diễn tại nhiều quốc gia? Casals nói Schweitzer đã trách ông bằng câu này: «Nên sáng tạo hơn là phản đối». Casals nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị và nói: «Tôi nói với Schweitzer là KHÔNG!» Casals nói lớn tiếng quá làm tôi giật mình, rồi ông nói tiếp là có nhiều khi sự sáng tạo duy nhất mà anh có thể thực hiện là phản đối.

Chính chúng ta đang đương đầu với tình trạng ấy tại miền Nam Việt-Nam. Chúng ta phải phản đối những khả năng sáng tạo phải được khai triển. Mặc dù chúng ta đã phạm nhiều sai lầm, nhưng vẫn còn đủ thời gian để sửa đổi. Vẫn còn thời gian để buộc Tông Thống Diệm phải thực thi tự do dân chủ, cho phép các đảng phái chính trị đối lập hoạt động, để chức quyền cùn tự do, cải tổ Chính-Phủ theo một đường lối trong đó để cho dân chúng thấy rằng họ cũng được dự vào việc định đoạt số phận của chính họ. Còn gì mỉa mai hơn cho chúng ta bằng cách tiếp tục đứng nhìn một chế độ độc tài ác với tất cả sự khủng bố gần như độc quyền được giúp đỡ bằng vũ khí Hoa-Kỳ và tiền tài, danh dự của dân chúng Hoa-kỳ.

Một vị Sư già mới chết cách đây chưa đầy 3 tuần lễ. Người đã có thể nói người là một ông già tầm thường. Trong 10 phút người đã chịu đựng sự đau đớn của lửa hồng đang dốt da thịt người không một lời kêu than. Người tự thiêu đời người để cảnh tỉnh lương tri của con người. Người gởi mấy lời của người cho Tông - Thống Diệm cho đến nay Diệm vẫn chưa chịu nghe hay chú ý, nhưng dù sao tiếng nói ấy vẫn là tiếng nói của tình thương tiếc nói mà trong thâm tâm của nó chứa đựng sự giải thoát của miền Nam Việt-Nam. Người đã để lại một bóng đèn sỉ nhục lên sự huy hoàng mà Giáo-Hoàng GIOAN đã mang lại cho Giáo-Hội Thiên - Chúa - Giáo, người

đã làm và người đã phải làm, cho mỗi người Hoa-Kỳ đi tìm lính  
hỗn của người, và cho Chính-phủ Hoa-Kỳ biết rằng, trừ phi Chính-  
phủ Saigon thực thi ngay quyền bình đẳng Tôn-giáo cho Phật-Giáo-Đạo  
và tự do cho dân chúng Việt-Nam, tất cả sự viện trợ của Hoa-Kỳ  
đều phải chấm dứt ngay.

Chậm rồi, Sự hy sinh của Hòa-Thượng Quảng-Đức vẫn còn được  
dè ý tới, và nếu thế, tình hình Việt-Nam còn có thể cứu vãn được  
Ngọn lửa ấy có thể thành một tia hy vọng cho những người bị áp  
bức bởi ngoại quốc hay bởi chính đồng bào của họ. Hoa-Kỳ phải  
tìm cách biểu hiệu lý tưởng của mình và dừng quay lưng lại họ nữa.  
Một người chết có nghĩa gì! Chỉ có chúng ta mới có thể trả lời câu  
hỏi đó.

Trích báo Chuồng Mai số 426 ra ngày 12-11-1963

**Đề quí Độc-giả Liên-Hoa** hiếu về Tuần báo Hải-Triều-Âm một cách rõ ràng  
chúng tôi xin mời quý vị xem lời giới thiệu dưới đây của T.T. Thích Tâm-Châu  
Viện-Trưởng Viện-Hóa-Đạo.

L.T.S.

## VIỆN - HÓA - ĐẠO

### Giới thiệu Hải-Triều-Âm

Bản Viên chấn thành giới thiệu tuần báo Hải-Triều-Âm cùng  
quý vị Phật-tử toàn quốc. Hải-Triều-Âm là cơ quan văn-nghệ, nghị-  
luyện và thông-tin chính-thức của Viện-Hóa-Đạo thuộc Giáo-Hội  
Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất. Hải-Triều-Âm sẽ đại diện cho  
Viện-Hóa-Đạo tiếp xúc trực tiếp với toàn thể Phật-tử xa gần, nhất  
là Phật-tử ở tận thòn quê heo lánh. Hải-Triều-Âm sẽ thỏa mãn  
quý Phật-tử về mặt giáo-lý, văn-nghệ Phật-giáo cũng như tin tức  
về Phật-sự trong và ngoài nước.

Phần giáo-lý sẽ do quý Thượng-Tọa, Đại-Đức và quý Dao-huynh  
trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất phụ trách với sự  
cộng tác chặt chẽ của chư Đại-Đức, Tăng Ni ở hải-ngoại và các  
văn-nghệ-sỹ Phật-tử có tên tuổi trong nước

Bản Viên chấn thật kêu gọi chư Phật-tử toàn quốc sôi sắng  
ứng hộ Hải-Triều-Âm bằng cách mua đọc cho đông, cõi động cho  
nhiều, khuyễn khích cho mạnh và cộng tác chặt chẽ với Ban Biên-Tập.

Trân trọng giới thiệu.

Viện-Trưởng Viện-Hóa-Đạo  
Thượng-Tọa Thích Tâm-Châu

# MƠ TIẾNG HỒNG CHUNG

DƯƠNG TRƯỜNG-GIANG

**M**ẤY hôm ấy trời mưa liên miên. Gió lồng lộn trong đám lá, mưa rầm rầm khua động mái tôn, nước giọt réo rèo vèo ngoài hiên xi măng và các ống xối chảy ống ợc. Bầu trời đèn ngòm bên ngoài thỉnh thoảng chớp vài loạt sáng rồi tiếp theo tiếng sấm rền rền...

Hai đứa chúng tôi cùng thức giấc. Năm cả đêm dưới nền xi-măng nghe lồng minh âm ầm ướt, tưởng như nước bão ngoài thềm đèn da-thịt.

Ngon đèn chong doi sáng mờ mờ. Tôi ngồi chồm dậy.

Những cái mùng trắng mắc vào đầu ghế, sà thấp, giăng rải rác khắp cả phòng giam tại nhà công an. Số Phết-tử bị bắt trong những ngày đầu giới nghiêm ở đây có đến trên bảy trăm người, dần dà đã được phân phối đi các trại giam khác, được trả lại tự do hay là được ủy ban liên phái PG thuần túy lãnh về (nói theo kiểu của nhà cầm quyền) nên nay còn lại

đô ba mươi người. Một vài anh chí hình như cũng mới thức dậy, nắm tay qua trở lại hoặc thì thầm nói chuyện.

Càng về sáng, mưa gió càng dữ dội. Cảnh hỗn loạn của đêm mưa gió trông chẳng khác mấy với cái tình hình rối ren của thời cuộc quắc gia trong mấy tháng nay.

Anh S kéo tôi nắm xuống trong khi trong đầu óc tôi đang bấn rộn nhiều mối suy tư. Rồi đây, người ta sẽ buộc chúng tôi vào tội gì? Các thầy tôi hiện đang còn giam giữ ở đâu? Cái lá bài UBLP Phật-giáo thuần túy sẽ đại diện cho ai và sẽ giải quyết được gì? Rồi đây phái đoàn điều tra của LHQ có thẩm quyền giải quyết thế nào việc nội bộ nước ta?

Bỗng anh S lay mạnh vai tôi rồi nói dông dác như truyền lệnh:

— Lắng tai mà nghe!..

Trong phút dột ngọt, tôi

nín thở và làm theo lệnh anh.

Tôi đoán là anh vừa nghe tiếng thét của một Phật-tử nào bị tra tấn nên đề ý nghe ngóng. Nhưng tôi chẳng nghe gì khác ngoài tiếng mưa gió hòn loan. Chập lâu sau, tôi quay sang phía anh, buông nhẹ câu hỏi:

— Gi thế! có tiếng gì lạ không?

‘Anh thở một hơi mạnh làm nóng cả màng tai tôi và bảo:

— Minh vừa nghe một tiếng... tiếng chuông chùa!

Tiếng chuông chùa! Câu nói của anh dột nhiên gây cho tôi một xúc động mạnh có cái gì nghẹn ở cổ và đôi mắt thấy hâm hấp nóng. Phải rồi! Từ lâu chúng tôi không được nghe tiếng chuông chùa rung động trong đêm, đất nước này bằng những âm thanh từ bi, ngọt ngào. Đã từ lâu rồi, chúng tôi không được nghe tiếng chuông ngân nga của Linh-mụ, Diệu-Để, Tứ-Đàm, của Hồng-ân, Tây-thiên, của Trúc-Lâm, Vạn-Phước... Từ bên trong nhà giam, chúng tôi đoán chắc rằng ở bên ngoài Phật-giáo dồ vẫn bị theo dõi, bỗ ráp và bắt bớ gắt gao và chúng tôi cũng đoán chắc rằng tinh thần đấu tranh bất-bạo-dòng: Phật-tử không đi

chùa, chùa không đánh chuông vẫn được tuân hành để tố cáo sự đàn áp của chính quyền, để chứng tỏ tinh thần bất hợp tác, không tuân lệnh chính quyền (vì mấy hôm nay chúng tôi nghe dài phát thanh Huế-lại nhái kêu gọi Phật-tử đi lễ chùa để gây uy tín cho UBLP Phật-giáo thuần túy)

Và cũng đã từ lâu rồi, vì những đau khổ mà người ta đỗ dồn lên đầu mình, bất tri óc mình phải căng thẳng qua những đợt tra hỏi, vì những sự thiệt thòi to lớn mà Phật-giáo phải cam chịu sau ngày 21-8-63, chúng tôi đã quên cái mất mát thật thúc trong đêm: tiếng chuông chùa.

Chúng tôi nằm yên lặng bên nhau và cố lắng tai nghe. Chỉ có tiếng gió vặt và cây cối, tiếng mưa rơi dần dập và tiếng rên rỉ của côn trùng. Lâu lắm, trong đám âm thanh hỗn loạn trên, từ xa đưa lại một loạt tiếng khác lạ; nhưng đó không phải là tiếng chuông chùa biền lành mà là tiếng xích sắt nghiêng trên đường của xe tăng di tuân tiêu, tiếng rit của bạo tàn, của tử thần.

Rồi lâu, tôi mới hỏi thêm anh S:

— Thế nào; anh còn nghe được tiếng chuông nào nữa không?

— Không! Sao đánh lại một tiếng rồi nghỉ lâu ghê gớm!

— Hay là anh nghe lầm. Mà cũng có thể anh nghe trong giấc mơ.

Anh S. nói thăm:

— Có lẽ mình nghe trong giấc mơ, một giấc mơ sung sướng!

Từ lúc này, chúng tôi không ngủ được nữa. Hai anh em ngồi dậy nói chuyện về tiếng chuông chùa.

Chúng tôi bàn với nhau về cái kịch lùa trại của mấy em thiếu niên Gia-dinh Phật-tử. Một thằng ăn cướp giết người không gồm tay, bằng một hôm « hành nghề » về khuya, hắn ta nghe tiếng chuông chùa, liền rút dao găm ném xuống đất, vứt cả đồng tiền trong túi để quay về đường chánh. Cố nhiên là chúng tôi không đồng ý với sự cải tà quy chánh quá đột ngột nhưng chúng tôi ca ngợi thiện ý của diễn viên muôn trinh bày tác dụng mẫu nhiệm của những hồi chuông thực tinh...

Tác dụng ấy, đã có lần chính tôi cảm thấy. Tôi kè che Anh S. nghe. Một lần, tôi đi trại Thuận an về. Hồi

ấy chưa có phà, người đi chơi bắc còn thưa thớt. Chúng tôi qua đò trễ. Khi về đường lại có vài người hỏng xe đạp thành bị tối dọc đường. Đường vắng lẽ. Trong lúc đường lo xe không có đèn phải dắt qua các bêt cảnh sát, lo già đình sốt ruột trông đợi thì chúng tôi nghe tiếng chuông chùa Ba-la đồ hồi công phu buổi tối. Tiếng chuông ngân nga, dần dần thấm thía vào tận tâm hồn. Chúng tôi cảm thấy như có một bàn tay che chở mẫu nhiệm, như bên cạnh mình có sự hộ trì của Tam bảo trưởng như mình đã về tới phồ, có người, có bạn, có gia đình mình rồi.

Anh S. kè lại cho tôi nghe một câu chuyện khá đặc biệt. Chuyện xảy ra tại một chùa ở Quảng-Ngãi và do chính một Thầy từ trong ấy ra thuật lại. Một hôm kia, một tiểu đội du kích đường dột vào chùa. Họ trực tiếp đến gặp Thầy trú trì. Sau khi tự giới thiệu, họ xin thầy dừng e sợ vì họ chỉ đến đây để trình bày thầy biết một chuyện vừa xảy ra khi hôm.

Đầu hôm, họ dẫn nhau đi bố trí phục kích một toán dân vệ mà họ biết thế nào cũng đi ngang qua khúc đường trước công chùa vào 12 giờ đêm. Họ đã bố trí xong xuôi

và chờ giờ hành động. Nhưng từ khi mỗi người trong bọn bắt đầu nghe sương thầm lạnh thì họ cũng bắt đầu dè ý đến tiếng chuông mỏ và tiếng tung kinh của thầy từ chùa vọng ra. Cho đến gần khuya, thầy vẫn còn trì kinh, chuông mỏ vẫn đều đều diễm nhip. Thầy tung kinh gì, họ không biết nhưng có một điều là họ đều lắng nghe chăm chú và đưa đầu óc của họ đi đến một cõi xa xôi nào, họ không diễn tả nổi. Cho đến khi, đoàn dân vệ vò tinh đã lọt trọn vào ổ phục kích. Nhưng những tay súng canh chừng quên mất dịp nồ dòn vì tiếng chuông, tiếng mỏ, tiếng kinh thầy đang vang lên rang rảng giữa đêm trường. Và chính những âm thanh mầu nhiệm ấy đã khơi dậy bản chất hiền lành của những con người trước đây đã từng nấm cuốc, nấm cày. Kết quả là đoàn dân vệ di tuần binh yên vô sự và con đường qua trước cổng chùa không bị hoen ố vì lòng thù ghét, căm hờn của những người cùng loại.

Có những điều chúng ta thường nghe, thường thấy nên quen thuộc, và phải đợi đến khi thiêng thốn mới thấy sự quý báu của những điều ấy. Cũng như trường hợp chúng tôi hiện tại, bị mất tự do mới thấy tự do là quý, bị cầm đoàn

hành đạo mới thấy tung kinh, niệm Phật, di chùa là quý.

Cho nên, bây giờ đây chúng tôi ao ước được nghe một hồi chuông chùa, được nghe những tiếng boong.. boong.. ngàn nga chậm rãi, thầm dần dần vào tâm hồn mình để làm tiêu tan bao phiền não, những tiếng boong.. boong.. trầm晦 như trải rộng khắp các cõi thế gian lòng từ bi cứu độ của Phật và Bồ-tát.

Tôi nhớ lại bài kệ đánh chuông mà chú Ch. Ô chùa Phú-lưu đã đọc và giải thích cho tôi nghe:

Văn chung thịnh  
Phiền não khinh  
Trí huệ trưởng  
Bồ đề sinh.  
Nguyện thành Phật  
Độ chúng sinh...

Xin nguyện cầu cho bao nhiêu khói đồng trên thế giới đã dùng làm bom đạn mà giết hại nhau, giờ đây và sau này sẽ tập trung lại để nấu chảy ra, đúc thành những hồng chung, những đại hồng chung mà giống bồi ngàn nga để thức linh tinh yêu thương dân tộc trong đêm tối hãi hùng của chiến tranh huynh đệ tương tàn, thức tinh tinh yêu thương giữa toàn thể nhân loại

Bài kỷ niệm lễ cúng chủ hồng chung tại Diệu-Đế.

# VƯỜN THƠ ĐẠO LÝ

NGUYỄN - HẠNH Phụ trách

**S**AU mùa Pháp nạn 2507, LIÊN-HOA tiếp tục sứ mệnh của mình với số Tái-ngộ. Nhưng đã đúng bốn mùa — bốn số Liên-hoa từ số Tái-ngộ đến số 2 năm Giáp-Thìn — hoa Thơ tạm ngừng nở trong mảnh vườn nhỏ xinh xinh này. Khách thường hoa đã tỏ ý mong chờ những cánh hoa Thơ của vườn Đạo-lý. Không phải là hoa Thơ không chịu nở — vì mùa Pháp nạn đã qua rồi — nhưng chính vì hoa đương hèm tiêu đề cùng nở một lượt, để chào mừng ngày đản sinh của đồng Tứ-Phụ, để cùng chiêu niệm hương sắc kỷ diệu của hoa Uu-Đàm nở cách đây hơn hai nghìn tuổi nay nơi quê hương của xứ Phật. Và hơn nữa, giờ đây, những ngày bảo tổ đèn tối đăng đã qua rồi, trên mảnh vườn nhỏ bé này, hoa Thơ trung bừng nở nhiều hơn bao giờ hết. Sau cơn mưa, trời lại sáng, nền trời trong xanh có một trời mặt trăng và muôn sao và lòng người tưng bừng mở hội hoa đăng. Những cánh hoa Thơ sau mùa Pháp nạn này, sẽ diêm xuyết cùng hội đèn hoa một chút ngâm ngùt Quá-Khứ. Ngâm ngùi, bởi là vì nhìn những cánh hoa thơ đã ướm chồi nảy nụ trong màu chót đỏ của máu và lửa, người ta sẽ không thể nguôi quên những cái chết hoặc cao cả hoặc âm thầm của các vị Tháh-tử đã hy sinh vì Chánh pháp. Ngâm ngùi, bởi vì đây chính là những cánh hoa Thơ đã ướm chồi nảy nụ trong mùi hăng nồng của ớt-xít, trong màu đen lạnh của họng súng luối lè. Ngâm ngùi, bởi vì đây chính là những cánh hoa Thơ đã ướm chồi nảy nụ trong trùng điệp hàng rào dây thép gai nhọn sắc phong tỏa tự do của Con Người. Người-giữ-vườn-hom-nay, cũng cùng một ý hướng với người-giữ-vườn-hom-xưa, là chỉ đóng vai khiêm tốn của một người giữ vườn, dù già già vất vả, mặc áo lá, đội mưa nắng để được cái hân hạnh giới thiệu và hiến dâng cùng quý Độc-giả bốn phương, những cánh hoa Thơ cũng từ bốn phương gởi về nơi mảnh vườn nhỏ bé nhưng thân yêu này.

Hồi tưởng lại trang thảm sứ của Phật-giáo-dồ dưới cường

quyền khiep nhược, quý độc giả cùng chung tot hay nghe lời than  
thờ của thi sĩ kiêm tu-sĩ Minh-Trí:

Thé kỷ hôm nay  
Có những danh từ không có trong từ điển  
Vì trắng có nghĩa là đen  
Vì đêm có nghĩa là ngày  
Và yêu thương chỉ là súng đạn!

(Minh-Trí, Chứng tích)

Chung ta thấy gì, nếu không phải là nhìn thấy tất cả cái man  
trá xảo quyết của cường quyền bạo lực. Miệng thì gào thét công  
bình, bắc ái, tự do mà tay thì ghi súng ghì gươm đe thỏa mãn  
thú tính tàn sát của mình. Nhưng tự Cõi chí Kim, súng và gươm,  
bạo lực và cường quyền không hề nào áp đảo được Chính nghĩa:

Là Phật-tử, chúng ta thì sống khác  
Chẳng nao lòng trước đại bắc xe tăng  
Vẫn khinh thường sự đàn áp dã man  
Quyết tranh đấu cho công bằng, tin ngưỡng  
... Quyết đứng lên, muôn triệu người như một  
Kết hợp thành một lực lượng khôn đương  
Để trả nên một pháp bửu phi thường  
Hầu đại thắng ma vương cùng chúa quỷ!

(Lê Cảnh Nhã và Thái Văn Châu — Lời kêu gọi)

Tất cả là một. Đoàn kết lại thành một khối. Đó là «lời kêu  
gọi» trong mùa pháp nạn. Sau mùa pháp nạn, khi cường quyền  
đã gục xuống, vẫn còn những lời kêu gọi khác, bí thiết, vang lên.  
Đó là lời kêu gọi tất cả người-con-chung của Phật dùng quên  
những nạn nhân đã bị diên dài tàn phế trong vụ cường quyền đàn  
áp Phật-giáo-đồ vừa qua:

Nhưng khốn nỗi! Giữa cõi đời khô ái  
Vẫn còn người rên xiết bởi đau thương  
Cháy tâm can bằng hơi thở uất hồn,  
Mùi át xít vẫn còn như phảng phất!  
Ôi! đáng thương cho những người con Phật!  
Hy sinh dài cho một lý tưởng cao  
Để ngày nay phải diên logn thét gào  
Bởi đau đớn quá nhiều đang giày xéo!

(Vinh, Tâm-Lộc — Lời khấn nguyện)

Tác giả nhận thấy «những vị đã hy sinh vì đạo pháp» ấy  
phải được tất cả Phật-giáo-đồ an ủi, giúp đỡ bằng tình thần lán  
vật chất, để cho các vị trong con bệnh ngặt nghèo, khỏi mang cái

mặc cảm cô đơn, bị bỏ quên.., nhất là trong dịp lễ Phật-dản này.  
Tiếng thơ của Tâm-Lộc quả là tiếng thơ kêu gọi những nghĩa cử:

Và hôm nay nhân ngày lễ Đản sanh  
Ta gửi đến số tiền dù nhỏ mọn  
Với ý muốn bệnh nhân mau lành bệnh,  
Trở về đây quỳ xuống Niệm Phật Đường  
Cùng ca lên bài hát của Tình thương  
Đè xóa sạch uất hồn trong nhân thế.

(Vịnh, Tâm-Lộc – Lời khấn nguyện)

Đạo Phật vốn là đạo Tứ-Bi. Bàn tay tế độ bao giờ cũng  
là hình ảnh tuyệt đẹp, có thể so sánh mười đứa ngón tay cánh  
huệ này nở thành mười đứa hoa sen nhỏ, dầm trong biển khóc  
đời người để tìm ra ý nghĩa của chân hạnh phúc:

Tiếng súng thần công ngãm cửa Phật  
Vành xe thiết giáp nghiến thây ma  
Ngán thay bạo chúa lòng hung ác  
Thảm bầy lương dân lệ nhỏ sa  
Tế độ nào ai người nhiệt huyết?  
Ra tay cứu vớt cõi Ta Bà.

(Bồ Đề – Thơ – K.B.C. 4895)

Một thi-sĩ quân nhân khác, khảng khái “ra đi nơi biên thùy,  
cố nước đục bùn nhơ” — dưới chế độ cũ — vẫn giữ vững ý chí  
son sắt hy sinh vì “giáo pháp Tứ-bi” của mình:

Lạy Phật tổ!  
... Con ra đi chỉ vì đời không thể  
Chịu phục tùng một chính thề tham ô  
Con ra đi nơi nước đục bùn nhơ  
Vẫn tranh đấu dưới màu cờ Phật-giáo  
Con ra đi, quyết một lòng vì đạo  
Quyết một lòng vì giáo pháp Tứ-bi  
Con ra đi dẫu gặp phải gian nguy  
Vẫn tranh đấu để duy trì tín ngưỡng.

(Hồng-Quốc-Trung – Lạy Phật con ra đi)



Vườn Thơ vẫn còn nhiều đứa hoa hàm tiếu dương còn đợi  
ánh trăng rằm Đản sanh sẽ nở một lượt với sao cao trên trời. Ước  
mong trăm hoa trong vườn sẽ nở dù bốn mùa xuân bão táp. Trân  
trọng hẹn quý vị độc giả ở lẵn hoa nở kỳ sau.

# NHÌN QUÁ

THẾ - HỮU

## CƠN PHÁP NẠN 2.507

**N**HÂN ngày Phật-dản 2508, chúng tôi cùng đọc giả thử kiêm điểm lại cuộc tranh đấu của Phật-giáo-dõ năm vừa qua, để xem thử do những nguyên nhân nào mà cuộc tranh đấu dành tự do tín ngưỡng ấy bộc phát, đặc tính của cuộc tranh đấu, và hậu quả của cuộc tranh đấu gian khổ kéo dài đúng sáu tháng trường này.

Trước hết, dạo xem lịch sử nước nhà, chúng ta đều biết Phật-giáo là một tôn giáo chính của Việt-Nam ta từ đầu đời nhà Lý. Dưới triều nhà Lý, Phật-giáo có thể xem như là một quốc giáo. Vì vua đầu tiên của triều Lý —



Lý Cao-Uần tức Lý Thái-Tông — vốn là một vị hoàng đế xuất thân từ cửa thiền. Dưới triều đại này, những vị cao tăng như Vạn-Hạnh, Khuông-Việt... được xem như là những quốc sĩ mà từ vua, đến các đại thần, đến toàn dân đều ngưỡng mộ. Đến triều Trần, Nho-học tuy bắt đầu thịnh cùng với các nhà nho như Trương-Hán-Siêu, Chu-văn-An, Tuy nhiên, Phật-giáo vẫn còn được xem như là tôn giáo chính của toàn quốc. Chính hai vị hoàng đế triều Trần: Trần Thái-Tông và Trần Nhân-Tông, lúc về già đều xuất gia tu hành theo Phật. Đến đời Lê, rồi nhất là đến đời Nguyễn, Nho-giáo dần dần trở nên độc tôn nơi chốn triều đường. Hình ảnh của một kẻ sĩ của Nho-giáo được nhiệt liệt đề cao (chẳng hạn trong thi ca Nguyễn Công-Trứ). Tuy nhiên, không kèo ở trong phạm vi lăng miếu triều đường là nơi Nho-giáo được xem là «đạo thống», là chính đạo; còn ngoài dân gian, quần chúng Việt-Nam vẫn mặc nhiên xem Phật-giáo là tôn giáo chung của tất cả mọi người dân Việt. Bằng cớ là lang nao cũng có một ngôi chùa thờ Phật. Đêm giao thừa, sang mồng một Tết, ba dắt cháu, mẹ dắt con — khong ai bảo ai — đều đến chùa lang lẽ Phật. Ngay râm, mồng một mỗi tháng, người ta đều đi chùa. Chùa chính là một hình ảnh rất thân thiêng trong lòng mọi người, từ em bé thơ đến bà lão già. Sau này, khi người phương Tây sang bảo hộ nước mình, đạo Thiên-chúa tuy có hành trướng nhiều, nhưng thành đường chót vót đã mọc lên bên cạnh những ngôi chùa lang âm tham mai rêu nằm dưới bêng da cồ thụ. Tuy nhiên, công tâm mà nói, ngày nay ở Việt-Nam, số tín đồ Phật-giáo vẫn nhiều hơn, đông đảo hơn, nếu so với số tín đồ Thiên-chúa-giáo. Số tín đồ Phật-giáo có đến hơn 80%. Ngoài số người theo Thiên-chúa-giáo, tất cả những người còn lại — những người «lương», đều là những tín đồ Phật-giáo hoặc là những người rất có cảm tình với đạo Phật. Đạo Phật vốn là đạo Từ-bi, nhất là đạo Phật ở Việt-Nam, vốn chịu

ảnh hưởng phóng khoáng của Đại - Thừa, thành ra chúng tôi đã thấy có một số người, dù chưa quy y, dù không có pháp danh, họ vẫn là những Phật-tử một cách gián tiếp: họ vẫn di chùa lạy Phật, ngày lễ Phật họ vẫn treo đèn kết hoa dón mừng. Tất cả những điều đó, chứng tỏ rằng đối với dân - tộc Việt - Nam — trừ ở những người Thiên - chúa - giáo — đạo Phật vốn là một tôn - giáo có sẵn trong huyết - quản của mình. Ấy thế mà dưới chính quyền cũ, suốt chín năm trời, chính - quyền cũ đã hoặc cố ý hoặc vô - tình không biêt đến điều đó. Họ lại gây ra sự kỳ - thị tôn - giáo ở ngay trên giải đất nghìn năm vốn yêu chuộng thanh - bình này. Người Việt - Nam vốn chuộng hòa - bình « dĩ hòa vi quý ». Dù tin ngưỡng có khác nhau, nhưng dân mình vốn yêu chuộng lòng nhân - ái, đối - dài cùng nhau rất thân - hữu trên bình - diện Con Người. Ấy thế mà, chính - quyền cũ đã áp - dụng chính - sách kỳ - thị tôn - giáo, gây nên cái hổ ngăn cách giữa những người tin - ngưỡng tuy khác nhau, nhưng nước mắt cùng mặn, máu mâu cùng đỏ như nhau. Đó chính là tất cả mối đau - đớn, lo lắng cho tất cả những ai vốn hăng hái - lâm đến vẫn - đề tự - do tin - ngưỡng. « Cây muôn lá lặng mà gió cuồng dừng »! Cao đến ngày Phật - đản, Phật - lịch 2507, tôi — nói như lời Thượng - Tọa Tri - Quang — bat nước đã qua dây, chỉ cần thêm vào một giọt là nước đổ tràn ra ngoài miệng bát. Vụ hạ cơ và đèn của chính - quyền cũ, ngay trong ngày lễ Phật - đản, 2507, chính là « giọt nước són si » đó. Phật - giáo - đồ công - phẫn. Dân chúng công - phẫn. Rồi, tiếp theo, giữa không khí căng thẳng của chính - quyền cũ đối với toàn thể Phật - giáo - đồ ấy, thi những quả bom lửa đã nổ lên, giữa vòm trời cổ - đồ Huế vốn thanh - bình, trầm - tĩnh trong suy - tư như dòng nước sông Hương này. Đó là vụ tàn - sát nhân - tâm của chính - quyền cũ đối với Phật - giáo - đồ, lúc hơn 22 giờ, đêm rằm tháng tư, Phật - lịch 2507 (tức 8 - 5 - 1963), tại đài Phật - Tháp Huế. Các em bé Phật - tử - nạn. Các em là những vị tử đạo đầu tiên của mùa Phật

nạn 2507. Các vị tử-đạo này sẽ vĩnh-viễn được nhắc tới  
hằng năm, khi ngày Đản-sinh của đức Thích-Tôn trở lại. Và  
từ đó, từ những miệng súng đen ngòm độc-tài của bạo  
chúa đó, từ những tạc đạn dày uy-quyền hèn nhát đó Phật-  
giáo-dồ đã khắng-khai, tất cả đứng dậy  
để nói lên tiếng kêu-cứu của con người bị chà-dáp  
quyền tự-do tín-ngưỡng nói riêng, và quyền tự-do được  
sống làm người nói chung. Từ đất Huế, vốn thanh-bình  
và trầm-mặc, phong-trào đấu-tranh của Phật-giáo-dồ đã bùng  
lên, lan di và lan di rất mau khắp toàn quốc, lan di và lan  
di rất mau khắp thế-giới. Vấn đề tín-ngưỡng của nước Việt-  
Nam nhỏ bé, xa-xôi ở góc trời Đông Nam Á Châu này bỗng  
dương khiến toàn thế thế-giới chú ý, lưu lâm một cách  
đặc-biệt, như một trong những vấn-dề trọng đại nhất của  
thế-kỷ.

Đặc-tính của cuộc tranh đấu này là đoàn-kết và  
bất-bạo-dộng. Đoàn-kết, bởi vì khởi-lên từ Huế-  
phong-trào lan rộng khắp nước, từ do-thị đến thôn  
quê, được khắp nước tích-cực ủng hộ, tích-cực tham dự.  
Có ai mà không cảm động, khi nhìn thấy những cuộc biều  
tinh, rất lặng lẽ, rất lặng lẽ, dù cả mọi tầng lớp trong  
xã-hội: dân-ông, dân-bà, ông-già, bà-lão, thiếu-nữ, thanh,  
niên, trẻ-con... cùng đi ở dưới ánh nắng gay gắt tháng 5  
tháng 6 mùa hè để đòi hỏi chính quyền thực thi 5 nguyện  
vọng của Phật-giáo-dồ đã nêu ra. Từ tinh-này, đến  
tinh-khác — cả đến các kiều-dân ở hải-ngoại nữa — đều  
đồng-một lòng, đứng-lên, dành-lấy quyền-tự-do tín-ngưỡng  
Tất cả đều đứng vào hàng ngũ đấu-tranh này: giáo-su, sinh  
viên, học-sinh, thợ-thuyền, buôn-bán... tất cả đều đứng  
dậy, tay-trong-tay, lòng-nguyễn-lòng-sóng-chết cùng Chánh-  
Pháp. Đoàn-kết, chính cái-sức mạnh ấy, đã khiến cho  
những ám-mưu phỉ-nhâp-phò, ly-gián của chính-quyền cũ  
trở-nên vô hiệu-quả và tro-trên-hơn bao giờ hết.

Nhưng đặc biệt nhất là tính chất bất-bạo-động của cuộc đấu tranh. Tính chất bất-bạo-động này bắt nguồn từ giáo-lý căn bản của đạo Phật vốn là đạo Từ-Bi, không thể lấy oán mà báo oán, bởi vì lấy oán mà báo oán là sân si, nghiệp duyên sẽ thắt chặt mãi mãi trong vòng luân hồi, nhân quả. Bởi thế, toàn thể Phật giáo-dồ đã noi gương đại hùng đại bi của đấng Từ-Phụ khi xưa, chủ trương lấy bất-bạo-động làm đường lối cho cuộc tranh đấu cam go này. Dù phía bên địch — tức chính-quyền cũ — có xe tăng thiết-giáp tạc đạn luỗi lè, Phật-giáo-dồ chúng ta chỉ có hai bàn tay chắp lên cầu nguyện. Dù phía bên địch có át xít, chó săn, Phật-giáo-dồ chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay chắp lên cầu nguyện. Dù phía bên địch có ánh mắt đe dọa căm thù, dây thép gai nhọn sắt phong tỏa đường đi đến chùa chiền, thì Phật-giáo-dồ chắp tay cầu nguyện ngay ở giữa lòng đường, có thanh thiên bạch nhật ở trên đầu! Dù bên địch có dài phát thanh ngày đêm gào thét lên lời vu cáo, bên Phật-giáo-dồ cũng chỉ có tiếng cầu kinh để giữ vững ý chí son sắt của mình. Tiêu biểu nhất cho đường lối đấu tranh bất-bạo-động, là cái chết đại hùng đại bi của Ngài Quảng-Đức ở ngã tư Lê văn - Duyệt — Phan-dinh-Phùng. Đó là cái chết nêu cao ý chí bất khuất. Đó là một nét son nghìn năm không thể phai mờ trong lịch-sử cuộc đấu tranh bất-bạo-động và đoàn kết này.

Sáu tháng trường tướng chứng đắng-dắng sáu thế-kỷ. Dù phải chết, dù phải ngục-lù, dù phải đương đầu với vũ khí với bạo lực, Phật-giáo-dồ và toàn dân vẫn hăng tin-tưởng rằng chính-nghĩa phải được thắng, cường-quyền phải bị diệt. Và quả thực, ngày 1-11-1963, cường-quyền đã bị diệt. Ngã gục xuống, giờ phút cuối của cường-quyền trong thực thảm hại. Chúng ta, bàng hoàng, lật qua một trang thảm sử đầy máu và nước mắt. Máu của các vị thách tử vì đạo đã tươi xuống, để cho ngọn cờ Phật-giáo được treo cao. Giờ đây

nhìn lá cờ Phật, chúng ta làm sao quên được anh linh của các vị ấy. Một trang thảm sử đã lật qua. Nhân mùa Phật-dẫn trở lại, chúng ta chiêu niệm anh linh của các thành-tử vì đạo, để suy ngẫm về cái ý-nghĩa sống chết, cái ý-nghĩa mất còn của đời người. Chúng ta nhắc lại trang thảm sử cũ, không phải để khơi dậy oán thù, mà chính là để làm thức tỉnh một kinh nghiệm: kinh nghiệm về quyền sống của con người, kinh nghiệm về quyền tự do tín ngưỡng của con người. Thêm vào đó, chúng ta cũng không quên đến sức mạnh khôn lường của sự đoàn kết vì chính nghĩa, cho chính nghĩa. Phải chăng, kỳ Đại-hội Thống-nhất Phật-giáo Toàn-quốc vừa rồi, chính là muôn thê biên tình đoàn-kết giữa Nam-tôn và Bắc-tôn, và theo thiên kiển, cũng chính là một hậu quả tất nhiên, cần phải có, sau mùa Pháp-Nạn 2507.

## THÔNG BÁCH

NAM MÔ BỒN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Kính gửi Quý Đạo-hữu,

Trong dịp đón rước Đại-Đức THÍCH MINH - CHÂU và Bác-sĩ FRICK WULF tại Phi-cảng Phú-Bài hôm 14-4-1964, đã được Quý Đạo-hữu sốt sắng giúp đỡ Ban tổ-chức cuộc đón rước, bằng cách cho mượn xe hoặc hướng ứng tháp tùng vào đoàn xe hôm ấy được tăng phẩn trọng thê.

Nhân danh Ban Đại-diện Giáo-hội Phật-giáo Thống-nhất tại Thủ-Thiên, Chúng tôi xin gửi đến Quý Đạo-hữu lời chúc thành cảm tạ.

T.M. Ban Đại-diện G.H.P.G.T.N.  
Thượng-Tọa Thich-Thiện-Siêu

**HỘP THƯ:** Có một Độc-giả gửi thư bảo đảm số 748 ngày 20-4-1964 do Büro-diện Saigon phát hành, trong đó có bưu-phiếu 120\$00 không đề tên và địa chỉ, xin độc-giả ấy cho Tòa-soạn biết tên để tiện sở sách.

Tòa-soạn nhắc lại lần nữa, độc-giả nào gửi bưu-phiếu về thành-toàn Liên-Hoa xin ghi rõ tên và địa-chỉ để tránh sự thất lạc và mọi phiền phức khác.

L. H.

# NHÂN ÁI TỪ BI

☆ Lan Hoa Tu Ngu ☆

Kính tặng các bạn Thanh - Niên

và Sinh - Viên Phật - Tử.

\*

**B**ÀI học Nhân - Ái và Từ-Bi là một bài học cao cả mà bất cứ ai muốn « làm người » cũng đều phải học cho thật thuộc, chẳng sớm thì muộn. Tùy căn-duyên và nghiệp quả của mỗi người, bài học này được truyền dạy một cách khác nhau.

Có những người hữu phước, được sinh vào nơi nhà cao cửa rộng, tuổi hoa niên sống giữa tình thương yêu của cha mẹ, lớn lên, đường công danh thang mây nhẹ bước; chốn gia môn, thê thi êm ấm, Sống cuộc đời thanh nhàn, trong những lúc trà dư tửu hậu, họ tham khảo triết lý này, tôn giáo nọ và mang áp dụng hai chữ « Nhân ái » và « Từ bi » trong đời sống hàng ngày.

Cũng có những người sinh vào nơi bần hèn cung khồ, và vì đã từng bị:

« Lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da ».

Cho nên khi gặp bạn cùng cảnh ngộ thì nảy sinh ngay lòng thương xót, thường quên mình giúp bạn.

Ở cả hai cuộc đời vừa kề trên đây, mầm nhân ái, thương người, đều được nhen nhóm.

Nhưng thậm vô phước là những kiếp sống, dù phong lưu hay nghèo túng ở đó mầm vị tha không nảy nở, lòng nhân từ không phát sinh. Những tâm thức này đã dâu thai

lên làm người quá sớm. Họ chỉ có hình hài của con người, còn tình cảm và tư tưởng (dù tư tưởng có thông minh sắc bén đến mấy) vẫn còn có tính cách « phi nhân », chưa có « nhân tính ».

Ngày xưa, có một đệ-tử hỏi Thầy : « Số kiếp con người như thế nào là vô-phước nhất ? Thầy đáp : Kẻ nào cẩn duyên tầm thường mà sanh vào nơi giàu sang quyền quý, muốn gì được nấy, không hề bị thiêu thốn hay trái ý bao giờ, thì kẻ ấy bạc phước nhất, vì y không có cơ hội nào để đau khổ, và do đó không phát triển được lòng thương người ».

Trên cán cân nghiệp quả, tội nặng nhất là tội độc ác, làm cho đồng loại hay sinh linh phải đau khổ. Và phúc lớn nhất là sự cố gắng làm cho lòng nhân từ được nảy nở nơi trái tim kẻ khác, dù chỉ trong giây lát ngắn ngủi.

Lần lần từ kiếp này sang kiếp khác, hat giống nhân tú này sẽ phát triển, và khi ánh Tri-Huệ diu dắt tình thương thi đóa Hoa Từ-Bi, tự nơi trái tim sẽ tỏa hương thơm dịu dàng, man mác, bao la.

Thế nào là thương ? là mến ? là yêu ? là Từ-Bi ? Thương là động lòng trắc ẩn trước sự đau khổ, rỗi ro, hay trước sự kém cỏi nou dai của kẻ khác, rồi, tự quên mình đi và thành thực muốn bù đắp, bao bọc, che chở, mà không hề mong mỏi được đền đáp lại. Lòng Nhân-Ái được phát minh như vậy. Mến là quyền - luyến, muốn lân mãn, gần cận một người đức hạnh cao khiết để học hỏi, noi gương mà cũng để thỏa mãn phẫn náo tinh cảm trong trắng, nghĩa là không ích kỷ, của mình. Còn yêu là lòng quyền - luyến mạnh đến mức say đắm, muốn chiếm hữu, đầy ích kỷ và đam mê, vì vậy lý trí bị mờ tối và những tinh cảm thanh bai, tế-nhị, vị-tha bị dập tắt. Chữ « yêu » làm ta liên-tưởng đến yêu-tình, ma quỷ, vì hàm xúc quá nhiều sự chiếm đoạt, ích kỷ và vô minh. Còn Từ - Bi ? Từ dường như là đức hiền hậu, diu dàng, đượm vể xót thương man mác. Bi là

buồn, buồn giùm cho kẻ khác, vì ta mang tâm minh mà nhập làm một với tâm kẻ đang đau khổ, sầu não. Ngoài ý nghĩa xót thương, chữ «Tử Bi» còn hàm-xúc sự biếu biết, thông cảm và khoan dung. Đằng sau chữ «Tử Bi», dường như sự Giác Ngộ có lấp lánh chiếu sáng, vừa dịu dàng mà lại vừa chói lọi. Căn cứ trên Giác-Ngộ và Trí-Huệ, tấm lòng thương xót của ta được sáng suốt, mực thước, vững vàng, liền tiếp, chờ không còn rạt rào khi lên khi xuống theo tư ngã nữa. Lòng Tử-Bi thường gồm cả kẻ ngu lẩn người tri, kẻ hiền, người dữ. Đức tính này quá cao cả, rộng rãi, bao la nên không còn cố chấp. Người Giác-Ngộ và Tử-Bi hiểu rằng với đà tiến-hóa, với thời gian, kẻ ngu bấy giờ sẽ thành người tri trong tương lai, kẻ dữ bấy giờ sẽ thành người hiền sau này. Vì giống đời thiêng viễn chậy triền miên vô tận thì vài chục kiếp luân-hồi cần-thiết để biến-hóa kẻ ngu thành người tri, kẻ ác thành người hiền chỉ là một thời gian ngắn ngủi, vô nghĩa đối với cái Lương tri cao cả của con người đã Giác-Ngộ.

Người Tử Bi khi thấy kẻ khác sa ngã thì vội vàng chạy đến, nâng đỡ y lên ngay, với một tia mắt xót thương, với một nụ cười khoan dung, chờ không bao giờ chỉ trich khắc nghiệt; vì đường đời thường đầy chông gai hầm hố, và con người thường yếu đuối trước những thử thách gian nguy. Nặng nề thay là nghiệp quả của kẻ nào thấy bạn đồng hành té vấp mà xô đẩy, mặt sát bạn, làm bạn càng sa ngã thêm, cố ngóc đầu đứng dậy mà không nổi. Tôi không chủ-trương rằng ta nên đồng lõa và che chở tội ác. Tôi chỉ nghĩ ta hãy đưa cánh tay mạnh mẽ dịu dàng ra để đồng loại níu bám vào đấy mà vượt qua những nỗi khó khăn.

Biết bao lần, vì vô tâm, ta không nghĩ đến những sự đau đớn mà ta thường gây cho kẻ khác. Ta quên, nhưng luật nhân quả không quên, và đã ghi rõ ràng từng chi tiết sự thiệt thòi mà tha nhân phải chịu đựng do sự sơ sót của ta. Do những cử chỉ rất nhỏ nhặt, những động tác rất tầm thường của con người đức Nhân-Ái và

Tử-Bi có thể chiếu dịu dàng nơi thế gian hay có thể bị tan biến đi, khiến đời là bẽ khỗ. Thi dụ trong một căn nhà kia, vài em bé thơ ngây đang chơi với nhau, vui vẻ mẹ các em dịu hiền ngọt mắt nhìn đồng hồ, đợi chồng đi làm tan sở ra về. Bỗng cánh cửa hé mở. Người chồng và cha bước vào nhà, nét mặt bức bối cau có, các em bé vội vàng sợ hãi, leo lét rời bỏ trò chơi mà ngồi yên lặng trong một góc phòng. Còn bà mẹ, trái tim bà đau nhói và cả một chân trời tình cảm đón hậu, dịu dàng trong lòng bà bị sụp đổ tan tành! Người chồng và cha vì đã gặp sự trái ý ở sở, nên khi về nhà, đã quên những nét mặt thân yêu đang chờ đón mình trong gia đình và đã gây cho họ một nỗi sợ hãi, lo lắng vô ích. Một thi dụ khác một bà nội tướng mãi lo tinh chuyện cùng với gia đình về quê ăn Tết, nên đã quên chi tiềa chợ cho đám gia nhân ở lại coi nhà, hay đã ước lượng sai số lượng thực mà họ cần dùng đến trong năm bảy ngày, khiến cho mấy ngày Tết khi ai nấy đều no đủ, thì riêng đám người nhà bà phải đói meo!

Chúng ta nồng cạn, hời hợt nên thường có những ai «quên» tai hại như vậy. Nhưng quả báo không bao giờ quên!

Trong một kiếp người, mấy ai đã có dịp gặp những cơ hội hy hữu đê hy sinh, tử tiết hay đê đứng trên diễn đàn mà hùng hồn ca tụng Nhân-Ái Tử-Bi. Nhưng tất cả chúng ta dù hèn mọn đến đâu có những dịp nho nhỏ, rất tầm thường đê vun trồng mầm Nhân-Ái và Tử-Bi.

Những bước đầu của con đường Đạo-Hạnh thường chỉ được xây đắp bằng những viên đá nhỏ, khiêm tốn, không ai biết đến.

Nhiều khi, ta mang Chơn-lý ra làm mực thước đê đánh giá những sự việc xung quanh và thấy lầm chuyện tức cười: Ông X. ngày nào cũng chăm chỉ lau chùi dôi lọ lộc bình bằng sứ Giang-Tây rất quý giá, song vô tri vô giác;

đôi lợ cù tro tro, không chút « cảm động » trước sự « ưu ái » của ông chủ. Trong khi đó người già-nhân thường hẫu hạ ông lại bị lở ghẻ mà ông không hề chú ý đến và cho tiền mua thuốc bôi ghẻ. Đem lăn da « lao động » đen đúa của một người dày tờ mà so sánh với nước men bóng lòn của đôi lợ Giang-Tây quý giá, đó là một việc làm táo bạo. Nhưng mà dường như quyền ưu tiên phải được dành cho cái lăn da ghẻ lở kia của một con người thì mới phải, — Ông X. đây có thể là các bạn, có thể là tôi, là bất cứ ai trong chúng ta. Cái cuộc sống huyền náo hàng ngày, nay đã làm chúng ta « quên » nhiều lắm, vì thế cái nền tảng Nhân-ái và Từ-bi của cả nhân cũng như của cả xã-hội cứ càng ngày càng mỏng dần đi, — Ông Y có quyền « nâng niu » « yêu mến » cái radio đẹp mà ông vừa mua, Ông cứ việc ngày hai buổi đi làm về lấp tay cầm cái khăn trắng tinh, khe khẽ lau chùi vài hạt bụi trên radio. Đó là một thú vui vô hại. Nhưng hối ơi, một ngày kia, người làm công vô phước của ông sơ ý làm chiếc radio « cung » rơi xuống đất tan tành. Thế là « Blop! Blop! Blop! » ông tát tai hắn mấy cái bằng Trời giáng. Hành động như vậy, ông đã quên rằng con người, dù hèn mọn đến đâu, cũng vẫn « thiêng liêng » hơn radio, dù là radio nhãn hiệu « Philipo »! Ông Y. Đây cũng vẫn có thể là bạn, là tôi, là quý ngài, là các anh, trong khi xót của tiếc tiền, chúng ta lại « quên » một lần nữa, khi lại nhớ « kịp » thi việc đã rồi.

Trong những ngày loạn lạc xưa tôi đã có dịp đi tản cư và là hàng xóm của một bà già rất chất phác và sự chất phác đơn giản này ở nơi bà đã làm tôi nửa cười nửa khóc. Bà là một Phật-tử trung kiên. Nhưng nương theo ánh sáng Từ-bi của Phật tổ, tôi xin quả quyết nói rằng bà càng trung kiên (một cách can husat) bao nhiêu, thì lại càng mang tội bấy nhiêu. Bà có một thói quen rất tốt là bà giữ bàn thờ Phật rất tinh khiết, sạch sẽ, gọn gàng trang nghiêm. Điều này thi tôi xin thành thực ngại khen bà. Nếu tôi có thi đua với bà về công tác này, thi nhất

định là tôi dành chịu thua. Nhưng khõ một nỗi là đứa cháu nuôi của bà mỗi khi đè lệch một bao nhang, hay quên rót dầu, là bị bà cõc cho buou dầu! Sự độc ác đã được diễn ra bên cạnh bàn thờ của dâng Tứ-Phụ! Ngoài ra, bà còn có một lối trổng hoa cúng Phật rất.. «não nùng», «ai oán» ngày nào bà cũng bắt đứa cháu nuôi 11 tuổi gánh 4 gánh nước từ giếng xa về vườn nhà đè tưới hoa cúc vạn thọ. Trong khi những đóa hoa này được tắm tưới nên nở tròn to, tươi rực rỡ, trong khi bà hẵn diện khoe với xóm làng về mấy hàng cúc tưới tốt, thì đứa trẻ khốn khõ kia mỏi vai, mỏi chân, đau lưng, nhức gân cốt và nhăn nhó rất đáng thương. Và khi não nó mệt quá, không gánh nước được, thì bà lấy roi tre đánh nó túi bụi! Ôi! Đức Phật sẽ buồn rầu biết mấy khi bà thành thực, chất phát dâng lên ngài những bông hoa đã được tắm tưới bằng mồ hôi và máu của trẻ thơ sao bà không dâng Ngài đóa hoa Nhân-Tử nở trong lòng Bà?

Vô văn kinh sách, thiên hình vạn quyềa ghi chép lời Phật dạy cũng không ngoài hai chữ «Giác-Ngộ» và «Tù-Bi». Cho nên, trong niềm tịch mịch và trầm lặng ta cố gắng làm nảy nở mầm Tù Bi trong lòng mình và trong lòng kẻ khác, thì còn đáng quý hơn là dùng cái trí sắc bén để hùng hồn thảo luận về Lý Đạo. Và trong mọi trường hợp, thà rằng ta nhân từ, hơi quá rộng lượng, còn hơn là ta hơi quá khắc nghiệt, khít khe, có như thế mới thuận với Đạo Tù-Bi.

Trong mỗi trái tim của một Phật-tử đều le lói một ánh lửa Nhân-Ái và Tù-Bi. Trên thế-giới có mấy trăm triệu Phật-tử thì có ngàn ấy trăm triệu ngọn Tâm Đặng như thế. Hồi các đạo hữu, chúng ta hãy cùng nhau xúm lại, kết thành một vùng ánh sáng, làm tan rã những sức mạnh hắc ám và tàn bạo.

\* *Đạo-San Phật-Đản 2508 in chung 2 kỳ số 3 và 4.*

\* *Tranh ảnh trong số này của :*

*Nguyễn-Khoa Lợi, Tâm-Thắng và Lê-Quang.*

# Hoài niệm

TRẦN-THÂN

VÙA tròn một năm, kể từ ngày rằm Phật-Đản 2507, ngày phát tám Phật-tử thiêu niên đã hy sinh tại đài Phát-thanh Huế, ngày phát động phong trào đấu tranh của Phật-giáo Việt-Nam chống lại chế-dộ phát xít bắt công bao tàn, phản lự-do, phản dân-lộc, chưa từng có trên lịch-sử nhân-loại.

Trong đêm rằm tháng tư năm qua, giữa niềm phấn khởi của ngày Đản-sinh, cùng với hàng vạn tín-đồ, các Em tụ họp trước đài phát-thanh. Chỉ có một đài hỏi: được nghe truyền thanh lại buổi lễ Phật-Đản tại chùa Từ-Đàm. Một năm chỉ có một lần.

Nhưng lòng thành của tuổi thiêu niên, tuổi của yêu thương, tuổi của trong trắng đã được dập lại bằng lưu đạn tấn công, bằng xe thiết-giáp, bằng sự cuồng tín của loài quỷ dữ. Và các Em đã ngã gục, thân-thở rời ráo từng mảnh, nghẹn nát dưới bánh sắt xe tăng.

Máu của Em đã tuôn ra xối xả. Các Em đã lấy máu hồng lô thắm cho cuộc vận động của Phật-giáo Việt-Nam.

Sự hy-sinh của các Em là một vinh-dụ, cái vinh-dụ của các vị Thánh-Tử ở Đạo.

Sự hy-sinh của các Em đã tố cáo tội ác của Ngô triều.

Sự hy-sinh của các Em đã gây bao nhiêu xúc động cho toàn-thể Phật-giáo-đồ, đặc biệt cho các vị lãnh đạo Phật-giáo, một sự xúc động mà «cho đến bây giờ vẫn không sao người ngoài», sự xúc động của «một người nhìn thấy đồng xương thịt máu huyết bị hất vào một góc tường, xương thịt máu huyết của nhèng kẻ thân yêu vừa mới cười nói với mình trước đó không quá mười phút...»

Chính sự xúc động ấy đã biến thành sức mạnh để nâng cao cuộc vận động Phật-giáo thành cuộc đấu tranh một mất một còn.

Sự hy-sinh của các Em đã cùng với sự hy-sinh của 7 vị Bồ-tát thiêu và nhèng hy-sinh của các Phật-tử khác rất rát các nơi, đã góp công đức trong sự cứu thoát cho hàng triệu Phật-tử chúng ta ngày nay, khỏi cái chết âm thầm dưới nanh vuốt của quỷ Sa-tăng.

Cát kính hoàng của đêm rằm tháng tư năm vừa qua, cái sác nóng của ngọn lửa thiêu đốt các vị Bồ-tát còn rực rát tâm can chúng ta mãi mãi. Ngày nay, trong lúc lự-do tin-ngưỡng vẫn còn bị đe dọa, nhèng kè trực tiếp tàn sát Phật-tử nhèng kè chủ mưu tiếm diệt Phật-giáo vẫn được công khai che chở. Đất nước đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng của chiến-tranh khốc liệt, chúng ta chưa có quyền an nghỉ, chúng ta phải luôn luôn dũng mãnh nhở đến bồn phán hệ trì chánh-pháp, noi gương hy sinh cao cả các Thánh-tử đạo.

Cầu nguyện anh-linh các vị đã hy-sinh trong nhèng ngày Pháp nạn vừa qua, già hộ cho chúng ta trong cuộc phục hưng đạo pháp, và hòa bình cho Tđ-quốc.

# TIẾNG VANG QUỐC TẾ

## Trong cuộc vận động năm nguyện vọng Của PHẬT - GIÁO VIỆT - NAM

MĀ-LAI-Á. — Năm lãnh tụ có uy-tín nhất của Mā-Lai đã kêu gọi Thủ-Tướng Tengku Abdul Rahman can thiệp vào biến cố Phật-giáo ở V.N. Có 200 Phật-tử Mā-Lai đã làm lễ cầu siêu đặc biệt cho những Phật-tử V.N. đã bỏ mình vì đạo. Sau đó trong một buổi hội họp họ đã thảo bức thư gửi cho Thủ-Tướng Rahman, một người theo Hồi-giáo, yêu cầu can thiệp nhân danh Phật-giáo-dō Mā-Lai. Một Phật-tử Mā-Lai và cũng là Thượng-Nghị-viên Ông Cheah Seng Khim đã cạo trọc đầu để phản đối sự bạo hành Phật-tử V.N. Ông làm phó hội trưởng Phật-giáo Mā-Lai, ông tuyên bố sẽ giữ đầu trọc cho đến ngày nào vụ Phật-giáo V.N. được giải quyết thích đáng. Ông nói: «Tôi rất lấy làm xúc cảm về những nỗi đau khổ của những đạo tôi ở miền Nam V.N.»

Hội Phật-giáo Mā-Lai-Á quyết định gửi thư đến các thủ tướng Mā-Lai, Miến-Điện, Thái-Lan, Cam-Bốt yêu cầu họ giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Nam V.N.

MIẾN - ĐIỆN. — Làn sóng công phẫn của dân chúng đối với sự đàn áp Phật - giáo V.N. của ông Diệm lan tràn mạnh mẽ trong Quốc-gia Phật-giáo này.

Cựu Thủ Tướng Miến-Điện chỉ trích những hành động tàn ác của Diệm và kêu gọi chính - phủ Cách - Mạng của Tướng Ne Win tìm mọi biện pháp thích đáng để chặn đứng cái diều ông gọi là sự tiêu diệt dã man.

Nhiều đoàn thể chính trị cũng lên án chế độ Diệm

và yêu cầu Chính-phủ Miến-Điện hãy dựng những phương pháp trả đũa lại ông Diệm.

500 nhà sư đã tụ họp tại ngôi chùa nổi tiếng của Miến Shwegadon để phản đối sự đàn áp Phật-giáo Nam V.N. Có 10 nhà sư đã tuyệt thực một ngày trên ngưỡng cửa nhà chùa để phản đối và họ đều biếu ngữ:

— Phát xít Diệm, hãy ngưng tàn sát Tăng Ni và cư sĩ! Cầu cho những ai bị Phát xít Diệm tàn sát được siêu thoát.

Các vị sư Miến-Điện đã đến biếu tinh trước tòa lãnh sự Nam V.N. ở Rangoon phản đối chính-phủ Diệm và đòi hỏi chính-phủ này chấm dứt ngay những hành động bạo ngược với Phật-giáo. Ba vị sư đại diện đã đưa bản kiến nghị cho ông lãnh sự Việt-Nam,

Một tờ chức Phật-giáo khác Mật-trận Tăng-già Miến-Điện cũng biếu tinh phản đối tại chùa Shwegadon, tất cả các chùa ở Miến-Điện đều dựng trụ kỷ-niệm những người tuân-giáo Việt-Nam nạn nhau của chính quyền Thiên-chúa-giáo miến-Nam V.N. Điều đó đã được chấp thuận trong hội nghị các nhà sư ở Rangoon. Hội nghị cũng đã quyết định phản đối dự định của chính phủ Diệm đem những Phật-tử biếu tinh ra xử trước tòa án quân sự, hội-nghị yêu cầu bà Thủ Tướng Tích-lan tiến hành đề nghị của Bà mở một hội nghị 5 quốc-gia Phật-giáo lãnh-dạo để thảo luận về vấn đề đàn áp Phật-giáo ở miền Nam VN. Một tờ chức Phật-giáo khác ở Rangoon kêu gọi các quốc-gia Phật-giáo nên đoàn giao với chính phủ Nam VN. Các tờ chức sinh-viên Miến-Điện cũng lên tiếng phản đối chính quyền Diệm.

Ông U Chan Htoon chủ tịch Phật-giáo Thế-giới trong một văn thư gửi cho Đại-Đức Mirisse Gunasiri Nayaka ở Tích-Lan đã kêu gọi Phật-tử Tích-Lan tăng cường chiến dịch ngăn trở ông Diệm đàn áp Phật-giáo VN. Ông chủ tịch nói rằng vì không thể trực tiếp cứu giúp Phật-giáo

VN trong sự tranh đấu tự do tin ngưỡng nên hành động tốt nhứt của những quốc-gia Phật-giáo là đồng thanh lên tiếng đề xúc động lương tâm thế giới.

Thượng-Tọa Lustig xứ Latvia đang ở Rangoon trong thông điệp gửi cho Ông U Thant Tông thư ký L.H.Q. đã yêu cầu ông tìm mọi biện pháp và phương tiện cứu giúp dân chúng Phật-tử Nam V.N.

Trên 400 Ni-tu họp tại Rangoon trong dịp hội đồng thường niên của Ni-bộ Miện-Điện cũng lên tiếng phản đối những biện pháp đàn áp dã man Phật-giáo của chính quyền Diệm. Ban Chấp-Hành Hội đồng Giáo-hội Thiên-chúa của Hội Nghị Thiên-Chúa Á-Đông (trụ sở tại Rangoon) trong một buổi họp đã tuyên bố là lấy làm tiếc cho những sự việc đã xảy ra tại miền Nam V.N, về vấn đề tự do hành đạo của dân chúng Phật-tử nước này. Các sinh viên của Hội Thiên-chúa Đại-học Rangoon «lấy làm buồn thảm và xúc động về những biện pháp đàn áp dữ dội mà chính phủ miền Nam đã thi hành với những Phật-tử» Ban chấp hành của hội đã tuyên bố như vậy, và kết luận «chúng tôi rất lấy làm phẫn nán sự việc đó, nhưng chúng tôi muốn nói rõ với những sinh viên Phật-tử và bạn bè chúng tôi là Tông Thống Diệm mặc dù là một người theo Thiên-chúa giáo đã không hành động chút nào nhân danh Giáo hội Thiên-chúa và cũng không có tư cách nào để hành động nhân danh Giáo-hội Thiên-chúa».

ẤN-ĐỘ.— Tại Quốc-hội Ấn-Độ, Thủ tướng Nehru tuyên bố: «Ấn-độ rất quan tâm đến sự ngược đãi những nhà lãnh đạo Phật-tử và những người khác ở miền Nam V.N.» Ông nói Ấn-độ sẵn sàng tham dự đại hội L.H.Q. về vấn đề Phật-giáo ở V.N. lúc nào thi hành đề nghị của Tich-lan và các nước Phật-giáo mở đại hội L.H.Q. Ông cho biết đại biều Ấn tại L.H.Q. đã nhận chỉ thị của chính phủ Ấn phải tiếp xúc với các đại biều các nước khác ngoài hẫu kodiac phục chính phủ miền Nam giải quyết thỏa đáng nguyện vọng Phật-giáo.

Ông có nhận được thư trả lời của ông Diệm tin cho hay một sự giải quyết thỏa đáng sắp được thực hiện, «nhưng thật ra chẳng hề có sự giải quyết đó» có hai nghị sĩ Quốc-hội Ấn chỉ trích Thủ-tướng Ấn đã giữ một sự «yếu lăng sợ sệt» về vụ đàn áp Phật-tử Tây-Tạng. Quốc-hội Ấn ủng hộ cuộc vận động của chính phủ Ấn về vấn đề Phật-giáo V.N. nhưng muốn rằng chính phủ Ấn cũng thảo luận vấn đề Phật-tử Tây-Tạng cùng một đường lối như vậy. Nhưng ông Nehru đã tránh giải đáp sự chất vấn đó.

Ông Nehru nói trong các biện pháp đang được Ấn-dộ và các nước xét đến có các khoản sau đây:

— Mở một phiên họp đặc biệt của đại hội đồng L.H.Q.

— Một tiêu ban của nhóm các quốc gia Á-Phi cần tiếp xúc với ông Tông-thư-ký L.H.Q. trình bày mối quan tâm của họ về vấn đề Phật-giáo V.N. và yêu cầu ông giúp đỡ để đạt một giải quyết thỏa đáng.

Mở một cuộc gặp gỡ không chính thức giữa các quốc gia Phật-giáo tại L.H.Q. hoạch định một giải pháp.

Trong một bản tuyên ngôn ông R. Singh thu.ký dâng Quốc-Đại Ấn nói rằng những tin tức về sự đàn áp Phật-giáo ở V.N. vẫn tiếp tục đã làm xúc động dân chúng Ấn-dộ nơi quê hương Phật-tồ. Tại đây đang có một luồng ác cảm mãnh liệt đối với sự xử đói bạo ngược những Phật-tử là những người bất-bạo-động do tín ngưỡng của họ.

Bà Rameshwari Nehru chủ tịch Ấn-dộ của tờ chức Đoàn-kết các Quốc-gia Á-Phi đã tuyên bố tại Tân-Đè-Li là phải «chấm dứt ngay từ bây giờ không chậm trễ» cuộc đàn áp Phật-giáo tại Nam V.N. Bà đã kêu gọi các chính phủ của các Quốc-gia Á-Phi phải thúc dục tại L.H.Q. cùng ngoài L.H.Q. để tiến đến kết quả gây dư luận thế giới lên án chính sách đàn áp của chính quyền Ngô-dinh-Diệm.

Hội Maha Bồ-dề Ấn-dộ gửi thư đến lãnh tụ đảng Quốc-Đại Ấn-dộ, ông Nehru, kêu gọi ông và đảng hãy cố gắng

nhau danh lồng nhau đạo làm việc gì có thể làm được nhằm cứu vớt những « Phật-tử vô-tội » đang bị tàn sát tại VN. Các tổ chức khác trong nước cũng gửi đến đảng Ông những lời phản đối về « sự đàn áp Phật-giáo mỗi ngày mỗi tăng ở Nam VN ».

Ông V.G. Despande chủ tịch Hồi-giáo Ấn-dộ Toàn-Quốc đề nghị nên đề L.H.Q giữ lấy chính quyền ở Nam VN. nơi mà « những Phật-tử đang chịu đựng sự đàn áp của nạn độc tài Thiên-chúa-giáo bạo-hành »

Một phát ngôn viên bộ Ngoại-giao Ấn tại Tân-Đè-Li tuyên bố chính-phủ Ấn sẵn sàng cộng tác với những quốc-gia Á-Phi và hoàn toàn ủng hộ mọi vận động của các nước đó về vấn đề Phật-giáo VN.

125 nghị viên Quốc-Hội Ấn thuộc mọi đảng phái kêu gọi Ông Diệm nên « chấm dứt mọi sự đỗ máu và đau thương để vãng hối tình trạng êm thắm và bình thường ».

Quốc-Hội Ấn nhận định: « Thật là một vấn đề trọng yếu mà tình hình ở Nam VN, vẫn tiếp tục nguy ngập. Một bên thì sự phát triển bi thảm đưa đến tình hình bắt ôn rộng rãi một mặt khác thì sự đàn áp mỗi ngày mỗi tăng đã làm cho dân chúng trên thế giới bi cảm và xôn xao. Những lãnh tụ Phật-giáo VN, đã một hồi náo động chống chính-phủ họ mà nhận thấy thi hành một chính sách kỳ thị tôn-giáo đối với Phật-tử gồm 80 phần trăm dân chúng Việt-Nam. Đặc biệt là họ đã phản đối những tự do tín ngưỡng mà chính quyền đã hạn chế »

Hội-Đồng Thành-Phố Calcutta trong một phiên họp, biểu lộ mối lo âu sâu xa trước thái độ của chính quyền Nam VN đối với Phật-tử trong một quốc-gia. Trong một bản quyết nghị, hội-đồng đã ghi lại sự phản đối việc đàn áp vô nhân đạo những Phật-tử và tỏ bày cảm tình với những Tăng Ni đã hy sinh đời họ cho đạo-phêp. Bản quyết nghị có yêu cầu chính quyền miền Tây Bengal

gởi một bản sao quyết nghị cho chính phủ ông Diệm qua trung gian chính phủ Ấn-dô.

Ủy Ban Hồi-giáo Ấn-dô Toàn-quốc Mahasabha trước khi bế mạc hội nghị 2 ngày tại Poona đã thông qua một quyết nghị tỏ bày cảm tình với Phật tử Việt-Nam và ủng hộ sự can thiệp của Hoa-Kỳ để cho Phật-tử VN được hoàn toàn tự do hành đạo.

Hội Hòa Bình Ấn-dô Toàn-quốc yêu cầu chính-phủ Ấn-thủ xưởng một hội nghị của nhóm quốc-gia Á-Phi tại L.H.Q. để thống nhất biện pháp bảo vệ tự do nhân quyền tại Nam VN. Trong bản quyết nghị, văn phòng hội nghị đã ghi:

«Sự đàn áp chưa từng nghe có những Phật-tử ở VN đã đến một mức độ đòi hỏi các quốc-gia văn minh trên lục-dịa phải hành động tức khắc và hiệu quả».

Vị Lạt-ma thủ lãnh tại Ladakh và ông bộ-trưởng nội-vụ Kashmir lên án những hành động tàn nhẫn vô nhân đạo đã «phạm đến những Phật-tử miền Nam VN». Ông bộ trưởng Bakula được xem như là một người có uy thế về Phật-giáo đã nói «những hành động tàn bạo đối với những Phật-tử VN là một sự xúc phạm đến lương tâm thế-giới». Ông nói không phải chỉ những Phật-tử mà ngay đến những người thực hành Tôn-giáo khác cũng lấy làm đau đớn về sự kiện đã xảy ra ở Nam VN.

Vị Đạt-Lai Lạt-Ma và dân chúng Tây-Tạng tị nạn ở Ấn-dô đã xúc động mãnh liệt về sự ngược đãi mà Phật-tử VN là nạn nhân. Phật-ğcôn viên của vị Đạt-Lai Lạt-Ma ở Tân Đề-Li cho biết Ngài đã gửi thư riêng đến Tổng-thống Diệm tố ý lấy làm tiếc về vụ Phật-giáo và kêu gọi ông Diệm mau giải quyết vấn đề một cách êm thắm.

Hội Phật-giáo Habasabha Bharatiya ở Poona trong một phiên họp đã quyết nghị lên án hành động vô nhân đạo của chính quyền Diệm.

(trích báo WORLD BUDDHISM tập 12 số 2)  
tháng 9 1963)

# Mờ - Đong - Lịch - Sù

TUẤT MAI

Kỷ-niệm ngày Phật-Đản

- 1964 -

LÂM-Tỳ-Ni ! LÂM-TỲ-NI !

Ngày hôm nay, hơn hai ngàn năm trước.

Thiên-Tiên tung hoa, đẹp màu không gian

Hoa tỏa hương thơm khắp núi mây ngàn

Một cõi trần gian mở hội

Ba nghìn thế-giới hân hoan

Nhạc vang

báo tin giờ: Giáng-Thế.

Hào-quang

rực rỡ giờ: Giáng-Thế

Giờ Giáng-Thế

Tử cung trời Đâu-Xuất nhập Kim-Thân

Đấng Cao Cả...

Mở giòng Lịch-Sù

Sáng nghĩa xoay vẫn

Cho loài người có Người chỉ lối

Cho Ánh Vàng đầy lui u-tối

Ôi ! Vinh-quang

Đấng Thiêng-Liêng nguyện xuống cõi phàm

Tuy Kim-Thè...

Không còn nguyên với thời gian

Nhung Giáo-Lý...

Đời đời là đuốc soi đàng

Ôi ! Vinh-quang !

Loài người có ngày Phật-Đản

Xưa, nay, mai

Cho rực rỡ cõi nhân-hoàn.

# TUỔI XANH *người* ÁNH ĐẠO

Kính điều hương-hồn NI-cô DIỆU-QUANG  
tự thiêu tại Ninh-hòa ngày 15-8-1963  
VĂN-THƯƠNG

TÊN mặt - vụ còng lưng  
trên con ngựa sắt, cầm đầu  
cầm cổ đập nhanh về phi-báo  
nơi văn-phòng quận trưởng.

Tiếng xúp-lê của mấy bác cảnh-sát công-lộ réo inh-ỏi, nhưng  
cũng không ngăn chặn nổi tính  
tò-mò và lòng hiếu-kỳ của đồng  
bào. Khách bộ hành và xe cộ  
đồn ú lại mỗi lúc một đông  
làm huyên-náo cả một quảng  
quốc-lộ, trước sự bất-lực của  
nhân-viên cảnh-sát có nhiệm-vụ  
giữ-gìn trật-tự an-ninh.

Trên nét mặt mọi người đều  
thoáng-hiện một vẻ u-buồn vừa  
cảm-dộng vừa khâm-phục sự  
can-dảm hy-sinh ấy. Một chị  
đàn bà, có lẽ đã mục-kích từ  
đầu đến cuối thảm cảnh xảy  
ra, nên thi thảm kẽ lại cho mấy  
bà bạn với vẻ mặt xót thương  
ngào nghẹn: « Mô Phật, trời  
đất quỷ thằn ơi! ngó xuống

dè chứng minh cho lòng quâ-cảm của Ni-nô. Còn trẻ mà  
gan dạ qua, tôi nhìn thấy rùng  
minh.

Chị ngắt ngang câu nói kéo  
vật áo lau đôi ngắn lè long  
lanh nơi khóc mắt như dè ôn  
lại cảnh hãi-hùng vừa diễn ra,  
rồi sụt-sùi kẽ tiếp:

... « Ni-cô từ trên xe bước  
xuống, khoác quanh mình áo  
vàng hai tay ôm kè-kè chiếc  
bình-bát nơi ngực, tôi cứ-lời  
chị đàn bà — trưởng Ni-cô di  
khất-thực như mọi ngày. Vừa  
đi đến khuất gốc cây keo và  
bờ tường của trường tu-thực  
Hòa-Nguyên Ni-cô dừng lại,  
lôi trong mình ra một thùng  
thiếc cỡ 5 lit, mở nắp tưới  
ướt từ đầu đến quần áo. Ni-cô  
ung dung đưa tay vào túi  
lấy hộp quẹt bật lửa châm lên  
lửa gấp xăng cháy

bùng, toàn thân Ni-cô biến thành cây thịt lửa. Ni-cô từ từ ngã quỵ... ».



Cùng lúc ấy, tại văn-phòng quận trưởng Ninh-hòa có xảy ra một cuộc đàm-thoại bằng vô tuyến-diện giữa ông quận và cụ tinh trưởng (!) như sau :

— A-lô, A-lô, kính trình cụ tinh. Hồi 8 giờ 45 phút có một Ni-cô tự thiêu cách văn-phòng bốn km về hướng 200 thước.

Cụ tinh quấn quít hỏi dồn

một cách vội vã như sợ điều phúc trình này lọt đến tai « Ông Bà Cố », sẽ bị quả trách nặng và chiếc ghế ngồi của cụ sẽ bị lung-lay, nên cụ đập bàn quát tháo truyền qua ống thính-thoại ầm- ĩ: ».

— Hả, tự thiêu hả? Cách quận đường 200 thước? Thế còn mìn lưới mật-vụ và công an của quận chui rúc ở xó

(1) Cụ tinh và cụ Quận đều là bộ hạ đặc-lực của Ngô-triều Trần-Thị lúc bấy-giờ. Cả hai đều bị cách-chức và tống-giam sau ngày Cách-mạng.



nào, mà để bọn cuồng tăng (2) dẫu-nhẹm chôn lấp ngay thi-lệng hành đến thế ?!

Ông quận trưởng mắt lườm  
ngó tên mật-vụ đang phe-phẩy  
quạt mồ-hôi bằng chiếc khăn tay,  
hạ thấp giọng cău khăn phân  
bua : ».

— Thưa cụ tinh ! Chính nhò  
mật-vụ-viên báo-cáo, vì hiện có  
mặt tên ấy & đây ạ !

Qua làn sóng điện, nghe cụ  
tinh hậm-hực quăng ống thính-  
thoại xuống bàn đánh cốt, cúp  
ngang câu chuyện, nhưng bỗng  
sực nhớ điều gì quan trọng,  
cụ giật lấy ống nghe, giọng  
lạnh lanh truyền lệnh : »

— A-lô, a-lô, khai hỏa II,  
khai hỏa II (3) KHAI HỎA  
gọi nghe không trả lời ? ? ...

— ... « Tăng - cường lực -  
lượng vũ-trang, bố-phòng cản-  
mặt, sẵn-sàng đàm-áp biếu-tình  
bạo - động. Chuẩn bị 3 GMC  
có đầy - đủ hệ - thống, súng - đạn  
túc - trực ngay tại quận - đường.  
Chờ Khai-Hỏa (4) đến sẽ đem

dẫu-nhẹm chôn lấp ngay thi-  
hài của cuồng-tăng.

\*

Nhưng cụ tinh đã làm —  
cũng như «Bà cố» đã làm —  
nếu cụ biết rằng, đây chỉ là  
một ni-cô 27 tuổi, chân yếu  
tay mềm như trăm nghìn thiếu  
nữ ngày thơ trong-trắng khác,  
chỉ vì bảo-vệ màu cờ và tự-do  
tín-ngưỡng nên đã dám hy-sinh  
cả cuộc đời son trẻ, hy-sinh  
tuổi xanh, đem tính-mạng hiến  
dâng cho ngọn lửa hồng, cốt  
để thực-thì kỳ được 5 nguyện-  
vọng thiết-tha để bảo-vệ chánh-  
pháp của đức Từ-Bi. Nếu một  
tuần-lê trước đây cụ tinh được  
chứng-kiến cảnh Sư-bà và các  
ni-sư đã đem điều hon lê thiệt  
can-gián, giải-bày và phân-công  
nhau gìn - giữ canh - chừng suốt  
đêm ngày, sau khi nghe ni-cô  
thanh - tâm phát - nguyện noi

(2) Nguyễn - văn lời nói của cụ  
tinh lúc ấy.

(3) Khánh - hỏa có 6 quận. Đầu  
đầu từ quận Vạn - Ninh dùng ám-  
hiệu Khai - hỏa I, quận Ninh - hỏa  
Khai-hỏa II . . .

(4) Ám - hiệu truyền - tin của tỉnh  
Khánh-hỏa lúc ấy.

gương Bồ-Tát THÍCH-  
QUÄNG - ĐỨC cúng dường  
thân-thề cho Phật-Pháp, thì  
chắc cụ tinh cũng phải cúi đầu  
khâm-phục trước tấm lòng quâ-  
cam vô biên ấy.

Và dù cho, cụ tinh có nắm  
trong tay muôn vạn hùng-binh  
cũng không sao ngăn-chặn nổi,  
và lay-chuyển nỗi sức mạnh  
vô-dịch : LÒNG TIN BẮT-  
DIỆT, của con người, của một  
tôn-giáo đã chiếm 90% dân-  
số trong một nước.



Lúc bấy giờ vào khoảng 12  
giờ trưa, dưới ánh nắng thiêu  
đốt của buổi trưa hè miền

Trung, trên con đường thiên-  
lý Ninh-hòa — Nha-trang, có  
một đoàn xe nhà binh chạy  
rầm-rộ chở đầy linh-tráng, súng  
đạn lưỡi lê tua-tủa dồn hổ-tống  
cho một xác đã cháy xám đen !

Người dân Ninh-hòa im lặng  
nhìn theo nghẹn-ngào mắt rưng  
rưng đồi ngã-lệ, bao cõi lòng  
tan-tác sầu thương trong niềm  
thành-kính như tiền đưa linh-  
hồn ni-cô di vào cõi PHẬT,  
theo ánh đạo vàng của dâng  
Chí-tôn. Tất cả mọi người như  
đồng cầu-nguyện một câu :  
« Nam-mô Đại-Tử Đại-Bì cứu  
khô, cứu-nạn Quán-Thế-Am  
Bồ-Tát » . . . . .

*Theo lời thuật của Ni-cô Diệu-Anh, Tịnh-độ cư-sĩ  
Mùa Phật-Đản 64/Phật-lịch 2508*

HAI NHÀ KINH SÁCH PHẬT TẠI HUẾ  
**Liễu-Quán**

4A, Phan-Bội-Châu — Huế

**Hoa-Đàm**  
70, Chi-Lăng — HUẾ

# NHỮNG DÒNG

## NGHỆ THUẬT

★ Thạch Trung Giả

**VĂN** - chương cõ-kim trên thế-giới có thể chia ra làm 4 loại:

- 1) TẢ THỰC
- 2) ẨN - TƯỢNG
- 3) TƯỢNG - TRUNG
- 4) THẦN - BÍ.

Chúng ta hãy lần lượt phân-tích tính-chất của từng loại. Có ý-thức về những loại văn thì chúng ta mới có thể rèn-luyện kỹ-thuật một cách vững vàng bởi dầu muôn hay không nhiều khi cầm bút chúng ta không thể tránh khỏi một trong bốn loại đó.

I. — Tiếng tả-thực mới xuất hiện tại Âu-châu từ thế-kỷ thứ XIX, nhưng nghệ-thuật đã có từ lâu rồi. Tuy vậy trước khi xuất hiện danh-từ TẢ THỰC thì nghệ-thuật tả-thực lẫn với các nghệ-thuật khác và ngược lại các nghệ-thuật khác cũng lẫn với tả-thực. Nhưng chỉ từ khi xuất hiện danh-từ thì nghệ-thuật tả-thực mới được hệ-thống-hoa với tất cả những cái hay và những cái dở của nó. Dầu sao một biến thùy tuyệt-đối cũng vẫn không thể nào có giữa nghệ-thuật tả-thực với các nghệ-thuật khác hay giữa các nghệ-thuật khác với nhau. Trong tác-phẩm của những nghệ-sĩ tả-thực như Gustave Flaubert, Guy de Maupassant vẫn... vẫn bao-hàm tính-chất ẩn-tượng cũng như trong tác-phẩm của những nhà văn lãng-mạn như Chateaubriand vẫn có niềm tinh-chất tả-thực.

Nghệ-thuật tả-thực xuất-hiện bên Tây Phương đề phản- ứng với những tệ-doan của văn-phái lãng-mạn. Có rất nhiều nhà văn lãng-mạn, viết văn sáo, không chịu quan-sát ngoại giới mà cũng chẳng thành-thật tìm hiểu môi giới của mình.

Họ xây những lâu-dài ảo-tưởng, khiến văn-chương chỉ còn là một trò chơi của bọn no cơm ấm cật.

Những nhà văn tả-thực đã xuất-hiện lối kéo người ta trở về với thực-tại và nhất là trở về với thực-trạng của xã-hội. Họ đã phá vỡ cái khuôn khỗ hép hôi của sự cảm-xúc và thâm-mỹ.

Những nhà văn lãng-mạn kém cỏi đều quan-niệm chỉ những cảnh mộng mơ như trăng, như liêu, như biền, như hồ, như núi, như rừng, cũng như ái-tình của những tâm-hồn dài-các mới là đẹp. Những nhà văn tả-thực chủ-trường rắng: Mục-dịch của văn-chương không phải dễ thỏa-mẫn cho cái thị-hiểu hưởng-thụ tài-tử mà trái lại dễ phơi bày cái thực-trạng xã-hội: tố cáo những tội-ác, vạch nỗi đau-khổ của những con người xấu số. Và như thế, nếu cái ĐEP còn có, ít nhất nó cũng phải được quan-niệm bằng cách đó.

Bởi thế cho nên, trong tác-phẩm của những nhà văn tả-thực, ta thấy những cái nhà tồi-tàn, những con người rách-rưới chui rúc ngoại-ô, những tiếng khóc, dói, những tiếng chưởi. Và dĩ-nhiên là từ cung-doan này người ta đến cung-doan khác, từ cái trò giả-tạo hào-nhoáng của bọn văn-sĩ lãng-mạn nửa mùa, người ta di đến sự thô-tục vô-imbia. Đến đây chúng ta cũng nên nhận-xét vài điểm của kỹ-thuật tả-thực.

Những nhà văn tả-thực đều viết với một lập-trường, mà dã nói lập-trường, tức là nói chủ-quan, nói tinh-cảm: một Guy de Maupassant, một Vũ-trọng-Phụng, một Nguyễn-Hồng đều mang sẵn cái hàn-học trước khi viết, và trong khi viết đã kín-dáo diễn cái hàn-học đó ra. Nhưng tương đối mà xét thi nghệ-thuật tả-thực vẫn kháeh-quan-tinh hơn nghệ-thuật lãng-mạn. Nghệ-sĩ dấu mình đi, chỉ muốn làm hay chỉ muốn cho người ta có cảm-tưởng là tấm gương trung-thành, vô-tinh của thực-tại. Bởi thế cho nên, những nhà văn tả-thực rất chú-trọng đến những cảm-giác gây ra bởi cảnh-tượng bên ngoài. Quan-sát, quan-sát, chỉ có quan-sát mà thôi. Những màu sắc, những mùi vị, những thanh-âm, những hành-vi, những lời nói được chụp lại. Nhà văn tả-thực rất ít khi chịu diễn những tinh-cảm, những xúc-

động gây ra cho mình bởi ngoại cảnh vì sợ như thế là mất khách - quan - tinh.

II. — Những nghệ - sĩ ăn - tượng cũng lấy cái thực làm tiêu-chuẩn nhưng họ khác những nhà văn tả-thực ở cách quan-niệm cái thực đó. Hoặc nói ra, hoặc không nói ra, nhưng họ đều quan-niệm như thế nào?

Một đối-tượng kích-thích tâm-hồn ta đã gây ra những tiếng dội sâu xa. Những tiếng dội đó, những ăn-tượng đó chính là phần tinh-túy của đối-tượng. Nghệ-sĩ phải nắm lấy cái hồn của sự-vật, cái bè sâu của sự-vật chứ không phải cái vỏ của sự-vật, mà muốn nắm lấy cái hồn, cái bè sâu, ta phải dõi theo những tiếng dội, những ăn-tượng gây ra bởi sự-vật. Mà như thế cái hình ảnh của sự-vật diễn ra sau khi ta đã lắng sâu, đã cảm thông, cái hình ảnh đó nhất định không hoàn toàn đúng như cái hình ảnh chợt nhận thấy ở bè ngoài. Bởi thế cho nên những tác-phẩm thuộc loại ăn-tượng không đi sát với cái sự thật mà những nhà văn tả-thực quan-niệm. Một bức tranh vẽ con sóng dò lên như đớp lấy vầng trăng cuối tháng dò lù lù của một nhà họa-sỹ Tàu với một bức ảnh chụp cùng con sóng đó, cũng vầng trăng đó, nhưng không gọi hình ảnh con rồng đớp ngọc. Hai tác-phẩm đó có thể biểu-bị cho nghệ-thuật tả-thực và nghệ-thuật ăn-tượng.

Cùng nghe một tiếng thông reo, một người cảm thấy rằng thông reo vi-vút, một người lắng sâu vào cảm thấy như bốc lên một nỗi đau-hiu từ muôn đời, một dâng đứng ngoài sự vật, đứng ở phạm-vi của cảm-giác, một dâng vượt qua dè bước sang phạm-vi của tinh-cảm. Thạch-Lam đã ví những nhà văn tả-thực cầm cái lồng tro, còn cái thực thì như con chim bay đi mất rồi.

Người ta đến nghệ thuật ăn-tượng mỗi khi lòng mình lắng lại dè cảm thông với cái mặt ẩn của sự vật hoặc nhìn thấy trên sự vật cái phản quang của những tâm trạng của chính mình. Một trong những đoạn văn có thể chứng minh điều đó là đoạn tả KIỀU di Thanh-Minh. Buổi sáng lúc rộn rịp thi Kiều thấy:

«Có non xanh rợn chán trời

«Cành lê trắng điểm một vài bông hoa»

« Ngồn ngang gò đồng kéo lên  
« Thoi vàng vỏ rắc, tro tiền giấy bay »

Đến buổi chiều chỉ có ba chị em đi trên con đường  
vắng, bên khe nước thì nàng KIỀU thấy:

« Nao nao dòng nước uốn quanh  
« Dịp cầu nho nhỏ suối ghèn bắc ngang  
« Sè sè nấm đất bên đường  
« Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh »

Buổi sáng thì cảnh nhiễm mầu tả thực, buổi chiều  
chuyển hẳn sang ẩn tượng. Lý do! Bởi buổi sáng, nàng  
Kiều bị cuốn hút trong đám đông, buổi chiều đường vắng,  
lòng tinh lại là lúc eùi xuống mình, cũng là lúc cảm  
thông với sự vật.

« Cảnh lê trảng điểm một vài bông hoa »

Câu đó biểu thị một cảm giác về ngoại giới, thế thôi.

Nhưng « nao nao dòng nước » với « dầu dầu ngọn cỏ »  
thì cảnh đượm tình người, hay là cảnh lộ nguyên hình,  
nói ra cái phần thầm kín của nó.

Nghe một tiếng tiêu, người thường chỉ bảo là véo von  
hay là buồn vui là cùng, nhưng với một người như Cung-  
Khanh thì ông ta cảm thấy:

« Tiếng than của hồn đất »...

« Nghe mình như say, trong người có một thứ bồn  
chồn kỳ dị. Cảnh tịch mịch thê lương, nhưng giữa cảnh  
lại nghe một khúc nhạc. Từ khúc nhạc ấy không thấy  
làm cho vui, không thấy làm cho buồn, chỉ nghe một  
cảm giác ròn ròn mênh mông, bao quát cả cái buồn vui  
của trời đất. Tưởng chừng dã lạc vào một cõi huyền  
diệu u minh nào mà trí não không đủ sáng suốt để tìm  
ra đường đi ngõ bước ».

Nghĩa là Cung-Khanh đã nương theo sự diu dắt của  
tiếng sáo mà vào một thế giới siêu hình: từ cảm giác  
đến tinh cảm, từ tinh cảm đến tư tưởng, hay đúng hơn  
đến tâm linh.

(Nên đọc những nhà thơ cổ điển và Thạch-Lam,  
Cung-Khanh).

(Còn một kỳ nữa)

# LIÊN - HOA PHÒNG VĂN ...

Bác-sĩ Erich Wulf, người bạn tốt  
của Phật - giáo - Việt - Nam



CHIỀU 14-4-64,  
được tin cùng  
về Huế một lượt  
với quý Thượng  
Tọa Minh-Châu  
và Tri-Quang,  
có cả bác - sĩ  
Erich Wulf,  
người Đức,  
nguyên giáo-sư  
tại phân khoa  
y-học thuộc Đại  
học đường Huế,  
người đã dũng  
cảm và hào  
hùng đứng vào  
hàng ngũ Phật-  
giáo - đồ Việt-  
Nam để tranh  
dấu cho lý-  
tưởng tự do tin  
ngưỡng của con

người trong mùa pháp nạn năm ngoái và cũng chính vì thái  
độ đẹp đẽ đó mà chế độ Ngô triều đã buộc giáo sư phải  
rời khỏi Việt-Nam. Chúng tôi, một phái đoàn anh em trong  
ban biên tập Liên-Hoa, đã xuống tận phi trường Phú-Bài  
hoan nghênh quý Thượng-Tọa và chào đón Bác-sĩ Wulf.

Tại đây, Bác-sĩ Wulf được đoàn sinh viên và các giới

Phật-tử nồng nhiệt vây chặt trong mối tình thân ái chân thành, những bàn tay chia ra về phía Bác-sĩ, những tiếng chào mừng vang lên. Chúng tôi vất vả lắm mới len lỏi được gần Bác-sĩ chào mừng trong một cái bắt tay mạnh mẽ và mời hỏi được một câu:

— Thưa Bác-sĩ, Bác-sĩ trở lại Huế lần này có những mục đích gì.

Bác-sĩ mỉm cười, cất giọng ấm áp:

— Để chung vui với tất cả các bạn được thoát ách độc-tài, và để tiếp tục giảng dạy tại phân khoa y-học. Tôi rất muốn trở về với các sinh-viên yêu mến của tôi và cố nhiên tôi còn ở đây lâu.

Chúng tôi bị thúc đẩy phía sau lưng bởi những tấm lòng khăng khít đang vươn lên tận Bác-sĩ, tiếng nói của Bác-sĩ và của chúng tôi bị cắt ngắt từng khoảnh. Bác-sĩ phải hẹn chúng tôi chiều hôm sau sẽ tiếp tục nói chuyện tại chùa Từ-Đàm với nhau. Chúng tôi dành phải chờ vậy.

Đúng 6 giờ chiều ngày hôm sau, Bác-sĩ Wulf đúng hẹn, tiến vào phòng khách chùa Từ-Đàm. Lần này chúng tôi chắc chắn nắm được Bác-sĩ, không còn sợ ai tranh giành nữa, chúng tôi chụp ngay một vài tấm ảnh kỷ-niệm.

Rồi cuộc phỏng-vấn được nối tiếp thân-mật và cởi mở. Trước hết, Bác-sĩ nhã-nhận trình bày với anh em:

— Trong tờ giao-kèo tôi ký với chính-phủ Đức-quốc của chúng tôi để qua phục-vụ tại Việt-Nam kỳ này, tôi phải cam đoan là những lời tôi nói chuyện với báo chí ở đây không được động chạm đến lĩnh vực chính-trị. Vậy xin các bạn hãy hạn chế những câu hỏi trong phạm vi tôi có thể trả lời được.

Anh em thông cảm lắm, và chính đó cũng là chủ trương của Liên-Hoa không làm phiền ai với những câu hỏi chính-trị. Cuộc đối thoại bắt đầu.

HỎI. Thưa Bác-sĩ, thay mặt cho ðộc-giả Liên - Hoa, chúng tôi xin kính lời chào mừng Bác-sĩ, và xin Bác-sĩ nhận lấy lòng biết ơn của chúng tôi về sự giúp đỡ của Bác-sĩ trong công cuộc tranh đấu cho tự do tín ngưỡng của Phật-giáo V. N. vừa qua. Chúng tôi xin Bác-sĩ vui lòng cho biết trong thời gian ủng hộ cuộc tranh đấu đó, Bác-sĩ và các người bạn của Bác-sĩ đã làm những gì đáng ghi nhớ nhất?

ĐÁP: Đầu 8-5-63, tôi và anh Tôn-thất-Kỳ sinh-viên Y-khoa của tôi, có đến xem cuộc lợn xộn trước đài phát thanh Huế. Khi chúng tôi vừa đến, thì điều làm cho chúng tôi hoảng hốt là có một loạt súng chát chúa vang lên. Liền đó xe thiết giáp kéo đến, tôi thấy rõ ràng có một chiếc xe mang tên « Ngũ-Đinh-Khởi » có gắn súng 12-7 chĩa nòng súng vào đám dân chúng đang tụ tập nhốn nháo quanh đài phát thanh. Tôi đang bở ngỏ, thì bỗng lại nghe một tiếng nổ rất lớn, tôi và mọi người quanh đó vội vàng nằm bẹp xuống đất để tránh đạn. Rồi nhiều tiếng nổ khác tiếp theo cùng với tiếng la thét thắt-thanb, kêu gào thảm thiết. Tôi biết chắc thế nào cũng có người chết và bị thương, vì lương tâm của một thầy thuốc, tôi thấy có bồn phận giúp đỡ, nên tôi và anh-Tôn-thất Kỳ lên cur xá tim Bác-sĩ Hoelterscheide xuống ngay đó, hỏi thăm mấy người cảnh-binh có chuyện gì xảy ra không, thì họ cả quyết rằng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi không tin nên vội lên thẳng bệnh viện. Tại đây, một nhóm người cản ngăn không cho chúng tôi vào, và nói là chẳng có gì xảy ra cả, tuy vậy chúng tôi cũng thoáng thấy một số người bị thương. Có một y-tá lúc bấy giờ ghé vào tai tôi nói nhỏ nên đi đến nhà xác mà xem, tôi hiểu ý liền đến nhờ một người lao-công vốn có giúp việc cho tôi từ trước ở bệnh-viện lén dẫn chúng tôi theo một lối đi riêng vào nhà xác. Đến đây, tôi thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: 7 cái xác chết tan hoang, nhưng còn có thể nhận ra được, kẻ bị văng óc, vỡ đầu, kẻ thì thân xác nát bấy, máu thịt đất cát cùng với óc não lăn lộn be bét,

còn một cái xác khác thì hoàn toàn tan nát tùng mảnh không sao nhận ra được. Tôi xem xét, các xác chết, tôi thấy có ba xác bị bắn súng, quan sát kỹ chắc là do đạn (cỡ súng lớn) bắn. Mà chắc là đạn do súng cỡ lớn trên xe thiết giáp Ngô-đinh-Khôi bắn. Đạn này làm bay cả sọ văng óc ra ngoài. Chúng tôi đi tìm Bác-sĩ Kaufmann để Bác-sĩ chụp ảnh các xác chết. Lúc đó, cũng có một số thân nhân của nạn nhân dừng đó và họ cũng có yêu cầu chúng tôi chụp ảnh như thế. Sáng hôm sau, có một chủ diệu mà chúng tôi quen biết vì có học ở y khoa Huế — và đêm trước chúng tôi cũng có gặp tại nơi xảy ra sự đàn-áp nói trên — trao cho tôi một bức thư đề gởi cho Thượng-Tọa Minh-Châu ở Ấn-dộ, ủy-nhiệm Thượng-Tọa lãnh đạo Phật-tứ V.N. ở hải ngoại tranh đấu đòi hỏi bình đẳng tôn-giáo và một bức thư gởi cho Liên-hiệp-quốc. Thế là trong ngày 9-5-63, Bác-sĩ Krainich và tôi đem các thư ấy và các phim ảnh chụp được đáp máy bay vào Saigon. Tại đây, chúng tôi có tìm gặp thông-tin-viên hãng U.P. kè lại cho họ nghe mọi chuyện đã xảy ra ở đài phát thanh Huế và cho họ xem các phim ảnh đã chụp được, sau đó, hãng này đã loan báo tin trên cùng hình ảnh sự đàn-áp cho toàn thế-giới đều biết. Những hình ảnh này, khi đến Sài-gòn, chúng tôi nhờ một công-chức cao cấp rữa phim và in hộ, vị công-chức này hiệu giữ một địa vị cao trong chính phủ, nhưng ông ta yêu cầu tôi dấu tên.

Qua ngày 11-5-63, chúng tôi đi Nam-Vang, để từ đó gởi thư cho Thượng-Tọa Minh-Châu ở Ấn-dộ và đưa thư chuyền đến Tông-thư-ký Liên-hiệp-Quốc, đồng thời tôi cũng đánh điện cho một tờ báo ở Đức thông tri việc đàn-áp xảy ra tại Huế. Cũng trong ngày hôm ấy, chúng tôi yết kiến vị bộ-trưởng Cam-bốt đặc trách về tôn-giáo, và hội kiến với các nhà lãnh đạo Phật-giáo Cam-bốt để tường trình về sự đàn-áp Phật-giáo ở Huế. Cố nhiên là chúng tôi đưa ảnh cho các vị này xem. Sở dĩ tôi phải làm những công việc này tại Cam-bốt là vì ở Việt-nam mọi

điệp tin của báo chí đánh đi ngoại quốc đều bị kiềm duyệt hủy bỏ. Sau đó chúng tôi trở về Saigon, chúng tôi gặp Bác-sĩ Hoeltrescheid ở Huế vừa vào với rất nhiều tài liệu, Bác-sỹ này cùng với một người Anh tên là Lancaster, bạn thân của chúng tôi đem nhiều tài liệu đã ghi âm trên băng sang Nam-vang, vài hôm sau trở lại Saigon và cùng chúng tôi di ra Huế. Tôi có dự kiến cuộc biếu tình của Tăng Ni và Phật-tử tại Huế ngày 1-6-63. Ông Nguyễn-xuân-Khương, đại-biểu chánh phủ tại Huế có mời chúng tôi đến cảnh cáo không được dự vào công việc của chùa, vì theo lời ông Khương, chùa chiền do Cộng-sản xúi dục và huy động để phá hoại Chính-phủ Diệm.

Qua hai ngày sau, chúng tôi chứng kiến những sự điều động quân đội mang mặt nạ phòng hơi, súng gắn lưỡi lè, mang theo chó béc-giê và rất nhiều lựu đạn cay và cắn ra những hàng rào giây thép gai khắp nơi tại các cầu di lên chùa Từ Đầm. Chúng tôi đã thấy họ ném lựu đạn cay và lựu đạn át-xít vào những đám Phật-tử đang chấp tay niệm Phật, làm cho họ bị phỏng loét rất nặng. Chúng tôi một lần nữa vì lương tâm con người và là con người thầy thuốc, nên phải lẩn vào cứu chữa hàng chục nạn nhân đem về chùa Từ Đầm. Về sau nghe nói có nhiều nạn nhân bệnh quá nặng dang ở bệnh-viện, chúng tôi lật đặt xuống bệnh-viện, thì giữa đường bị một chiếc xe Jeep xông ra trước mặt, rồi mấy người ngồi trên xe nhảy xuống xốc nồi tôi lên xe và chạy thật nhanh ra khỏi thành phố.

HỎI : Bác-sỹ có nghĩ rằng đó là một cuộc bắt cóc không?

ĐÁP : Vâng, chính thế, họ bắt cóc tôi. Nhưng khi đi ngang qua những con đường có những người bạn Mỹ của tôi, thì tôi tìm cách ra dấu cho bạn hiểu là tôi bị bắt cóc, tôi la lớn cho họ nghe rằng nếu ba giờ sau mà chưa thả tôi ra thì hãy báo động cho dư luận thế-giới đều biết và can thiệp giúp tôi. Họ đã bắt giam giữ tôi vào một nơi kín đáo suốt ba giờ sau mới thả, bởi vì nhờ các người

bạn của tôi đã hiều tiếng kêu cứu của tôi mà can thiệp với chính quyền địa-phương phải thả tôi ra ngay. Tôi trở về nhà và sáng hôm sau, tôi vào chùa săn sóc các vị sư cùng các sinh-viên đang tuyệt thực tại chùa Từ-Đàm mãi cho đến ngày 5-6-63 thì chùa này hoàn toàn bị phong tỏa và chính tôi cũng bị cảnh binh ngăn cản không cho vào chùa nữa. Qua ngày 6-6-63, có lệnh gọi tôi vào Saigon, và Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục V.N. làm rắc rối tôi nhiều điều và khuyên cáo tôi phải rời VN. gấp không sẽ bị bắt giam. Đến ngày 26-6-63, chúng tôi rời khỏi Việt-Nam. Riêng B.S. Kaufmann thi về Huế tìm gặp Ô. Đại-biều Nguyễn-xuân-Khương và can thiệp xin được để ông ta săn sóc cho sinh viên Phan-đinh-Binh là môn đệ của ông ở Y-Khoa, nếu không thi cũng phải cho anh Bình được nằm tại bệnh-viện để ông thăm viếng, về sau Ô. Khương phải nhượng bộ trước lời đòi hỏi chánh đáng và nhân đạo, cũng vì vậy mà Bác-sĩ Kaufmann bị ông Khương thù ghét cũng báo cáo chính phủ mời ông rời Việt-Nam luôn. Ô. Kaufmann là một người công-giáo tiền phong sùng đạo và rất hoạt động.

Còn tôi và B.S. Hoelterscheide phản công đi ngoại quốc tranh đấu giùm cho tự-do tín-ngưỡng của Phật-giáo, B.S. Hoelterscheide di La-mã yết kiến Đức Hồng-y Quốc-vụ-Khanh Tòa Thánh Vatican để tường trình sự thật về vụ đàn-áp Phật-giáo, còn tôi thi qua Đông-kinh (Nhật) vận động trong giới Phật-giáo giúp đỡ Phật-giáo VN, tại đây tôi có gặp Ô. Berval người Pháp theo đạo Phật, ông đã tích cực ủng hộ tôi trong cuộc vận động này.

Sau đó, tôi qua Mỹ, tôi viết một bản tường trình về vấn-dề đàn-áp Phật-giáo tại Việt-Nam đăng lên báo New Republic. Bài báo này được đăng tải lại vào báo Thượng-nghị-viện Mỹ và được trình bày trước Thượng-nghị-viện. Tôi cũng có đến tại Bộ Ngoại-giao Mỹ để trình bày vụ này.

HỎI: Thưa Bác-sĩ, tại Mỹ Bác-sĩ có gặp được những

kiều bào Việt-Nam chẳng và họ đã có những phản ứng gì đối với sự đàn áp Phật-giáo tại Việt-Nam?

ĐÁP: Tôi có gặp hai ông bà Lê-thanh Minh - Châu (nguyên trước đây Ông Châu làm tổng-thư-ký viện Đại-học Huế, và bà Châu là giáo-sư Đại-học Luật-khoa Huế) tại Chicago. Hai ông bà vốn là người Thiên-chúa-giáo, nhưng đều đã tỏ ra phản uất khi nghe tôi kể lại những biến cố đàn áp Phật-giáo tại V.N. Ông Bà Châu liền vận động sinh viên và Việt-Kiều ở Chicago biểu tình chống chánh sách đàn-áp Phật-giáo của chính phủ Diệm. Tôi cũng được hai ông bà Trương-ngọc-Bính và Lê-thị Bạch-Lan giúp đỡ tôi nhiều suốt thời gian tôi du hành vận động cho tự-do tín-ngưỡng của Phật-giáo tại Mỹ. Tôi còn nhớ tại New-York, tôi có gặp ông Trương-tiêu-Trân, giáo-sư vật-lý-học và cả ông Bửu-Hội nữa trong một bữa cơm thân mật. Ông Trần đã khuyên bảo ông Hội không nên đại-diện cho chính-phủ Ngô-đình-Diệm ở Liên-hiệp-quốc để bênh vực cho chính phủ này nữa, bởi một lẻ giản dị là không ai tin ông Hội đâu: tất cả sự thật về vụ Phật-giáo ở Việt-Nam đã được tôi tường trình trước dư luận thế-giới hay biết cả rồi hoặc trên báo chí, hoặc trên các đài phát thanh hoặc trên vô tuyến truyền hình. Ông Bửu-Hội gục gặt không trả lời dùt khoát. Ai cũng tưởng Ông Hội nghe theo, nào ngờ ông ta cứ ra L.H.Q bênh vực cho Ông Diệm.

HỎI: Ở ngoại quốc, Bác-sĩ có gặp người Việt-Nam nào đồng ý nghe với ông Bửu-Hội nữa chẳng?

ĐÁP: Ông Bửu-Hội là một trưởng hợp khá đặc biệt tất cả những người V.N. ở hải-ngoại mà tôi đã gặp mà ngay các người ngoại-quốc nữa đều hết lòng ủng-hỗ Phật-giáo V.N. Báo nào cũng đã dành cho tôi nhiều trang để viết những bài nói về Phật-giáo V.N.

HỎI: Thưa Bác-sĩ, Bác-sĩ có vận động gì ngoài hành

lang Liên-hiép-quốc cho họ hiểu biết sự thật về vụ Phật-giáo  
ở Việt-Nam không?

ĐÁP: Tôi có tìm gặp phái-doàn Liên-hiép-Quốc trước  
khi họ sang điều tra ở Việt-Nam. Tôi có gặp riêng đại-biều  
Tich-Lan, Cao-Mên, Algérie v.v...

HỎI: Sau đó, bác-sĩ du hành qua các nước nào nữa để  
tiếp tục cuộc vận động cho cuộc tranh đấu tự-do tín-ngưỡng  
của Phật-giáo.

ĐÁP: Tôi rời Mỹ sang Pháp. Tại đây tôi viết báo  
Combat, Candide, Express... và cũng như ở Mỹ, ở Nhật, tôi  
viết về sự thật các cuộc đàn áp Phật-giáo ở Việt-Nam,  
đồng thời nói chuyện về vấn đề này cho thính-giả ngoại  
quốc biết qua dài vô-tuyến truyền hình. Họ liệt tôi là một  
người theo đạo Tin-Lành bênh vực cho Phật-giáo Việt-Nam  
tức là bênh vực cho Tự-do, và tự-do tín-ngưỡng, họ dành  
cho tôi mọi sự dễ-dàng để đấu tranh chống đàn áp tôn giáo.

HỎI: Cám ơn Bác-sĩ đã tham gia tích cực và giúp đỡ  
tận tinh sự đấu tranh cho lý tưởng tự-do tín-ngưỡng của  
Phật-giáo Việt-Nam, xin Bác-sĩ vui lòng cho độc-giả Liên-  
Hoa biết những động cơ nào đã thúc đẩy Bác-sĩ chân thành  
 ủng-hỗ cuộc đấu tranh của Phật-giáo VN như thế?

ĐÁP: Thưa, trước hết vì tôi đã tận mắt chứng kiến  
cuộc thảm sát tàn tệ ở đài phát-thanh Huế, tôi vô cùng xúc  
động trước sự đàn áp dã man này, nên tự thấy có bồn  
phận ủng-hỗ cho cuộc đấu tranh. Đã thế, tôi là người có tin  
ngưỡng (đạo Tin-lành) cũng như các người bạn đồng hương  
của tôi, mà bỗng thấy tin-ngưỡng của bất cứ ai bị chà đạp là  
tôi phải coi như chính tin-ngưỡng của tôi bị va chạm, thế  
nên tôi phải tranh đấu. Hơn nữa, tôi là một Bác-sĩ, tôi  
phải thương yêu và săn-sóc tất cả các người nạn nhân, tôi  
là một giáo-sư, tôi phải thương yêu tất cả các sinh-viên  
của tôi, theo tinh thần đạo, tinh thần dẽ, và theo lẽ công  
bằng. Và trên hết, tôi là con người, tôi là trí thức, tôi

có bốn phật phải thương con người, tôn trọng sự thật, tôn trọng tự do. Vì thế, mà tôi và bạn đồng hương của tôi đã chiến đấu cho tự do tín ngưỡng của các bạn túc là một thứ tự do cao quý hơn tất cả mọi thứ tự do. Sau hết, tôi yêu xứ sở của các bạn, tôi yêu đồng bào của các bạn, tôi yêu toàn thể Phật-tử đã gan dạ đứng lên đấu tranh với hai bàn tay không chống bạo tàn để tranh thủ tự do tín ngưỡng, hoàn toàn không có động cơ chính trị hay quân sự.

HỎI: Xin Bác-sĩ vui lòng cho biết một vài ý kiến về Phật-giáo V.N. sau ngày thoát đại nạn?

ĐÁP: Chúng tôi mong sao Phật-giáo-đồ Việt-Nam vốn sẵn có truyền thống tranh đấu anh dũng cho chánh-pháp, sẽ đem tất cả tinh thần đó để thống nhất được tron vẹn, và đoàn kết được tất cả mọi tầng lớp nhân dân xây dựng lại xứ sở, hàn gắn các vết thương lòng, khoan dung và độ lượng tiến tới an lành và hạnh phúc.

HỎI: Các Phật-tử nạn nhân các vụ ném lựu đạn át-xít hiện nay đang còn bệnh hoạn lai rai chưa lành, hay lên cơn điên và các chỗ phỏng hay bị tái phát, người bị mù lòa cũng đang còn mang tật, Bác-sĩ có nghĩ đến một lối chạy chữa nào hữu hiệu hơn để giúp đỡ cho các nạn nhân ấy hay không?

ĐÁP: Công việc cứu chữa các nạn nhân này thuộc các cơ quan y-te lo liệu, về phần tôi, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ, nếu cần dùng đến tôi.

Bác-sĩ Wulf mỉm cười đứng dậy, thân mật bắt tay từ giã mọi người để kịp đi dự một tiệc chay đang chờ đợi Bác-sĩ.

Chúng tôi nhìn theo con người bình dị, khiêm tốn nêu cao lý tưởng tuyệt vời cao đẹp phục vụ TỰ-DO và đồng loại, thung dung tựu nghĩa, làm cho ai nấy cảm mến dễ dàng, như lòng dõi với lòng, dù khác giống nói, khác tôn giáo. Vì con người ấy chỉ biết tôn trọng những chân giá trị của con Người, tôn trọng Tự-Do, sự thật và tinh Nhân-Đạo, Bác-sĩ Wulf đáng được kính nể, và tôn vinh

trong tâm khảm của mọi người. Đúng như lời Thượng-ta Trí-Quang đã nồng nhiệt giới thiệu Bác-sĩ với Phật-giáo-dồ cõi dò Huế trong ngày tái ngộ tại đây: «Bác-sĩ Wulf đã bỏ hết tâm trí, tiêu hiến tất cả gia tài cho đến khinh kiệt để bón ba tranh đấu cho tự do tín ngưỡng của kẻ khác, cho Phật-giáo Việt-Nam. Cao đẹp hơn hết là mặc dầu Bác-sĩ thuộc một tôn-giáo khác, Bác-sĩ tin Chúa nhưng bác-sĩ không chịu đê cho tôn giáo tín ngưỡng của bất cứ ai bị chèo dắt, vì Bác-sĩ hiểu rằng nếu tín ngưỡng kẻ khác không còn thì tín ngưỡng của chính mình cũng sắp bị cướp mất. Phật-giáo Việt-Nam biết ơn Bác-sĩ ».

*Đặc phái viên H.T.T. và Đ.P.*

---

## THƠ

---

### Kính lạy Phật

**K**ÍNH lạy Phật, con xin Ngài cứu độ  
Những linh hồn, trong bể khổ trần gian  
Vì tham sân nêng vướng phải tai nàn  
Và — phải nhận lấy trăm ngàn nỗi khổ.

Kính lạy Phật, con xin Ngài cứu độ  
Cho con thoát bến khổ, dứt lầm mê  
Và giờ đây con xin nguyện trở về  
Con đường chánh, con đường không vướng khổ

Kính lạy Phật, con xin Ngài cứu độ,  
Cho những ai bị khổ trong kiếp người  
Cho những ai vì mê lầm sa lưới  
Lưới khổ đau trong địa ngục trần gian...

X. H.

# TRĂNG ASHAU

\* ——————  
gửi về cho DANA

Lan,

Anh nghĩ đến Lan và viết  
cho Lan. Nhưng giờ đây Lan  
không còn nữa, không còn  
thuộc thế gian này. Tất cả biển  
thành ảo ảnh, giọng hát nhỏ  
bé, những chuỗi cười trong như  
pha-lê đã lắng chìm vào kh้อง  
gian quá khứ. Hồi về em như  
hồi về một thoảng sao băng  
nào đó, xa khuất đến mấy ngàn  
năm ánh sáng.

Giờ em đang ở đâu hở Lan,  
làm sao chấp nổi hư vô để tìm  
ra hiện hữu, hay khắp hàng triệu  
cung trời đều có hồn Á-thánh.

Hôm xưa, anh nói là xưa  
cho ra vč, chу chuyện gần trong  
năm ngoái — mùa trại Dana  
em còn là Oanh-vú của anh.  
Tuổi mươi hai hồn nhiên và đẹp,  
trong mắt em dời xanh như  
ngọc, toàn là hoa, là bướm, là  
kinh cầu nguyện, là những chắp  
tay cung kính ngược nhau.

Anh còn nhớ như in, trên  
con đường đi đến ngôi chùa ở  
xa thành phố, con đường uốn  
cung như thân rắn, hai bên là  
cỏ xanh, rải rác những nấm  
mộ tròn mới dắp, mà em thường  
bảo trong ngoan lành như bánh  
cốm.

Dẫu đầu bầy, em vừa đi  
vừa hát, giọng theo đàn nhiều  
khi lạc diệu — qua mấy mươi  
đôi môi nở nhạc, âm thanh bé  
bỗng nghe vui và thích như  
nghe chim hót.

Đến đất trại, anh đứng làm  
trung tâm, các em vč một hình  
tròn xoay bằng những bàn tay  
giao nối.

Rồi chúng mình ngồi dưới  
hang dương liêu, trên đồi gió  
ban mai nhẹ mà mát, làm xao  
xuyến những hạt sương óng  
ánh như hàng vạn mặt trời  
thu nhỏ.

Vài phút hàn huyên trước nháy, từ hòa — ai nhìn mà tin giờ các em làm bếp, anh ngồi tường không thấm sâu vào lòng? kè các em nghe những mẩu chuyện tiền thân. Trong cỗ tách bao giờ cũng có những bà tiên nhỏ, và bụt thường hiện lên với hào quang sáng chói, hỏi: Làm sao con khóc?

Chuyện thường dạy rằng em bé nào ngoan ngoãn, ăn ở hiền lành, hiểu thuận đều được hưởng phước, còn những tên phù thủy, hung thần, bạo chúa rốt cùng đều nhận lãnh sự trùng phạt xứng đáng.

Đối với các em lý nhân quả là điều đương nhiên dễ hiểu, một sự thật không cần giảng giải mất thì giờ vì lẽ chúng mình đều là con Phật.

Trước chánh điện, những bàn tay sen búp chấp trước ngực, các em đọc kinh hồi hướng với hạnh nguyện vị tha đêm công đức cúng dường khắp tất cả... Pháp âm thoảng giữa không gian trầm hương ngọt, ngọt, đèn nến lung linh; phút giây thiêng liêng ấy, ai nhìn các em như nhìn các thiên thần. Những đôi mắt tròn xoe, đèn

nháy, từ hòa — ai nhìn mà tin tường không thấm sâu vào lòng? Lan của anh là thế, con chim oanh hay hót, tung tăng bay nhảy, chưa mềm chân dạn cánh, tâm hồn mới tinh nguyễn như trang giấy trắng.

Bao lâu rồi, những chiều họp đoàn anh ngồi đếm các em, kiêm đếm lần nào Lan cũng đều có mặt, cô bé áo lam màu khói hương với đóa sen trắng cài dưới cấp hiệu đầu đàn.

Thế rồi anh vào quân đội bỏ đoàn ở lại. Cánh chim bay gió ngày ngày vẫn ngóng dõi tin nhà. Nghe các em đều dẫn đến chùa anh mừng hơn chi cả.

Những đêm tiền đồ, ngửa mặt nhìn con trăng huyền bí của rừng, mảnh gương soi xa lăng xa lắc khó phản chiếu lại cho mình xem những gì xảy ra dưới ấy.

Lan ơi,

Anh nghe tin năm ngoái, đoàn mình chuẩn bị cho Mùa Đản Sanh từ đầu tháng tư. Chương trình sinh hoạt Giêng Hai chỉ trưởng đã sửa soạn

cho các em những kiều đèn  
hoa, những bài hát đẹp, những  
vũ khúc dịu mềm khả ái, bao  
nhiều khéo bao nhiêu khôn dành  
dụm cho đêm mười lăm tối.

Hôm ấy, ngày vui từ sáng  
tới chiều — các em vẫn tươi  
như hoa, nhí nhảnh như chim  
sẻ, tiếc không góp giờ cho ngày  
dài thêm, dài bất tận để niềm  
vui cho thỏa.

Thỉnh thoảng các em bắt  
chợt trên nét mặt quý Thầy, quý  
Bác, các Anh Chị những dặm  
chiều, lo nghĩ. Các em phong  
thanh những xao động bên  
ngoài đã gây ưu tư cho người  
lớn. Những thoảng buồn phiền  
ẩn hiện nhưng luôn luôn phong  
thái, sắc diện vẫn bao dung,  
tù hòa, tự-tại. Và có điều các  
em trông rõ, nghe rõ giữa  
không gian của ngày trọng đại:  
tinh thần uy nghi vô-úy.

Cái gì sẽ xảy ra cho chốn  
chùa chiền thanh tịnh, các em  
khó đoán biết, tuổi ấu thơ vô  
nhièm không sao tưởng tượng,  
không sao hình dung nổi.

Thế rồi chim sinh ra đê hót,  
các em tiếp tục đứa vui — lòng  
Huynh-trưởng nghĩ rằng lo âu  
chưa đến lúc phải chia cho  
lũ trẻ.

Trăng Catyla, qua 25 thế-  
 kỷ vẫn chan hòa, vẫn dư vàng  
để giát khắp tràn gian — ánh  
sáng thanh tịnh đang tưới trên  
nhân loại quần quại đau thương,  
sa đọa, trên những hòn thù  
sinh nở như loài sâu, trên những  
sơn thêp giả tạo, trên những  
«nhân danh và thay mặt» điều  
thiện của liên minh quý sứ.

Từ sáng sớm tinh sương,  
những đoàn người như thác lũ  
đổ về chùa dự hội. Trong  
dám dông làm sao mà vắng Lan  
cho được. Về dây góp mặt,  
góp niềm tin, góp lời kinh tán  
thán ngày dần sanh cao sáng  
nhất trần thế.

Đoàn hành hương ung dung  
đi giữa lòng đe dọa, những  
âm mưu dẫu không nỗi nữa,  
đây đó lộ liễu trông mà buồn  
cười mà thương hại. Có những  
câu nói nghe ngô ngã như  
một lời sấm ngữ vô duyên, lời

đại ngôn của một tên cuồng trí, giả từ thế gian này cùng một  
góp lại âm vang hồn học cả lứa với bảy linh - hồn tử đạo.

Người đi lễ Phật nhìn và  
cười độ lượng.

Nhưng đã đến lúc tiếng nói  
của thiên lương không còn hiệu  
lực đối với những tâm niệm  
đục ngầu vi kỷ.

Trên cao, trăng Catyla nhìn  
xuống, bóng quỷ vương tái hiện :  
những Tần - Thủ - Hoàng  
phương Đông, những Néron  
phương Tây, bào ảnh lao xao  
thấp thoáng, hồn ma u-minh-dá  
chiếm mất lòng người.

Nếu mà có Trời, Trời nhìn  
cũng khóc.



Lan mắt rời đêm ấy — em

Thân xác các em không nguyên  
lành, ngô mà thương quá.  
Nhưng sao gì điều đó, chúng  
mình thường cho thân xác là  
giả nghiệp tạo thành.

Thư dưới ấy gửi lên, anh  
xem chưa hết thì mắt không  
còn trông thấy gì hết. Anh  
nhìn lên trăng, trăng đêm nay  
có hào quang, và giữa ngàn sao  
đêm lồ dồ, tám hoa sen trăng  
đang bay lên, các em đang bay  
lên, bay lên cao.

Lan ơi

Trăng đêm nay có hào  
quang. Anh xin cúi đầu quy  
ngưỡng.

PL 2508

HOANG-TRANG-CHAU

### Hình bìa

\* MẶT TRƯỚC: Thành kính thỉnh Xá-Lợi đức Phật.

\* MẶT SAU : Các giới Phật-tử tham gia đoàn rước trong  
ngày Phật-Đản.

# MỘT CÁI CHẾT

VỚI KẺ THA HƯƠNG ...

— Chào Anh

— Chào Chị, Chị đi đâu trưa quá vậy.

— Tôi phải mua mì để ăn trưa đấy ạ. Trưa này anh ăn ở đâu?

— Ở Notre Dame (1) còn chị?

— Tôi luôn luôn ăn ở Foyer — Thế chiều này anh có đi đưa anh B không ạ?

— Tôi định không đi chị ạ. Bỏ Colle cũng phiền nhưng P đã xin Assistant cho cả bọn Mít (2) nghỉ rồi, mình đi làm bài cũng chướng. Thế chị sao?

— Tôi định bỏ Colle đấy.



Hương dừng lại ở góc đường 36 Ponts và St Joseph. Ngõ vào Restaurant đây rồi. Hai người đều ngập ngừng không biết nói gì để từ giã. Có lẽ cả 2 đều nghĩ đến chuyện « nên bỏ Pb (3) Math hay không »?...

Hương nghĩ đến ông B. Hương nghe người ta bảo ông ấy học trường Hóa. Hương vẫn thường gặp l ông VN với blouse TP rách nát ở trường Hóa, nhưng hỏi ra thì không phải ông B. Hương chưa từng quen biết ông này; nhưng từ khi nghe tin anh ấy tự tử, Hương thấy đau xót như chính thân nhân mình đã từ già côi đời vậy. Nghĩ đến hoàn cảnh mình, Hương tự so sánh: — Thì ta cũng cô đơn. Tất cả mọi Sinh-Viên du học đều sống trong cô đơn (xa gia đình, quê hương) có sao có kẻ chịu đựng nổi, có kẻ lại tự vẫn! Hương nghĩ đến bến nhà: « ừ, có lẽ thà nhẫn anh đó đau khổ lắm »!...

— Thôi, chào chị, chị chắc chắn không đi Colle đấy chứ?

(1) Restaurant Universitaire ở đường Notre Dame.

(2) Anam - mit.

(3) Problème, tiếng nói tắt của Sinh-Viên

— Có lẽ không anh à, Tôi định đến chào anh B lần cuối cùng.  
Tôi chưa hề gặp anh ấy lần nào cả.

— Anh ấy học ở trường Hóa ấy mà, người cao cao..

— Vâng, thì cũng trường Hóa với nhau, nhưng tôi không hề được quen biết. — Hinh như người ta liệm lúc 3 giờ?

— Tôi nghe nói 1g30 và 3 giờ đưa đón.

— Vâng, chào anh.

— Chào chị.



— Vô lý thật, không lý xa quê đã lâu mà vẫn còn yếu đuối đến độ phải tự vẫn. Hay anh ấy nghèo khổ lắm — Cũng vô lý nốt vì nghe đâu anh ấy có làm việc thêm ở phòng thí nghiệm trường Hóa! Năm thứ hai trường Hóa, còn một năm nữa hồi hương. Có lý nào không nghĩ đến tương lai mình mà vội phí đời vô lý thế! — Có lẽ có điều gì bí ẩn mà mình không hay. Hương thầm nghĩ.

Câu chuyện anh B tự vẫn ám ảnh Hương suốt ngày hôm đó, và mấy hôm trước, kè từ khi nghe tin đau thương này!

Giờ này bố mẹ anh có lẽ đau xót vì thương con lâm nhí? — À, nhưng anh ấy làm gì có Bố Mẹ. Người ta nói với Hương rằng là anh ấy chỉ còn người chị với đàn con dại. Hương nghĩ mà thương cho người chị: Hương tưởng tượng chị phải là một người đàn bà rất giỏi đã cố công nuôi em du học đê mai kia... Hương không dám nghĩ tiếp!.. Mai kia!... Nói đến Mai kia Hương chỉ tưởng đến một tương lai đen tối. Kết quả những kỳ Interrogations Écrites chỉ làm Hương nhút chí! Mai kia! ...

Bao nhiêu nghị lực bao nhiêu hy vọng từ ngày nghe tin anh B tự vẫn Hương thấy không còn nữa.



— Dépêchez-vous un peu. On a sonné.

— Oui, une seconde... Je descends.

Hương vào bàn ăn. Các cô bạn Đầm vui vẻ quá! Họ bao giờ cũng vậy. Có gì làm bạn lòng họ đâu mà bảo họ lo lắng!

Hương ăn với vang, không nói lấy một câu. Đầu óc chỉ tưởng đến giây phút hấp hối của anh B. Anh P cho Hương rõ: « hình như đến phút cuối cùng, sau khi uống xong chai thuốc độc, anh B đã tỏ ra ân hận rất nhiều vì câu cuối cùng của bức thư anh đề lại là: Thôi, thế là hết » !

— Eh, ton dessert !

— À, Té ra mình quên ăn tráng miệng, Sao mình ngờ ngắn thế nhỉ ? Hương cười và nói: « Au revoir, mes enfants — à ce soir » với các bạn rồi lên phòng ngủ, sửa soạn đến nhà xác.



— Qui demande-on ?

— Mlle Hương. On vous demande

— Merci ma sœur. J'arrive.

Hương dừng lại ngạc nhiên :

— Chào anh D.

— Chào chị Hương, Tôi định đến nhờ chị mua hoa giúp chúng tôi... Hương thầm nghĩ « lại chúng tôi, không biết bao giờ người ta mới bỏ cho cái danh từ chúng tôi và bọn này » ! ...

— Tôi không biết làm sao được, họ giao tôi mua hoa, nhưng tôi không rõ phải mua hoa gì và người ta bắn ở đâu.

— Tôi hơn gì anh — Hương hơi gắt — Tôi không biết

— Thì tôi nhờ chị, nếu chị vui lòng thì làm giúp còn không... Hương thấy xấu hổ vì đã gắt gỏng vô lý ! Hương thấy mình vô lý hết sức vì đã bắt đầu nhuốm dòng máu chia rẽ của Sinh Viên Việt ở Toulouse. Hương, lúc đầu thấy ghét ông ta, vì ông ta là người của ban Đại Diện Sinh - Viên. Đối với các Sinh - Viên Việt thì Ban Đại Diện không hàn là kẻ thù, nhưng không là bạn !

Hương thấy ân hận vì đã xâng đọng một cách vô lý ! Thì đi mua hoa điều anh B chứ đâu phải làm gì cho ban Đại Diện mà phải khó chịu ?

— Vâng, tôi xin nhận. Tôi sẽ hỏi các Sœurs nên mua hoa gì.

Vâng cảm ơn chị, chị nên nhớ rằng tôi đã bỏ học cả buổi sáng...

Hương thấy bực mình và ghét ông này lạ ! vô lý chưa ? Nếu

không thương bạn thì thôi, chứ ai bắt ông ta phải làm việc này đâu mà kè or. Hương vội ngắt lời.

— Thì chúng tôi hơn gì anh, chúng tôi bô PB Math đấy.

Ở kia, mình cũng đáng trách luôn ! Lại ua kè công như họ kia đấy. Hương im lặng thầm xin lỗi vong linh anh B

— Cảm ơn chị rất nhiều, gần đến giờ rồi, xin chị làm gấp cho

— May giờ liệt ?

— 1 giờ 30.

— Thời vây thì tôi không gặp mặt anh ấy được rồi 1 giờ 20  
hơn rồi còn gì !

— Thời chào chị, chị nhớ đến trước 3 giờ đấy. Bắt đầu đưa 3 giờ !...



3 giờ kém 25 phút.

Hương tần ngẩn dửng lại trước hàng Printafix. Hoa nhiều lắm, nhưng oeillets là hoa gì đây ? các sœurs bảo nên mua oeillets trắng nhưng H chả rõ oeillets là hoa gì ? Hương hỏi bà bán hàng. Bà trao hoa cho Hương với khoé mắt ái ngại — Hương thấy lòng đau nhói khi nghĩ rồi đây khi bó hoa này được đặt lên nấm mồ mới tinh nguyên, chưa bị rêu phong cỏ mọc...

Sao trời lạnh thế này ! Hương vận 3 pulles dày và một veste có fermeture và vẫn còn lạnh ! Hai chân mang bottes sao vẫn còn cold thế này ! Hương đậm mạnh mỗi lần bước cho bớt cold...

Place Capitole đây rồi. Đường vào nhà xác ở phía phải vẫn đang là đường nầy ! Nhưng sao vẫn teo thế này, các anh VN đâu cả rồi ? Có lẽ họ đã vào phòng đợi cả rồi chẳng.

Hương lật tấm Ai tin đẽ tìm số nhà ! — Đích thị là đây nhà nầy chứ đâu nữa. Lạnh quá ! « Lại sắp có tuyết nữa rồi đây ? »

— « Sao nhà lại không có ngõ » H lẩm bẩm : đi quanh một vòng vẫn không thấy lối vào !

— Vô lý chứ ? Hay mình lầm đường không đúng là đường này mà !

— Bên nhà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ — 10 giờ khuya rồi đấy. Thời đứng nghỉ vớ vẫn làm bên nhà ngủ không ngon chứ, Hương tự nhủ. Hương thoáng thấy dỗng xa một anh VN — Có lẽ — Hương tiến gần đến :

— Chào chị.

— Xin chào anh. Xin lỗi, anh có phải là anh M. Anh họ anh B không à ?

— Không chị à, tôi chỉ là bạn anh B thôi. Anh M cũng vừa ở đây ra. Cơ khở, anh ấy từ Paris về đã mấy hôm nay, bỏ cả học hành...

— Đi vào lối nào à ?

— Lối này, chị cứ theo tôi.



— Chị muốn vào chào anh B lần cuối cùng chứ ?

— Nhưng đã gần ba giờ rồi mà ! Người ta chưa liệm sao ?

— Vâng chưa, 3 giờ 30 mới liệm rồi khiêng đi luôn.

— Xin anh hỏi ông gác cửa giúp.



Hương liếc nhìn ông gác cửa. — Sao người ta có thể thè thà  
nhiên đến thế nhỉ Họ quen cảnh này rồi mà !

H thấy tim mình đậm mạnh. Nỗi thương xót dâng lên làm  
H úa nước mắt — « Không, không được khóc, không được yếu đuối,  
xấu hổ lắm nà ! »

Hương đã tự hứa từ lâu không bao giờ được khóc dấu gấp phải  
cảnh oái ăm đi nữa.

H lẩm bẩm : — « Xin chào anh lần đầu tiên và cũng là lần  
cuối cùng ! Xin cầu nguyện Chư Phật cho linh hồn anh sớm phiêu  
diêu miền cực lạc ».

Hương thoáng thấy Couronne của hội AEVT với dòng chữ « Nous  
t'oublierons jamais » Hương lập lại « je t'oublierai jamais » !

Và 2 câu thơ. Hương không dám đọc đến lần thứ hai mà  
vẫn đã thuộc. H thấy sợ vì đã thuộc 2 câu đó ! có thể nó sẽ làm  
H nhụt chí, mất nghị lực.



- Chào các anh.  
 — Chào chị, chị đến đã lâu chưa?  
 — Vâng khá lâu. Lớp mìn không anh nào đi Colle chứ?  
 — Có lẽ, anh P đã xin cho cả bọn nghỉ hời sáng nầy.  
 — « Các anh bạn mìn bao giờ cũng hồn nhiên! Thế mà sung sướng đây! » — Hương thấy mìn vô lý vì chính mìn tự tạo cho mìn về đau thương! — Cớ sao lại không xem đây là một tai nạn? Tại sao lại cứ nghĩ vì anh buồn xa nhà mà tự üz!



Trời vẫn lạnh, lại gió lớn! — Xe sắt bọc vải đen từ từ đổ trước sân. Cửa nhà xác mở toang. Hai ba người đến khiêng chiếc hòm đen đặt vào xe. Không có lấy một nấm hương! không cảm thấy mùi trầm làm Hương càng ngâm ngùi thương cho anh bạn.

— Xe đồ trước còng nghĩa địa Hương xuống xe, cảm thấy nhức nhức ở hai bên mang tai, vì gió hay vì cảm động? Hương tự hỏi đè không trả lời.

Hương di gần sau cùng nên không thấy rõ người ta khiêng hòm từ còng vào hay chờ bằng xe. Đường rái nhựa rất đẹp, nhưng thoảng đâu đây vẫn lạnh lùng, ròn ròn vẫn còn ngủ trị!

Lạnh lắm? Hương đưa lên tay buộc lại khăn cheoàng đầu và thọc hai tay vào túi áo theo đoàn người, chậm rãi bước.

Nghĩa địa bao giờ mà chẳng buồn và vắng vẻ! Gió rét từng cơn như tiếng ai than khóc. Hương nghĩ rồi đây, mai này biết đâu trong tiếng gió rét kia chẳng có tiếng than khóc của anh bạn tiếng than của kẻ không bao giờ được nhìn lại đất mẹ!

— « Trời đã hé nắng hôm qua kia mà, có sao hôm nay lại trở gió thế này. Phải chẳng trời cũng biết động lòng, thương cho thân phận kẻ ra đi không có ngày về? »



— Cảm ơn các anh chị, các bạn đã bỏ thì giờ quý hóa đến đưa tiền em tôi. Tôi xin... cảm ơn...

Anh chị nói được chừng ấy. Những tiếng nắc kẽ tiếp nhau làm anh nghẹn ngào. Một vài người Pháp cũng đưa khăn lên sụt sùi!

— Hương, không được khóc, gian truân lắm rồi vẫn còn làm Hương yếu đuối đến thế hay sao? Hương... Hương cầm lấy chéo khăn và vành mõi đến gần ruột má!



— Tôi nhân danh ban đại diện S.V.V.N. ở Toulouse xin có vài lời bằng tiếng Việt với các anh chị em. Rồi ông Đại Diện chuyển sang tiếng Việt:

— Tôi rất lấy làm đau đớn và xấu hổ khi hay tin anh B đã từ giã chúng ta một cách rất vội vàng! Cũng như các anh chị biết rõ, đây S.V.V.N. chúng ta ở Toulouse rất đông, nhưng anh B sống hoàn toàn cô đơn, mặc dầu chúng ta rất đông (ông nhấn mạnh chỗ này). Tất cả mọi người trong chúng ta đây đều phải chịu trách nhiệm về cái chết này! Nếu không có người ta gây nên cảnh chia rẽ...

Lần này Hương khóc thật sự... Cố dàn lấp tiếng nắc, tiếng nắc Hương cố đè tên từ lâu nay, mà không được! Sao người ta lại có thể độc ác đến thế nhỉ! Đứng trước giây phút náo lòng này mà vẫn còn mang sự hiềm khích ghen ghét nhau ra để « xì xả » nhau như vậy sao? Thị còn ai gây ra cảnh chia rẽ giữa sinh viên? Còn ai lo chuyện cúp học bồng chuyện ngôn... để gây không khí thù hận ghen ghét giữa Sinh-Viên...

H không muốn nghỉ tiếp. Càng nghĩ H càng thấy đau lòng và uất ức. Hương đã khóc. H khóc thương số kiếp lạc loài của những sinh viên xa quê nhà không kẻ thân thích. H khóc thương anh B đã bị người ta lợi dụng để mắng nhau..



H bốc nấm đất, Đất vứt và nhão sau trận mưa hời sáng nay. Có lẽ có đất sét trên lỗn bên trong:

— Tôi xin gửi anh năm đất nay, nếu linh hồn anh linh thiêng xin phù hộ cho tất cả chúng ta để không bao giờ xảy ra chuyện đau thương như vậy cả. Riêng tôi. Tôi rất thương xót và tiếc cho anh, vì anh chỉ còn một năm nữa hồi hương! Còn một năm nữa anh sẽ thấy lại quê cha đất tổ, còn 1 năm nữa anh sẽ sống lại với bầy cháu thơ ngây của anh sao anh vội ra đi một cách quá vị kỵ như vậy! Tôi cũng thấy đời rất buồn nhưng nếu biết vị tha, biết nghĩ đến người khác, anh sẽ thấy không nên tự vẫn như vậy...

Sau khi nói như vậy, H thấy không còn cảm giác ấm áp muốn khóc như lúc trước nữa và H nghĩ đến Bầy Sói của H năm ngoái « Phải tự tạo lấy niềm vui cho mình bằng mọi cách để làm người khác vui » — đây là một trong những luật (không hẳn luật) của Hướng Đạo! « Sống không hẳn chỉ vì mình. Cần nghĩ đến kẻ chung quanh — Thấy đời buồn, phải gắng làm cho đời vui lên, chứ không phải thấy đời buồn đành buông xuôi theo định mệnh hay tự vẫn ». Câu nói này H đọc trong Liên-Hoa đạo nợ làm H thíc tình — H thấy vô lý đã tự tạo cho mình, cho tâm hồn mình về đâu thương suốt tuần này.

*Toulouse Trung tuần tháng 2 Giáp Thìn.  
Công-Huyền KHUÔNG-QUÉ*

### KÍNH QUÝ ĐẠI - LÝ LIÊN-HOA NGUYỆT-SAN



Quý vị vui lòng gửi lui các số Liên-Hoa cũ, để Tòa-soạn gửi đến các nơi khác hiện đang cần.

Bắt đầu từ số này, Đại-lý nào phát hành Liên-Hoa còn dư xin trả lui về Tòa-soạn càng sớm càng quý, nếu để quá 3 tháng, Tòa-soạn xin miễn nhận các số trả lui. Mong quý vị hoan hỷ xin cảm ơn.

L. H.

# PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM

## Qua phong - dao - tục - ngữ

của Nguyễn-thị-Tuyết  
Phật-Tử Kim-Sơn

(Tiếp theo)

Không những con người và hoản cảnh nào cũng thực hiện được Thiền mà chính con người và hoản cảnh ấy còn là khả năng và công cụ thực hiện Thiền vì lẽ Thiền vốn là bản thể và cứu kinh của con người và hoản cảnh con người — Thiền chính là con người và hoản cảnh con người rồi đó (16). « Xứ xứ hữu lộ đáo Tràng an », là công án (17) của Trần-Thái-Tông, một Thiền-giả hữu danh của Việt-Nam, tìm thấy trong Khóa-hư-lục của Ông (18). Tuy nhiên, tuy ở đâu cũng có đường về để đó, tuy ai cũng thực hiện được Thiền, nhưng phải có những yếu tố sau đây mới thực hiện được, cũng có thể nói chính những yếu tố sau đây là hoạt động của Thiền: Trước hết là sự quyết chí đã được mệnh danh « khung tâm » nghĩa là quyết chí một cách dứt khoát:

### Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố (19)

Muốn ra thấu bồ khơi, khúc cây phải bơi theo dòng nước, bơi tới và bơi nhanh, không thể ngừng lại hay ngoi lui. « Thủ thân bất hường kim sinh độ, cảnh hường ha sinh độ thủ thân » = thân này không giải quyết (thực hiện Thiền) trong đời này thì còn đời nào nữa? Đó là châm ngôn chính yếu về « khung tâm » của Thiền tông. Cho nên trong « khung tâm » của Thiền tông lại có cái yếu tố chỉ tham cứu một « công án » đã được vị Thầy xét mà bảo cho mới mong đốn ngộ.

(16) Đây là cái chủ trương Phật tính của kinh Pháp-hoa.

(17) Công-án: vấn-dề, đối tượng tham cứu của Thiền.

(18) Bản in của Viện Bác-Cô Hà-Nội, tập thượng, trang 34, mặt B.

(19) Khúc gỗ lớn trôi giữa dòng sông không được nhìn lui.

### **Dốc một lòng trong một đạo**

Phương pháp tham cùu « công án » của Thiền tông không phải có nghĩa phân tích, tổng hợp và lý giải vấn đề mình tham cùu, mà là « tinh tinh nhu mèo rình chuột vây » (20), đã không xao động hay ngưng động mà cũng không phải tìm hiểu hay cố lảng yên (21). « Tinh tinh » như vậy đối với công án cho đến khi sự đốn ngộ phát hiện, đó là Thiền (22). Nên Thiền tông đã nói « sơn cùng thủy tận ngài vô lộ, mịch đặc mai hoa biệt nhất thôn » = sơn cùng thủy tận, ngài ngờ hết nẻo bước tới thi một xóm mai vàng hiện ra: đó là sự đốn ngộ về Thiền mà phong dao tục ngữ chỉ ghi có 4 chữ đầu, có vẻ lại sát hơn với sự « tinh tinh » dối với « công án »:

#### **Sơn cùng thủy tận**

Trong sự sống bình thường, đầu trong cảnh ngộ khốn đốn cho cơ thể, Thiền giả vẫn không giao động sự tinh tiến về Thiền:

#### **Ưu đạo bất ưu bàn (23)**

Thiền tâm của Thiền giả thênh thang và linh hoạt như vũ trụ, thực chất của Thiền tâm ấy siêu việt hết thảy ý niệm cục bộ:

#### **Vô tâm thiền địa khoan (24)**

Thiền tâm như vậy nên trong giai đoạn đầu tiên, để thực hiện Thiền, Thiền giả phải tập sống với sự vô tâm (siêu việt ý niệm cục bộ):

#### **Dụng tâm, mạc nhược vô tâm hão (25)**

Ngài Huệ Năng đã dạy: « Tâm lượng quảng đại thì dừng có đi vào nẻo đường ti tiểu », Duy ma lại nói: « dừng

(20) Nguyên ngữ của Thiền tông, trong « Thiền quan sách tiền ».

(21) Thiền quan sách tiền, Đại tạng kinh tập 48, trang 1097 — 1109.

(22) Có Ngài trong Thiền tông đã lấy kinh nghiệm của mình mà nói 11 năm làm như vậy nếu không đốn ngộ thì lấy đâu Ngài đi.

(23) Lô đạo, không lô nghèo.

(24) Vô tâm thì trời đất thênh thanh

(25) Dụng tâm thì không gì tốt bằng vô tâm.

đem bẽ cả đặt vào đầu chân trâu », là khuyễn cáo về sự dụng tâm cái « vô tâm » trên đây. Dụng tâm như vậy thì Thiền sẽ biến lộ, thì chính là Thiền rồi đó. Thiền đó sẽ hoạt dụng được tất cả và hết thảy ; cuộc đời càng ngang trái, mâu thuẫn, hoạt dụng đó càng hóa thành diệu dụng :

Gặp gèn nước chảy qua đèo,  
Ngựa xô xuống bến, thuyền chèo lên non

Ta hãy đổi chiếu câu này với công án của Ngài Liêu-quán, 1 Thiền giả sáng lập ra 1 trong các phái Thiền-tông hữu danh ở miền Trung: « cao cao sơn thượng hành thuyền, thâm thâm hải dề tầu mã » = Tâuyếu chèo trên non cao, ngựa phi dưới bể thẳm.

Thiền tuy thực là sắc thái càng linh hoạt thì càng đặc biệt của tâm hồn, nhưng không vì vậy mà Thiền chỉ thể hiện ở một số tâm hồn có khả năng. Thiền không phải và không bị hạn chế vì trình độ và cảnh ngộ của tâm hồn. Trái lại thế, bất cứ trình độ và cảnh ngộ nào, Thiền cũng biến lộ và do đó mà Thiền càng linh hoạt hơn lên. Cho nên Thiền không những cụ thể hóa mà còn hoạt hiện cái chủ thuyết « tất cả đều là Phật tính » (26), đem lại cho mọi người một niềm tin tưởng tối thượng về sự tiến bộ tâm linh, hoạt dụng và hoạt hiện tâm linh ấy. Chính niềm tin tưởng có căn bản này khiến Thiền không cảm thấy con người nhỏ bé, lạc lõng, vô mục đích, mà ai cũng Thiền, đâu cũng Thiền, Thiền hoạt hiện bất cứ ở đâu, lúc nào và bởi ai:

Nhất diệp phù bình qui đại hải,  
Nhân sinh hà xứ bất tương phùng ? (27)

Tất cả vẫn đề của Thiền chỉ có mỗi một việc là phục

(26) Theo ý kinh Pháp-hoa và Thiền, nên nói « toàn thể đều là Phật tính » đúng hơn nói « đều có Phật tính ».

(27) Một cảnh bèo trôi về bè cả, con người ở đâu chẳng gặp nhau.

hồi « bắn lai diện mục » (28), sống với mặt mày thực của mình:

Phát gai góc thì thông đằng cả,  
Vén mây mù quả thấy trời cao.

Cho nên Thiền không phải là sự bình thản tâm hồn một cách giả tạo hay luyện tập. Thiền lại càng không phải là sự điều hòa nội tâm ngoại cảnh dầu cho là sự điều hòa có tiết diện. Thiền là cái gì càng mâu thuẫn càng hóa thành diệu dụng:

Đông ba, Gia hội hai cầu,  
Ngó lên Diệu để bốn lầu hai chuông.

Không phải điều hòa để tao cho thành những sự dụng tiết diện giữa hai chiếc cầu sống động và hai tiếng chuông thanh thản, mà bên nào cũng là diệu dụng của Thiền: đó là con mắt và tâm hồn của Thiền-giả đối với cuộc đời (29). Do đó mà diệu dụng của Thiền làm tan biến mọi mâu thuẫn đối chọi của cuộc đời, nhưng không phải làm tan biến bằng sự thủ tiêu một cách giả tạo những thứ đó. Cuộc đời thác loạn chỉ vì chưa ngộ được Thiền. Thiền là mặt thực của cuộc đời: càng khác biệt càng hòa hợp, càng hòa hợp càng làm cho sự khác biệt nổi bật và linh hoạt hơn lên:

Gió đưa cánh trúc là đà,  
Tiếng chuông Thiên my, cành gà thọ xương (30)

(28) Bắn lai diện mục: mặt mày vốn có, mặt mày thực.

(29) Ngài Quí-sơn, trong bài văn Cảnh - sách của Ngài, có câu: « Bên này bên kia ứng dụng đầy đủ » (Giá biên na biên, ứng dụng bất khuyết).

(30) Thọ xương là 1 trong các vạn dò trên sông Hương, ở phía trên gần Thiên-my: đó là lời chú thích của người ở gần chùa này. Hai câu này, « Việt - Nam ca trù biên kháo » trang 64 chép: « Gió đưa cánh trúc là đà, tiếng chuông Trần - Vũ canh gà Thọ xương » ! Chép như vậy là tả cảnh hồ Tây ở Hà-nội, canh hồ này có đèn Trần - Vũ và làng Thọ xương (?). Không biết câu nào đúng, chỉ biết chép như 2 câu ca dao thi thực đúng với cảnh của chùa Thiên-my.

Cho nên Thiền càng linh hoạt, cao sâu, lại càng vô cùng đơn thuần ngô được Thiền thì vạn sự vạn vật đều là Thiền, hoạt động vô cùng mà không cảm thấy bất kham chán mệt, trái lại, không ngô được Thiền thì nói lầm chỉ thêm hoang mang:

Tửu phùng trì kỷ thiêng bối thiêu,  
Thoại bất đầu cơ bán cù da (31).

Ta hãy so sánh 2 câu sau đây, của Hòa-thượng Phước-hậu (32): «Tánh ngô thiền kinh thiêu, tâm mê mê bán cù da» = ngô được Thiền thì cả ngàn kinh sách cũng ít, còn không thi nửa câu cũng nhiều.

Sau hết, ta hãy dõi chiếu bài ca hoa sen với công án sau đây của Ngài Huệ-Năng: «nhược nồng toàn mộc xuất hỏa, ứ nê định sinh hồng liên» = nếu kéo cây ra lửa được, bùn lầy nhất định mọc sen hồng: (33)

Trong đầm gì đẹp bằng sen,  
Lá xanh bông trắng lại chen nhí vàng,  
Nhí vàng bông trắng lá xanh,  
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mù bùn

Thiền đúng là phát hiện từ thế giới bùn lầy này đây, bản chất và hoạt động của Thiền ở trong thế giới này và tỏa hương thơm ra cho thế giới này. Thiền đó là thực chất căn bản và cuối cùng của Phật-giáo vậy.

(31) Rượu gặp trì kỷ thì ngàn chén cũng ít, chuyện không ăn khớp thì nửa câu cũng nhiều. «Đầu cơ» có nghĩa đúng với tâm lý trong thi gian và khung cảnh lúc nói.

(32) Người đã có bài thơ:

Kinh điền lưu truyền tám vạn tư  
Học hành không thiếu cũng không dư  
Năm nay tính lại chừng quên hết,  
Chỉ nhớ trên đầu mặt chữ Như –

(33) Pháp bảo đàn kinh.

# TUẦN LỄ TỪ - THIỀN PHẬT - GIÁO

(Từ mồng 1 đến mồng 8 tháng 4 Phật-lịch 2508)

do Ban Xã-Hội Giáo-Hội PHẬT-GIÁO

VIỆT-NAM THỐNG-NHẤT THƯA-THIỀN tổ chức

Ban Xã-Hội Giáo-Hội Phật-giáo Việt-Nam Thống-Nhất Thừa-Thiền vừa được tề-chúc xong, từ nay sẽ gồm tất cả các ngành: Từ-thiền, Cứu-tổ-xã-hội, Bệnh-xá, Cô-nhi-viện v.v... để hoạt động cho thống-nhất, thể hiện lòng Từ-bi nhập thể của Đạo Phật.

Kính thưa quý Đạo-hữu.

Kính thưa quý vị hảo-tâm,

2500 năm về trước, đại-nguyên của đức Thế-Tôn đã là « Cứu chúng sanh ra khỏi bể khổ mênh-mông ». Tâm-trang bẩn-khoắn lo lắng đã dày và Ngài trước nhung cảnh Sinh, Lão, Bệnh, Tử còn đe lại cho chúng ta nhiều suy-nghĩ.

Mùa Phát-Đản năm 2508 đã đến. Hơn lúc nào hết, giữa lúc núi sông bừng kholt, loka, chúng ta phải làm một việc gì mà thâm tâm chúng ta cảm thấy với được phần nào sự đau khổ của nhân loại. Xung quanh chúng ta, nhung cảnh khổ đang phơi bày từ tiếng rên la của bệnh nhân trong các bệnh-viện đến cảnh bờ-vor tàn-tật nhung doan tre dat, người có quá không người xót thương.

Thì đây, để chuẩn-bị đón rước ngày Đản-sanh Đức Phật, chúng ta phải tạo nên một không-khi tung-bừng vui-vẻ không nhung chỉ cho chúng ta mà còn cho nhung người kém phần may-mắn trên đường đời.

Bồn-phận chúng ta là làm xoa dịu nhung ưu-tư phiền muộn để tìm thấy niềm hân-hoan trên mọi khuôn mặt cùng đón rước ngày trọng đại của lịch-sử nhân-loại này.

Ban Xã-hội chúng tôi, một trong nhung công-tác đầu tiên, là đứng ra tề-chúc tuần-lễ Từ-thiện Phật-Giáo (1-4 đến 8-4).

Chúng tôi tha-thiết kêu gọi đạo-lâm quý Phật-tử và lòng bác-át của quý vị hảo-tâm để cho tuần-lễ Từ-thiện đạt được kết-quả mong muốn. Mỗi một Phật-tử chúng ta cần phải tích-cực tham-gia cung như đóng góp cho tuần-lễ Từ-thiện Phật-giáo.

Như vậy, chúng ta có thể thực hiện được phần nào tinh-thần cứu kholt của Đức Phật và đèn đáp được trong muôn một công ơn của Mười Phương Chư-Phật.

Nam-mô Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-ni Phật.

BAN XÃ-HỘI PHẬT-GIÁO  
THƯA-THIỀN

BÍ CHÚ: Văn-phòng Ban Xã-hội tại Chùa Từ-Đàm sẵn sàng thu nhận tặng vật bằng vật dụng: Thuốc men, áo quần, mền chiếu, gạo, vải, sữa, kẹo, bánh v.v... hoặc tiền bạc (sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiếu từ 15 giờ đến 17 giờ 30 kè cả ngày lễ và ngày Chủ nhật, trong thời gian từ mồng 1 đến mồng 8 tháng 4 âm lịch).

# GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THỐNG-NHẤT

## VIỆN - HÓA - ĐẠO

Văn-phòng: Chùa Án-Quang

243 Sư Vạn-Hạnh, Cholon — B. T. 36.715

### Quyết định số 024-VT/VP/QĐ Của VIỆN - TRƯỞNG VIỆN-HÓA-ĐẠO GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THỐNG-NHẤT

Bồ-nhiệm:

Thượng-Tọa Thích Đôn-Hậu, Thượng-Tọa Thích Thiện-Siêu làm  
Chánh phó Đại-Diệm miền Bắc Trung-phân pháp-hiệu miền Vạn-Hạnh.

### Quyết định số 025-VT/VP/QĐ

Bồ-nhiệm: Thượng-Tọa Thích Giác-Tánh, Thượng-Tọa Thích Tri  
Thành làm Chánh phó Đại-Diệm miền Nam Trung-phân pháp hiệu miền  
Liễu-Quán.

Theo Thông-bach số 02-TUV/VP. Tông-vụ Tăng-sư đã cung thỉnh  
Thượng-Tọa Thích Mật-Nguyễn đảm nhận chức vụ « Trưởng ban Thanh  
Tra Tăng » trong Hội-Đồng Thanh-Tra của Tông-vụ Tăng-sư.

### Quyết định 041-VT/VP/QĐ

- Chiếu Hiến-Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất,
- Chiếu đắc-nghị của Tòa-soạn Nguyệt-San Liên-Hoa,
- Chiếu đắc-nghị của Thượng-Tọa Trưởng-Ban Kiến-Tạo Đại-Tòng-Lâm ngày 25-3-1964.

## QUYẾT - ĐỊNH :

KHOẢN I. — Công nhận các tờ:

— LIÊN-HOA NGUYỆT-SAN Tòa-soạn đặt tại số 66 đường Chi-Lăng, Hốp thư 24 Huế, do Thượng-Tọa Thích Đôn-Hậu làm Chủ-nhiệm, nguyên thuộc Giáo-Hội Tăng-Già Việt-Nam.

— TIN TỨC ĐẠI-TÒNG-LÂM, Tòa-soạn đặt tại chùa Án-Quang, 243 Sư Vạn-Hạnh, Cholon, do Thượng-Tọa Thích Thiện-Hòa làm Chủ-nhiệm, nguyên thuộc Giáo-Hội Tăng-Già toàn quốc.

Nay đều thuộc Viện Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo VN Thống-Nhất.

KHOẢN II.— Các điều trái với quyết định này đều hết hiệu lực  
kể từ ngày ký quyết định này.

KHOẢN III.— Quý Thượng-Tọa Phó Viện-Trưởng, Tông Ủy-Viên,  
Tổng Thư-Ký, chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này.

P. L. 2507, Lăm tại Saigon, ngày 8 tháng 4 năm 1964.

VIỆN - TRƯỞNG

Thượng-Tọa Thích Tâm-Phau

## TIN TRONG NƯỚC

**Thủ tiêu và dàn áp Phật-tử tái phát tại Bình-Định do bọn du đảng của chế độ cũ.** — Trong những tháng đầu năm âm-lịch Giáp Thìn, tại quận Hoài nhơn và các quận khác trong tỉnh Bình-Định cũng như Tuy Phước, Phù-my, Hoài Ân, đã liên tiếp xảy ra những vụ thủ tiêu Phật-tử và khủng bố, bắt bớ, giam cầm, đai quy mô một số đồng Phật-tử, do bọn du đảng của chế độ Ngô-triều đang leo lỏi vào các cấp chính quyền gây nên, nhất là tại các hương thôn. Chúng đã ra tay dàn áp Phật-tử, bằng cách «chụp mồ» phao vu một số Phật-tử là «Cộng-ân và Trung-lập»?

**Giáo-hội Phật-giáo tỉnh Bình-Định** đã cương quyết tố cáo những trường hợp thủ tiêu tàn bạo các Phật-tử Võ-Doan Chấp, Đặng Sung và Huỳnh-Nhuơng (thuộc quận Hoài nhơn) — Bình-Định và đã lập danh sách đầy đủ các Phật-tử (hơn 50 người) bị bắt rắp, tra tấn bắt bớ giam cầm trái phép, đòi hỏi chính quyền trung ương phải giải quyết thích đáng và kịp thời, đề chấn chỉnh mọi âm mưu độc ác của bọn du đảng Ngô Triệu đang cấu kết nhau sát hại dân chúng và Phật-tử. Tỉnh thần Phật-giáo - đồ toàn tỉnh Bình-Định cũng như trên toàn quốc vô cùng công phẫn và xúc động trước những biến cố nói trên.

Tin cuối cùng cho biết chính quyền tỉnh Bình-Định vừa thay đổi cán bộ cấp Quận và cấp xã tại các địa

phương thuộc quận Hoài nhơn và các thủ phạm về các cuộc sát hại và khủng bố Phật-tử sẽ đưa ra Tòa án Cách-mạng xét xử.

**Những triệu chứng dàn áp Phật-giáo** cũng đã xuất hiện tại tỉnh Quảng-trị. — Từ mấy tháng nay, dàn chúng Phật-tử tỉnh Quảng-trị rất xôn xao lo ngại trước những hành động khủng bố dàn áp Phật-tử của một số cán bộ cấp xã thôn. Các khuôn mặt, các già-dinh Phật-tử đã tối tấp gởi theo kêu cứu lên Giáo-hội các hành động khủng bố đó đại khái là: mang vũ khí đạn nhập điện thờ Phật, phá rối và dọa nạt euộc họp của Phật-tử khuôn, vào thuyết chính trị tại điện Phật — Bắt bớ các Phật-tử ngay trong lúc họ đang công tác Phật sự. Bắt bớ và giam giữ những người Phật-tử đã tố cáo những tội ác của bọn du đảng chế độ cũ. Hội viên Cảnh sát dân vệ xã đến dọa nạt và ngăn trở sinh hoạt của khuôn hội và đe dọa cấm không cho Gia-dinh Phật-tử gop tiền nhau để làm quỹ đi dự lớp huấn luyện gia-dinh văn vân...

**Huế: Thượng-Tọa Thích MINH-CHÂU** du học 12 tại Ấn-độ đã về nước. — Thượng-Tọa THÍCH MINH-CHÂU đã về Huế chiều ngày 14-4-64 cùng một chuyến phi cơ với Thượng-Tọa Trí-Quang và Bác-sĩ Erich Wolf người bạn tốt của Phật-giáo Việt-Nam. Con đường từ Huế về sân bay Phú-bà, đông đặc xe cộ và người đứng hai bên vệ đường túc trực nghênh đón Thượng-Tọa

Tại phi trường, người đông nghịt  
lớp trong lớp ngoài (gồm có rất đông  
quý vị Tăng-ni Phật-tử Nam, Bắc  
Tông thuộc các giới tăng) đến tận  
quanh sân bay. Thật là một đoàn  
rước khổng lồ, có tánh cách quần  
chúng sầu rỗng xưa nay chưa từng  
thấy sự thành tâm và đông đảo  
quá mức như vậy. Chiều hôm ấy  
về đến chùa Từ-Đàm, Thượng-Tọa  
đã ngõ lời chào mừng và  
tán thán Phật-tử cố đô đã cung  
dường nhiều công đức trong mùa  
Pháp nạn. Trong những ngày tiếp  
theo, Thượng-Tọa đã di thăm viếng  
các chùa, trường Bồ-Đề và gia-  
đinh các Thành-tử-đạo, dự những  
tiệc trà thân mật do Gia-đinh Phật-  
tử, Sinh-viên Phật-tử Tòa Soạn  
Liên-Hoa v.v... khoản dải. Thượng-  
Tọa cũng đã nói chuyện với đồng  
bào Phật-tử tại chùa D.ệu-Đế,

Ngày 18-4-64, Thượng-Tọa

MINH-CHÂU đã được Thượng-  
Tọa Trí-Thủ Viện-trưởng Viện Cao-  
Đẳng Phật-học cùng một phái đoàn  
tăng-sĩ hướng-dẫn di thăm Phật-  
tử Đà-Nẵng, Quảng-Nam và cũng  
rất đông Phật-tử tiếp đón tận đèo  
Hải-Vân.

Đại-Đức Bửu-Chơn (Nam  
tôn) thuyết pháp tại các tịnh  
Trung-phản. — Đại-Đức Bửu-  
Chơn, trong ba chứng minh Giáo-  
hội Phật-giáo Thông-nhất, trung  
tuần tháng 4-1964, đã di thăm  
viếng Phật-tử Quảng-sơn, Hội-an,  
Đà-Nẵng, Huế, Quảng-trị. Tại các  
nơi trên, Đại-Đức đã thuyết pháp  
được Phật-tử dự thiền đóng-đảo  
và nhiệt-liệt hoan nghênh. Tại chùa  
Diệu-Đế (Huế) trong 2 đêm 19 và  
20-4-64. Đại-Đức đã thuyết pháp về  
các đề tài « Phật-giáo thế giới hiện  
nay » và « Phật-giáo và khoa-học ».



Sự đón tiếp T. T. Minh-Châu tại Từ-Đàm

**HUẾ:** Đại lễ tiêu tướng cho các Thánh Tử Đạo và cầu siêu cho các Phật-tử bị sát hại ở các tỉnh Trung-phần.— Phật-giáo-dō cổ-dō Huế đã cử hành tại chùa Từ-Đàm ngày 14 và 15 tháng 3 âm-lịch Giáp-Thìn, đại lễ tiêu tướng cho các Thánh Tử Đạo năm ngoái. Đồng thời các đoàn Phật-tử Huế cũng tò chúc lễ cầu siêu trọng thể cho các Phật-tử bị dư đảng chế độ Ngô triều thủ tiêu tại Bình-Dinh v.v...

**Lễ xây cất Trụ-sở Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thông-Nhất.** — Ngày 26.4.64, dưới sự chứng minh của Đức Tăng-Thống G.H.P.G.V.N.T.N. và sự chủ tọa của Thượng-tọa Viên-trưởng Viện Hóa-Đạo cùng sự hiện diện của Trung-tướng Quốc-trưởng, Trung-tướng Thủ-tướng, chư vị Thượng-tọa, Đại-đức Nam-tông, Bắc-tông cùng rất đông Phật-tử Thủ-dō. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trụ-sở G.H.P.G.V.N.T.N. đã được cử hành trọng thể vào hồi 8 giờ sáng tại địa điểm gần đường Trần-Quốc-Toản (Saigon).

**Đào được tượng Phật ở Quàng-Ngãi.** — Ngày 8-2 năm Giáp-Thìn lúc 16 giờ tại Ấp Tân-Đại, thôn Tân-Quang, xã Tân-Thành, Quận Tư-Nghĩa Tỉnh Quàng-Ngãi có 3 người đào đất được tượng ngôi Đức Quán-Thế-Âm cao 40, cao 80 bằng đồng dỏ thết vàng nặng độ 50kg Hiện nay tượng được an vị tại một nhà Hội dề thập phương lể bái và Khuôn-hội Phật-giáo Tư-Thành đang cùng dân chúng địa phương chuẩn bị kiến tạo một ngôi chùa tại Tân-Tảo-Quang.

**Đại-Đức Thích Nhất-Hạnh giảng thuyết tại Chùa Từ-**

**Đàm Huế.** — Liên tiếp ba buổi vào ngày 1, 2 và 3 tháng 5 năm 1964, Đ.Đ. Nhất-Hạnh, nguyên giáo-sư Triết tại Đại-Học-Đường Columbia, hiện Chủ bút tuẫn báu Hải-Triều-Âm, đã diễn thuyết tại giảng đường Chùa Từ-Đàm Huế về vấn đề « Thể hiện Phật-giáo trong cuộc sống hiện tại ». Cử tọa phần đông là giới trí-thức Sinh-viên nhiệt liệt hoan nghênh.

**Giáo-sư Richard A. Gard (Mỹ) giảng thuyết tại Chùa Từ-Đàm Huế.** — Chiều 2-5-64, giáo-sư Richard A. Gard đã thuyết trình tại giảng đường Chùa Từ-Đàm để tài « Vài ý niệm về giáo dục Phật-giáo » trước một cử-tọa phần đông là trí-thức và Sinh-viên, với sự hiện diện của ông Lãnh-Sư Mỹ tại Huế. Đề tài đã hấp dẫn được cử-tọa và mọi người hoan hỷ tán đồng những ý kiến chân xác của diễn giả là một nhà nghiên cứu nổi danh về các vấn đề Phật-giáo.

**Triển lâm Tranh và Ánh trong dịp Phật-Đản 2508 tại Huế.** — Trong dịp lễ Phật-Đản 2508, Ban Văn-Mỹ Nghệ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thông-Nhất Thừa-Thiên, có tò chúc một tuần lễ triển lâm tranh và ánh tại Chùa Từ-Đàm để cúng đường Tam-Bao. Cuộc triển lâm này có sự tham dự đông đảo của các họa-sĩ, nhiếp ảnh gia xa gần.

**Đại-hội đồng Phật-giáo Darlac.** — Đại-hội đồng Phật-giáo Darlac họp ngày 14 và 15-3-64 đã bầu xong ban Đại-diện Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thông-Nhất tại Darlac do Đại-Đức Thích Minh-Đức làm chính Đại-diện. Ban Xã-hội Phật-giáo Darlac cũng

như Ban Hướng dẫn Gia - định Phật - tử Darlac đã khai hội và chẩn chỉnh xong các ban lãnh - đạo.

**Lớp học Phật - Pháp cho quý vị Tăng, Ni Thừa - Thiện:** Lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 2 Âm - lịch đã khai giảng tại giảng đường Chùa Linh - Quang, lớp học Phật - Pháp cho quý vị Tăng, Ni toàn tinh Thừa - Thiện. Lớp này được tổ - chức theo quyết - định của Ban Đại - diện G. H. P. G. V. N. T. N. Thừa - Thiện và do quý Thượng - Tọa, Đại - Đức ở Huế phụ trách giảng huấn.

**Hoạt động của Giáo - Hội Phật - Giáo Việt - Nam Thống - Nhất.** — Ngày 14-4-64 Thượng - tọa Viện - trưởng Viện - Hóa - Đạo đã hướng - dẫn Phái - đoàn Phật - giáo và báo chí đến tỉnh An - giang để chánh thức bồ nhമ Ban Đại - diện.

Ngày 12-4-64 lễ nhận chức của Ban Đại - diện tinh đã được cử hành trọng thể với sự hiện diện của Trung - Tá Tinh - Trường và thân sỉ trong tinh. Hồi 13g30 Thượng - Tọa và Phái - đoàn viếng thăm tò diinh Phật - giáo Hòa - Hảo và được sự đón tiếp nồng hậu của các cấp lãnh đạo tối cao của Phật - giáo Hòa - Hảo. Sau đó Thượng - Tọa theo lời yêu cầu của các địa phương đã đi thăm quản - lý Châu đốc, quản Thốt - Nốt và Sư - đoàn 9.

**Đại - Hội Phật - Giáo Thống - Nhất, tinh Long - An.** — Sáng 19-4-64 Đại - hội Phật - giáo Thống - Nhất tinh Long - An đã khai diễn và đã bầu cử xong Ban Đại - diện tinh do Hòa - Thượng Thích Hóa - Sư làm Chánh Đại - diện, Đại - Đức Thích Minh - Tánh và Bác - sĩ Đào - tuấn - Kiệt làm Phó Đại - diện.

#### TIN THẾ GIỚI

**Phật - giáo tại Pháp.** — Tờ báo The Middle Way (Trung - đạo)

ở Luân - đôn có cho biết là tại tinh Aix-en-Provence ở Pháp, dân chúng đã chú trọng nhiều đến Phật - giáo. Tại đây một hội Phật - giáo đang được thành lập do ông Pierre Dupin lãnh đạo. Đại - đức Rahula đã thuyết trình về Phật - giáo và sau buôo nói chuyện có chiếu phim về đời sống đức Phật. Ban chấp hành của Hội Phật - giáo Anh - quốc có tiếp xúc với các vị sẽ làm sáng lập hội viên Phật - giáo ở Aix-en-Provence.

**Hội phụ - nữ Phật - giáo Tích - Lan.** — Trong buổi họp kỷ niệm lần thứ 14 ngày thành lập của hội Phụ - nữ Phật - giáo Tích - Lan tại Colombo, bà Thủ - tướng Tích - Lan Bandaranaike đã tỏ ý lây làm tiếc con số hội - viên từ 770 người đã trụy xuống chỉ còn 450, và đó là một sự tai hại lớn cho chương trình hoạt động của Hội.

Bà nói các Phật - tử không có sự tò thêu dàng hoảng chỉ vì những bất đồng ý kiến vụn vặt và nếu họ muốn góp sức hiệu quả cho tôn giáo và tinh quoc thì họ phải cùng nhau sát cánh hoạt động.

Bà Somie Meegama đã được bầu làm tân chủ tịch của Hội.

**Có 3.000.000 Phật - tử tại Ấn - Độ.** — Tại Tân Đè - Li, ông Bộ - trưởng Nội - vụ Ấn - Độ, Chandrasekhar đã tuyên bố là dân số Phật - tử Ấn - Độ từ 180.823 năm 1951 đã tăng lên 3.250.227 vào năm 1961.

**Những buổi nói chuyện về Phật - giáo tại Anh - quốc.** — Trên 300 Phật - tử, mà hơn phần nữa là người Anh, đã dự những buổi nói chuyện về tham thuyền trong 2 ngày do đại đức Saddhatissa tại hội văn - hóa Phật - giáo Luân - đôn ở Birmingham — Thành phần hội viên gồm mọi người ở vùng Midlands và số hội viên càng ngày càng tăng thêm.

## Hộp Thư Tòa-soạn

Chúng tôi đã nhận được những bài sau đây:

THƠ: Ác-mòng: *Tâm-Tẩn*, Nhớ ngày hôm nào: *Mình-Địnhh*, Ngài Hòa-Thượng Thích-Tịnh-Khiết: *Võ-Ngọc-Trác*. Chùa cũ người đi bao nhở thương: *Hoàng-Anh*, Kính mừng Phật-Giáo Thống-Nhất: *Nguyễn-Đầu-Quang*. Chết vì đạo: *Nguyễn-Tho*, Lạy Phật...: con ra đi: *Hồng-Quốc-Trung*. Khuyên người học Đạo: *Thanh-Minh*. Niềm tin, Chứng tích: *Mình-Trí*, Đì tìm đường: *Nguyễn-Châu*, Nhâa-duyên « Kính trao về thầy Thích Chơn-Khang »: *Thanh-Pháp*. Cầu nguyện, Chợt thót: *Trà-Khuê-Long*, Tắc lòng đệ tử: *Tương-Phổ*, Tình thương: *Hoài-Mai*, Phật-hóa Gia-dinh: *Tâm-Nghĩa*, Tiếng chuông đêm khuya: *Hoàng-Tẩn-A*. Kỷ-niệm ngày 15-4-63 và ngày 1-11-63, Di ảnh: *Trà-Kim-Long*, Lời kinh khấn nguyện, Sự thật đêm 20-8-1963, Bài ca bất khuyết: *Hoàng-Xuân-Ngữ*, Những vỉ sao sáng, Tân lực, Kính lạy Đăng-Tử-bì, Ngọn lửa hồng: *Vịnh-Linh-Giang*, Xin cảm ơn: *Phan-Anh-Phu*, Tiếng súng cách mạng: *Mình-Địnhh*. Vì đâu nêu nỗi, Cảnh chùa buồi chiềng Phật-tử: *Thiên-Diệu*, Tình yêu — Đỗng-Minh (Nguyễn-thuy-Sư) Vịnh Hòe — thương Thích-Quảng-Đắc: *Nguyễn-Lương-Tâm*, Lửa từ bi: *Hoài-Mai*, Hồ sea lành: *Mình-Ngoc*, Kỷ-niệm ngày 15-4 năm Quý-não (8-5-63) Lễ Phật-Đản ở Huế bị chính-quyền Ngô-Đinh-Điệm đàn áp: *Đỗ-Hữu-Mong* trước: *Thích-Nhu-Liêm*, Niềm tin thè hiên: *Anh-Hiền*, Một thái độ ĐSVPT, Ngày lễ Kỷ-niệm Bát-Thánh-Tử vì Đạo của Người Phật-tử vô danh Bình-Thuận: (*Tâm-Lương*). Hy-sinh vì đạo, Thương vú xí Huế, Phật-tử Việt-Nam anh-dũng, Cầu cho tử đạo vâng sanh, Thương người tử đạo, Cứu chết vinh quang, Phật-tử Đoàn kết, Đạo Phật là đạo dân ta, Bảo-vệ Phật-kỳ, Phật-giáo bất diệt: của *Tâm-Lương*, Đinh-tưởng niêm: *Kinh-Bang*, Con đà khóc: *Đức-Thượng*, Nơi rồi thời nho. Chiều ấy con về thăm mẹ: *Nhi-Ngọc*, Tình thương: *Mình-Thế/Hà-Tiąg*, Về điem I Sám-hối, Không thè diệt: *Chơn-Đặng* (ĐVL). Trường-ca. Lửa từ bi: *Lanh-Lynch-Hoa*, Những ngày hôm qua II và III: *Mình-Trí/Tu viện Nguyễn-Thiều*. Linh ca Di sứ: P.X., Trò lai: *Lê-Tâm-Thien*: Bài thơ kính diệu: *Phan-Ngoc-Hoàng*, Đoàn làm non: Mẫu áo làm: *Thi-Thi Hoài-Mộng*, Lửa từ bi: *Han-Xich-Tràu*, Lửa Hồng Thiêng: *Mình-Ngoc*. (Còn nữa)

Phật-Tử nên dùng và cởi-động:

- Hương Giải - Thoát
- Vị-trai lá Bồ-Đề

DO PHẬT-HỌC-VIỆN SÂN-XUẤT