

SỐ 9 — NAM THỦ TÂM — NHAM-U



# JIÊN-HOA

NGUYỄT SAN

# LIÊN HOA

## NGUYỆT SAN



### MỤC LỤC SỐ 9 NĂM THỨ 8

P. L 2506 — RẰM THÁNG 9 NĂM NHÂM-DẦN (13-10-1962)

Phải tôn trọng hình tượng đức Phật

*Liên Hoa*

Thiêng uyên phô độ của Bồ-tát

*Thích Nguyên-Hồng*

Bác-sĩ Ambedkar

*Thích Thiện-Châu*

Ánh đèn khuya (*Thor*)

*Huyền-Không*

Súc sanh

*Tịnh-Như*

Ông Hoàng-Hoa (*Mẫu Chuyện đạo*)

*Thích nữ Thè-Quán*

Lịch sử tư tưởng Phật-giáo

*Thích Minh - Châu*

Phật-giáo Indonesia

*Tri-Chơn dịch*

Tái sinh ca (*thơ*)

*Thạch Trung-Giả*

Luận Tân duy thức

*Thích Mật - Nguyên*

Thưa Sư cô

*Liên-Tâm*

Vườn thơ đạo-lý

*Nhất-Như*

Xá-Vệ

*Thích Thiện-Châu*

Nước tịnh rửa thù (*Kich*)

*Hoàng-Ân*

Mách thuốc

*Bác-sĩ N. A.*

Tin tức

Bìa do Họa-sĩ Phạm-đăng-Trí trình bày



# HÒA-THƯỢNG THUYỀN-TÔN

## Hội-trưởng Hội Phật-giáo Việt-Nam tại Trung-phần

Gửi toàn thể Hội-hữu và  
các chư Ðoàn-sinh Gia-dinh Phật-tử,

Qua báo chí, qua tin tức, các Hội-hữu và Ðoàn-sinh Gia-dinh  
Phật-tử được biết những tai hại do trận bão BAES (16-9-62) gây nên  
tại hai Tỉnh Quảng-trị và Thừa-thiên. Những thảm cảnh diễn  
ra một cách khốc liệt khiep trong trận bão và còn ám thầm kéo dài  
vì hậu quả của nó. Những cuộc cứu trợ cấp thời của hai Tỉnh  
Trí-tựu Quảng-trị và Thừa-thiên chỉ là một nấm cát tung giữa bờ  
su-mạc, vì những lòn thổi quá nặng nề, nhất là Quảng-trị.

- Khuôn-hội bị sập đồ 35%
- Khuôn-hội bị hư hỏng 65%
- Nhà cửa hộ-viên sập đồ 80%
- Mùa màng bị thiệt hại 85%

và đau đớn hơn nữa là tánh mạng của hội-hữu, Tin đồ và Ðoàn-  
sinh Gia-dinh Phật-tử.

Đến đây, tôi yêu cầu quý Hội-hữu, Ðoàn-sinh yên lặng trong  
một phút để cầu nguyện cho hương linh những nạn nhân quá cố,  
và để cảm thông với đau thương với nhân dân hai Tỉnh Quảng-  
trị, Thừa-thiên.

Toàn thể Hội-hữu và các chư,

«Miếng khi đói bằng đói khi no». Lúc này là lúc chúng ta tò  
lòng trong thân tương ái với nhau. Lúc này mà lúc tình thần đậm  
bợc cần được phát hiện một cách cụ thể. Phật-giáo đồ hai Tỉnh  
Quảng-trị, Thừa-thiên đang chờ những bàn tay tha thiết từ muôn  
phường Phật-tử để cảm nhận được rằng trong vui sướng cũng như  
trong đau buồn, họ không lẻ loi đơn độc.

Nhân danh Hội-trưởng Hội Phật-giáo Việt-nam tại Trung-phần  
và riêng tôi, Tôi gửi đến toàn thể Hội-hữu và các chư lời kêu gọi  
thống thiết của tôi mà tôi tin tưởng sẽ được đáp ứng một cách hiệu quả.

Tôi gửi đến toàn thể Hội-hữu và các chư lòng tri ân của  
Phật-giáo Quảng-trị và Thừa-thiên.

Xin cầu chúc Phật-giáo hộ cho toàn thể chúng ta.

NAM MÔ CỨU - KHÔ CỨU - NỢI QUÁN - THẾ - ÂM BỒ - TÁT.

Tử Đêm, ngày 1 tháng 9 Phật-lịch 2506

Hòa-Thượng Thuyền-Tôn

# PHẢI TÔN TRỌNG HÌNH TƯỢNG ĐỨC PHẬT

LIÊN HOA

VĂN-dè này Liên-Hoa đã đổi ba lần dè-cộp đến, nhưng có lẽ tiếng nói của Liên-Hoa còn nhỏ bé quá, nên chưa vang dội được cùng khắp trong hàng tín-đồ Phật-giáo. Vì bởi cái tệ xử dụng và lợi dụng bùa-bài hình-tượng đức Phật mỗi ngày mỗi lan tràn, nên Liên-Hoa mặc dầu thấp cỏi nhỏ họng cũng cố gào thét lên một lần nữa, cầu mong giới Phật-Tử chú ý cho.

Quí Phật-Tử chắc không khỏi đau lòng khi thấy tượng đức Phật, Bồ-Tát, bị đem ra bêu trên các bao hương, bao đèn, bao mì, bao trà, trên nhẫn chai xì dầu, trên cả những chiếc xe quăng-cáo, trên bảng hiệu buôn, có khi tệ hơn nữa là đúc thành chiếc bánh bán cho con nít ăn!

Một hình-thức tồi tệ khác là: có một số người bán khung ảnh hay hàng xén, bày la liệt tượng Phật trên mặt lề đường, dè-lẩn-lộn trong tủ gương lược, hay treo lồng dồng khắp nơi, mặc tình cho mưa nắng bụi bặm đắt cát đinh vào. Họ coi hình tượng Phật cũng như một món hàng vật, không quan-trọng gì cả.

Toa rập với hàng con buôn vô đạo trên, một số tay ngong; không có một chút khiếu thẩm mỹ, không có một ý niệm cõi con về hội họa, cũng vẽ bùa những tượng Phật dè in bán. Tất nhiên những bức ảnh tượng ấy vẽ phương-diện thẩm mỹ là một con số 0, còn vẽ phương-diện giáo-lý thì những bức tượng ấy chưa biếu lộ được nhân-tượng, xấu thua mặt người nữa, huống hồ là biếu-lộ được đức Từ, Bi, Hỷ, Xả mà một tượng Phật phải có. Thê mà có một số người cầu-thả vẫn tĩnh vẽ thờ!

Đành rằng trong thế-giới tự-do này, ai cầm được ai  
ai làm gì có lợi mà không vi-phạm pháp-luật thì cứ làm  
Nhưng chúng tôi chỉ lấy làm ngạc-nhiên là: Tại sao trước  
những hành-vi lợi-dụng trân-tráo và hồn xược đối với  
vì Giáo-chủ chí-tôn của mình mà giới Phật-tử vẫn thản nhiên  
xem như không hay biết? Tại sao chúng ta không đặt thành  
chiến dịch phản đối những hình-thức lợi-dụng-nói trên, bài  
xích tẩy chay không dùng đến những món hàng mượn hình  
tượng Phật để câu khách? Tại sao chúng ta không khuyên bảo  
cánh-cáo những người bán hàng đã tót tàn hình tượng đức Phật.

(Muốn có hiệu quả trong vấn-dề này, thiết nghĩ các cơ  
quan Phật-giáo trong Tông-Hội nên ra thông-cáo chính-thức cho  
các cấp dưới và trong những buỗi thuyết-pháp và hội-họp  
cũng nên đưa vấn-dề này ra với các hội-hữu)

Chúng ta không nên quá tự-tôn mặc-cảm, nhưng cũng  
không nên có tự-ti mặc-cảm đối với tôn-giáo của chúng ta.  
Nếu chúng ta đề cho người khác khinh thường hình ảnh vì  
Giáo-chủ chí-tôn chí-kính của chúng ta, thì phỏng chúng  
ta có còn xứng đáng là tín-đồ của vị Giáo-chủ ấy hay không?



Để quy-y Phật, thì phải tôn-thờ hình-ảnh của Ngài, đã  
tôn-thờ hình-ảnh của Ngài, thì không thể dễ cho ai khinh  
rẻ-lợi-dụng được. Đó là nói về phần hình-thức. Còn về  
phương-diện tinh-thần thì phải giữ «chính-tín» thực-hiện theo  
tinh-thần Tứ-Bi Trí-tuệ của Phật dạy, không thể vừa thờ  
Phật vừa «thờ ma» được. Chúng tôi nói như thế, là vì gần  
đây có cái dịch lưu-hành tờ «kinh sám-hối núi Nga-My».  
Có một ông nào đó tự xưng là Lão-Tăng ở tận bến Tàu, nói  
ra những điều mê-tín, dị-doan, mâu-thuẫn với chánh-pháp,  
hãm dọa nếu không tin lời sám-ý, hay không chép ra nhiều  
bản để phát cho những người xung quanh sẽ bị tai-nhập  
khác v.v... và v.v... một tờ truyền đơn vô-nghĩa lý, cốt  
lợi-dụng để bán hàng và xuyên-tac chánh-pháp như thế,  
mà khô-thay, cũng có một số người tin theo và làm theo!

Mong rằng những lời chia-tay trên đây sẽ không phải  
là những giọt nước rơi trên sa-mạc, những lời gào thét  
giữa Đất-đường.

# THỆ NGUYỆN PHÔ ĐỘ CỦA BỒ-TÁT

(*Nguyễn văn The Bodhisattva's Vow of Universal Redemption* của E. A. Burtt)

Nội dung bài này trích dẫn nhiều đoạn kinh khác nhau, có thể đại-biểu cho Đại-thừa trả lời các vấn đề trong hai bài cuối chương III của sách này. Bồ-tát đã vượt qua giai đoạn tự cứu giải thoát, phát tâm làm việc lợi ích hữu tình. Và bao giờ chưa giải thoát được hết thì hạnh nguyện ấy vẫn chưa thôi. Bồ-tát sau khi chứng ngộ không rời thế gian để vào Niết-bàn. Bồ-tát ở lại thế gian, tuy bề ngoài không khác người thường mà kỳ thật đem pháp từ bi hiển thân làm việc lợi ích. Bồ-tát đem cái tình đại bi đồng thề, chia sẻ những nỗi thống khổ; chứ không phải làm gương cho mọi người thấy một bậc đã đoạn tận phiền não.



Phật dạy : — Này Xá-lợi-phất ! Ý ngươi thế nào ? Các đệ tử Thanh-Văn và Bich-Chi có nhận rằng sau khi chứng đạo ta hóa độ chúng sanh cùng nhập Niết-bàn, cùng nhập Vô-đư Niết-bàn không bỏ sót một ai chăng ?

Xá-lợi-phất thưa : — Bạch Thế-tôn, không.

— Vậy nên biết trí tuệ của Thanh-Văn, Bich-Chi không sánh được với trí túc của Bồ-tát.

Này Xá-lợi-phất ! Ý ngươi nghĩ sao ? Các đệ tử Thanh-Văn, Bich-Chi có nhận rằng ta tu tập lục-độ, thành thực chúng sanh, trang nghiêm Phật-độ, chứng Như-lai thập lực, túc vô sở áy, túc chủng Phật-trí và thập bát bát cung pháp; sau khi thành đạo độ chúng sanh hướng đến Niết-bàn ?

— Bạch Thế-tôn, không.

— Nhưng đó là những sơ phát tâm Bồ-tát. Họ giống như đóm đóm cùng các loại trùng dạ-quang không thể dùng ánh

sáng soi được cõi Nam-thiêm-bồ châu, Cõng vây, Thanh-Vân, Bích Chi không nghĩ rằng họ có thể, sau khi chứng ngộ, hướng dẫn chúng sanh đến Niết-bàn. Nhưng, mặt trời một khi mọc lên, ánh sáng thái-dương chiếu khắp Nam-thiêm-bồ châu, Cõng vây, khi chứng Phật tri, Bồ-tát hóa độ vô số chúng sanh đến Niết-bàn.



Phật bảo : — Tu-bồ-đề ! Giả sử có một anh hùng vô song, dũng mãnh phi thường, địa-vị hiền hách, dung mạo anh tuấn ai trống thấy cũng hoan hỷ, đức hạnh tài cao, hiểu học không ham vui thú, thánh đức đầy đủ v. v.., Ấy là người cương nghị tỏ rõ tài năng, không sợ trở ngại, kiều rõ thời cơ hoàn cảnh và mọi vật. Lại tinh xa thuật, tài ngự địch, giỏi mĩ nghệ, khéo thủ công, nhiều trí lự, văn chương rực rỡ, bạn hữu đông đúc, của cải dồi dào, thân thể cường tráng, tay chân vạm vỡ, khoan dung độ lượng, thân yêu vui vẻ. Người ấy làm việc gì cũng thành tựu, nói năng khuôn phép, nhân từ rộng rãi, kính trọng người khả kính, tôn trọng kẻ khả tôn, lễ độ bậc trưởng thượng.

Tu-bồ-đề ! Người ấy có cảm thấy khoái lạc hứng thú nhiều vô kể chăng ?

Tu-bồ-đề đáp : — Bách Thể-tôn, có như vậy.

— Giả sử một ngài kia, còn người hoàn toàn ấy mang cả gia đình cha, mẹ, con trai, con gái đi chơi xa. Đường đi phải qua một cánh rừng lớn hoang vu, mọi người đều rỉa tóc kinh sợ. Người ấy thản nhiên bảo : « — Đường sợ hãi ! Tôi sẽ bảo đảm đưa qua khỏi khu rừng khủng khiếp này bình an vô sự ». Lúc ấy thì kẻ địch từ rừng sâu ra tấn công. Người anh hùng cứ thảng tối không lùi bước, dũng dạc đương hoàng, cung cởi quả quyết, từ hòa thông minh, tài năng cương nghị. Như thế người anh hùng có bồ gia-dinh riêng thoát thân nơi khu rừng hung hiểm chăng ?

— Bạch Thể-tôn, không. Người anh hùng thông minh ấy sẽ không bỏ gia-định, át trước tiên tinh toán, bố trí vũ lực, ngăn ngừa kẻ địch, bảo vệ cả nhà. Kẻ địch đầu dòm dỗ tìm chỗ sơ hở cũng chẳng làm được gì. Người kia khéo léo tính toán đổi phó hoàn cảnh đem được cả nhà ra khỏi rừng hiểm, đến thôn ấp, chợ quán, phố xá hoàn toàn vô sự.

— Tu-bồ-đề ! Cũng thế, Bồ-tát thương chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh, ở tại thế gian, hữu ái từ bi, giúp đỡ mọi người vui tươi mà ý niệm bình đẳng.



Con đăng đại-hùng tuy chứng pháp tánh chân thật, nhưng dung mạo không khác người thường bị vô minh ngăn che sinh ra đời. Việc này thật là lạ lùng.

Người ấy thương xót chúng sanh ràng buộc nơi thế gian; người ấy tuy đến bực thánh mà dung mạo khác thường nhân.

Người ấy đã siêu xuất thế gian mà không xa lìa thế gian, ở lại thế gian làm việc lợi ích chúng sanh mà không bị thế tục hoen ố.

Như hoa sen sinh ở trong nước không bị nước làm ô nhiễm, người ấy tuy ở thế gian không bị thế pháp làm nhiễm ố.

Lòng như lửa sáng rực rõ soi chiếu mọi người nhưng vẫn an trú nơi cảnh bất khả thuyết.

Bởi đã chứng ngộ thật nghĩa, xa lìa tâm phân biệt, tuy giáo hóa chúng sanh mà in tuồng không làm gì cả.

Người ấy ứng cơ thuyết pháp, khéo dùng phương tiện, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng dung mạo, hoặc tự nhẫn nhục, hoặc tự thân hành.

*Không chấp trước pháp nào, trí tuệ không bị chướng ngại; ở thế gian độ chúng sanh, như huz không chẳng cái gì có thể trói buộc nổi.*

*Bồ-tát đến địa vị này, trí đức sánh bằng Nhuz-lai; không xa lìa thế gian, phát tâm độ chúng sanh.*

*Tuy nhiên, cảnh giới Bồ-Tát còn xa cảnh giới Nhuz-Lai; thi như bụi bặm sánh với đất đai, như vũng nước đọng vết chân trâu sánh cùng biển cả.*



*Một vị Bồ-tát phát nguyện: Tôi xin chịu mọi khổ, Tôi xin phát tâm làm như vậy, chịu tất cả, không tránh, không run sợ, không kinh hãi, không khiếp nhược, không thoái bước.*

*Bởi tại sao? Bất luận thế nào, tôi quyết chịu gánh vật cho chúng sanh. Vì vậy tôi không chấp đó là ý riêng tôi, Tôi đã phát nguyện độ sanh, át tôi phải làm sao chúng sanh được giải thoát. Tôi phải tề độ mọi loài hữu tình ra khỏi sanh, lão, bệnh, tử và sự tái sanh, khỏi tất cả những thứ đạo đức sai lầm, tất cả những trạng huống bi thương, vong luân hồi, ròng vọng kiến, sự mất chánh pháp, ban đảng vô minh; tôi nguyện làm cho chúng sanh thoát khỏi những thứ nguy hiểm đó.*

*.... Hành vi của tôi cốt là khắp vì chúng sanh kiến lập một đại trí quốc độ. Sự tinh tiến của tôi không phải để giải thoát riêng mình. Dòng sông luân hồi rất khó vượt. Tôi phải dùng thuyền Bát-nhã đem chúng sanh qua khỏi dòng sông ấy. Tôi sẽ khiến chúng sanh ghìm ngựa nơi sườn núi chơi voi. Tôi sẽ đem chúng sanh ra khỏi khổ nạn. Tôi phải đưa chúng sanh qua dòng sanh tử. Chính tôi phải gắng chịu mọi khổ chúng sanh. Tôi đem hết năng lực*

(thường thức) các nỗi khổ để truy tìm nguồn gốc các thứ khổ. Tôi không đem điều chưa chứng ngộ ra nói chúng sanh. Những khổ não trong vó lƣợng thế giới tôi quyết một mình chịu lấy. Tất cả chúng sanh khổ não trong vó lƣợng thế giới, tôi làm sao cho họ đến giải thoát.

Bởi tại sao? Là vì một thân tôi dù chịu khổ đến đâu cũng chẳng nhầm gì so với bao nhiêu khổ mà chúng sanh phải chịu. Tôi phải xả thân để cứu chuộc chúng sanh ra khỏi cảnh hãi hùng của địa ngục, súc sanh và Dạ ma thế giới. Vì chúng sanh tôi phải chịu mọi khổ. Vì lợi ích chúng sanh, tôi phải vì chúng sanh làm người bảo chứng. Vậy tôi phải nói lời chân thật, lời đàng lin cagy, không nói lời phản phúc. Tôi phải không bỏ rơi chúng sanh.

Bởi tại sao? Tôi đã phát tâm cầu Nhẫn thiêt tri mục đích cứu độ chúng sanh, tức cũng là mục đích giải thoát tất cả thế giới muôn loài. Tôi cầu vó thương giác đạo không phải vì cầu dục lạc, không phải vì thị hiếu của năm giác quan, hoặc vì quá tham muốn dục lạc. Tôi làm hạnh Bồ-tát không vì tìm kiếm sự vui khoái của cảm giác.

Bởi tại sao? Vì khoái lạc thật ra chẳng là gì cả. Ai quá say mê khoái lạc, sớm muộn cũng rơi vào thế giới tà ma,

NGUYỄN HỒNG dịch  
(The Teachings of the Compassionate Buddha)

## HÃNG BẢO - VĂN

76 NGUYỄN TRI-PHƯƠNG — Đà-nẴng

Điện thoại số: 116 — Hộp thư số: 73

ĐẠI-LÝ CÁC LOẠI: Xe hơi, Vespa, Velosolex.

CHUYÊN BÁN: Phụ tùng và vỏ ruột xe hơi,

GA-RA: Sửa chữa máy móc, Vận tải công cộng

# Bác-sĩ Ambedkar

THÍCH THIỆN-CHÂU

TRONG chuyến đi chiêm bái vừa qua, chúng tôi có ghé lại Bombay, một đô thị phồn thịnh nằm bên bờ Ấn-dô-dương, dè ngài nơi và thăm viếng những hang động xung quanh. Ở đây, Đại-đức Minh-Châu đã nhận lời thỉnh cầu của một số Phật-tử Ấn đến tận nhà họ để chứng minh lễ đầu năm và quy y cho một số người mới hướng về Tam-bảo. Những người này nghèo khổ nhưng rất tin thành. Chúng tôi, thầy Huyền Vi và Pasadika cùng đi theo

Điều làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên là bên bàn Phật có thêm tượng của một người mặc áo phục deo kính trắng. Tôi rất惊讶 trong khi hành lễ bởi lẽ một Phật-tử chỉ nên lê Phật Pháp Tăng mà không được lê ai khác nữa.

Sau buổi lễ, chúng tôi hỏi Đại-đức Minh-Châu:

Thưa thầy: Tăng đồ cũng như tu đồ của những xứ thuộc Nam tông thường thường chỉ thờ một tượng đức Bồ-Sư thôi, tại sao ở đây họ lại thờ thêm tượng già lão như thế này?

Đại-đức Minh-Châu cho biết:

— Đó là tượng của Bác-sĩ Ambedkar. Vì cảm ơn sâu của Bác-sĩ người đã đem họ về với Chánh-pháp, nên họ thờ cả tượng của Bác-sĩ. Họ xem Bác-sĩ như một vị Bồ-tát ra đời để đưa

nhiều người cùng định trở về với Giáo-pháp từ bi và bình đẳng. Họ kính ngưỡng Đức Phật nhưng họ nghĩ rằng nếu không có Bác-sĩ Ambedkar thì có lẽ muôn đời họ phải sống với Ấn-dô-giáo.

Những lời của Đại-đức Minh-Châu đã khơi dậy sự hiểu biết của chúng tôi về Bác-sĩ Ambedkar và phong trào đồng đảo những người cùng định Ấn quy-y Phật mà chúng tôi đã được đọc qua sách báo vào khoảng 1956 khi còn ở nước nhà.

Thế là trí tuệ mà chúng tôi được dịp tốt để hoạt động. Tôi đã hỏi thêm Đại-đức Minh-Châu và một vài người trí thức trong số những Phật-tử mới này một cách kỹ càng về đời sống tôn giáo của Bác-sĩ Ambedkar và sau đây là những tài liệu mà chúng tôi đã thâu thập được.

Bác-sĩ Ambedkar vốn là một trong những người cùng định Ấn đã chịu đựng không biết bao nhiêu gian khổ do ảnh hưởng phân chia giai cấp của Ấn-dô-giáo gây nên. Sau những giai đoạn tự cường với bản thân và tranh đấu với hoàn cảnh Bác-sĩ đã thành đạt rực rỡ trong văn đê học văn. Người đã đậu tất cả những chứng chỉ cao cấp sau đây: M.A. (Thạc-sĩ) Ph.D. (Tiến sĩ Triết học) D.X. Bác-sĩ Y-khoa) LL.D (Tiến sĩ Luật - khoa) D.Litt. (Tiến sĩ văn chương). Bác-sĩ đã trở nên

lãnh tụ của giai cấp cùng định, người tháo ra Hiển-pháp An-độ và làm Tòng-trưởng bộ Tư-pháp. Người đã quy-y Phật-giáo không phải bởi sự cưỡng bức mà bởi lòng tự nguyện.

Chúng ta hãy ngược dòng thời gian để tìm hiểu nguyên nhơn nào đã thúc đẩy Bác-sĩ trở về với Phật-giáo và sự quy hướng lịch sử này đã diễn tiến ra sao.

Vào năm 1936 lâu xa, Bác-sĩ Ambedkar tuyên bố từ giã Ấn-dô-giáo, một tôn giáo đầy căm quyền và phân chia giai cấp. Đồng thời Bác-sĩ cũng cho biết người sẽ lựa chọn một tôn giáo mới. Tiếng nói này không phải là của chỉ một mình Bác-sĩ mà là của hàng triệu người cùng giai cấp với Bác-sĩ.

Tin này được tung ra và làm cho những tôn giáo khác vui mừng và hy vọng. Bởi vì những tôn giáo ấy nghĩ rằng nếu lôi kéo được Bác-sĩ Ambedkar là lôi kéo được hàng triệu người chịu sự lãnh đạo của Bác-sĩ. Và như thế, tôn giáo của họ sẽ có thêm một hậu thuẫn vĩ đại. Hồi-giáo tìm đủ cách để chinh phục con người đầy uy tín này. Đạo Sikh bắt đầu quyên góp để giúp đỡ những người cùng định hẫu mua thuộc Bác-sĩ. Sự hướng ứng của những người theo đạo Sikh nhiệt liệt đến nỗi với số tiền thâu góp họ đã xây dựng được trường Đại-học Khalsa, sau khi biết được Bác-sĩ không có ý định theo đạo Sikh. Và còn nhiều việc làm thất bại của các tôn giáo khác nữa!..

Bác-sĩ, với sự khôn ngoan dã không vội vàng qui hướng tôn-giáo

nào cả. Sự quyết định theo một tôn giáo mới đến với Bác-sĩ sau 20 năm dần do tìm hiểu và suy nghĩ. Trong thời gian ấy, Bác-sĩ đã thật tâm học hỏi và khách quan so sánh tất cả tôn giáo. Tôn giáo mà Bác-sĩ thích nhất, sau khi khám phá được những điều hay vẽ đẹp của nó, là Phật-giáo. Bác-sĩ liền tuyên bố: Tôi sẽ là một Phật-über vì tôi tin chắc rằng Phật-giáo chính là tôn giáo duy nhất sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi cũng như hàng triệu người theo tôi.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 1956 tại thành phố Nagpur, Bác-sĩ chính thức ly khai Ấn-dô-giáo và trở về với Phật-giáo với buổi lễ quy-y dưới sự chứng minh của Đại-lão Hòa Thượng U. Chandramani, người Miến-diện hiện trú trì tại Câu-thi-Na. Hàng vạn người dự lễ đã thấy rõ nỗi vui mừng của Bác-sĩ lộ trên gương mặt và nghe được giọng nói chon thành của Bác-sĩ và vợ của người trong những câu Tam-quy và ngũ giới.

Sau lễ quy y, Bác-sĩ đã gặp gỡ những người cùng định và nói cho họ biết vì sao Bác-sĩ đã quy y Phật. Đồng thời Bác-sĩ cũng hỏi ý kiến họ về vấn đề tôn-giáo. Hàng triệu người đã sung sướng đi theo con đường của Bác-sĩ. Bấy giờ phong trào những người cùng định quy Phật nỗi lên khắp nơi trên đất Ấn làm cho các tôn giáo khác bực mình.

Người ta kề lại rằng trong những buổi diễn thuyết, Bác-sĩ thường nói: \*Tôi sanh ra từ Ấn-Đô-giáo nhưng tôi không thể chết trong Ấn-Đô-giáo\* — Bác-sĩ đã làm cho hàng vạn người rơi lệ khi

kè lại những khò nhục mà chính bản thân của Bác-sĩ đã chịu đựng như lúc học tại một trường Trung-học. Theo chương trình, Bác-sĩ đã chọn Sanskrit là ngôn ngữ thứ hai nhưng Bác-sĩ đã bị bắt buộc học tiếng Ba-Tư vì ông Giáo-su Sanskrit khinh bi không chịu dạy chữ Sanskrit cho người « hạ-tiến ». Bác-sĩ đã nói lên những sự chua xót do Ấn-Độ-giáo gây nên mà những người cùng dinh phải chịu. Theo lý thuyết Ấn-Độ-giáo, người cùng dinh là con vật ghê tởm nếu ai dung đến là mất « thánh thề » và không được trở về với Brahma (Phạm-Thiên), đến nỗi những người ở giai cấp trên không dám dung đến bóng của họ. Người cùng dinh không có quyền học tập để mở trí khôn, không được bước vào nhà của những người khác giai cấp, không được phép bén mảng đến đèn miếu Ấn-Độ-giáo... Cho đến nay những thủ tục và nhân đạo này vẫn còn được giữ ở các nơi xa thị tứ.

Bác-sĩ đã cự lực lên án chế độ giai cấp do Ấn-Độ-giáo và những vị Bàlamôn đặt ra và kêu gọi những người cùng dinh hưởng về Phật-giáo. Vì rằng theo luật Manu của Ấn-Độ-giáo xã-hội loài người gồm có bốn giai cấp. Giai cấp Bàlamôn (Giáo-si) sanh ra từ miệng của Phạm-Thiên; Giai cấp Sát-Đế-Lợi (vua chúa) từ vai; Giai cấp Tỳ-Xá (nông công) từ bụng và giai cấp Thủ-Đà-La (cùng dinh) từ chân. Nhưng theo Phật-giáo thì mọi người đều bình đẳng sự cao thấp của loài người không phải do sanh ở giai cấp trên hay giai cấp dưới mà có, mà bởi hành vi thiện ác của mỗi người. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước luật nhơn-quả.

Do đó người trong giai cấp Bàlamôn không thể là cao thượng khi người đó phạm tội lỗi như cắp trộm, tà dâm v.v... Pháp luật cũng trừng trị họ. Trái lại những người ở giai cấp tăm thường vẫn là những người đáng kính mến nết họ thật có tài năng và đạo đức. Chính « nghiệp » (karma) của con người làm cho con người cao hay thấp đáng trọng hay đáng khinh chì không phải Brahma. Về phương diện tích cực Phật-giáo chủ trương tất cả chúng sanh đều có khả năng giác - ngộ (Phật-tánh). Chế độ giai cấp gây ra sự ghét bỏ và tranh chấp. Tình thần bình đẳng làm cho con người biết thương yêu và kính mến lẫn nhau.

Cũng trong những buổi diễn thuyết, Bác-sĩ nói với những người cùng dinh rằng: Phật-giáo chính là tôn-giáo có một tinh thần dân chủ tốt ráo. Phật-giáo thừa sức giúp cho Chánh-phủ thực hiện những điều cao đẹp trong Hiến-pháp và làm cho nhân dân biết sống theo và thừa hưởng tinh thần dân chủ của Hiến-pháp.

Bác-sĩ hứa nguyện sẽ làm cho Chánh-pháp sống lại một cách mau chóng trên đất đã phát sinh ra nó, để cứu độ cho những kẻ khổ đau trong giặc mộng thần quyền huyền hoặc và chế độ giai cấp bạo tàn phi luân.

Đúng bảy tuần sau khi trở về với ánh sáng của đức Giác - ngộ, Bác-sĩ đã từ trần một cách yên thầm - nhưng đau đớn! Nhiều sự nghi ngờ được đặt ra và người ta thầm hiểu có một điều gì bí mật trong cái chết của Bác-sĩ Ambedkar!

Dù sao Bác-sĩ đã thực hiện được lời hứa: « Tôi sanh từ Ấn-Độ - giáo nhưng không thể chết trong Ấn-Độ - giáo ». Bác-sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6 tháng 12 năm 1956, trong đêm thức khuya để viết quyển « đức Phật và giáo pháp của Ngài » (The Buddha and his Dharma).

Hàng triệu người theo dấu chân Bác-sĩ dẫu đón bờ vơ, vì đã mất đi 1 vị lãnh tụ sáng suốt trong xã hội thiểu chora lý và tình thương !

Danh từ « Phật-tử mới » (Neo-Buddhist) được các báo chí Ấn-Độ dùng để gọi Bác-sĩ Ambedkar và những người cùng định quy y Tam-Bảo trong thời kỳ ấy. Danh từ tuy dùng không đúng (vì những Phật-tử mới này không phải quy y với đức Phật nào khác là mà chỉ trở về với giáo pháp của Phật Tổ Thích-Ca đã truyền dạy hơn 2500 năm về trước) nhưng đã ghi lại được một sự kiện đẹp đẽ đã diễn ra trong lịch sử Phật-giáo.

Sau khi hiểu biết sơ qua một vài nét sống tôn-giáo của Bác-sĩ Ambedkar và sự qui hướng lịch sử của những người nghèo khổ này, lòng tin tưởng đối với Chánh-pháp của chúng tôi càng thêm đậm đà và tình thương mến những người Phật-tử mới càng thêm thiết tha !

Tuy ở lại Bombay không bao lâu nhưng ngày từ già của chúng tôi đã làm lưu luyến những Phật-tử mới này không ít. Họ chí thành dành lẽ tất cả chúng tôi trước khi tất cả chúng tôi bước lên xe. Trên xe chúng tôi băn khoăn suy nghĩ: làm sao giúp đỡ đời sống tinh thần cho những người nghèo khổ

vật chất này. Chánh-pháp thì thừa sức nhưng Tăng-già thì quá thiếu, hàng triệu Phật-tử mà vốn vẹn chỉ có độ 3, 4 vị Tăng-già trong miền Bombay và Poona này.

Chúng tôi trình bày sự băn khoăn ấy lên Đại-đức Minh-Châu, Đại-đức cho biết Đại-đức Sangharakshita người Anh-Cát-Lợi hiện ở Kalimpong hàng năm có xuống đây giảng diễn. Những lớp học Phật-pháp cũng được tổ chức thường xuyên. Và họ có những tổ chức nhỏ như khuôn hội bên ta để dắt dìu nhau trên đường tu học.

Mùa hè năm nay, chúng tôi được may mắn an trú tại tu viện của Đại-đức Sangharakshita trong thời gian gần 2 tháng, chúng tôi được biết Đại-đức sẽ lập một trung tâm truyền giáo tại Poona (cách Bombay độ 150 cây số) để tiện việc hướng dẫn cho hàng triệu Phật-tử mới. Đại-đức còn cho biết thêm Đại-đức đã bàn sơ qua chương trình với Đại-đức Minh-Châu và hy vọng được sự hợp tác của Đại-đức Minh-Châu cùng nhiều vị khác.

Tôi thầm ước nguyện ngày mai dù tài dù đức và nếu được quý Thượng-tọa ở nước nhà cho phép chúng tôi sẽ xin sang vào giáo đoàn của Đại-đức Sangharakshita để góp tay vào công việc phục hưng mạnh mẽ Chánh-pháp trên đất Phật và giúp đỡ những người đã theo tiếng gọi của B.S. Ambedkar,

P. L. 2506

Nalanda, ngày sen nở nhiều.

# Ánh đèn khuya

« Chuồng chùa thông thả ngắn  
Vạn vật yên lành trong giấc mộng  
Đêm vắng, ánh đèn khuya »  
(Buson, Thi-sĩ Nhật)

Gởi T.H. với ý-nghĩa ngọn đèn « Chùa Một Cột » mà Người đã tặng tôi.  
H. K-

Đêm nay có ngọn đèn xanh  
Làm cho ta thấy an lành tâm tư  
Đèn là bóng Phật hiện từ  
Làm cho ta gấp chân như thuở nào

Ánh đèn thức tỉnh chiêm bao  
Làm cho ta nhớ muôn sao trên trời  
Ánh đèn tỏa rộng biền khơi  
Làm cho ta sống xa vời thương đau

Đèn kia không biết từ đâu  
Làm cho nhân loại quay đầu quy y  
Đèn xanh là hạnh từ bi  
Làm cho muôn kiếp thương vì lẫn nhau

Ngoài kia, đèn sáng muôn màu  
Thế nhân lẩn lộn trong bao nhiêu hình  
Ở đây, soi kiếp ba sinh  
Đèn khuya tĩnh mộng: thấy mình ngàn xưa...

Tokyo, đêm thương - tuần tháng 8.  
HUYỀN - KHÔNG

# SÚC SANH



Tịnh-Như

**S**ÚC-sanh giới, theo Phật-giáo, là một nẻo chuyền kiếp trong sáu nẻo luân-hồi. Sự hiện-diện của súc-sanh giới trong cuộc sống không phải việc tinh cờ, không phải do ngẫu-hứng của một bàn tay toàn-năng và huyền-nhiệm sáng tạo, mà chính là do ở nghiệp-lực, một động-năng bắt nguồn chính từ cuộc sống.

Sự sống của nhân-loại và sự sống của sinh-vật cũng chỉ là một: biến-hoại xét trên bình-diện vô-thường, và không có chủ-tề xét trên bình-diện vô-ngã. Thế nên, tôn trọng sự sống của Súc-sanh giới chẳng khác gì tôn-trọng sự sống của Nhân-giới. Người và sinh-vật chỉ khác biệt nhau về hình-thái, về tri-huệ, chứ không khác biệt nhau về đau khổ. Bản năng tự tồn không dành riêng cho loài thượng-đẳng sinh-vật kiêu ngạo hay cho loài sinh-vật thui chột khà-năng tri-giáo và suy-tưởng. Sự khác biệt về tri-tuệ và hình-thái, như trên đã nói, nguyên ủy bởi **nghiệp-lực** và **do tâm thức biến hiện** mà thôi.

Nhưng cần gì phải đi tìm kết quả của nghiệp-lực sau khi thác sinh! Cứ cần gì phải minh-chứng bằng mắt thấy tai nghe hễ da ái-dục thi thác-sanh làm chim bồ câu hay làm dê; hễ nhiều ích-kỷ tham-vọng thi thác-sinh làm vịt, làm trâu, làm ngựa; hestate nhiều hung bạo, tàn ác thi thác-sanh làm khỉ dột, hổ mang đẽ mọi người ghê tởm, hoặc làm gà vịt heo bò cho người ta ăn thịt. Chúng ta há không thấy — dù không phải là nhà tướng số — trong cuộc sống thường nhật, những hình dáng thê-hiện một cá-tinh nặng nề, chậm chạp **nhu trâu**, những đôi mắt gườm gườm báo hiệu một tâm-hồn **lang sói**, những nét mặt lạnh lạt và li lợm chứng minh một khả năng gian trá và thích gầm nhảm **nhu chuộc**, những đôi mép tráo trổ, khẩu Phật tâm **Xà**! Chúng ta há không thấy những bộ mặt phè ph詢n trong ô tô nhà lầu, chẳng

khác gì những **con heo** no dù, chỉ nghĩ đến bao tử không hề nghe đến tiếng rên la của người bên cạnh và thấy kè những dien-biển của quốc-gia, xã-hội. Chúng ta há không thấy những người **dơi**, nói hai lưỡi, ở hai nhà, thờ hai tin ngưỡng. Chúng ta há không thấy những công việc dàn diu của những kẻ nhàn cư vi bất thiện » xảy ra ban ngày như **chó** và **ngựa** dò sao?

Súc-sanh đã ẩn nấp trong cốt cách và tâm niệm con người vậy!

Không biết với nền văn-minh rực-rỡ hiện-dại, loài người có tự hào rằng, nhân loại ngày nay nhiều nơi vẫn cuội đầu làm kiếp **trâu ngựa** cho chính con người! Trâu ngựa vì nạn kỳ-thị máu da, vì nạn nô lệ, vì nạn độc-tài khát máu. Loài người, không biết có hanh diện hay không, khi thấy con người ngày nay được lột trần hết cả bản năng theo những khuynh-hướng triết-lý phiêu-lưu, luôn luôn được kích-dộng bằng những thử nghiệm-thuật mệnh-danh là của thời-dai, để xác thịt lóng hành như loài **dê khỉ**. Loài người chắc cũng còn kiêu-hanh với những nguyên-tử, vẹ-tinh, với những chủ-nghĩa khai-thác hết nhân-lực con người, biến xã-hội trần gian thành thiên-dường máu-lệ, với những mẫu người mới, mà « lương tri » còn độc dữ hơn **sư tử, hùm, béo**.

Nền văn-hóa nhân-loại chúng ta hôm nay bị nhiễm độc trầm trọng bởi những khuynh-hướng nhiều chủ-tri hơn là chủ-tâm, nhằm cách-mệnh khoa-học và cách-mệnh triết-lý hơn là cách-mệnh con người. Trên con đường tiến đến một nhân-cách toàn-hảo, một địa-vị tối-thượng, con người vẫn chưa cách xa cầm thú là mấy!

Súc-sanh giới, Nhân-giới, Phật-giới đều nằm trong tâm niệm, gieo hạt trong tâm niệm và nẩy mầm trong tâm niệm. Xã-hội tốt đẹp dõi hỏi ở những con người tốt đẹp. Chánh-báo và Y-báo, kẻ tạo nghiệp và thế-giới thụ-hưởng của kẻ tạo nghiệp, trên định luật nhân-quả, vốn không rời nhau.

Con người tốt đẹp đó, không thè nào không tìm thấy ở con người Bi, Trí, Dũng. Thể quân-binh giữa ý-chí, khôi-ác, trái tim mới, giúp con người biến cải xã-hội loài người để rời bỏ địa-vị súc-sanh, tiến đến một nhân-cách toàn-thiện.

# ÔNG HOÀNG-HOA

Mẫu chuyện đạo của THÍCH NỮ THÈ-QUÁN



CHÉT rỗi đại Tỷ ơi, ông Hoàng-Hoa.

Tôi thắt kinh nhìn ngơ ngác:

— Ông Hoàng-Hoa nào?

— Ông Quán miết giáp mà tháng trước đại tỷ kêu  
ngài ấy mà?

— Ông tên Hoàng-Hoa à?

— Dạ em có biết ông tên chi đâu, nhưng mấy lâu  
mình thoát được chị Hoàng-Hoa, mà chừ lại xuất hiện  
một ông cũng hay hỏi như chị Hoàng-Hoa, nên em gọi  
là ông Hoàng-Hoa vậy mà.

— Hừ, pháp muội thật thôi, ông Hoàng-Hoa chử có  
phải ông kẹ (1) đâu mà sợ dữ rúa. Ai yếu bóng via, ở  
với pháp muội chắc có ngày rụng tim.

— Dạ em sợ ông ta hỏi cắt cờ mình trả lời không  
được thì nguy to.

— Ày, chân thật bất hủ, họ hỏi chi mình biết thì trả  
lời, không biết thì nói không biết, chử dốt mà dấu ai  
được.

Chúng tôi đang nói thì ông Hoàng-Hoa vào, theo  
khách là một vị đứng tuổi có vẽ thâm nho, với hai thanh  
niên một thiếu nữ.

Khách giới thiệu cho biết vị thâm nho là bạn thân  
của khách, hai thanh niên, một học trường luật, một là  
quân nhân, thiếu nữ học trường thuốc năm thứ ba; là  
cháu và con gái của khách.

Tuần trà thứ nhất xong, khách nhập dề:

(1) Ông kẹ, một danh từ đe dọa côn nít,

— Thưa Ni cô, tôi xin thú thật hôm trước tôi không phải chủ tâm đi nghe giảng. Nhân trời nóng bức tôi đi dạo ngang qua thấy đèn sáng người đông, hỏi thăm nghe cô qui vị Ni cô về giảng đạo. Tôi nghĩ bụng con gái mà nói cái gì? Rồi vì tinh hiếu kỳ tôi rẽ vào coi chơi. Nhưng khi nghe Ni cô trình bày có nhiều điểm hay hay tôi ngồi rán lại, nhân có những chỗ thắc mắc như giới sát, được Ni cô giải thích nhiều. Khi về tôi kể chuyện cho các cháu nghe, nó thích lắm. Hôm nay tôi đưa ông bạn tôi và các cháu đến đây thăm, và xin Ni cô cho phép các cháu được hỏi thêm những chỗ nó còn hổ nghi, để trong lúc ra phụng sự tổ-quốc và phục vụ khoa-học khỏi thắc mắc.

Thanh niên A tiếp lời:

— Thưa Sư cô? Con là một Phật tử đã quy y Tam-bảo và thọ trì năm giới. Nay nước nhà hữu sự, con phải ra để bảo vệ quốc-gia, lẽ dĩ nhiên không khỏi phạm giới, nhất là về giới sát. Vậy mong Sư cô giải thích cho con biết như hoàn cảnh con, phải làm thế nào để trọn một Phật tử chân chánh, và một quân nhân trung thành?

— Thật ra khi nước nhà lao loạn, mà chúng ta chưa có một giải pháp gì cao siêu để giữ gìn đất nước cho vẹn toàn, thì bốn phận công dân là phải bảo vệ quốc gia bất cứ bằng cách nào. Chỉ trừ những vị xuất gia chân chánh, là người đã hiến trọn đời mình cho chánh pháp, mà hằng ngày trong đó thường đặt nặng vấn đề phát huy đạo đức trong dân chúng cầu nguyện cho tổ quốc nhân dân (1). Còn toàn dân thì đều có bổn phận tự vệ. Song hãy cẩn cứ trong cơ tâm khi cầm vũ khí ở tay. Nếu biết sử dụng cho đúng ý nghĩa thì giá trị vẫn cao đẹp, và dĩ nhiên dù Phật tử cũng không phạm giới. Trước lại, lợi dụng yū khi để làm bậy như: bắn cá, bắn chim, bắn heo gà, hoặc bắn kè thu riêng mình v.v.. Thị ngoại cái tội phạm giới, còn thêm một tội phạm kỷ luật nữa phải không?

(1) Người xuất gia mỗi khóa tụng khuya thường có câu: quốc giři an ninh bình cách tiêu, phong diều vô thuận dân an lạc. Tạm dịch: câu cho nước nhà yên ổn, giặc cướp định chỉ, mưa thuận gió hòa, nhân dân được an ổn.

— Vâng, đúng thế!

— Chắc các anh chị còn nhớ hồi Pháp thuộc, có nhiều bác lính theo Tây về lùng các miền quê, trong tay kè kè cây súng, gấp đồng bào xách gà mang chuối v.v., đi bán, thì chĩa súng vào. Không sung công cũng phải bán rẽ. Nên hồi ấy đồng bào sợ lính hơn sợ cọp. Xin lỗi anh nhé. Trái lại, ngày nay có rất nhiều binh sĩ mang súng đi đến đâu thì mang cả tấm lòng nhân ái đến đấy, họ đã mượn cây súng giúp ích thật sự cho dân chúng nên đồng bào rất thương mến, mà trong ấy phần nhiều là Phật tử. Như thế, cùng một cây súng mà sử dụng khác nhau, một bên thi bảo vệ đồng bào, một bên thi lợi dụng để làm loạn. Vậy minh định chữ giới, nghĩa là ngăn điều quấy, dứt việc ác, nên không những ngoài hành động mà từ trong ý nghĩ, lời nói cũng vậy. Bất cứ làm, nói, hay suy nghĩ điều gì mà có lợi người, lợi vật, trong hiện tại cũng như tương lai, thì đều gọi thiện «giữ giới»; Trái lại, ý nghĩ, lời nói, việc làm nếu có hại cho người cũng như loài vật trong hiện tại và tương lai thì đều gọi là ác «phạm giới» cả.

Bạn của ông Hoàng-Hoa tiếp lời:

— Dạ làm sao khὸ loài vật mà cũng bị tội ư? Thế sao sách có câu: vật dĩ dưỡng nhau?

— Thưa cụ! chữ dưỡng là nuôi phải không ạ?

— Vâng!

— Thưa cụ! Thế câu, «hiểu dưỡng phụ mẫu»... Người ta có thể hiểu là: làm con thì phải lấy thịt mình để nuôi cha mẹ không?

— ???

— Thưa cụ, như thế chữ dưỡng nghĩa là nuôi. Thi bất cứ nuôi bằng cách nào. Như trân cam bùi ngọt, quạt nồng ấp lạnh v.v.. hay làm nén danh vọng để tiếng thơm cho cha mẹ, đều là nuôi cả. (nuôi vật chất, nuôi tinh thần). Thị vật loại cũng vậy: trâu cày ruộng, bò chuyên chở, heo lấy phán, gà gáy sán (3). Nhờ các loài ấy mà nhà rộng.

(3) Ngày xưa chưa có đồng hồ, dân quê nghe gà gáy dậy nấu ăn để ra đồng.

lẫn đầy tạo thành già nghiệp. Chứ nếu ăn thịt nó mà gọi là nuôi thì có sách nào nói «như dĩ dưỡng hồn» đâu?

Thiếu nữ:

— Bạch sư cô! Như con trong lúc thi nghiệm cần phải giải phẫu các loài vật để thi nghiệm, như thế có tội không ạ? Và nếu sợ tội thi phải làm thế nào?

— Căn cứ trên tâm niệm mà đánh giá tội phước chí á. Đại phàm phạm một giới, như giới sát chẳng hạn, có ba giai đoạn: 1) động cơ (móng tám) 2) phương tiện (tim cách) 3) thành dĩ (con vật chết). Ví dụ chí muốn ăn thịt thỏ, tâm muốn ấy là «động cơ», chí tìm cách cho có thỏ, hoặc bắn hoặc mua, nghĩa là tìm tất cả phương cách để có thịt thỏ gọi là «phương tiện»; cuối cùng thỏ chết là «thành dĩ». Trong ba giai đoạn này mà người sát không có một sự hối hận thì hoàn toàn phạm tội sát sanh nặng.

Nói tóm lại, tâm niệm vì mình thì tội nặng, tâm niệm vì giúp ích đồng loại thì tội nhẹ. Tuy căn cứ trên tâm niệm thì tội nhẹ, nhưng quả báo sát sanh vẫn phải chịu, vì chí thấy có chủ thỏ chủ chuột nào lại chịu by sinh đẻ chí giải phẫu mà nghiên cứu đâu? Nếu chí biết sợ tội mà không thể làm thế nào được trong lúc ra phung sự khoa học, thì còn có cách là phát tâm ăn chay mỗi tháng ít nhất hai ngày hoặc hơn càng tốt, và phải phóng sanh với làm việc phước thiện, nhất là trong lúc giải phẫu chí tha thiết tâm niệm cầu cho chúng thoát kiếp luân hồi.

— Dạ như vậy mà khỏi tội được ư?

— Tôi đã nói căn cứ trên tâm niệm mà đánh giá tội phước, dù sao cũng còn hơn hẳn nhiên trước cái chết đầy đúa của chúng chứ?

Thanh niên trường luật:

— Bạch sư cô! Theo như luật nhân quả trong nhà Phật thì giết một chúng sanh phải đều một sanh mạng, vậy con người từ khi sanh ra giết biết bao sanh mạng, vậy phải dền vô số thân mạng, như thế có tu e cũng không thành Phật được!

— Vâng, đúng thế. Nếu sát hại sanh linh nhiều mà tu ít ít thì làm sao thành Phật được? Nhưng nếu nhất niêm hồi tâm quyết chí tu hành chân chánh thì nhất định thành Phật chứ.

— Dạ thưa không đền mạng?

— Có chứ. Về điểm này các anh chị giỏi về khoa học thi rất dễ hiểu, nhất là y khoa. Anh xem một thân người có vô số vi trùng như một bụng dun sán, hoặc vi trùng lao, và mỗi bộ phận đều có nhiều vi trùng rúc rỉa phá hoại cơ thể, làm người đau đớn khổ sở, chính là lúc các loài ấy đòi mang đáy. Tuy nhỏ song nó làm thế nào con người đến chết để trả thù kỷ được mời thôi. Nên đức Phật dạy: người nào gây nhân sát hại nhiều thì nhất định bị hai thứ quả báo: là nhiều bệnh và chết yếu.

Thanh niên A:

— Bach sư cô! Chúng con cũng ưa ăn chay, song nhân thấy bất tiện quá, vì hiện nay chúng con phải sống tập thể, mà trong ấy có nhiều người không ăn chay, hoặc không biết ăn chay họ trở lại ngao nghẽ, con nghĩ mình ăn chay mà dè họ mang tội thì cũng không có lợi, nhiều khi sanh sự bất bằng. Vì vậy vẫn dễ ăn chay đối với chúng con cũng khó.

— Vâng, tôi cũng nhân thấy vẫn dễ ăn chay đối với anh chị em khó thải, song khó mà làm được mời quí. Vả lại, nếu lập trường mình vững thì họ có chế nhiều một vài bữa ban đầu, sau lâu thấy mình cương quyết thì tôi chắc đã là bạn học thức thì ai lại dì phủ nhân sự tin tưởng của kẻ khác. Tôi có câu chuyện này để anh chị chứng minh:

Có một vị sứ thần đi sứ qua thăm nước bạn (một nước văn minh), vua bạn tiếp đón cực kỳ trọng hậu trong một bữa tiệc long trọng. Song vua bạn cũng như tất cả dinh thần đều dè ý và ngạc nhiên, vì thấy vị sứ thần quá nửa buổi tiệc ông chỉ ngồi nhai không một mẩu bánh mì.

Vua nhã nhặn hỏi:

— Tôi rất hân hạnh được tiếp một vị sứ thần của

nước bạn thân mến đến thăm nước tôi. Mà buổi tiệc hôm nay chính đê tỏ tấm lòng thân hiếu của hai nước chúng ta. Nhưng không hiểu chúng tôi có điều gì làm phật ý ngài mà suốt buổi tiệc ngài không dùng qua một thức ăn nào cả?

Vị sứ thần lễ phép:

— Kính thưa Hoàng Thượng! còn gì hân hạnh cho chúng tôi bằng tấm lòng hạ cổ của bệ hạ cùng quý ngài trong nội các, đối với chúng tôi trong bữa tiệc này. Nhưng hôm nay ngày râm, mà tôi là một Phật-tử đã phát nguyện ăn chay trong ngày ấy.

Cả triều đình đều cảm phục cử chỉ thẳng thắn của vị sứ thần và hối hận về việc vô ý của mình.

Đây còn thêm một chuyện nữa:

Ngày tôi còn nhỏ trong gia đình mẹ tôi và chúng tôi đều ăn chay mỗi tháng bốn ngày, cha tôi thì hai ngày. Hôm ấy nhâm ngày 14, mẹ tôi đi vắng. Có người đem biếu một con heo quay và một mâm xôi vỏ nóng hổi, mùi tiêu hành thơm phức. Mấy đứa tôi cứ di lên di xuống và liếc mâm heo quay, cha tôi biết ý, trưa hôm ấy cha tôi gọi mấy đứa tôi lại và dạy:

— Bữa ni 14 mạ di khỏi, có heo quay xôi vỏ ngon lấm cho các con phá giới di, bữa mỗ ăn bồ lại cũng được, đê cha xin phép Phật cho.

Hai chị tôi và các em nhất định không ăn, chỉ có tôi là ngoan ngoãn vâng lời liền. Thế là bữa cơm hôm ấy tôi ngồi hầu cơm cha tôi trên bàn đầu còn hai chị tôi và các em ngồi cuối bàn với mâm cơm chay.

Cha tôi gấp từng miếng bô vào chén cho tôi, thấy tôi ăn ngon lành, cha tôi khen: cha cô ba (1) ngoan quá rửa mì giỏi chứ.

Tôi còn dại cứ tưởng thiệt, thỉnh thoảng tôi nhìn xuống mấy em, thấy các em nhín lên chầm chừ.

(1) Tôi là con thứ ba, cha tôi thường gọi chơi là cô ba.

Tôi nghĩ bụng các em dại quá, mình đã được ăn lại được khen.

Xong bữa cơm, tôi đứng dậy rửa tay. Cha tôi cười gọi:

— Cô ba mò rồi hè. Rồi cụ gọi các con lại. Cụ giảng thuyết gần một giờ đồng hồ. Chắc các anh chị cũng đoán biết buổi diễn thuyết ấy cha tôi khen hai chị tôi đã dành, mà rất phục tinh cương quyết của các em tôi, cha tôi dạy: các con tuy còn nhỏ mà đã chế ngự được sự thèm muốn để giữ vững lập trường của mình, thật là người biết tự trọng cha rất quý các con.. cha tôi còn khen nhiều lắm. nhưng khi ấy tôi còn nghe gì đâu?! Chỉ biết từ đó về sau cha tôi bảo tất cả người trong nhà gọi tôi là «cô ba phải» (!).

Buổi nói chuyện với khách được chấm dứt khi tôi vừa «hú».

Khách đứng dậy sắp sửa cáo từ. Tôi tiễn khách thêm một câu:

— Tôi mong rằng buổi nói chuyện này, trừ hai em ra, còn anh chị phải trả cho tôi một đặc giá gì để kỷ niệm, không đến nỗi lý luận suông.

Thanh niên A chắp tay:

— Dạ con xin thay lời anh em đây và xin hứa với Sư-cô từ đây về sau chúng con xin phát nguyện ảo chay mỗi tháng hai ngày và gắng làm những điều thiện tùy theo khả năng của chúng con, dù gặp trường hợp khó khăn chúng con cũng xin cố gắng.

Thanh niên B khóc bài thêm:

— Dạ chắc không đến nỗi thành «cô ba phải» xin Sư-cô yên tâm ạ.

— A-Dì-Đà Phật, tôi tin tưởng lời hứa danh dự của anh chị em.

(1) Ba phải: ai nói chi cũng ừ, ai nói chi cũng nghe, ai nói chi cũng phải cà.

# LỊCH - SỬ TƯ - TƯỞNG PHẬT - GIÁO

Thich-Minh-Chau

(Tiếp theo)

## Các học phái

Chính trong khoảng 3 thế-kỷ đầu của đạo Phật mà Giáo-hội được xem là đã phân chia 17, hay với phái chính, thành 18 học phái. Hiện có nhiều danh sách ghi chép các học phái này.

Danh sách ghi chép trong tập Biên-niên-sử Tích-Lan có lẽ là xưa nhất, nhưng vì được một học phái giữ gìn nhờ sự giao thiệp trực tiếp với Ấn-Độ nên nhiều tên bị sai lạc. Cũng có nhiều danh sách từ các tài liệu Sanskrit, nhưng vì quá sai khác nhau thành thử chúng ta không thể phác họa một dạn bản niên đại về sự sanh trưởng của các phân phái. Những phân phái ấy lẽ dĩ nhiên được phác họa rất lâu sau thời gọi học phái được xuất hiện và hình dung sự cố gắng của các nhà chủ giải đề tạo thành một lịch sử. Tuy vậy, những phân loại ấy cho phép chúng ta đạt đến nhiều kết luận quan trọng. Các Biên - niên - sử vài các học phái ấy là *Ācariyaoḍḍā* «Học phái của các vị sư trưởng» và tên gọi này gợi nguyên nhân của sự xuất hiện các tôn phái, nghĩa là sự xuất hiện của các vị sư trưởng xuất chúng có thể bắc buộc một vài Tăng chúng tuân theo quan điểm của mình một số tên dùng tên riêng của các vị sư trưởng liên quan với những học phái của mình (38). Các tên khác thuộc tên xú, gợi ý sự phát triển các học phái tại những thị trấn đặc biệt, và một vài tên đặc theo giáo p'áp đặc biệt của học phái ấy.

Giá trị chơn thiêt của những danh sách ấy cho chúng ta một quan niệm đại khái về các tôn phái sai khác được xem là đã được tuân theo trải qua những thời gian sai khác. Về quan điểm này, danh sách ghi trong tập *Mahāvutpatti* (275) là một trong những danh sách quan trọng nhất — Danh sách ấy cũng đáng được đặc biệt chú ý vì đã ghi

chép một vài tài liệu về các học phái Tích-Lan trong đạo Phật Phạn  
văa. Danh sách này thuộc danh sách *Sawràstivàdiu* (nhứt thế hưu bộ),  
và có thể được chép vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6 sau kỷ nguyên  
nhưng chắc chắn chưa nhiều tài liệu cũ hơn.

Sự sắp đặt không theo niên đại như các danh sách khác, các học  
phái được phân theo 4 loại,

1) *Sarvàstivàdas* (nhứt thế hưu bộ) : *Mùla-Sarvàstisàdas* (căn bồn  
thuyết nhứt thế hưu bộ), *Kàśgapèyas* = Ca-diếp tý bộ, *Màhisàsaka*  
(Hóa địa bộ), *Dharmaguptas* = (Pháp tạng bộ), *Bahus'rutiyas* = Đa  
văn bộ, *Tamras'àtiyas* = Độc tử bộ, *Vibhajyavàdias* = (Phân biệt  
thuyết bộ.)

2) *Sammaliyas* = (Thánh chánh lượng bộ) *Kaurukullakas* = (Cao  
(câu lê kha bộ) *Àvantakas* = (Bất khà khí bộ), *Vatsèputùyas* = Ngũ  
mẫu tử bộ (Độc tử bộ).

3) *Mahàsanghikas* = Ma ha tăng kỷ bộ (Đại chúng bộ) = *Pùrva  
śalias* (Đông sơn bộ) *Aparas'alias* = (Tây sơn bộ) *Haimavatas* =  
(Tuyết sơn bộ) *Lokottaravàdins* = (Thuyết xuất thế bộ) *Prajñapti-  
vàdins* (Thuyết già bộ).

4) *Sthaviras* = (Thượng tọa bộ) *Mahàvihàrvàsins* : pháp thăng bộ  
(Đại tự trú bộ) *Jetavanèyas* = (Thăng lâm bộ), *Abhayagirivàsins* =  
Vô úy sơn trú bộ.

Một số ít những học phái này đều là tên suông, nhưng mỗi nhóm  
đều có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với phần giáo lý của mỗi học phái

*Sarvàstivàdins* (Nhứt thế hưu bộ) và *Theravàdins* (Thượng tọa bộ)  
đều có kinh diền riêng, rõ hai bộ này được phát triển liên hệ  
mặt thiết với nhau. Cả hai kinh diền đều phát nguồn từ một thô ngữ  
khrakit và sau tầm cho một chương mục như nhau. Nhưng vì cả hai  
Kinh diền đều được giữ gìn trong trí nhớ, (39) và chỉ một sự phân  
chia địa điểm của từng bộ chúng sai khác cũng đủ để cát nghĩa sự  
xuất hiện và phát triển của những phân loại sai khác như thế nào  
chắc chắn, nhiều sự sai khác được bắt đầu sớm hơn, vì chúng ta thấy  
kỳ đệ nhị kiết tập có nói đến những vị Sa-môn phía Đông và những

vì Sa-môn phía Tây. Nhưng không chắc rằng hai học phái ấy tự xem là sai biệt nhau cho đến trễ lắm là thuộc triều đại vua Asoka. Các Biên niên sử hình như cho sự cách biệt ấy thuộc trước triều đại vua Asoka, còn Vasumitra thời cho là sau. Vì không có sự ly giáo dữ dội, thành thử không dễ gì tìm rõ được ngày bắt đầu phân ly nhất là khi hai học phái sống với nhau trải nhiều thế kỷ.

Trong danh sách trên, danh từ *Sarvāttivādīn* (nhứt thế hữu bộ) là một danh từ chung<sup>7</sup> nhóm. Tuy vậy kinh điển chữ Hán có ghi chép một Luật-tạng *Sarvāstivādīns* và một Luật-tạng *Mūla-Sarvātivādīns* (Căn bồn nhứt thế hữu bộ) (7) một bộ trong danh sách này là *Vibhajyavādīns* (Phân biệt thuyết bộ) danh từ ấy có nghĩa là chia chẽ, phân tích nêu rõ phương pháp biện luận triết học. Cũng với danh từ này, học phái Theravādīns (Thượng tọa bộ đã tự xưng với vua Asoka — Nếu sự này thiệt có, thời có thể hiểu rằng danh từ này lúc ấy chưa thành danh từ riêng của một học phái bởi vì chính nghĩa của danh từ này không một Phật tử nào là không công nhận -

Trong nhóm *Sammīya* (Thánh chánh lượng bộ) có bộ *Āvantakas* (Bất khả khí bộ) nghĩa là dân tộc ở *Āvantin*, thuộc thị trấn phía Tây với thành phố chính là *Tyjenē*. Danh từ *Vatsiputriya* (Ngụ mẫu tử bộ) gợi sự liên lạc với một thị trấn phía Tây khác thị trấn *Vatras* (Pali-vamsas). Danh từ *Vatsiputriputriyas* chưa bao giờ được giải thích về hình thức, danh từ ấy có nghĩa là những vị đệ tử ở *Vatsiputra* (8) hay *Vatsiptras*, nghĩa là dân tộc *Vatsa*. Học phái này, tuy được biết thuộc các học phái đối lập, rất quan trọng với giáo lý đặc biệt *Pudgalavāda* thuyết này chủ trương cả nhơn còn có những gì hơn là chỉ gồm những phần tử hợp thành. Danh từ *Kaurukullaka* (Cao câu lè kha bộ) đáng được chú ý, vì nêu rõ sự sống sót của một học phái tối sơ, không được ai biết đến (40). Cho đến danh từ cũng không được chắc chắn, vì được viết đến 4 cách và các tập Biên-niên-sử lại cho học phái này thuộc về loại sau.

Về *Mahāsanghikas* (Đại chúng bộ) phần kinh điển còn lại là thuộc của bộ *Lokotharavādīns* (thuyết xuất thế bộ) trong tập *Mahāastu*. Học phái này chủ trương một học thuyết (docetictheory) về bản tính đức Phật, rất quan trọng cho sự phát triển của Đại-thừa; và theo tập chú giải của Kathāvatthu hai học phái *Pūrvasailas* (Đông sơn bộ) và *Aparasailas* (Tây sơn bộ) về phía nam Ấn-Độ cũng

đồng vai quan trọng tương tự Vasumitra cho rằng học phái *Hainavatas* (Tuyết sota bộ) chính là học phái *Sthaviras* (Theravadins Thượng tọa bộ) thay đổi tên. Rất có thể trong thời đại ấy, không có học phái *Theravadins* ở Ấn-Độ trừ một vài tên như *Haimavatas* đã tự lấy tên ấy chúng ta có thể kết luận tương tự đối với những ký sự của Ngài Huyền-Trang về phái *Sthaviras* ở Nam Ấn-Độ vào thế kỷ thứ bảy. Ngài tả phần đông các học phái ấy thuộc Đại-thừa sự thật, chính nhóm này gồm tất cả những học phái đã và sẽ trở thành Đại-thừa.

Các vị *Sthaviras* (chữ Pali là *theras*) « Các bậc Thượng-tọa » những vị tu hành theo phái « Theravada » (Thượng tọa bộ) ở đây gồm cả ba học phái Theravada tại Tích-Lan và được phân loại đúng như tập « Biên-niên-sử » ở Tích-Lan.

Các vị *Mahavihāravāsinus* « những vị ở tại Đại Tăng-Viện, tự xưng thuộc phái Thượng tọa bộ chánh tông, do Ngài *Mahatissa* thành lập tại Anurādhapura khi đạo Phật được chánh thức truyền vào Tích-Lan, dưới thời đại vua Asoka và khi Đại Tăng-Viện được xây dựng. Tập *Mahāvaya* cho chúng ta biết, hai thế kỷ sau, trong triều đại vua *Vattagāmani* (29 trước kỷ nguyên) Tăng-Viện *Abhayagiri* được cất lên, và không bao lâu xảy ra một cuộc ly giáo dây rõ ràng là học phái của *Abhayagiriavāsinus* (Vô úy sơn trú bộ) những vị tu hành ở Tăng-Viện Abhayagiri cũng tại Anurādhapura. Theo tập *Sāsanavaya* (24 trước kỷ nguyên) những vị này được gọi là *Dhammaruci*. Học phái *Jetavaniyas* (Thắng lâm bộ) khởi đầu dưới triều đại *Mahāsena* (325-352 sau kỷ nguyên) khi Tăng-Viện Jetavana được thiết lập. Tập *Sāsanavansa* do học phái này với học phái *Sāgaliya* là một.

Điểm đặc biệt của danh sách *Mahāyutpati* là những điểm tương đồng với các tập Biên-niên-sử. Danh sách trong tập sau này có lẽ xưa hơn, và ghi chép không những 18 bộ phái, mà thêm còn các bộ phái mới sau, 6 bộ phái ở Ấn-Độ và 2 bộ phái ở Tích-Lan.

Tập *Mahāyutpati* bô qua 7 bộ phái đã cũ và vô nghĩa, và ghi học phái được thêm sau, trong danh sách 18 tên (trang 41). Chỉ có 2 tên không tìm thấy trong tập *Chronicles* (Biên-niên-sử) và có ghi chép 3 học phái Thượng-tọa ở Tích-Lan, một học phái Theravādins

chánh tông và học phái Dhammarucis và Sàgaliyas. Sự phân loại các học phái cho chúng ta rõ, đại cương của sự phát triển các học phái. Học phái rộng lớn nhất là Sasvàstivàda (nhứt thế hưu bộ), học phái này ban đầu và trong một thời gian khá lâu có những liên quan mật thiết với học phái Theravàda. Chúng ta không được biết phái đoàn truyền giáo của Ngài Mahinda qua Tích-Lan thuộc về học phái nào. Phái đoàn không đem theo kinh diển viết nào và phải chờ đến 2 thế kỷ sau, những kinh diển ấy mới xem là được chép thành chữ. Rất có thể có một cuộc biên tập chánh thức như vậy nhưng các kinh diển hiện nay chúng ta có, không phải là kinh diển được du nhập vào thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên. Chính chỉ là kinh diển của một vài học phái tự cho là Thượng tọa bộ, và kinh diển ấy được chuyển thành hồ ngữ của Thị-trấn kinh diển được đưa đến, hồ ngữ ấy chúng ta gọi là Pàli. Địa trấn ấy ở chỗ nào hiện nay vẫn còn bàn cãi. Ông Oldenberg cho rằng có lẽ thuộc Nam Ấn-Độ, tại nước Audhra hay Kalinga, nhưng lý thuyết ấy không hợp với những điều chúng ta được biết về các học phái Nam Ấn-Độ. Sự liên quan mật thiết với kinh diển Sarvàstivàda lại càng minh chứng học phái Pàli được phát triển ở một địa điểm phía bắc. Các sự tích thần thoại của kinh diển Pàli nói nhiều đến các Thị-trấn lớn Phật-giáo được thiết lập nhưng không một Thị-trấn nào thuộc Nam Ấn-Độ. Ông Franke dựa trên bằng chứng ngôn ngữ học cho rằng hồ ngữ ấy thuộc địa hạt Ujjerù. Ông Wallersee và Geiger, với những bằng chứng sai khác và trái ngược cho là xứ Magadha (Ma-kiệt-dà), ông Gireson xem thuộc phía Tây-bắc thành trì của phái Mùla - Sarvàstidins Tóm lại tất cả các thuyết đều công nhận học phái Pàli là một hình thức của Các tôn Phật-giáo nhưng vì được truyền bá từ Tích-Lan qua Diển-Điện, Xiêm-La và xa hơn Ấn-Độ nên thường được gọi là *Nam tôn Phật-giáo*.

Những phân loại quan trọng đặc biệt của đạo Phật Ngん yên-Thi về phương diện văn học là những học phái *Theravàda* (Thượng-tọa bộ), *Sarvàstivàda* (Nhứt thế hưu bộ) và *Mahàsanghika* (Đại chúng bộ), học Phái sau này do học phái *Lòkottaravàda* của tập *Mahàvastu* làm đại biểu. Chính từ hai học phái sau cùng mà những xu hướng và lý thuyết mới của phái Đại-thừa cũng được nảy nở phát triển.

(Còn nữa)

# PHẬT - GIÁO INDONESIA

Của J. G. De CASPARIS

(Giảng-viên môn cổ sử Ấn-dô tại Đại-học - Đường Luân-dôn - Anh-quốc)

THÍCH TRÍ-CHƠN dịch

**N**HÌỀU học giả cố gắng minh chứng rằng Phật-giáo du nhập Indonesia, nhất định do từ một vài miền ở Ấn-dô. Nhưng càng ngày những nhà nghiên cứu càng nhận thấy rõ là có rất nhiều tiêu quốc tại Ấn-dô xưa kia đã góp phần vào công cuộc phát triển đạo Phật xứ này. Còn Tích-lan (Ceylon) thì hầu như không dự phần bao nhiêu vào công việc bành trướng Phật-giáo ở Indonesia.

Thường ai cũng cho các pho tượng tìm thấy ở đây là tạc theo kiều Amaravathi: pho tượng đứng với chiếc y quàng khắp hai vai. Nhưng hiện nay, ông Dupont lại quyết đoán rằng phần lớn các pho tượng ấy không phải tạc theo kiều Amara-vathi mà là Sinhalese (Tích-lan). Căn cứ vào những tượng này chứng tỏ Phật-giáo từ Tích-lan đã bành

trường sang các vùng Đông-Nam-Á vào những thế kỷ đầu Tây lịch. Một vài pho tượng khác có lẽ tạc ngay tại địa phương, vì nếu du nhập từ ngoại quốc thì ai đã mang chúng vào Indonesia? Gần đây, ai cũng có ý nghĩ rằng không những chỉ văn hóa Phật-giáo mà cả văn hóa Ấn-dô được truyền sang Indonesia và các nước khác ở Đông-Nam-Á, ít nhiều đều do sự cố gắng thiện chí của những nhà thực dân và giáo-sĩ Ấn-dô. Mặc dù vậy, có nhiều vị

\* Indonesia (Nam-dương) là một quốc gia hợp thành bởi những đảo lớn như Sumatra, Java, Bor-neo Célebes v.v.. và nhiều đảo nhỏ khác. Diện tích 1.900.000 cây số vuông với dân số: 72.000.000. Thủ đô là Djakarta ở đảo Java. Những sản vật chính: gạo, bắp, sắn, đậu phộng, dừa, chè, cà-phê. Indonesia còn là nơi có nhiều mỏ thiếc và dầu hỏa.

Theo Tân-tiêu Tú-Điền Larousse  
Chú thích của người dịch.

học giả Ấn-dô lại cả quyết rằng không phải người Ấn mà đúng hơn là do chính những người Indonesia đã đem văn hóa Ấn truyền vào xứ này trong thời kỳ họ qua lại giữa Ấn-dô - dương tiếp xúc buôn bán với Ấn-dô. Và dĩ nhiên trong địa hạt thương mại họ có thể liên lạc với nhiều miền chứ không phải chỉ lui tới một chỗ. Do đó có nhiều bằng cớ chứng tỏ nhiều người Ấn-dô đã (theo tàu buôn) sang các vùng ở Đông Nam Á để truyền giáo. Bằng chứng xác đáng nhất là vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, Gunavarman, con vua Kashmir (Ấn-dô) đã phát tâm từ bỏ cuộc sống sung sướng để ra ngoại quốc truyền bá Phật pháp. Vài thế kỷ sau, nhiều vị giảng sư Phật-giáo cũng từ Ấn-dô tìm sang những nơi Đạo Phật đã phát triển mạnh, và số đông họ được các nhà cầm quyền Indonesia thời đó thỉnh cầu. Đến khoảng hậu bán thế kỷ thứ 7, Phật giáo đã thành lập vững chắc ở Sumatra.

Nhà du lịch Trung-hoa, ông J-Tsing xác nhận rằng phần nhiều Phật-tử Indonesia bấy

giờ đều theo phái Sarvastivadin (Nhất thế Hữu-bồ). Ông từng ca tụng nhiều về trình độ hiểu biết sâu xa đạo Phật của các Phật tử tại Sumatra đến nỗi ông đã khuyên những Phật-tử Trung-hoa, trên đường sang chiêm bái những Thánh tích Phật ở Ấn-dô thời ấy, nên dành ít nhất là vài tuần để ghé thăm nơi này.

Trong lúc ảnh hưởng của Phật-giáo Tiêu-thừa hầu như không có hoặc rất ít thì các giáo phái Đại-thừa lại phát triển mạnh từ cuối thế kỷ thứ 6 mãi đến thế kỷ 15. Người ta ngạc nhiên không hiểu tại sao Phật-giáo Đại-thừa được thành hành đến thế. Chúng ta cũng nên nhớ rằng không riêng Indonesia có hiện tượng này mà phần đông các nước Đông-Nam-Á bấy giờ đều như vậy. Có một vài giai đoạn, thiên hạ ngạc nhiên nhận thấy rằng Phật-giáo Đại-thừa ở Java đã hòa hợp chặt chẽ với những lê giáo cổ truyền của Indonesia.

Điều đáng chú ý là ngay tại trung tâm Java có kiến

thiết một ngôi chùa giống chùa Abhayagiri ở Sinhalese (Ceylon). Dĩ nhiên chùa này không phải được di chuyển từ Anuradhapura (Tích-lan) sang Java. Như vậy, chắc rằng, Phật-tử ở Java, họ đã xây dựng tại đây một ngôi chùa hoàn toàn y theo kiểu chùa Abhayagiri.

Vào khoảng giữa hai thế kỷ thứ 7 và 8 (Tây lịch) có nhiều cảnh chùa đồ sộ được xây cất như chùa Ti-Sewn với 1.000 ngọn tháp (hiện chỉ còn 249 ngọn). Giêng tăm nhất là chùa Borobudur ở Java. Chùa này còn mỹ quan hơn chùa trên và nay được chính phủ tận lực chăm sóc duy trì.

Đến thế kỷ 15, vì sự xuất hiện của giáo phái Mật-tông, khiến cho đạo Phật chóng suy dồi ở Java (Indonesia). Nhưng nhiều người còn nghi ngờ, không hẳn tin rằng sở dĩ Phật-giáo bị sa sút mau lẹ. Vào thời ấy là hoàn toàn do có giáo phái trên ra đời. Hơn nữa, còn một lý do rõ ràng khác bởi lẽ ở Indonesia thời đó, ai cũng quan niệm

cho Phật-giáo là một đạo quá cao siêu, chỉ dành riêng cho số ít người, không như Tích-lan, Miến-diện, Thái-lan là những nước mà Phật-giáo lúc bấy giờ rất được phát triển mạnh, phổ cập khắp quần chúng.

Sau hết, có một lý do này cũng khá xác đáng bởi lẽ bán đảo Án-dô, nơi sản xuất nhiều hàng thực phẩm gia vị như ớt, hạt tiêu v.v... là những thứ người ta tiêu thụ rất nhiều vào thời ấy. Nên từ thế kỷ 15 về trước đồ gia vị được đa số người buôn và thường do tàu của những tín đồ Hồi-giáo chuyên chở. Họ đã xây cất ngay tại các hải cảng Án-dô nhiều cơ sở và vče sau những vùng này biến thành những trung tâm đắc cho Hồi-giáo phát triển. Và hiện giờ thiền Phật-giáo ở Indonesia đã được phục hưng, bành trướng mạnh mẽ với số tín đồ đông đến hàng trăm, hàng ngàn.

Trích tạp chí «*Phật-giáo thế giới*» (*World Buddhism*) số tháng 9-1961.

La hô | Hồ khoan |  
 Xuống ghềnh lèn thác cho ngoan  
 Vượt trên Hằng Thủy mênh mang bến bờ  
 Năm dài tháng quanh bờ vơ  
 Xưa chưa biết Giác bấy giờ vui ca  
 Kiếp lại kiếp Đàm-Hoa lại nở  
 Cõi Sa Bà xứ xứ sầu đau  
 Hè sa bóng thoát vươn đầu  
 Ngắm bầy chim lạ từ đâu hiện về  
 Chim kiềm chí Ca - Tì - La - Vệ  
 A - Tư - Đà tướng sĩ (1) cùng sang  
 Đường xa muôn dặm xa gần  
 Mây bay khoát khoát chim thần đua bay  
 Râu phát phôi đua bay tướng sĩ  
 Chim mây người bước nhẹ cùng sang  
 Dừng chân ai trước Kim sàng  
 Châu sa thâm áo mà than kiếp già  
 Không thấy giờ lắng nghe Thái-Tử  
 Phật đã thành Hoàn Vũ đầu tay  
 Chư thiên quý dưới chân Thầy  
 Hài nhi ấm đó ngày mai sẽ thành  
 Đèn lung linh minh minh trường dạ  
 Ngày theo ngày hãi đã thành nhân  
 Gòm thêu sáng của dương tràn  
 Vươn lên Bắc Đầu mấy lần qua song  
 Dây trùng trùng cha mong giữ lại  
 Cùng thế quyền tình ấy là hai  
 Bằng khuêng dạo một gót hãi  
 Trầm tư Thái Tử u hoài xa khơi  
 La Hô | Hồ khoan |

Xuống ghềnh lèn thác cho ngoan  
 Vượt trên Hằng Thủy mênh mang bến bờ  
 Năm dài tháng quanh bờ vơ  
 Xưa chưa biết Giác bấy giờ vui ca  
 Bốn lần ra mộng hoa sực tinh

(1) Tướng sĩ: người xem tướng.

## TÁI SINH CA ★ THƠ ★ CỦA THẠCH-TRUNG-GIẢ

Cõi Vô Thường hoang lanh chờ nhau  
Đêm nghe tiếng thở hoa đào  
Gió là đáy huyệt khác nào gai nhän.  
Lệ mấy lần hành nhän Thái Tử  
Đêm băng mình bóng ngựa từ ly  
Ngàn năm vượt ải cầu thè  
Tâm chưa đạt Giác không về quê hương.  
Dặm có trường sao băng tâm nguyện  
Bóng anh hùng một hiến ngàn sâu  
Lê thê đưa gót u sầu  
Thay qua lớp lớp tìm đâu sáng toàn  
La hô! Hồ khoan!  
Xuống ghềnh lên thác cho ngoan  
Sáu năm khô hạnh mênh mang mấy trùng  
Xa thày Tâm Xứ mênh mõng  
Sáu năm sương tuyết mịt mùng cõi đơn  
Trường thôi rồi lại trường trường  
Bóng người khô hạc quyết đường Nhu-Lai  
Vẫn lên mấy cửu trùng dài  
Nhão sa để lý gót hài băng qua  
Đầu ai vượt đỉnh tinh tòa  
Bầy theo bước bầy sáng lòa Chân Minh  
Vô Minh lớp lớp tan tành  
Hà sa thế giới nghiêng hình hình qua  
Đầu ai vượt đỉnh tinh tòa  
Sát na rút trọn tiếng gà bay cao  
Thần âm Bốn Đế dâng trào  
Mười - Hai - Duyên áy vồng sao vẹn tròn  
La hô! Hồ khoan!  
Xuống ghềnh lên thác cho ngoan  
Vượt tiên Hằng Thủy mênh mang bến bờ  
Mênh mõng in bóng Đại Tù  
Hồn xưa thăm đá còn như đèn giờ  
Năm dài tháng quanh bờ vơ  
Xưa chưa biết Giác bấy giờ vui ca.

**ĐÍNH CHÍNH:** Bài «anh mắt đi qua» Liên-Hoa số 6 «hà sa vệt kiềm qua roi tắm lòng» xin đọc: «hà sa vệt kiềm qua roi tắm long».

# LUẬN TÂN DUY THỨC

Sogn giả : THÁI HU ĐẠI SƯ

Dịch giả : THÍCH MẬT NGUYỄN

(Tiếp theo)

## 4. – Luận duy thức về chuyền hóa, biến hiện, duyên khởi và sanh hoại.

Khách rằng: Tuy biết các hành tướng của thức, nhưng chưa rõ vì sao vũ-trụ nhân-sinh đều y thức biến, tất cả đều «duy thức»?

Luận rằng: Trước đây đã nói 8 món thức và các tâm-tánh hệ-thuộc, đều do sức nhơn của chủng-tử giữ gìn bên trong, cùng với sức các duyên đồng hiện bên ngoài, dung hòa kết dệt lưu chuyền sanh khởi. Lúc sanh khởi là đồng thời, đồng sự, một phần biến làm tâm-kiến nǎng-liễu-biệt, một phần hóa làm tâm-tướng sở-liễu-biệt; không khi nào có tâm-kiến mà không tâm-tướng, cũng không khi nào có tâm-tướng mà không tâm-kiến, lia ngoài đây ra không còn có gì khác. Cho nên các pháp sanh diệt và bất sanh diệt, những pháp thật-tế về tướng dung, pháp giã đối về phân-lý, đều không ra ngoài tâm thức, nên tất cả các pháp đều «duy thức».

Thế nào gọi là «duy»? Nghĩa là không có pháp nào lia ngoài tâm thức này. Lại nữa do tâm-kiến nǎng-liễu-biệt, chấp trước cùng khắp, chia chẻ các pháp rồi chấp lấy, đem tâm-tướng sở-liễu-biệt chuyền biến làm cảnh

hoạt động bóng dáng dởn chơi, tự hồ có ở ngoài tâm, tức gọi là nhơn-sanh, vữ-trụ của thế-giới chúng-sanh, kỳ thiệt chỉ tại tâm-kiến dời đổi lưu động mà thôi. Ở nơi thức không phải là không, lia thức không phải là có, không có, không không, nên gọi là « duy thức ».

Khách rằng: Nếu cảnh vật đều do tâm-thức biến hiện mà có, cũng ví như hoa đào trước cửa sổ, sao không do tâm-thức biến hiện ở trong nhà? Sao không do tâm-thức làm cho hoa đào nở về mùa đông? nay quyết phải thời này chỗ này mới có hoa đào? Như vậy ngoài tâm thật có cảnh, không phải duy-thức chuyển biến, rõ ràng lắm. Vả hoa đào này, nếu tâm tôi đã biến ra, thì ông không thấy được, còn như tâm ông biến ra thì tôi cũng không thấy được. Cái thấy của tôi tức là cái thấy của ông, có thể biết hoa đào ấy không phải tâm tôi biến ra; Cái thấy của ông tức là cái thấy của tôi, có thể biết được hoa đào ấy không phải tâm ông biến ra. Hay nếu, tâm tôi đã biến hiện ra hoa đào, làm sao lại còn thấy ông và các vật khác?

Giả như hoa đào này do tâm ông biến, làm sao ông lại thấy tôi và các vật khác? Do đây có thể biết tôi và ông, hoa đào với bao nhiêu người vật, đều thuộc về cảnh thật có ở ngoài tâm, quyết định không phải do duy-thức-tâm hóa hiện. Huống gì các cảnh vật này hiện có tác-dụng chứng-minh được, như nhà có thể ở, ghế có thể ngồi, áo có thể ấm, cõi có thể no, thì đâu được như những bóng giã đổi đều do thíc-tâm huyền-tưởng mà thành được ư?

Luận rằng: Chỗ nãy-vấn của khách đã xong, nhưng khách có tảng chiêm bao cùng 2, 3 người bạn lên trên núi Cố-Sơn chơi lối đạp tuyết, sậy chân ngã trên đá trơn, thất kinh tinh dậy, trong thân còn ăn cảm giác cái đau vài ngày không?

Khách rằng: Có.

Luận rằng: Đương lúc khách chiêm bao, phải chăng đã xát nhận núi Cô-Sơn ở trong cảnh Tây-Hồ, đạp tuyết đó là về mùa Đông? Chiêm bao ấy thật do tâm huyền thành ra, chứ không phải cảnh ngoài tâm có thật, nhưng nǎo tǎng không có sự quyết định thời gian với xứ sở ư? Những người bạn cùng đi, cùng lên núi, cùng xem cảnh, sở-kiến của khách trong chiêm bao cũng tức là sở-kiến người bạn của khách trong chiêm bao. Vả trong chiêm bao khách thấy núi Cô-Sơn, cũng đồng thời thấy cảnh khác, nhưn vật khác. Khách trật chân bồ, khiến cho tinh dây, còn có hiệu dụng ngầm đau, như vậy có thể thấy cảnh do tâm chuyền biến và những cảm giác xen nhau. Phàm mộng cảnh đã do tâm hóa hiện, thời vũ-trụ nhơn-sanh rõ ràng đều «duy-thức» cả vậy.

Khách rằng: Lý tuy như vậy, ngặt vì những cảnh thật tại phận mình hiện chứng, có sắc chất ở ngoài tâm, thì làm sao?

Luận rằng: Nban, nhĩ, tỳ, thiêt thân 5 thức đều là thức y vào sắc-căn mà có, mỗi căn đều y vào thức của mình khởi ra mỗi mỗi tâm-kiến, tâm-tướng, còn thức thân chứng được kiến và tướng hiện rõ đó, thật đều không ra ngoài tự-thức mà có. Đương trong lúc hiện chứng, cảm giác ngầm thông với nhau, tâm không có trong ngoài, làm sao chấp được cảnh ngoài tâm. Nhưng đến khi chuyền vào thức y ý-căn, thời vọng sanh phân biệt, liền chấp làm ngoại cảnh. Cảnh chơn-hiện-lượng thật chỉ duy tâm tướng của tự-thức, nhưng vì ý-thức từ vô thi đã tập-quán theo danh-ngôn, không phải sắc hình như có sắc, không phải ngoài hình như có ngoài, hiện những cảnh như trong chiêm bao vậy.

Khách rằng: Nếu cho cảnh lúc tỉnh đồng cảnh chiêm

bao, vì cớ gì người đều biết được cảnh chiêm bao là duy-tâm, không biết cảnh lúc tỉnh là duy-thức?

Luận rằng: Chính trong lúc chiêm bao chưa tỉnh, có ai biết được cảnh chiêm bao là duy-tâm đâu? Cho đến lúc hật tỉnh cũng có ai biết cảnh tỉnh là duy-thức?

Khách rằng: Nếu cảnh thật ngoài tâm đều không, thì hức cũng không làm sao có riêng được?

Luận rằng: Thức không có riêng, nhưng vì bao nhiêu hiện hữu đều không lia thức, nên gọi «duy-thức». Nhưng chỉ làm cho «không» được cái chấp cảnh có ngoài tâm, mà không làm cho «không» được các pháp tức là tâm, bởi vì chánh-tri ly-ngôn dễ chứng được tánh chơn-duy-thức, không phải là không vậy. Cái «không phải không» ấy là thức-tâm luôn lύu nối nhau chuyển biến cũng không phải là không, cho nên những cảnh ngoài tâm tuy không có, nhưng thức không phải là không.

Khách rằng: Thức đã không phải không, lẽ ra phải có thức khác đểvin lấy, thức khác tức là những cảnh ngoài thức của ta, đã có ngoại cảnh này làm sao được gọi là duy thức?

Luận rằng: Tuy có thức khác, nhưng cảnh sở-duyên thân thiết của thức, lại chỉ là những tướng của tự-thức chuyển biến ra, nhưng gián tiếp cũng ý thức khác làm bản-chất mà thôi. Nay gọi là luận «Tân-duy-thức», cũng có thể gọi là luận «Đa-nghuyên duy-thức». Đem chánh-tri khẽ chứng tánh chơn-duy-thức, tuyệt dứt lời nói và ý nghĩ, không một không nhiều. Nếu lấy tướng như huyền của duy-thức mà nói, không phải dùng một thức mà gọi là duy-thức, mà là có 8 thức-thể tóm thâu vô lượng vô số hữu-tinh chúng sanh, và những tâm tánh tùy thuộc, hòa hiệp với các thức, cùng với những tâm-kiến tâm-tướng của thức-tâm này chuyển biến, thức-tâm này biến ra từng

món phân-lý và giới-vị, cùng với chơn-tánh như-thật ly tưởng của các pháp hiện lộ ra, nên nói tóm là «duy-thức» vậy. Sở dĩ gọi là «duy» không phải vì có một, mà vì trừ hết tâm hư-vọng phân biệt chấp cảnh thật có ở ngoài thức. Những tánh hàm-dung cảm-ứng của các thức, duyên khởi vô tận, do trói buộc thành giải thoát, do tạp-đô thành thuần-tịnh, do thiên-lệch thành viên-mẫn, do thô-ác thành diệu-thiện v.v... đều là thức-tâm này hoạt bát vô-trú trong pháp-giới, như biến cả khơi khơi lồng lộng không ngắn mé vậy.

Khách rằng: Nếu chỉ có nội-thức, đều không có thật cảnh ngoài tâm dùng làm nương-cây, thì vũ trụ nhơn-sanh đều do tâm-kiến hư-vọng phân biệt hiện ra, vậy những món phân biệt ấy đều từ đâu sanh khởi?

Luân rằng; Thức «tri-chứng-nguyên» (tàng-thức) có vô-lượng vô-số công-lực sai-biệt đều hay thán sanh tự quả của từng-thức, sanh khởi luân-luy quả lưu-chú-hóa, quả sanh-mạng-hóa, quả tác-dụng-hóa, quả tăng-thành-hóa. Từ lúc sanh khởi, lần-lần thiêu biến đến lúc thành-thục. Cứ từng-loại kết-dệt không-dứt, chuyền biến vô-lượng; sức chuyền-hóa biến-hiện sanh khởi của các thức lại cùng giúp đỡ nhau làm duyên-lực, lần-lượt thông-hòa nhau khởi-nên các phân-biệt. Tất cả tâm-kiến-tánh-tưởng không ngoái-nắng phân-biệt và sở phân-biệt, tất cả những giống-loại phân-biệt này, đều y-theo sức chứng-nguyên của bản-thức với sức hiền-hạnh của các thức giúp đỡ, liền được sanh khởi, thật không cần có thật-cảnh ngoài tâm làm chỗ nương-cây vậy.

(còn nữa)

Vì có nhiều bài cần đăng kịp thời, nên chúng tôi xin tạm nghỉ bài «Lược khảo các tôn phái trong Phật giáo» một kí. Mong quý độc-giả hoan-hỷ.

# THƯA SƯ CÔ

LIÊN TÂM

THANH rón rén đến áp má vào khe cửa nhìn vào trong liệu. Nhưng, vừa mới chạm mặt vào, thì cánh cửa bật tung; Thanh loạng choạng áp vào. Té ra cửa không đóng. Hoảng hốt, Thanh nhìn quanh: im lặng. Gian phòng vắng buỗi chiều, thiếu ánh sáng. Lần vào thấy tủ sách vứt tung bụi Thanh lấy khăn lau mẩy tẩm kính. Tràng chuỗi «bach ngọc trai» vẫn nằm chỗ cũ, bắt đì bắt đich. Tường đức Quán-thđ-Âm đặt đúng chỗ gây thêm đức tin. Bộ Phật-học Đại-tử-diễn sờn gáy cháng tò nó không được mấy yên thân. Mấy bộ luật, sách, báo ngăn nắp, thứ tự như đang được điều khiển bởi một bàn tay quy củ. Thanh liên tục đến tủ sách ở nhà, bèn bận, lôi thôi... Trên miên trong ý nghĩ ấy, Thanh vô tình làm rơi chuỗi «tinh nguyệt bồ đề» xuống đất. Sau khi an vị tràng chuỗi, Thanh lau qua cái bàn sắp lại quyền Tự-diễn Hán-Việt vài quyền sách Phật-giáo viết bằng Anh-văn, rồi qua chiếc tủ nhỏ. Đến đây Thanh chịu không đọc ra vì hầu hết là chữ Nho. «Chắc là của Thái-Hư đại-su». Thanh nghịch thăm như thế. Đã có lần Thanh thấy anh của Thanh cũng khoe một quyền sách như thế và cũng đã có lần Thanh bắt anh phải dạy nhất, nhị, tam cho Thanh... việc này qua việc khác. Thanh quên gian phòng, cái hiên và theo đà chồi, Thanh nhìn ra phía trước chùa... «A!» Tiếng a! của Thanh làm quay mình người ngồi trước hiên chùa: Té ra Sư-cô. Thanh gác tạm chồi vào vách chạy ra.

— Mỗi lần lên là mỗi lần công đức i Thanh của cô ngoan quá nhỉ! không ra dáng sinh viên chi hết!

Thanh đến ngồi cạnh Sư-cô, nhìn quanh chùa:

— Ở đây đẹp quá, cảnh vật yên tĩnh, hòa đồng. Con có cảm tưởng ở đây không khí «Thiên địa vạn vật nhất thê» đang ngự trị. Dưới con, cũng tường cao, cũng công kín nhưng tiếng xe cộ luôn thanh như khi nào cũng báo hiệu một cuộc sống xô bồ bên ngoài, thành thủ không mấy khi con hưởng được sự yên tĩnh tâm hồn.

Rồi như nhớ ra điều gì, Thanh đứng dậy:

— Thưa Cô, bữa trước, câu chuyện đang đến chỗ... «Cải cách Phật-giáo...»

— Không phải « cải cách » mà là công cuộc chấn hưng. Nghĩa của hai từ ngữ ấy khác nhau xa : Cải cách (réforme) là có ý thay đổi từ trong căn bản mà chấn hưng (restauration) là sự phục hồi lại những gì lệch lạc.

— Thưa Cô, sở dĩ con nói cải cách là vì học đến lịch sử Thế giới, con có nghe đến cuộc « cải cách tôn giáo » bên trời Tây do Luther đề xướng.

— Ủ, đó mới là một cuộc cải cách, nhưng có đâu giản dị như thế. Sở dĩ có cuộc cải cách ấy...

*Sư-cô dừng lại, đặt bàn tay mình lên tay Thanh nhìn thẳng vào Thanh.*

— Ta nên nói việc nhà thì hơn. Nói đến phong trào chấn hưng Phật-giáo<sup>1</sup> Việt-Nam.

*Thanh nắm lấy tay Sư-cô áp lên má, van loran :*

— Nhân dịp này Cô cho con biết việc cải cách tôn giáo để con có dịp đối chiếu, so sánh việc làm của đôi bên. Hơn nữa, chỉ « biết mình » không thời chưa đủ, con muốn « biết người » nữa chứ !

— Ồ, con nên biết biến động « Luther » không phải là nguyên nhân mà là kết quả. Nguyên nhân của nó mạnh nha từ đầu thời Trung-cổ với các thuyết Arius, Pélage này mầm ròi đậm chồi với những Arnaud, nhưng nhóm Albigeois, nhóm Vaudois, này lộc với những Wyclef, Jean Huss đề kết trái trong thời với Luther, Calvin chạy dài đến nhóm « Libertins » sau thế kỷ XVII và gây ảnh hưởng đến hiện đại với tư trào vô thần Feurbach, Nietchze, Karl Marx, Sarutie v. v...

— Thưa Cô thế thì quả thật là một rạn nứt ghê rợn dài đặc từ thế kỷ này qua thế kỷ khác mà con nghe đâu máu đồ ra không ít, những sự tàn sát, giết chóc của những trận thánh chiến thật ghê rợn.

— Ủ, quả có thể. Kẽ lại lai lịch ấy từng chi tiết thì không biết mấy giờ cho hết. Đè những lần khác, Cô sẽ đề cập đến những nhà viết sử cho rằng sự cải cách của nhóm Albigeois do sự nhập cảng của tư tưởng Á-Châu (D'importation Asiatique) hay bị ảnh hưởng do những làn sóng Đông-phương, Phật, và Á-rập đến từ Bulyarie và Ecpagne. (MarcSemenoff).

— Thưa Cô, có lửa thì phải có khói, nguyên nhân vì đâu mà có cuộc cải cách ấy? Con chỉ xin nói đến cuộc cải cách vĩ đại hay nói đến biến động Luther!

— Nguyên nhân thì có nhiều. Tự trung Jésus Christ là giáo-chủ. Nhưng:

1.— Tôn chỉ lập giáo chỉ chúa dựng trong Cựu và Tân-testament. Những lê đạo không diễn tả được đầy đủ nên phải tìm cách khai triển mà đặc sắc nhất là Augustin Thomas D'Aquin Lanfranc và Anselme mượn triết-lý của Aristote Platon để thiết lập triết-lý kinh viện (Philosophie Scolastique). Ngoài ra, Hội thánh còn phải tề chúc những hội-công-luận (Concile) để làm sáng lê đạo như Hội-công-luận Nicéc tranh luận về nhân-tánh và thần-tánh của Christ, hoặc hội công luận tại E-phê-sô tranh luận về nhân tánh và thần-tánh của Maria, mẹ Jési. Những quyết định của hội-công-luận gọi là « Canon Ecuménique ». Con thứ nghĩ ngay trong bản chất tôn-giáo đã có sự bất đồng vì tư tưởng không duy nhất, làm sao tránh khỏi sự tranh đua. Những thêm thắt, những khai triển có khi làm sai lạc tinh thần nguyên-thi. Và là nguyên-nhân chính của cải cách.

2.— Sự lạm dụng của Giáo-hoàng và Giáo-sí. Ba tệ doan đã thúc đẩy các cuộc cải cách tiến mạnh là: sự phong nhiệm, những người thế tục (Investiture laïque) việc bán-chức thánh (Simonie) và bầu đoàn thể tư của hàng giáo-sí cho đến cả Giáo-hoàng. Thêm vào đó Giáo-hoàng và Giáo-sí không lo việc đạo mà nhúng tay vào chính-trị, vào chính-chiến, sống đời sống xa hoa bất hàng giáo dân phải chịu cao thế nặng. Các Giáo-hoàng lại giành dứt nhau địa vị dựa vào các thế lực chính-trị gây nên tình trạng ly-giáo (Schisme): 2/3 Giáo-hoàng một lần khuynh loát nhau.

3.— Cải tổ của TIN-LÀNH (protestantisme) nhằm chủ yếu trở về với Nguyên-thủy Cơ-đốc, đặt quyền tự do phán đoán (libération) về đức tin và chỉ chấp nhận một quyền năng tối thượng: quyền năng của Thánh-kinh (nguyên à không công nhận chế độ Giáo-hoàng, Giáo-sí) vì cho rằng: « Thần tinh được đề ra như mục đích cho mọi người đạt đến. (La sainteté est proposée à tout les homme. Le but à atteindre) chứ không phải dành riêng cho hàng Giáo-sí mà thôi.

Xem đó thì con thấy được rằng cuộc cải cách tôn giáo Tây-phương là cuộc cải cách toàn diện: về triết-lý, về tổ chức, về nhân sự hành đạo... và đã gây nên nhiều đạo quân Thập-tỵ, nhiều tòa án tôn-giáo (Inquisition). Nhiều hội-công-luận chỉ đề lên án, đề dứt phép thông công, đề hòa thiêu... đối thủ. Như Concile de Constance biều quyết quật mồ Wiclef lấy hài cốt để thiêu dốt và dời tro xuống sông Avon; xử thiêu Jean Huss và Jérôme... Trong lúc đó, phong trào chán

hưng Phật-giáo ở Việt-Nam là do trào lưu chấn hưng Phật-giáo Á-dông và đặc biệt là ảnh hưởng cuộc vận động phục hưng Phật-giáo của Trung-hoa do ngài Thái-Hư đại sư đề xướng.

— Ngài Thái-hư đại sư là ai thế thưa Cô?

— Chỉ một câu hỏi này thôi cũng đủ mất bắng giờ để trả lời cho con. Thái-hư là một vị đại sư của thế-kỷ không những có công chấn hưng Phật-giáo Á-châu mà còn có công hoằng dương chánh pháp ở Âu-mỹ — Ngài đã nhiều lần thuyết pháp ở Pháp và ở Mỹ nữa.

« Bộ Thái - Hư toàn thư » có thể chất đầy một tủ và đã phiên dịch ra nhiều thứ tiếng. Con vào lấy quyền Buddhism của Humphrey và xem hình của Ngài (số 14 trang 140). Do cuộc tân vận động của Thái-Hư Đại-sư mà ở Việt-Nam đã ra đời trước nhất là hội Nam-Kỳ nghiên cứu Phật-học ở Sài-gòn (1931 kể đó là hội Lưỡng-Xuyên Phật-học, vào năm 1935. Đề truyền bá giáo-lý, hội Nam-Kỳ nghiên cứu Phật-học, đã cho phát hành TỬ BI ÂM. Phật-học Lưỡng-Xuyên có tờ DUY TÂM, những sự cố gắng đầu tiên này thật đáng khen. Cùng với tờ Viên - Âm ở Trung - Việt, các cơ quan ngôn luận Phật-giáo này đã thôi một luồng gió phục hưng mãnh liệt. Không phải chỉ chứng ấy đâu: mấy tờ PHÁP - ÂM, TIẾNG - CHUÔNG-SỐM cũng đã góp tiếng nói của mình nhưng lè té, không gây được ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng con nên nghĩ rằng « Vạn sự khởi đầu nan », những sự cố gắng ban đầu cần phải được tuyên dương và ghi vào lịch sử Phật-giáo.

— Thưa Cô, thế thì mấy Hội ấy nay có còn không mà con ít nghe tăm tiếng?

— Hai hội ấy hành động được một thời gian khá dài cho đến khi chiến tranh bùng nổ trên đất nước thì phải ngưng hoạt động. Cho đến năm 1950, hội Phật-học Nam-Việt mới được thành lập để tiếp tục hướng dẫn Hội-hữu ở miền Nam. Ngôi chùa Xá-Lợi do hội này kiến tạo.

— Ở Bắc-Việt?

— Ở Bắc-Việt, thì như con biết là nơi tập trung nhiều tinh hoa Phật-giáo: Chùa Một Cột, Tháp Báo-Thiên, Chùa Hương-Tích v.v... năm 1934, hội Việt-Nam Phật-giáo Bắc-Việt ra đời. Tờ báo Đuốc-Tuệ là cơ quan truyền bá của hội này đã ghi nhiều thành tích xứng đáng. Hội đặt trụ sở tại chùa Quán-Sứ Hà-nội:

— Xin phép Cô cho con được đặt một câu hỏi.

— Ủ, chắc con hỏi về số phận của hội này sau hiệp định Genève chứ gì?

*Thanh lăng thính, cứt đâu.*

— Trong phong trào di cư vào Nam, đã có một số đông nhân viên của cấp Trị-sự Bắc-Việt và Hội-viên vào Nam nên hội lại tiếp tục hoạt động với danh nghĩa « Hội Việt-Nam Phật-giáo Bắc-Việt tại Miền-nam » và đặt trụ sở tại chùa Phước-Hòa, khu Bàn - Cờ Sài-gòn. Còn về hội Phật-giáo Việt-Nam tại Trung-phần thì Cô đã nói chuyện với con rồi. Nay giờ, Cô chỉ mới nói đến các tập đoàn Cư - Sĩ là những hội của những người tại gia. Còn có 3 tập đoàn « Giáo - hội Tăng-Già nữa ».

— Cơ quan của quý vị Tăng, Ni?

— Chính đó. Song song với các hội Cư - Sĩ, có các Giáo - hội Miền-Trung có Giáo-hội Tăng - Già Trung - Việt mà lãnh đạo về mặt tinh thần là Hòa-thượng Tịnh-Khiết (1) (Pháp - chủ). Về mặt Quản-trị, có Tòng-Trị-Sự Giáo-hội Tăng-Già Trung-Phần đặt trú sở tại chùa Linh-Quang. Chùa này hiện đang được trùng tu lại để đáp ứng nhu cầu của một cơ quan hoằng dương rộng lớn toàn cõi Trung-nghuyên và Cao-nghuyên Trung-Phần. Thống thuộc trong Giáo-hội Tăng-Già, có Ni-bộ và trú sở đặt tại chùa Sư-nữ Diệu-Đức. Trường Hầm - Long là cơ quan giáo - dục của Giáo - hội đặt trong khuôn viên chùa Báo - Quốc. Hiện nay, tại các tỉnh đều có cơ sở của Giáo-hội Tăng-Già, các chùa Sư-nữ... Số chùa chiền của Giáo-hội nhiều không kể xiết.. Trước đây, tờ báo Liên-Hoa là cơ quan Hoằng-pháp của Giáo - hội Tăng-già Trung - Phần nay được chuyển qua Giáo - hội Tăng - Già Toàn - Quốc.

— Ở trong Nam?

— Trong Nam, có Giáo-hội Tăng Già Nam-Việt đặt trú sở tại chùa An-Quang, đường Sư Vạn-Hạnh. Cơ sở của Giáo-hội Tăng-Già Nam-Việt cũng rất lớn. Phật-học-đường Án - Quang đã ghi lại nhiều thành tích quan trọng. Vào Án-Quang, con sẽ thấy một lề lối tò chửa quy mô chẳng kém gì Phật-học-viện Nha - trang. Cạnh đó, có nhà in Sen-Vàng. Chùa Từ-Nghiêm, cơ quan của Ni-chung Nam-Việt được kiến thiết đồ sộ, huy hoàng gần như Xá-Lợi.

Có dịp đi thăm các cơ quan Phật-giáo, con sẽ thấy phong trào

(1) Cũng thường gọi là Hòa-Thượng Tường-Vân.

chấn hưng Phật-giáo thật sâu rộng... Sau khi Ngài Thượng-thủ Giáo-hội Tăng-Già Nam-Việt tịch, chưa có vị nào thay thế. Về phía Bắc-Việt, Giáo-hội cũng có mặt tại miền Nam, đặt trú sở tại chùa Giác-Minh, đường Phan Thanh-Giản Sài-gòn. Ngoài cơ quan tập hợp quý vị Tăng Ni Bắc-Việt ra, Giáo-hội có lập thêm Gia-dình Phật - từ mà số lượng Gia-dình họ « Giác » cũng khá đông.

Như thế, con thấy được phong-trào chấn-hưng Phật-giáo được nhiệt liệt hoan nghênh đến chừng nào ! Cả một sự ướt dậy mãnh liệt tiềm tàng từ lâu được cờ bột-phát... Các phong-trào chấn-hưng tuy cùng diễn ra trong một thời nhưng mới riêng rẽ trên hình-thức, trong tổ-chức ở mỗi phần, mỗi kỳ...

— Thưa Cô, sao không hợp nhau làm một mối vì theo con, tinh-thần chấn-hưng vẫn theo một dà, vẫn phát-xuất từ những nguyên-nhân tương đồng?

— Đã có lần Cô nói với con : Hoàn-cảnh chính-trị đã không cho phép chúng ta hợp nhất. Thực-dân có bao giờ muốn cho tinh-thần Phật-giáo hợp nhất khi chủ-trương của họ là « chia đẻ trị ! » và làm tê liệt những gì được gọi là tinh-thần quốc-gia ! Còn những khía cạnh khác nữa mà Cô không tiện nói ra, đẻ con tự suy nghiệm, tự nhìn vào thực-iết và nhìn vào lịch-sử đẻ cảm nhận thôi.

Nhưng rồi, đến năm 1951 « Phật-giáo Thống-nhất » được đề cập tới. Qua lời hiệu-triệu của đại-diện các Tập-doàn, một hội-nghị được triệu-tập gồm 51 Đại-biều của 3 phần họp tại Từ-Đầm trong dịp Phật-Đản 1951 đã kết-chặt ý-chí Thống-nhất Phật-giáo và đẻ ăn nhịp với Hội Phật-giáo Thế-giới mà Hội-nghị đầu tiên được triệu-tập tại Colombo năm 1950. Phật-giáo Việt-nam chỉ như một người và Phật-giáo Thế-giới là một nhà ! Con nên biết thêm Phật-giáo Việt-nam là một Chi-hội sáng lập của Phật-giáo Thế-giới đây nhé ! Trụ-sở của Tổng-hội Phật-giáo Việt-nam trước đặt tại Huế, sau được thiên về Sài-gòn đặt tại Chùa Xá-Lợi. Từ ngày Thống-nhất, Phật-giáo Việt-Nam đã góp phần dây-dựng Phật-giáo Thế-giới không ít. Và các nhân-vật quan-trọng của Tô-chức Phật-giáo Thế-giới đến thăm viếng Việt-nam cũng nhiều. Nào các cuộc tiếp đón đại-đức Narada, đại-đức Mangyala, đại-đức Diển-Bồi, Khema v.v... Những sự thăm viếng của vị nguyên chủ-tịch P.G.T.G. Malalasekera, hay của Ô. Richard A Gard của Swami Premananda và gần đây phái đoàn Phật-giáo Thế-giới dưới sự hướng-dẫn của tân chủ-tịch U-Chan-Htoon đã thắt chặt sự liên-lạc Phật-giáo Việt-nam với Phật-giáo Quốc-Tế.

— Thưa Cô, sự liên-lạc giữa Phật-giáo Việt-Nam với Phật-giáo Thế-giáo có như Tòa thánh La-mã (Vatican) với Thiên-chúa-giáo hoàn cầu không?

— Khác xa, con ạ, khác từ hình-thức đến tinh-thần.

— Thế là nghĩa thế nào, thưa Cô!

Ồ, dài dòng lắm con ơi! và không ăn nhịp gì với câu hỏi của con cả.

— Lâu thay, Cô gọi lên cho con một ý-nghĩ làm cho con phập phồng . . .

— Dịp khác, Phật-giáo linh-dộng lắm vì Phật-giáo là «sự sống». Nhập vào một địa-phương nào là «đồng sự» với địa-phương ấy. Con nhớ đấy nhé: «đồng sự» chứ không phải là «đồng hóa». Do đó, mà Phật-giáo chưa đựng cả dân-tộc tính, ăn khớp với tâm tình địa-phương nhưng bản sắc giáo-lý vẫn nguyên vẹn . . . Cho nên, từ văn-chương, kiến-trúc, cho đến cả tập tục, Phật-giáo đều len vào để tạo nên một tinh-thần. Phật-giáo đến đâu, tự nó đã được đón nhận rồi. Không dùng chính-trị, không cầu viện đến quân-sự, cũng không vướng bận ý-nghĩa khuynh-loát để dọn đường cho việc truyền bá . . . Cho nên Hội Phật-giáo Thế-giới không phải là một cơ-quan chỉ-huy độc-đoán mà mọi hội-viên Phật-giáo trên thế-giới phải cùi đầu tuân lệnh, mà chỉ là một cơ-quan liên-lạc thắt-chặt ý-chí và tình tương-thân để hoằng-dương Chánh-pháp Phật-Đà. Nếu con muốn biết sự sai biệt thì đó là sự sai biệt căn-bản.

Sư cô dừng nghỉ, đi khoan thai dạo quanh vườn hoa. Vài chiếc lá vàng rơi. Bảy chín sέ trên mái hiên tung tăng nhảy nhót kêu nhau về tồ. Nắng chiều động lại trên lá ngập ngừng chưa muốn tắt. Thanh tú lự, ngồi yên trên thềm hiên nhìn theo Sư-cô. Một tiếng chuông ngân. Thanh ngoảnh lui. Các Ni cô đã vào điện Phật tự bao giờ. Mùa vàng của y điệp với nắng chiều hiền dịu. Tiếng tụng kinh lan ra nhịp đều với tiếng mõ.. Sư cô nhìn Thanh mím cười. Vuốt lại mái tóc, sửa lại nếp áo, Thanh tú từ vào điện cung kính dâng lễ.

# VƯỜN THƠ ĐẠO - LÝ

NHẤT-NHƯ PHỤ TRÁCH

**C**HÚA bao giờ nỗi buồn về cuộc đời đến với Người Thơ chúng ta nhiều như hôm nay. Nỗi buồn đó không phải là một thoáng nhớ nhung của tình yêu, hay niềm bâng khuâng trước chút nắng vàng vương trên mái tóc. Nỗi buồn của Người Thơ chúng ta hôm nay là nỗi buồn khắc khe về thực tại, về sự mệt mỏi của cuộc sống, về thân phận bi đát, về giới hạn vĩnh trú vô cùng...

Những cánh hoa gởi về VƯỜN THƠ ĐẠO LÝ lần này phảng phất những niềm ưu tư đó. Chẳng tôi muốn giới thiệu cùng bạn những cánh hoa đầu vườn mà hương sắc, theo với ngày tháng, sẽ làm cho chúng ta hài lòng hơn: NGỌC-LAM-HUYỀN và NGÔ-HOÀNG - PHI.

• Nay đây, mời bạn đi vào NỐI BUỒN BUỒI CHIỀU:

Áp đôi môi mong đỏ  
Lên trang giấy màu xanh  
Nghe linh hồn rạn vỡ  
Đong lệ thảm long lanh

Chiều dần xuống đó đây  
Đám mây tím bay bay  
Con chim sầu lạc hương  
Có phải đời ảo tượng ?

Một cơn gió man man  
Mái tóc buông mơ màng  
Chuông chùa đâu nức nở  
Mùi đạo lý chưa tan

• • • • • • • • • • NGỌC-LAM-HUYỀN

Cùng với nỗi buồn hồn thơ thật là mènh mong. Tôi yêu nhất  
đoạn 2 :

Chiều dần xuống đó đây

Con chim sâu lạc hương

Có phải dời ảo tượng ?

Hình ảnh đó, giúp ta dễ dãi với một thứ kỹ thuật chưa được cân nhắc. Tôi không yêu giọt lệ vừa « long lanh » « thảm ». Tôi cũng không yêu tiếng chuông chùa vừa « nức nở » vừa mang sắc thái đạo lý bình an. Thi ca chỉ là những nét rung động. Linh hồn của bài thơ chỉ đọc đáo khi nội dung không tách rời được hình thức, khi âm thanh và màu sắc trong phần kỹ thuật được xử dụng hợp lý, bằng bắc theo cảm xúc trong thơ...

NGÔ-HOÀNG-PHI đưa ta vào một thực tại chưa chát hơn, một sự thật nghìn đời không chối cãi :

Quay gót lại con thấy mình tủi hổ

Soi gương trong da mặt đã nhăn nhiều.

Vì hoa niên con với đuôi tình yêu.

Chân đã mõi, niêm ưu tư đã mất

Vâng, cuộc đời, nói cho có vẻ thơ, chỉ là một chút nắng vàng vương đầu bụi cổ. Trong ta, mỗi phút giây, thời gian cướp đi bao nhiêu là hương sắc. Cho nên :

Xin thứ thật, giữa đêm trường con khóc

Nước mắt con sao lai láng chảy hoài.

Nước mắt con sao mãi mãi không với

Sao vẫn thấy cuộc đời cô độc quá...

Tôi yêu đoạn một nhiều hơn đoạn hai, không phải ở giá trị triết lý, ở thát độ phản tĩnh mà ở chỗ nội dung nằm trong kỹ thuật. Những « đêm trường », « nước mắt lai láng chảy hoài », « không với » trong đoạn hai chỉ là những sáo ngùi, phù tú, công thức ước lệ, cũng « đồng bệnh » với « lệ thảm », « nức nở », « mơ màng » của Ngọc-Lam-Huyền trong NỐI BUỒN BUỒI CHIỀU đã trích ở trên.

Tuy nhiên, cùng với triền vọng, NGỌC - LAM - HUYỀN và NGÔ-HOÀNG-PHI sẽ góp cho vườn thơ đạo lý, những cánh hoa mỗi ngày mỗi giàu hương sắc.



Nỗi buồn trong thơ ngày nay hình như là một thời bệnh. Ánh hường của một phong trào văn nghệ hiện sinh như lốc bão, con người trở nên ưu tư về cuộc sống, tự ý thức về mình và cảm thấy cô đơn. Những nỗi chán nản hiện sinh là nỗi chán nản triết lý, chán nản đê tự quyết, đê vươn lên chứ không phải là một thứ than khóc tiêu cực.

Người văn nghệ Phật-giáo không phải đến hậu bán thể kỷ thứ 20 này mới nhận thức sự lấy lụa của cuộc đời, sự phi lý của giới hạn, sự phóng thiêng của ý thức, và trách nhiệm cá nhân trong việc thăng tiến con người để vươn xa, và vươn cao lên siêu việt. Từ lâu, nền triết học vĩ đại của Phật-giáo đã gói trọn những cái nhìn phiến diện, tuy sâu sắc, của một Schopenhauer, một Kant, một Hegel, một Husserl, một Jaspers, một Sartre...

Xử dụng niềm ưu tư không phải cách người Thơ Phật-giáo chỉ trả về những tiếng kêu chán nản mà Ôn-Như-Hầu đã một lần ai oán:

Nghĩ thân phù thế mà đau  
Bọt trong bè khò, béo dầu bến mè...

Người văn nghệ Phật-giáo không chối bỏ cuộc đời, không thoát ly cuộc đời và cũng không than khóc cuộc đời. Đừng khoác cho Phật-giáo chiếc áo tiêu cực, yếm thế mà từ lâu một số người đã ngô nhận.

Hy vọng rằng, VƯỜN THƠ ĐẠO LÝ sẽ đón nhận những cánh hoa mang đầy hương sắc truyền thống Phật-giáo trong một ngày gần đây.

# XÁ VẸ

(Sarvasti)

Trich Đường về xứ Phật.

THÍCH THIỆN-CHÂU

(Tiếp theo)

Đại đức nói thêm:

« Chính nhờ sự quy-ngưỡng của vua Ba-Tư-Nặc mà chánh-pháp được phô cập một cách mau chóng khắp lanh thổ nước Kosala lúc bấy giờ ».

Mặt trời lên cao, chúng tôi phải trèo xuống và tiếp tục đi. Câu chuyện quy ngưỡng của vua Ba-tư-nặc và những lời thuyết pháp hợp cơ của đức Phật làm cho chúng tôi liên tưởng đến một vài trường hợp trong lịch-sử Phật-giáo Việt-nam và quốc-gia Việt-Nam.

Những thời kỳ quốc-gia Việt-nam được an trị và hiền hách về chiến công cũng như văn học chính là những thời kỳ Phật-giáo thạnh hành. Vua chúa biết tu tâm dưỡng tánh, có lòng thương dân; dân chúng tôn trọng đạo đức, quên tình riêng, nghĩ đến nghĩa chung. Ấy là những triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Trái lại những lúc vua chúa hoang dâm vô độ, tham quyền cố vị, nếu có nghĩ đến đạo giáo cũng chỉ để tự cầu phúc cho mình và thần dân ham chuộng danh lợi hiềm khích tư thù nếu có học đòi văn chương đạo đức cũng chỉ để mưu lợi và tiến thân thì chính là lúc nước nhà phải gặp nhiều tai loạn. Ấy là những triều đại Long-Đỉnh, cuối Trần, Trịnh Nguyễn v.v..

Chúng tôi nghĩ thêm: « Bốn phận đầu tiên của những người lãnh đạo là phải thật có đạo đức, thật tâm tim hiều những tôn giáo hiện hữu trong nước và khuyến khích dân chúng lựa chọn và thật sống theo những đạo giáo chon

cháub. Sự kỳ thị tôn giáo nơi những hành-chánh là một nguyên nhân lớn lao của sự chia rẽ dân tộc. Chiến-tranh tôn giáo hoặc nóng hoặc lạnh đều nguy hại cho đoàn-kết dân tộc và chủ quyền quốc-gia. Trái lại, sự thật sống theo tôn giáo của dân chúng giúp cho nhà cầm quyền một nửa công việc trị an, nhất là về sự kiện tụng. Sự khác nhau về tôn giáo của dân chúng không đáng lo ngại mà nên sợ những người không sống đúng theo lời dạy của giáo chủ họ. Vì không có một vị giáo-chủ-chơn-chánh nào lại dạy tín đồ ghét bỏ tha nhân, mưu hại, chém giết đồng bào, vong ân, phản quốc mà các ngài đều dạy: thương yêu giúp đỡ kẻ khác, quên thù trọng nghĩa v.v..

Đi hết đoạn đường hướng về phía Bắc, rẽ vào phía đông thì đến Pakki Kuti. Đây là mảnh đất lớn và cao nhất trong thành. Theo ký-sự của ngài Huyền-Trang và Nghĩa-Tịnh thì đây là di-tích của tháp kỷ niệm sự cải hóa của Angulimala. Sau khi quan sát toàn cảnh Pakki Kuti, tất cả chúng tôi đến nghỉ mát dưới một gốc cây. Thầy Basadika thi hành bồn phân, kể lại câu chuyện cải hóa của Angulimala :

«Lúc bấy giờ ngoài thành Xá-vệ này có một tướng cướp tên Angulimala. Tướng cướp này khuấy phá làng nước đã lâu và mỗi khi giết được người thi chặt lấy một ngón tay xâu thêm vào cái vòng ngón tay đang đeo nơi cổ. Quân lính triều đình chịu bó tay trước sức mạnh phi thường và tài biến hiện của tên sát nhân này.

Khi đến ở tại Kỳ-viên, nghe tin này, đức Thế-tôn muốn cải hóa Angulimala. Một hôm Ngài đi tìm Angulimala. Nhiều người khuyên can không nên đi, nhưng Ngài vẫn làm công việc của Ngài.

Thầy được Ngài, Angulimala rượt theo với niềm vui sướng là có người chết thay cho mẹ chàng và chàng sắp hoàn thành được vòng hoa gồm 1.000 ngón tay của một ngàn người và như vậy chàng sẽ được diêm đạo theo lời dạy của даіпg Tôn-sư. Với một tốc lực rất nhanh, nhưng không tài nào chạy kịp đức Phật. Angulimala tức giận rồi

tự nghĩ: « Quái gở! Ta đã từng chạy mau hơn voi, ngựa, xe. Nhưng tại sao hôm nay ta bất lực như thế này: không đuổi theo kịp người đạo-sĩ đang đi một cách khoan thai đáng kia. Chàng đứng lại và hét lên: « Hãy dừng lại! Hãy dừng lại, người đạo sĩ kia! »

Lúc gặp Angulimala, đức Phật bảo: « Này Angulimala! Ta dừng lại để cho người được việc. Nhưng người có nên dừng lại cái nghề giết hại độc ác của người không? Nếu được, Như-lai sẽ giúp người trở về con đường chơn chánh. Như-lai tin rằng thiện tâm chưa chết trong lòng người. Nếu người ban cho nó một cơ hội thuận tiện thì nó sẽ sống lại, thay đổi đời người và làm cho người được an vui.

Angulimala cảm động và thấy mình như bị đánh ngã bởi tiếng nói từ bi, chàng tự bảo: Cuối cùng, người đạo sĩ này thắng phục được ta. Chàng kính cẩn bạch với đức Phật:

— Bạch Ngài, hôm nay, tiếng nói nhiệm mầu của Ngài đã thức tỉnh con. Con xin cương quyết từ bỏ tất cả những hành động tàn bạo mà từ lâu con đã tạo. Xin Ngài từ-bi dắt diu con trên con đường lành» Liền khi ấy Angulimala quăng vòng ngón tay xuống hố sâu mà lâu nay chàng ta đã mang nó một cách hanh diện rồi hạ mình kính lạy đức Phật và xin Ngài thâu nhận làm đệ tử. Đức Phật bảo: « Người đã muốn, hãy theo Như-lai »

Từ lâu, quân lính của Triều đình cũng như chính vua Ba-tư-nặc lấy lâm tức giận và nhục nhã vì không trị nổi Angulimala. Vua mắt mặt với thần dân và các nước láng giềng về vụ Angulimala. Một hôm vua đến yết bái đức Phật. Ngài hỏi: « Đại vương! Việc gì đã xảy ra? Có điều gì rắc rối với vua Bimbasara ở Magadha, với vua Licchavis nước Vesali hoặc một kẻ thù nào khác chăng? »

— Bạch Thế-tôn! Chẳng có gì rắc rối với các nước ấy. Duy có một điều đáng tủi hổ cho con là con đã không thể trị nổi Angulimala. Nó phá hại làng xóm và giết chóc dân chúng quá ghê rợn!

— Nay Đại-vương! Nếu nay Người thấy Angulimala trong bộ cà-sa vàng, râu tóc cạo sạch, là một đạo-sĩ đức hạnh thì người đối với y như thế nào?

— Bạch Thế-tôn! Con sẽ vái chào và mời Y ngồi. Và sẽ dâng cúng các phẩm vật như con đã dâng chư Đại-đức ở đây. Nhưng bạch Thế-tôn! Bóng mặt đức hạnh, làm sao che đến con người hung bạo ấy được.

Ngay lúc ấy đức Phật đưa tay chỉ về phía bên phải nơi Angulimala ngồi, và nói: « Nay Đại-vương! Đây là Angulimala? »

Vua Ba-tư-nặc vừa ngạc nhiên vừa run sợ. Thấy vậy. Đức Phật dạy: không có gì đáng sợ ở nơi đây cả, Đại-Vương. Nhà vua lấy lại bình tĩnh, đi thẳng đến nơi Angulimala đang ngồi và nói: « Có phải Ngài thật là Angulimala chăng? Tâu Đại-vương, tôi chính là Angulimala »,

— Thân phụ và thân mẫu của Ngài thuộc về giòng họ nào?

— Thân phụ tôi thuộc về họ Gagga, tàu Đại-vương, và thân mẫu tôi là Mantani.

— Đức hạnh thay người con của Gagga và Mantani. Tôi sẽ dâng biến lên người tất những vật cần dùng.

Lúc bấy giờ Đại đức Angulimala xin đức Phật được vào một nơi thanh tĩnh để tiện bề thuyết quán, và chỉ mặc ba y phẩn tảo (may bởi những đê rách xấu nhợp lượm ở những đống rác) nên Đại-đức từ chối không nhận thêm những phẩm vật của nhà vua.

Đứng dậy hướng về đức Phật, Vua Ba-tư-nặc tán thán: « Bạch đức Thế-tôn, mầu nhiệm thay! Kỳ diệu thay! Ngài là đấng đủ sức điều trị những kẻ khó điều trị, thắng phục những kẻ khó thắng phục, làm thanh tịnh những kẻ loạn động. Những kẻ mà con không chinh phục được bằng lưỡi gươm thì Ngài đã chinh phục được bằng lòng tử bi ».

(Còn nữa)

# NU'Ó'C TỊNH RÚ'A THÙ

(Kịch 3 màn của Hoàng-Ân)

(Tiếp theo)

**Lan Phương:** (tm lặng nhìn theo Thái-Giám, đợi Thái-Giám đứng dậy). Nhưng quan Thái-Giám ơi ! Ý Mẫu-hoàng lại khác. Người muốn Phương quên đi hận cừu.

**Cựu Thái Giám:** (sững sốt)

**Lan Phương:** Trước khi nhắm mắt, người gọi Phương lại bên giường cầm tay mà căn dặn : « Phu-Hoàng buồn rầu không sinh được trai để phục thù, nhưng mẹ lại vui mừng thấy con là gái. Vì mẹ không muốn máu lại nhuộm đỏ Hoàng-cung tang tóc deo rắc trên đầu giòng họ La-Hầu, mặc dầu giòng họ ấy đối với ta là kẻ nghịch. Không, Mẹ không bao giờ phản bội cha con nhưng mẹ không muốn con lấy oán báo oán, dây dưa thêm mãi hận thù gây thêm nghiệp nặng. Mẹ muốn con lấy ân đức mà cảm hóa lòng người. Giòng họ La-Hầu phản bội, tàn ác thì rồi dây tự họ sẽ đền tội lớn lao, luật nhân quả không sao tránh khỏi, hà tất con phải nhúng tay » !

**Cựu Thái Giám:** Nghĩa là ta cứ đẽ mặc La-Hầu và giòng họ ung dung an hưởng cảnh giàu sang đến bao giờ chúng chết thì chết !

**Lan Phương:** Mẫu-Hoàng là một Phật-tử. Đã từ bi của người bao trùm tất cả cho đến những kẻ đã gây tai họa cho ta người cũng cầu cho họ được an lành. Người dạy rằng : « Con đã biết cảnh tang tóc, chia lìa đau khổ đến đường nào thì không nên đe cho kẻ khác cùng chung cảnh ngộ như ta »

**Cựu Thái Giám:** Nhưng ta vô cớ mà chịu đau khổ mới đáng thương chứ chúng tàn bạo, tham lam chết là đáng số.

**Lan Phương:** Vậy mà Mẫu-Hoàng lại khuyên Phương nên lấy lượng khoan hổng tha thứ cho họ. Người không muốn Phương gây ra cảnh thương tâm người không muốn Phương phạm tội sát sanh. Bởi vậy khi đương cung lén đe bắn con chim, lời cẩn dặn vắng vang bên tai, Phương do dự.

**Cựu Thái Giám:** Nếu vậy mộng này ấp úng lâu chỉ còn là một giấc mộng! Công-chúa yếu đuối đến thế thì mạng sống của La-Hầu còn mãi đến muôn đời. Trời ôi! Giòng máu bắt khuất, quả cảm của Tiên Đế vừa mới sôi nóng trong người Công-Chúa, già vừa mừng khấp khởi thì lời Công-Chúa thốt ra làm cho già như một kè từ trên dồi cao rơi xuống vực thẳm... Công-Chúa! Công-Chúa suy nghĩ gì mà thù người ta như vậy!... Ủ. Phải rồi. Công-Chúa đang đứng giữa ngã ba đường, đang tìm một hướng đi. Tội nghiệp! Nhưng không. Công-Chúa hãy tưởng tượng lại cảnh pháp trường, cha bị trói ghi hai tay, đầu kê trên thớt sắt. Trời! một vị Đế-Vương mà nhục nhã biết bao! Còn mẹ khóc than, gào thét bị quân binh chửi mắng quát tháo, đổi xứ thua một kè cùng dinh. Công-Chúa còn nhớ, còn nhớ chứ?... Đôi mắt Công-Chúa lại sáng lên, người con chí hiếu nhớ lại lời nguyền sắt đá, nhớ lại hai chữ phục-thù đã khắc trên tay!

**Lan Phương:** Phục thù! Ta phải phục thù!...

**Cựu Thái Giám:** Công-Chúa phải cương quyết, cứng rắn, bền bỉ tìm gan và từ đây đừng nên suy nghĩ vẫn vơ vẩn

**Lan Phương:** Phương nghe lời Thái-Giám... Hình như có tiếng chán người.

**Cựu Thái Giám:** (ra cửa nhìn lại oào) Không có một bóng ai cả. Nhưng nếu có thì người ấy là bạn của chúng ta

**Lan Phương:** Bạn? Ai vậy?

**Cựu Thái Giám:** Thằng cháu ruột của già... Ủ. Số là lâu nay già tìm cách liên lạc được với nó ở Kinh-thành. Nó làm nghề ca hát. Già nhớ nó bí mật sắp đặt thu xếp, lén đưa Công-Chúa về. Công-chúa sẽ cái dạng nam nhi sung vào ban vũ nhạc,

nó sẽ ra công dày dỗ để Công-Chúa trở thành một cậu bé nòi tiếng múa ca. Công chúa sẽ được tuyển lựa vào Cung, sẽ được ra vào nội điện, càng lớn lên giữa cảnh xa hoa lộng lẫy của kẻ thù, càng nhớ hận cừu, tìm cơ hội báo oán. Kế hoạch đã bàn kỹ chỉ còn chờ dịp may, chờ thời gian.

**Cựu Thái Giám:** Thế mà Phương chẳng hay biết gì cả.

**Lan Phương:** Việc bí mật già phải kín đáo chỉ đến lúc cần cho Công-Chúa biết già mới lộ ra... Nhưng lại giường như tâm linh báo tin mừng sắp đến... Phải rồi! sáng nay có con chim khách kêu ngoài ngoài.

**Lan Phương:** Kìa! Sau cây sim già có kẻ đang thập thò.

**Cựu Thái Giám:** (*Chạy ra*) Quách-Nhu! Quách-Nhu đã đến.  
(*Quách-Nhu vào khẽn gót trên vai*)

**Quách Nhu:** (*Lễ phép chào Lan-Phương*) Kính mừng Công-Chúa... Mừng thúc phụ.

**Cựu Thái Giám:** (*nói với Lan-Phương*) Quách-Nhu, thằng cháu trai của già đó (*quay hỏi Quách-Nhu*) Cháu tên từ hồi nào?

**Quách Nhu:** Cháu băng qua khu rừng Kham đến đây đã lâu, nhưng thấy Thúc-phụ và Công-chúa mãi đàm đạo nên đứng núp sau bụi rậm.

**Lan Phương:** (*Uy nghiêm*) Chú Nhu!

**Quách Nhu:** Bầm Công-chúa?

**Lan Phương:** Từ khi La-Hầu lên ngôi đổi xứ với thần dân trãm họ ra sao?

**Quách Nhu:** Từ khi lên ngôi, La-Hầu chăm lo sửa sang việc nước dẹp dạ thần dân, y cũng tỏ ra là một bậc Anh Quân.

**Lan Phương:** Anh Quân:

**Quách Nhu:** Nhưng Anh Quân hay bạo Chúa hắn vẫn là soái nghịch. Công-chúa hãy tạm quên tất cả mà chỉ nên biết mối thù nhà.

**Lan Phương:** Xin nghe lời Thái-Giám.

**Cựu Thái Giám:** Mai nói chuyện quên hỏi cháu, Công việc của chúng ta ra sao?

- Quách Nhu:** Hôm nay cháu lên đưa Công-chúa về Kinh. Dạ Công-chúa phải đi ngay nếu không sẽ không còn dịp may nào hon nữa. (*lấy khăn ra gói một chiếc áo mao*) Công - chúa vào thay áo mao để cài dạng nam nhí (*Lan Phương cầm áo mao*),
- Cựu Thái Giám:** Còn cháu tạm ở lại đây chờ tin tức.
- Quách Nhu:** Thúc-phụ phiền đợi một thời gian, Công - chúa quả thông minh dĩnh ngộ, tài ba sorm nở, cháu chắc việc lớn sẽ thành.
- Cựu Thái Giám:** Trăm sự chú nhò tay cháu;
- Quách Nhu:** Xin thúc phụ đừng lo, cháu quyết đem hết dạ trung can đèn ân Tiên-Đế,
- Cựu Thái Giám:** Được vậy, cháu mừng chi xiết kệ... (*thầy Lan-Phương vào, hình dạng con trai*) Ha! Ha! Như thế còn ai biết là gái! (*Lan-Phương và Quách-Nhu đều cười*) Từ đây cậu bé lấy tên Mã - Hùng, Công-Chúa Lan-Phương sẽ lộ hình khi nào hai chữ phục thù khắc bằng son trên tay vẽ thành máu trong cung điện nhà vua.
- Quách Nhu:** Thời chúng ta gấp lên dàng.
- Lan Phương:** (*buồn rầu*) Thái - Giám ở lại trông nom mồ phần Mẫu-Hoàng. Phương xin hứa sẽ luôn luôn bến lòng, vững chí, kiên nhẫn đợi chờ.
- Cựu Thái Giám:** (*gạt nước mắt*) Công-Chúa yên tâm ra đi.., Từ đây cách xa nhau dang dâng, giờ biệt ly không sao khỏi bùi ngùi, già cầu chúc Công - Chúa chóng đạt thành chí nguyễn...
- Lan Phương và Quách Nhu ra...
- Cựu Thái Giám nhìn theo...

### MÀN HẠ

(Còn nữa)

### ĐÓN XEM :

Tập sách « **SỐ MÊNH** » do Tông Tri-sư Hội Phật-giáo Việt-Nam tại Trung-phần xuất bản để lấy tiền giúp nạn bão tại hai tỉnh Quảng-trị, Thừa-thien. Sách dày 58 trang cỡ 12,5×20. giá ủng hộ 10\$.

Quý đạo hữu nào muốn ấn tổng, trước để làm việc nghĩa sau để hiểu thêm một khía cạnh Phật-pháp, xin liên lạc với Văn-phòng Tông Tri-sư (chùa Từ-Đầm) ở xa xin biên thư: Hộp thư 62, Huế.

# MÁCH THUỐC



## Ô. Lê đức Định KBC 4.447

- Em nhõ 11 tuổi, đau bụng, đi ngoài thường có chất dám nhớt lẩn lộn ít máu tươi, thỉnh thoảng có ra sán lải và nhiều sán kim.
- Tôi hay đau lưng, ở cò có dám nhớt, ngủ ít, mồ hôi nhiều.

Trả lời:

1) Em ôi hãy xổ sán bằng cách dùng thuốc NÉO-BÉDERMINE Sáng nhịt đôi uống 5 muỗng-mẫu. Cách bốn giờ sau mới được ăn cơm. Nghỉ một tháng xổ tại một lần như vậy. Uống ULTRAVITAMINE 4 cho mạnh thêm người: ăn một muỗng nhỏ ngày 3 lần thuốc ULTRAVITAMINE 4 trước một buổi cơm.

2) Tiêm hai SULFOIODINE hai ngày một ống vào móng. Tiêm 10 ống nghỉ một tháng tiêm lại một kỳ như vậy. Không có SULFOIODINE thì uống 1 viên BUTALGINE sau mỗi bữa cơm. Tối trước khi đi ngủ nhét vào hậu môn một viên PERTRANQUIL SUPPOSITOIRES.

## N T Luyện. Huế

Ở khỏe chân út có bợn da dày trich, đau lấm, nhất là khi mang giày.

Trả lời:

Có thể ông bị verrues. Chữa bằng cách dùng thuốc VERRUCOLYSE hoặc đút điện. Ông nên chịu khó đến Bệnh-Viện để được khám kỹ tận mắt.

## Cô V TN-TH. Phan-Rang.

- Hai bàn tay khi giặt đồ bị lột da non
- Khi còn 10 ngày sẽ có kinh-nghẹt thì cò cứ tần hắng, nếu không tần-hắng thì nói không ra tiếng.
- Ôm từ hồi còn nhỏ.
- Hai bàn chân bị nứt. Xin thuốc xịt.

Trả lời:

1) Tay dám nứt luôn thì da dễ bị lột, nhất là giặt áo quần có xà-phông nó làm hư da ghê lắm. Có có thể thì nhờ người khác giặt giúp một ít áo quần để tránh sự dụng chạm luôn với nứt xà-phông. Mỗi lần giặt xong có nên xát một thứ kem mỡ vào tay (ví dụ như crème NIVÉA hoặc crème PHÉNERGAN cũng được)

2) Xịt chân ngày một lần với BOMMADEÀL'HYDROCORTISONE.

3) Sắp có kinh-nghẹt có nên uống buổi sáng mỗi ngày 1 viên PERTRANQUIL.

4) Uống HÉPATONE POLYVITAMINÉ 1 ống trước cơm trưa và cơm tối. Chích DOCÉMINE 1000 ba ngày 1 ống và móng. Uống 20 giọt CHOPHYTOL sau cơm trưa và cơm tối.

Bác-sĩ N-A  
Y-Khoa Đại-Học PARIS  
213 Huỳnh-Thúc-Kháng — Huế

## TIN TỨC

Hai cuộc thuyết pháp tại chùa Xá-Lợi. Diên già là hai Đại-đức ở Nhật-Bản mới về.

— Ngày 15-8-62 Hội Phật-học Nam-Việt đã tổ chức hai buổi thuyết pháp tại chùa Xá-Lợi. Đại-đức Thích Tâm-Giác nói về: «Thuyền-Tôn với Nhật-Bản» Đại-đức Thích Thanh-Khiêm nói tóm quát: «Các Tông của Phật-giáo Nhật-Bản». Hai cuộc thuyết pháp này được đồng bào Thủ-đô tham dự rất đông, và đều tán dương công đức diên già.

**Đại hội đồng Phật-giáo Quảng-Tín.** — Như đã loan báo trong số trước Đại-hội đồng Phật-giáo Tinh-Tín đã được triệu tập tại Tam-ký trong hai ngày 15 và 16 tháng 9-1962. Đại-hội đồng thâu được nhiều kết quả mỹ mãn. Ban Trị sự đã được bầu xong và Thầy Thích Thiện-Duyên được Đại-hội đồng cung thỉnh giữ chức Hội-trưởng. Trong buổi lễ chính thức thành lập Tinh-hội Phật-giáo Quảng-Tín vào sáng 16-9-62 Thiếu tá Tinh-trưởng và tất đón đại diện quân, dân, chính đến tham dự. Trong đáp từ của Thiếu-tá Tinh-trưởng, sau khi «ngược dòng lịch sử trên 2500 năm», dè còn lại «ý chí cương quyết cứu thoát sanh linh khỏi vòng khổ át trầm luân» Thiếu-tá Tinh-trưởng đã kêu gọi hàng Phật-tử Tinh Quảng-Tín. «Chúng tôi mong mỏi quý vị sẽ đem giáo lý Phật-pháp ứng dụng vào việc chấn hưng nền đạo lý tự giác giác tha, nhằm cõi xáy, khích lệ Phật-tử noi lời dạy của đảng Từ-bí tu sửa bản thân để thâu nạp một phần hành lý cao quý cho đời sống tinh thần, giữ gìn kỹ cương đạo đức, phật huy tinh hoa dân tộc

và có đủ đức tin đồng mảnh chống 3 thứ giặc nội tâm «tham, sân, si» để hoàn thành cuộc cách mạng xã hội qua cuộc cách mạng của bản thân. Phản rieng chúng tôi, với tư cách của đại diện chính quyền địa phương, xin sẵn sàng tự giúp quý Tinh hội trong mọi lời yêu cầu thiết thực để đem một phần nhỏ góp vào công cuộc hoằng dương Phật-pháp đến chân thiện my». (1)

**Trận bão BABS Quảng-Trị Thừa-Thiên.** — Trong ngày 16-9-1962 đã tàn phá rất nhiều tại hai tỉnh Quảng-Trị, Thừa-Thiên. Rèng về Phật-giáo, các Niệm-Phật-Đường, các nhà Hồi-hru hoặc bị sập đổ, hoặc bị hư hại nhiều không kể xiết. Có nơi, con số hư hại lên đến 85%... Trước tình trạng thảm khốc này Hòa-thượng Hồi-trưởng đã kêu gọi Phật-giáo dỗ toàn phần cứu trợ nạn bão này. (Lời kêu gọi in trong số Liên-Hoa này). Chúng tôi còn nghe tin Tòng-Trí-Sự đang tìm nhiều biện pháp khác, trong đó có việc phát hành một tập sách nhỏ với giá ủng hộ để lấy tiền giúp nạn bão. Về tinh thần, Tòng-Trí-Sự cũng đã ra chỉ thị tồ chúc một lễ cầu siêu trên toàn phần để cầu nguyện hương linh những nạn nhân trận bão... Hàng mong Phật-tử mười phương đáp ứng lời kêu gọi trên đây của Hòa-thượng Hồi-trưởng...

**Ngày Đức-Hạnh của Thiếu-núi Phật-tử Trung-Phàn.** — Chúng tôi được biết ngành Thiếu-

(1) Những giọng chữ in xiên được trích trong bài đáp từ của Thiếu-tá Tinh-trưởng.

nữ Toàn - phần sắp tổ chức ngày « Đức-Hạnh » vào dịp via Bồ-Tát Quán-Thế-Âm 19.9 âm-lịch. Trong bức thư ngỏ cùng các em Thiếu-nữ, Đạo-hữu phó Trường-ban ngành Nữ đã nói: « Đức-Hạnh. Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ gợi lên và làm sống dậy những tinh-hoa của dân tộc, những nếp sống cổ hủ của những người con thảo, mẹ hiền và nội trợ đảm đang những gì cần thiết để bảo đảm hạnh phúc cá nhân và an-lạc của xã-hội ».

### TIN THẾ GIỚI

**Phật-giáo Hawaii.** — Phái Tịnh-Đô-Tông Nhật-Bản sắp xây dựng một ngôi chùa Hội-Quán của Phái này tại Honolulu. Hội-Quán sẽ được kiến tạo nằm trước khu phố đông đúc của chợ Honolulu. Phía trước của ngôi Hội-Quán này và tầng dưới là nơi để hàng Phật-tử đến lễ bái, đến nghe thuyết pháp và tổ chức các cuộc Đại-Hội. Phía sau, từ mặt đất trở lên có 3 tầng và dưới đất có hai tầng để làm văn-phòng, phòng đọc sách, thư-viện, phòng âm-nhạc, phòng vũ-khúc, phòng ghi âm, phòng hòa nhạc và trong đó có một phòng đặt biệt nhất thuẫn theo lối kiến-trúc Nhật-Bản. Ngoài ra, bên cạnh có 3 phòng nữa, làm nơi trọ cho hàng tín đồ. Công việc kiến thiết này dự trù mất độ 300.000 Mỹ-kim, thật là một Phật-Đường Vĩ-Dai.

**Hội-nghị Văn-hóa Phật-giáo Nhật-Mỹ.** — Ngày mồng 9/9/62 này tại Đông-Kinh có tổ chức cuộc Hội-nghị Văn-hóa Phật-giáo tại vùng Kanda, trong Học-Si Hội-Quán và đến

ngày 14/10/62, Hội-nghị Văn-hóa Phật-giáo Nhật-Mỹ sẽ mở tại New York, lấy tên là Buddhist Academy và người ta đã dự trù phí khoản cho cuộc Hội-nghị này chừng 500.000 Mỹ-kim. Nhân cuộc Hội-nghị này, người ta dự trù xây một Giảng-Đường có thể dung túng trên 500 người. Theo chương trình cuộc Hội-nghị này, vào chiều ngày 4/10/62 sẽ có tổ chức mấy buổi Thuyết-pháp về Phật-giáo do Dr. Suzuki đảm nhiệm. Vì muốn cho công chúng vào nghe tự do, nên Ban tổ-chức sẽ kiểm một thính đường lớn ở New York có thể dung túng trên 900 thính-giả. Nhân dịp Dr. Suzuki sang New York, các trường Đại-Học New York và Columbia đều có thư mời Dr. Suzuki đến thuyết pháp 2 trường đó cho học-giả và sinh-viên Mỹ nghe và Dr. Suzuki đã nhận lời.

**Phật-tử và quyền lợi.** — « Trước năm 1815, Phật-giáo là một quốc giáo ở Tích-lan. Theo hiến ước 1815, chính phủ phải gìn giữ và bảo vệ Phật-giáo nhưng không phải là kiểm soát tôn giáo ».

Đại-đức Bambarande Sirê Scevali, giáo-sư Phật-giáo tại đại học đường Vidyalankara đã nói như vậy trong một buổi giảng cho hội Phật-giáo của Bộ Công chánh Tích-lan ở Colombo. Đại-đức che biết hồi 1815 nhiều người đã đề nghị kiểm soát Phật-giáo và Tăng-già. Nhưng trong đó, phần đông đều nghĩ làm như vậy là theo lẽ lối Tây-phương hoặc không đúng Phật-giáo.

## HỘI BUÔN NGHĨA-LỢI

41-43 — Trần-Hưng-Đạo — ĐÀ-NẴNG

Vật liệu kiến - trúc Dụng cụ làm nhà

Đại-diện phát hành:

Máy khâu Singer và xe gắn máy Dimoby

## Hiệu Phước-Thọ-Đường

28, Đại-lộ ĐỒNG-KHÁNH ĐÀ-NẴNG (Việt-nam)

Buôn bán thuốc bắc và Đại-lý

Cao Đơn Hoàn Tán

## Vị trai là Bồ - Đề

Ngon, bồ, hợp vệ-sinh. Dùng VỊ-TRAI LÁ BỒ-ĐỀ là  
ủng hộ Phật-sư chung.

HƯƠNG BỒ-ĐỀ thơm tinh khiết, thích hợp sự cúng-dường.

Tiêu thụ HƯƠNG BỒ-ĐỀ là giúp đỡ cho Phật-sư chung.

Sản xuất tại 71, đường Lam-sơn gần chùa Từ-Đàm

## Hồng - Phúc

— Chuyên môn chế tạo các loại nhang  
trầm do người Việt-Nam sáng chế,

— Rất tinh khiết làm vừa lòng quý  
khách xa gần.

— Chuyên bán Hương, Đèn, Trầm,  
Trà và Thực-phẩm.

**HỒNG-PHÚC**

101/ A Phan-Bội-Chau 101/ A

— H U Ế —

Nhà in LIÊN-HOA, đường Lam-Sơn, l kiệt Từ-Quang — Hué